

Mối quan hệ sâu sắc hơn với Chúa Giêsu

Làm môn đệ cho Chúa Giêsu Kitô

Tôi là loại đất gì?

42Thru.com

Mối quan hệ sâu sắc hơn với Chúa Giê-su
Copyright © 2024 by 42Thru.com
Xuất bản bởi 42Thru.com

Đã đăng ký Bản quyền. Cuốn sách này có thể được sao chép hoặc lưu trữ trong hệ thống truy xuất hoặc truyền dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào, điện tử, cơ học, sao chụp, ghi âm hoặc cách khác mà không có sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của nhà xuất bản với điều kiện là nó được thực hiện không nhằm mục đích -mục đích lợi nhuận. Nếu bạn sử dụng một phần hoặc toàn bộ nội dung của cuốn sách này, vui lòng cho tôi biết tại 42Thru.com

Trừ khi có ghi chú khác, các trích dẫn Kinh thánh là từ *VIETNAMESE BIBLE: EASY-TO-READ VERSION (BPT)* xuất bản bởi Bible League International Copyright © 2010 World Bible Translation Center

ISBN: 978-1-990851-17-9 Mối quan hệ sâu sắc hơn với Chúa Giê-su, Ấn bản đầu tiên, Tiếng Việt, Kỹ thuật số khác (PDF)

ISBN: 978-1-990851-18-6 Mối quan hệ sâu sắc hơn với Chúa Giê-su, Ấn bản đầu tiên, Tiếng Việt, Sách điện tử (ePub)

Tệp PDF MIỄN PHÍ có sẵn tại 42Thru.com

Thiết kế bìa bởi: 42Thru.com

Thiết kế nội thất bởi: 42Thru.com

Ấn bản đầu tiên

Gửi đến Cha trên trời của tôi: Cảm ơn bạn đã cáo buộc tội lỗi của tôi và dạy dỗ tôi qua Chúa Thánh Thần của bạn; Bạn đã dẫn tôi đến sự cứu rỗi trong Chúa Giêsu Kitô, Thiên Chúa Con. Cảm ơn Chúa vì đã mặc lấy xác thịt con người và trả giá cho tội lỗi của con để nhờ đó cứu con khỏi cõi vĩnh hằng trong Hồ Lửa.

Gửi người cha trần thế của tôi: "Pa". Bạn đã thể hiện tình yêu hy sinh vô điều kiện trước khi tôi biết về tình yêu hy sinh vô điều kiện của Chúa Giêsu Kitô dành cho tôi.

Văn bia

20 Tôi chịu đóng đinh vào thập tự giá với Chúa Cứu Thế. Bây giờ tuy tôi sống nhưng không phải là tôi sống nữa mà là Chúa Cứu Thế sống trong tôi. Tôi vẫn sống trong thân xác nhưng thật ra tôi sống bằng niềm tin vào Con Thượng Đế, Đấng đã yêu tôi và chịu chết để cứu tôi.
21 Nói như thế không phải tôi gạt bỏ ân phúc Thượng Đế đâu. Trái lại, nếu nhờ luật pháp mà tôi được công chính trước mặt Thượng Đế thì việc Chúa Cứu Thế chịu chết là vô ích.
Ga-la-ti 2:20-21

Sứ đồ Phao-lô

Lời nói đầu

Nếu bạn đang tìm kiếm một mối quan hệ sâu sắc hơn với Chúa Giê-su Kitô thì Thiên Chúa sẽ ban thưởng cho bạn.

Hê-bơ-rơ 11:6 Nếu không có đức tin thì không ai có thể sống vừa lòng Thượng Đế được. Ai đến cùng Ngài phải tin rằng có Thượng Đế và Ngài thưởng cho người thật lòng tìm kiếm Ngài.

Một cách rất hiệu quả để làm sâu sắc thêm mối quan hệ của bạn với ai đó là tìm hiểu càng nhiều càng tốt về họ cũng như các giá trị của họ, những gì họ coi là ưu tiên quan trọng nhất trong cuộc sống của họ. Phụ đề của cuốn sách này là Làm Môn Đồ cho Chúa Giê-xu Christ. Bạn sẽ làm sâu sắc hơn mối quan hệ của mình với Chúa Giê-su bằng cách trở thành môn đệ của Ngài. Đức Thánh Linh sẽ ban thưởng cho bạn vì đã đọc cuốn sách này và áp dụng nó vào cuộc sống của bạn. 42Thru là một cách dễ dàng để ghi nhớ lý do tại sao Chúa Giê-su chết cho bạn và Ngài mong muốn điều gì cho mục đích cuộc đời bạn.

Cách đây nhiều năm, với tư cách là một Cơ-đốc nhân mới, tôi đã hỏi một Cơ-đốc nhân trưởng thành về những cuốn sách mà anh ấy giới thiệu; Tôi rất vui vì đã hỏi Tom vì anh ấy đã kể cho tôi nghe về *The Master Plan of Evangelism* qua Robert E. Coleman

<https://www.amazon.com/Master-Plan-Evangelism-Robert-Coleman/dp/0800788087/>

Robert Coleman's cuốn sách giải thích rõ ràng phương pháp của Chúa Giê-su Kitô để cứu càng nhiều người càng tốt; cuốn sách đó đã truyền cảm hứng cho tôi viết cuốn sách này. Nội dung của cuốn sách này được lấy cảm hứng từ Đức Chúa Thánh Thần.

Ban đầu, tôi đã phát triển khoảng một nửa nội dung của cuốn sách này trong khi dạy dỗ một nhóm đàn ông. Chúa cũng soi dẫn tôi bổ sung thêm nội dung sau khi dạy dỗ Ebby, một phụ nữ trung thành tuyệt vời ở Nairobi, Kenya. Đến lượt cô, cô lại môn đệ hóa một nhóm nhà thờ gồm 22 người đàn ông và phụ nữ ở Nairobi.

Cuốn sách này là một phần đóng góp của tôi cho Đại Mạng Lệnh:

Ma-thi-ơ 28:18–20 18 Chúa Giê-xu đến bảo họ rằng, "Tất cả quyền phép trên trời và dưới đất đã giao cho ta. 19 Cho nên các con hãy đi ra làm cho mọi người trở thành môn đệ ta. Hãy làm lễ báp-têm cho họ nhân danh Cha, Con và Thánh Linh. 20 Dạy họ vâng giữ những gì ta đã dạy các con. Hãy vững tin rằng ta sẽ ở với các con luôn cho đến tận thế."

Mục lục

Chương 1: Giới thiệu	8
Chương 2: Cơ đốc giáo không phải là một tôn giáo	13
Chương 3: Làm Thế Nào Để Vào Thiên Đàng	17
Chương 4: Làm sao để không được vào thiên đường	19
Chương 5: Tổng quan về Kinh Thánh	20
Chương 6: Con người được tạo ra và sa ngã	21
Chương 7: Tái Sinh Có Nghĩa Là Gì?	24
Chương 8: Cuộc Sống Trao Đổi -- 42Thru	25
Chương 9: Cuộc đời trao đổi -- Những câu chính	26
Chương 10: Trở thành một Cơ-đốc nhân có nghĩa là gì?	27
Chương 11: Người không theo đạo Thiên chúa và người theo đạo Thiên chúa	28
Chương 12: Chúa Giê Su Kỵ Tô Tự xưng là Thượng Đế	29
Chương 13: Chúa Giê Su Kỵ Tô Có Phải Là Kẻ Nói Dối?	49
Chương 14: Thịt của Lờì là gì?	50
Chương 15: Luật Pháp và Ân Điển	51
Chương 16: Nghỉ ngơi khỏi công việc của bạn	58
Chương 17: Tín Đồ Đấng Christ Không Còn Ở Dưới Luật Pháp	59
Chương 18: Bạn có công bình như Chúa Giê-su Christ không?	60
Chương 19: Ân Điển Không Phải Là Giấy Phép Cho Tội Lỗi	62
Chương 20: Chủ Nghĩa Pháp Lý - - Đừng Trộn lẫn Luật và Ân	64
Chương 21: Cách bước đi trong Thánh Linh	74
Chương 22: Sự vâng lời theo cách của Chúa, không phải theo cách của chúng ta	80
Chương 23: Con người tự nhiên, Con người xác thịt và Con người thuộc linh	81
Chương 24: Thánh Thư	82
Chương 25: Cha, Con và Thánh Thần ngự vào	84
Chương 26: Những thiên thần, sa ngã và không sa ngã	86
Chương 27: Sự Giáng Sinh Đầu Tiên	90
Chương 28: Sự cứu rỗi chỉ nhờ Chúa Giê Su Kỵ Tô	93
Chương 29: Sự Thánh Hóa	97
Chương 30: Các Giáo Lễ	99
Chương 31: Phần thưởng	100
Chương 32: Trạng thái vĩnh cửu	101
Chương 33: Truyền giáo	103
Chương 34: Thần Chủ (Ba Ngôi)	104
Chương 35: Tương tự Chúa Ba Ngôi	105
Chương 36: Thuộc lòng tên các sách trong Tân Ước	107
Chương 37: Học Thuộc Tên Các Sách Cựu Ước	112
Chương 38: Ghi Nhớ Các Thuộc Tính của Thượng Đế	113

Chương 39: Cái ác và nỗi đau khổ của con người _____	123
Chương 40: Hành động vĩ đại nhất của tình yêu _____	137
Chương 41: Thiên Đường Có Thật _____	138
Chương 42: Địa Ngục Có Thật _____	141
Chương 43: Khi chết thì chuyện gì sẽ xảy ra? _____	160
Chương 44: Những điều bạn cần biết trên giường bệnh _____	161
Chương 45: Bây giờ hãy tìm hiểu xem bạn sẽ lên thiên đường hay địa ngục _____	162
Chương 46: Người Cơ Đốc có nên cầu xin sự tha thứ không? _____	163
Chương 47: Còn 1 Giăng 1:9 thì sao? _____	165
Chương 48: Lời cầu nguyện của Chúa _____	167
Chương 49: Một Vài Suy Nghĩ Về Đức Tin Nơi Đức Chúa Trời _____	168
Chương 50: Cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu có ý nghĩa gì? _____	169
Chương 51: Các Giáo Lý Cơ Đốc Thiết Yếu _____	170
Chương 52: Tà Giáo và Tôn Giáo _____	173
Chương 53: Còn những người chưa bao giờ nghe nói đến Chúa Giêsu thì sao? _____	174
Chương 54: Một Cơ Đốc nhân có thể mất sự cứu rỗi của mình không? _____	175
Chương 55: Tại Sao Một Cơ Đốc Nhân Không Thể Mất Sự Cứu Rỗi _____	176
Chương 56: Làm Môn Đồ Để Đạt Được Đại Mạng Lệnh _____	183
Chương 57: Thượng Đế Nói Với Tôi _____	187
Chương 58: Đề nghị học Kinh Thánh _____	189
Chương 59: Kinh Thánh miễn phí trong ngôn ngữ của bạn _____	191
Chương 60: Lời cảnh báo âm ỉ _____	192
Chương 61: Lời cầu nguyện của tôi cho cuộc sống của bạn _____	194
Chương 62: Kết luận _____	195
Chương 63: Bản quyền _____	197
Bảng chú giải _____	198

Chương 1: Giới thiệu

Hê-bơ-rơ 11:6 Nếu không có đức tin thì không ai có thể sống vừa lòng Thượng Đế được. Ai đến cùng Ngài phải tin rằng có Thượng Đế và Ngài thương cho người thật lòng tìm kiếm Ngài.

Nếu bạn đang tìm kiếm một mối quan hệ sâu sắc hơn với Chúa Giêsu Kitô thì Thiên Chúa sẽ ban thưởng cho bạn. Ai sẽ dạy bạn? Chỉ có Đức Thánh Linh mới có thể mở ra ý nghĩa thực sự của Lời Ngài. Khi bạn tìm cách làm sâu sắc hơn mối quan hệ của mình với Ngài, Ngài sẽ mở ra ý nghĩa thực sự của Lời Ngài đối với bạn. Chúa Giêsu Kitô, Thiên Chúa trong xác thịt con người, đã phán như sau:

Giăng 14:26 Nhưng Đấng Trợ Giúp, tức Thánh Linh mà Cha sẽ nhân danh ta sai đến, sẽ dạy dỗ các con mọi điều và nhắc các con nhớ hết những gì ta đã bảo các con.

Bạn có muốn có một mối quan hệ sâu sắc hơn với Chúa Giêsu Kitô không? Nếu bạn trả lời câu hỏi đó là có thì cuốn sách này là dành cho bạn và tôi tin rằng Chúa Thánh Thần đã cung cấp nội dung này cho bạn vì lòng trung thành của bạn trong việc tìm kiếm mối quan hệ sâu sắc hơn với Ngài. Là Cơ Đốc nhân, chúng ta sẽ làm sâu sắc hơn mối quan hệ của mình với Chúa Giê-su Christ mãi mãi, nhưng chúng ta không cần phải đợi đến cõi vĩnh hằng mới bắt đầu. Bạn có thể bắt đầu đào sâu mối quan hệ của mình với Chúa Giêsu Kitô ngay bây giờ bằng cách đọc cuốn sách này.

Một cách hiệu quả để làm sâu sắc thêm mối quan hệ của bạn với ai đó là tìm hiểu càng nhiều càng tốt về họ cũng như các giá trị của họ, những gì họ coi là ưu tiên quan trọng nhất trong cuộc sống của họ. Phụ đề của cuốn sách này là Làm Môn Đồ cho Chúa Giê-xu Christ. Bạn sẽ nhanh chóng đào sâu mối quan hệ của mình với Chúa Giêsu bằng cách trở thành môn đệ của Ngài. Đức Thánh Linh sẽ ban thưởng cho bạn vì đã đọc cuốn sách này và áp dụng nó vào cuộc sống của bạn.

Khi bạn đã hoàn thành cuốn sách, tôi hy vọng rằng Chúa Thánh Thần sẽ truyền cảm hứng cho bạn để môn đồ hóa người khác cho Chúa Giê-su Christ bằng cách sử dụng nội dung này. Bạn có thể giúp người khác thắt chặt mối quan hệ của họ với Chúa Giêsu Kitô.

Mục đích của nội dung này là cung cấp thông tin cho nhiều độc giả:

1. Một người chân thành mong muốn được biết một Thiên Chúa thật: Tài liệu này sẽ chia sẻ tin mừng về Chúa Giêsu Kitô bao gồm cả cách vào thiên đàng.

2. Tân Kitô hữu: Tài liệu này sẽ môn đồ hóa bạn cho Chúa Giêsu Kitô.

3. Một Kitô hữu mong muốn có mối quan hệ sâu sắc hơn với Chúa Giêsu Kitô: Tài liệu này sẽ giúp bạn bước đi trong Thánh Thần hay còn gọi là được Thánh Thần hướng dẫn; cả hai đều có nghĩa là: làm thế nào để Chúa Giêsu Kitô sống qua bạn để hoàn thành ý muốn của Thiên Chúa Cha.

4. Một giáo viên nghiên cứu Kinh thánh Cơ đốc: Tài liệu này sẽ giúp bạn môn đồ hóa một nhóm người cho Chúa Giê-su Christ.

5. Một người mắc bệnh nan y đang trong quá trình chấp nhận cái chết và mong muốn được thỏa thuận với Đấng Tạo Hóa của mình: Tài liệu này sẽ đề cập đến những câu hỏi lớn về sự dữ, nỗi đau khổ của con người, cái chết và cuộc sống sau khi chết.

6. Một người vô thần hoặc bất khả tri chân thành muốn tìm hiểu về đạo thật của đạo Đấng Christ.

7. Một Kitô hữu mong muốn góp phần hoàn thành sứ mạng lớn lao: Tài liệu này sẽ giúp bạn để Chúa Giêsu Kitô sống qua bạn để hoàn thành thánh ý của Thiên Chúa Cha và góp phần hoàn thành sứ mạng vĩ đại.

Tôi chân thành hy vọng và cầu nguyện rằng cuốn sách này sẽ làm sâu sắc thêm mối quan hệ của bạn với Chúa Giêsu Kitô, Thiên Chúa trong xác thịt con người. Nếu bạn tìm hiểu thêm về tình yêu mà Chúa Giêsu dành cho bạn thì bạn sẽ bước đi trong Thánh Linh và khi làm điều đó bạn sẽ vâng phục; bạn sẽ hoàn thành mục đích của Chúa cho cuộc đời bạn. Bạn sẽ có thể để Chúa Giê-xu Christ sống qua bạn để hoàn thành những việc tốt lành của Ngài qua bạn; bạn sẽ có thể để Ngài dạy dỗ người khác thông qua bạn.

Cơ đốc giáo không phải là một tôn giáo mà là một mối quan hệ. Cuốn sách này giải thích tôn giáo là gì và tại sao Kitô giáo KHÔNG phải là một tôn giáo.

Cuốn sách này giải thích cách vào thiên đàng cũng như cách không vào thiên đàng. Nhiều người có niềm tin về cách vào thiên đàng, nhưng những niềm tin đó không được dạy trong Kinh Thánh.

Phần tổng quan đơn giản về Kinh Thánh cung cấp cho bạn lộ trình hữu ích đến các phần chính của Kinh Thánh. Kinh Thánh có 66 cuốn sách riêng biệt và chúng có thể được sắp xếp thành một vài phần chính, điều này sẽ ngay lập tức giúp bạn nắm bắt được cấu trúc tổng thể của Kinh Thánh.

A-đam và Ê-va được tạo dựng theo hình ảnh Đức Chúa Trời, họ có linh hồn sống nhưng không vâng phục Đức Chúa Trời và Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời đã rời khỏi họ. Kết quả là tất cả con cháu của A-đam và Ê-va khi sinh ra đều đã chết về mặt tâm linh và bị xa cách Đức Chúa Trời. Để được hòa giải với Đức Chúa Trời, con người phải được tái sinh. Cuốn sách này đề cập đến câu hỏi: Tái sinh có nghĩa là gì? Nhiều người đã nghe thuật ngữ này nhưng không biết ý nghĩa của nó.

Thuật ngữ “Đổi cuộc sống” gói gọn chính xác ý nghĩa của việc trở thành một Cơ đốc nhân. Người không theo đạo Thiên chúa và người theo đạo Thiên chúa trái ngược nhau. Một số người lầm tưởng rằng họ là Cơ đốc nhân trong khi thực tế họ không phải là Cơ đốc nhân.

Nhiều người không biết đã nhiều lần Chúa Giêsu Kitô tự xưng là Thiên Chúa trong xác thịt con người. Cũng chính những người đó không nhận ra rằng họ phải chịu trách nhiệm về phản ứng của mình trước lời tuyên bố mình là Thiên Chúa của Chúa Giêsu Kitô. Cuốn sách này giải thích những câu trả lời duy nhất có thể có đối với những lời tuyên bố của Chúa Giêsu Kitô.

Nhiều người nói rằng họ thích đi sâu vào “thịt” của từ này. Nhưng khi tôi hỏi mọi người chính xác thì họ có ý gì khi nói điều đó, họ thường nói rằng họ chỉ muốn tìm hiểu ý nghĩa sâu xa hơn của từ này. Nhưng Kinh thánh có ý nghĩa cụ thể hơn đối với từ “thịt” hoặc “thức ăn đặc”. Mọi người đã nói với tôi khi tôi giải thích cho họ ý nghĩa của từ “thịt” trong từ đó, họ nói với tôi: “Nó giống như được sinh ra một lần nữa. Để xác định xem họ có thực sự hiểu nội dung của lời nói hay không, tôi hỏi họ câu hỏi: Bạn có công bình như Chúa Giê-xu Christ không? Học được câu trả lời đúng cho câu hỏi đó sẽ thực sự làm sâu sắc thêm mối quan hệ của bạn với Chúa Giêsu Kitô. Trên thực tế, bạn có thể ngạc nhiên trước câu trả lời đúng.

Luật pháp và ân sủng còn được gọi là Giao ước cũ và Giao ước mới là trọng tâm của Cơ đốc giáo. Một số người hiểu sai sứ điệp về ân điển của Đức Chúa Trời. Những ai thực sự hiểu ân sủng của Thiên Chúa đều hiểu rằng ân sủng không phải là giấy phép phạm tội. Nhiều người KHÔNG hiểu thông điệp về ân điển của Đức Chúa Trời lầm tưởng rằng ân điển là giấy phép phạm tội.

Chúa muốn bạn nghỉ ngơi khỏi công việc của mình vì Ngài đã làm công việc đó cho bạn. Bạn chỉ cần tin cậy vào công việc đã hoàn tất của Chúa Giê-xu Christ. Cơ đốc nhân không còn ở dưới Luật pháp nữa.

Cuốn sách này đề cập đến ý nghĩa của việc bước đi trong Thánh Linh và cách vâng phục Chúa theo cách của Ngài chứ không phải theo cách của chúng ta.

Cuốn sách này cung cấp những câu Kinh thánh cho thấy chúng ta được Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần ngự vào.

Chúng ta sống trong một tạo vật sa ngã, nơi sinh sống của con người và các thiên thần, cả những người sa ngã và chưa sa ngã. Cuốn sách này cung cấp nhiều câu Kinh thánh đề cập đến các thiên thần sa ngã và không sa ngã.

Sự hiểu biết đúng đắn về Mùa Vọng Đầu Tiên, thời điểm Chúa Giêsu Kitô sinh ra, là điều quan trọng để hiểu được kế hoạch của Thiên Chúa dành cho cuộc đời bạn.

Kitô giáo là một đức tin độc quyền. Sự cứu rỗi chỉ có được nhờ Chúa Giêsu Kitô; không có cách nào khác để được hòa giải với Thiên Chúa Cha.

Một khi một người trở thành Cơ-đốc nhân được tái sinh thực sự thì họ phải được thánh hóa. Sự thánh hóa có nghĩa là được biệt riêng cho Đức Chúa Trời.

Phép báp têm bằng nước và Tiệc Thánh là những giáo lễ duy nhất của nhà thờ Cơ đốc được thực hiện hoàn toàn như một lời chứng về Chúa Giê-su Christ.

Cơ đốc nhân sẽ được ban thưởng sau khi họ chết về mặt thể xác. Cuốn sách này xem xét những phần thưởng đó.

Điều gì xảy ra sau khi chúng ta chết về mặt thể xác? Cuốn sách này đi vào chủ đề đó.

Tất cả các Cơ đốc nhân cần tham gia vào công việc truyền giáo, đây là một phần quan trọng của đại mạng lệnh. Cuốn sách này xem xét một cách tiếp cận rất hiệu quả để chia sẻ phúc âm của Chúa Giêsu Kitô.

Thiên Chúa Ba Ngôi còn được gọi là Chúa Ba Ngôi là một khái niệm khó hiểu đối với nhiều người. Nhiều phép loại suy đã được đưa ra để giúp chúng ta hiểu Chúa Ba Ngôi; cuốn sách này đưa ra một cách cho thấy cách một người có thể được coi là ba nhưng lại là một.

Cuốn sách này giải thích một cách dễ dàng và thú vị để ghi nhớ 66 tên sách trong Kinh thánh theo thứ tự. Trên thực tế, bạn sẽ học tên tốt đến mức bạn thậm chí có thể đặt tên các cuốn sách theo thứ tự ngược lại, hoặc tôi có thể cho bạn biết tên một cuốn sách và bạn có thể cho tôi biết ngay tên của cuốn sách xuất hiện trước và sau nó.

A Deeper Relationship with Jesus

Một cách tuyệt vời để làm sâu sắc thêm mối quan hệ của bạn với Thiên Chúa là tìm hiểu thêm về Thiên Chúa thực sự duy nhất. Cuốn sách này dạy bạn cách dễ dàng ghi nhớ các thuộc tính của Chúa. Sau đó bạn có thể suy ngẫm về các thuộc tính của Ngài bất cứ lúc nào trong ngày.

Một trong những chủ đề phổ biến nhất là cái ác và sự đau khổ của con người. Thật hợp lý khi hỏi Thiên Chúa có tốt lành thì tại sao lại có sự dữ và đau khổ của con người. Cuốn sách này giải quyết câu hỏi đó. Bạn sẽ biết rằng Chúa thực sự tốt lành và Ngài đang làm điều gì đó để chống lại điều ác. Chỉ qua thế giới xấu xa, sa ngã này mà chúng ta mới có cơ hội thực hiện ý chí tự do và chấp nhận món quà cứu rỗi qua Chúa Giêsu Kitô, Đấng là Thiên Chúa trong xác thịt con người. Chỉ vì Thiên Chúa là tình yêu vĩnh cửu và công lý vô tận nên mới có cơ hội trải nghiệm mối quan hệ yêu thương vĩnh cửu với Ngài.

Hành động tình yêu vĩ đại nhất trong lịch sử loài người chính xác là điều mà loài người không bao giờ có thể đoán trước được. Một khi bạn hiểu được hành động yêu thương vĩ đại nhất, tôi tin chắc rằng bạn sẽ có mối quan hệ sâu sắc hơn với Chúa Giêsu Kitô.

Kinh Thánh nói gì về thiên đường và địa ngục? Cuốn sách này xem xét những gì Lời Chúa nói về cả hai.

Điều gì xảy ra khi bạn chết? Chỉ có hai câu trả lời cho câu hỏi; người mà bạn sẽ phải đối mặt hoàn toàn phụ thuộc vào những gì bạn tin tưởng trước khi chết. Những điều bạn cần biết trên giường bệnh thực ra rất đơn giản. Nếu bạn thấy mình nằm trên giường bệnh, thì cuốn sách này sẽ cho bạn biết sự thật bạn cần biết để trước khi chết bạn có thể đưa ra quyết định sáng suốt. Cuốn sách này sẽ giúp bạn xác định xem bạn sẽ lên thiên đường hay địa ngục khi chết. Một câu hỏi đơn giản sẽ cho bạn biết bạn sẽ đi đâu khi chết.

Một Cơ-đốc nhân có nên cầu xin sự tha thứ không? Nhiều người đã được dạy phải “kế toán với Chúa” - nhưng điều đó có thực sự đúng không? Cuốn sách này sẽ trả lời cả hai câu hỏi đó. Có một thứ mà tôi gọi là bài kiểm tra nghệt thờ. Một khi bạn đã nhận được sự tha thứ của Đức Chúa Trời trong Chúa Giê-su Christ, tại sao bạn vẫn tiếp tục cầu xin sự tha thứ?

Nhiều người nghĩ rằng nếu bạn không nói “nhân danh Chúa Giêsu” ở cuối lời cầu nguyện thì lời cầu nguyện đó không có giá trị. Kết thúc lời cầu nguyện bằng câu "Nhân danh Chúa Giêsu. Amen," không bao giờ được thực hiện trong Tân Ước. Cuốn sách này giải thích ý nghĩa thực sự của cụm từ “nhân danh Chúa Giêsu”.

Cuốn sách này xem xét một số điểm liên quan đến ý nghĩa thực sự của đức tin thực sự vào Chúa.

Cuốn sách này cung cấp một danh sách các giáo lý Kitô giáo thiết yếu. Mỗi Cơ-đốc nhân cần biết họ tin điều gì và tại sao họ tin điều đó.

Các giáo phái thường muốn thể hiện mình là Cơ đốc nhân nhưng khi bạn đánh giá học thuyết của họ, rõ ràng họ không theo đạo Cơ đốc. Cuốn sách này sẽ giúp bạn học cách đánh giá sự giảng dạy của một tổ chức liên quan đến Chúa Giê-su Christ và xác định xem những người theo tổ chức đó là Cơ đốc nhân hay người không theo đạo Cơ đốc. Ngoài ra, bạn sẽ biết liệu một tổ chức có thực sự là Cơ đốc giáo hay thay vào đó nó là một tôn giáo.

Khi người ta hiểu được tuyên bố thực sự độc quyền của Cơ đốc giáo, họ thường trả lời bằng câu hỏi: Nếu Chúa Giê-su là con đường duy nhất dẫn đến sự cứu rỗi, thì điều gì sẽ xảy ra với những người chưa bao giờ nghe nói về Chúa Giê-su? Cuốn sách này giải quyết câu hỏi đó.

Chương ngắn nhất của cuốn sách này có tựa đề: Một Cơ Đốc nhân có thể đánh mất sự cứu rỗi của mình không? Nếu một người tin rằng họ có thể mất đi sự cứu rỗi thì họ không hiểu sự cứu rỗi thực sự là gì và Kinh thánh dạy nó như thế nào.

Chúa Giêsu Kitô đã thiết lập hệ thống nào để truyền bá phúc âm cho thế giới? Anh ta không thành lập một đảng chính trị; Anh ta không phát minh ra một sản phẩm ma thuật; Ngài không phát triển một loạt chương trình để lôi kéo mọi người tham gia vào một loạt công việc bận rộn khiến họ không có được mối quan hệ sâu sắc hơn với Ngài. Chương này giải thích những gì Chúa Giêsu Kitô đã làm để truyền bá phúc âm cho toàn thế giới.

Chúa đã nói chuyện với tôi; Anh ấy nói với tôi hai từ đã thay đổi cuộc đời tôi mãi mãi. Tôi muốn chia sẻ những lời đó dưới hình thức chứng ngôn của mình; nó sẽ giải thích cách tôi trở thành một Cơ Đốc nhân được tái sinh trong một phần nghìn giây.

Sau khi đọc xong cuốn sách này, bạn có thể quan tâm đến những tài liệu nghiên cứu Kinh Thánh bổ sung. Vì vậy, tôi chia sẻ một danh sách ngắn về một số giảng viên và tài liệu mà Đức Thánh Linh sẽ sử dụng để ban phước cho bạn và tiếp tục làm sâu sắc thêm mối quan hệ của bạn với Chúa Giê-su Christ.

Có một nguồn tài nguyên trực tuyến miễn phí tuyệt vời giúp bạn truy cập Kinh Thánh bằng ngôn ngữ của bạn.

Bạn có biết rằng Chúa Giê-su Christ đã đưa ra một lời cảnh báo đáng buồn cho mọi người không? Anh ấy nói trong:

Ma-thi-ơ 7:21 Không phải hễ ai gọi ta là Chúa đều sẽ được vào Nước Trời đâu. Người vào Nước Trời là những người làm theo ý muốn của Cha ta trên thiên đàng.

Nếu bạn chưa từng nghe đến lời cảnh báo đó thì bạn nên cân nhắc và đánh giá niềm tin của chính mình. Ở nơi khác, Kinh thánh cảnh báo rõ ràng:

II Ti-mô-thê 3:5 và hành động như thể họ hầu việc Thượng Đế nhưng lại chẳng có chút sức mạnh gì của Ngài. Hãy tránh xa những người như thế.

Cuốn sách này cung cấp hướng dẫn về cách áp dụng những lời cảnh báo đó cho bạn và niềm tin của bạn.

Sau khi bạn đọc xong cuốn sách này, tôi có một lời cầu nguyện cụ thể cho cuộc đời bạn. Đó cũng chính là lời cầu nguyện mà sứ đồ Phao-lô đã cầu nguyện cho các môn đệ của mình.

Cuốn sách này chứa đựng lẽ thật Kinh Thánh sẽ làm sâu sắc thêm mối quan hệ của bạn với Chúa Giêsu Kitô. Điều tuyệt vời nhất là bạn càng để lời Chúa ban phước cho bạn thì lời Chúa càng ban phước cho bạn nhiều hơn. Nếu bạn áp dụng lẽ thật Kinh Thánh có trong cuốn sách này vào cuộc sống của mình thì Chúa là Đức Chúa Trời sẽ dạy bạn nhiều lẽ thật hơn nữa để giải phóng bạn.

Không có gì làm tôi hạnh phúc hơn khi biết rằng bạn đã lấy nội dung này và sử dụng nó để dẫn dắt mọi người đến sự cứu rỗi trong Chúa Giê-su Christ hoặc đào tạo họ cho Chúa Giê-su Christ. Nếu đúng như vậy thì hãy liên hệ với tôi theo số **42Thru.com**

Chương 2: Cơ đốc giáo không phải là một tôn giáo

Kitô giáo là gì? Cơ đốc giáo không phải là một tôn giáo; đó là một mối quan hệ. Có ít nhất hai điều về Cơ đốc giáo mà tôi biết là phản trực giác: 1) Đức Chúa Trời mặc lấy xác thịt con người để khiến con người được Ngài chấp nhận và 2) Hầu hết mọi người sẽ nói rằng nhìn thấy là tin khi họ đối mặt với một thử thách khó khăn. để tin vào mệnh đề; nhưng, trong trường hợp Cơ đốc giáo, tin tức là nhìn thấy.

Một Cơ đốc nhân không được định nghĩa là người không hút thuốc, uống rượu hoặc đi chơi với những người phụ nữ làm những việc đó. Nếu đó là định nghĩa về một Cơ đốc nhân thì con chó của tôi là một Cơ đốc nhân vì nó không hút thuốc, uống rượu hoặc đi chơi với những phụ nữ làm những việc đó.

Tôn giáo là một cái gì đó dựa trên việc làm. Có nghĩa là, nếu bạn tuân theo một bộ luật hoặc quy tắc thì bạn sẽ khiến mình được Chúa chấp nhận. Một tôn giáo nói rằng việc làm của bạn có thể khiến bạn được Chúa chấp nhận.

Cơ đốc giáo không dựa trên việc làm. Cơ đốc giáo nói rằng Đức Chúa Trời khiến mọi người được Ngài chấp nhận qua cái chết của Con Đức Chúa Trời trên thập tự giá và qua sự phục sinh của Chúa Giê-su, Đức Chúa Con; Ngài ban sự sống đời đời cho tất cả những ai tin cậy vào công việc của Chúa Giê-su thay vì công việc của chính họ.

Cơ đốc giáo không phải là một tôn giáo; đó là mối quan hệ với Chúa Giê-su Kitô. Nếu bạn ăn năn tội lỗi và tin cậy chỉ một mình Chúa Giê-xu Christ để được cứu, chứ không phải vào việc làm của riêng bạn, thì Đức Chúa Trời ban cho bạn sự sống đời đời.

Một trong những lý do khiến tôi tin phúc âm của Chúa Giê-su Christ là chân chính là vì đó chính xác là điều mà con người không tự mình phát minh ra. Mọi người thích được đưa cho một danh sách những việc cần làm để chứng tỏ với người khác rằng họ trung thành, để tỏ ra bề ngoài là người trung thành và để tự an ủi rằng Chúa sẽ chấp nhận họ nếu họ tuân theo những luật lệ hoặc quy tắc đó. Nhưng Cơ đốc giáo dạy rõ ràng đó không phải là kết quả của việc làm của bạn:

Ê-phê-sô 2:8-9 8 Tôi muốn nói rằng anh chị em đã được cứu bởi ân phúc do lòng tin. Anh chị em không thể tự cứu mình được.Ơn ấy là món quà tặng của Thượng Đế, 9 không phải do công lao của anh chị em; cho nên chẳng ai có thể khoe khoang được.

Tội lỗi của Adam và Eva

Tội lỗi của Adam và Eva là thiếu đức tin; họ thiếu niềm tin vào Chúa và những gì Ngài đã phán với họ. Tội lỗi xảy ra khi A-đam và Ê-va đã chọn, bằng ý chí tự do của mình, không tin vào những gì Đức Chúa Trời đã cảnh báo họ; họ đã chọn làm chính xác những gì Ngài bảo họ không nên làm. Vào ngày đó họ đã chết; họ chết về mặt tâm linh, không phải về thể xác. Đức Chúa Trời đã rút Thánh Linh của Ngài ra khỏi họ. Từ đó, khi họ có con, con cái của họ được sinh ra theo hình ảnh của Adam, đã chết về mặt tâm linh, như đã đề cập ở phần 1 Sáng Thế 5:3-5 (xem thêm các câu khác bên dưới):

Sáng Thế 1:26-27 26 Sau đó Thượng Đế bảo, "Chúng ta hãy tạo nên con người theo hình ảnh của chúng ta, để họ quản trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời, các loài gia súc, để họ cai trị khắp đất cùng các loài bò sát." 27 Nên Thượng Đế tạo con người theo hình ảnh Ngài. Thượng Đế tạo ra họ theo hình ảnh Ngài. Ngài tạo ra người đàn ông và đàn bà.

Sáng Thế 2:16-17 16 Ngài ra chỉ thị cho con người như sau, "Con được phép ăn tất cả trái cây trong vườn, 17 nhưng không được ăn trái của cây biết điều thiện và điều ác. Nếu con ăn trái cây ấy con sẽ chết!"

Sáng Thế 3:1-7 1 Trong số các muông thú mà CHÚA là Thượng Đế dựng nên thì có con rắn là loài ranh mãnh hơn cả. Một hôm nó hỏi người đàn bà, "Có phải Thượng Đế dặn ông bà không được ăn trái của bất cứ cây nào trong vườn không?" 2 Người đàn bà đáp, "Chúng tôi được phép ăn các trái cây trong vườn. 3 Nhưng Thượng Đế cấm dặn chúng tôi, 'Các con không được phép ăn trái của cây giữa vườn. Cũng không được đụng đến cây ấy. Nếu bất tuân các con sẽ chết.'" 4 Con rắn bảo người đàn bà, "Ông bà sẽ chẳng chết đâu. 5 Thượng Đế biết rõ rằng khi ông bà ăn trái cây ấy thì mắt sẽ mở ra, biết phân biệt thiện ác và sẽ trở nên giống như Ngài vậy đó!" 6 Người đàn bà thấy trái cây ấy đẹp, ngon và hấp dẫn vì sẽ khiến mình khôn ngoan, nên vớ tay hái mấy trái và ăn. Rồi cũng đưa cho chồng đang đứng gần đó, ông chồng cũng ăn luôn. 7 Bấy giờ mắt họ như được mở ra, tự thấy mình trần truồng, liền lấy các lá cây vả kết lại làm khố che thân.

Sáng Thế 5:3-5 3 Khi A-đam được 130 tuổi thì sinh một con trai nữa giống mình và đặt tên là Sết. 4 Sau khi Sết ra đời thì A-đam sống thêm 800 năm nữa, sinh con trai con gái. 5 Vậy A-đam sống được 930 tuổi, rồi qua đời.

Rô-ma 5:14-21 14 Từ đời A-đam cho đến đời Mô-se, mọi người đều phải chết, dù cho người ấy chưa hề phạm tội do việc phạm điều ngăn cấm, như A-đam đã phạm chẳng hạn. A-đam là hình ảnh của Đấng sẽ đến trong tương lai. 15 Quà tặng của Thượng Đế không giống như tội lỗi của A-đam. Do tội lỗi của một người mà nhiều người phải chết, nhưng ân phúc của Thượng Đế lớn hơn thế; nhiều người nhận được quà tặng từ Thượng Đế nhờ ân phúc của một người, đó là Chúa Cứu Thế Giê-xu. 16 Sau khi A-đam phạm tội một lần, ông liền bị kết tội. Nhưng ân phúc của Thượng Đế thì khác. Ân phúc của Thượng Đế được ban cho sau khi xảy ra nhiều tội để chúng ta được hòa thuận lại với Ngài. 17 Một người phạm tội, khiến tất cả mọi người phải chết do tội của người ấy, nhưng bây giờ thì hễ ai nhận ân phúc của Thượng Đế và được hòa thuận với Ngài, sẽ nhận được sự sống thật và được quyền quản trị nhờ vào một người thôi, đó là Chúa Cứu Thế Giê-xu. 18 Cho nên, nếu một tội mà A-đam phạm đã mang đến cái chết cho mọi người, thì cũng qua một hành vi nhân đức của Chúa Cứu Thế mà mọi người được hòa thuận lại với Thượng Đế, để họ nhận được sự sống thật. 19 Vì sự bất vâng phục Thượng Đế của một người khiến mọi người mắc tội. Cũng thế, nhờ sự vâng phục Thượng Đế của một người mà mọi người được hòa thuận lại với Ngài. 20 Luật pháp khiến tội lỗi gia tăng. Nhưng khi tội lỗi gia tăng, ân phúc Thượng Đế lại nhiều hơn nữa. 21 Trước kia tội lỗi dùng sự chết thống trị trên chúng ta, nhưng Thượng Đế đã ban ân phúc dồi dào để chúng ta được hòa thuận lại với Ngài. Do đó chúng ta được sống đời đời qua Chúa Cứu Thế Giê-xu.

Chúa Giê-su không thể có cha là con người nếu không Ngài sẽ được sinh ra theo hình ảnh của A-đam và chết về mặt tâm linh:

Ma-thi-ơ 1:18 Sự giáng sinh của Chúa Cứu Thế Giê-xu diễn ra như sau: Ma-ri, mẹ Ngài, đã hứa hôn với Giô-xép, nhưng trước khi thành hôn, Ma-ri biết mình đã mang thai bởi quyền năng của Thánh Linh.

Rô-ma 14:23 Nhưng người nào ăn mà không chắc mình đúng tức là quấy, vì người ấy không tin rằng mình hành động đúng. Điều gì làm mà không tin chắc rằng đúng là có tội.

Sự sáng tạo mới trong Chúa Giêsu Kitô:

II Cô-rinh-tô 5:17 Nếu ai thuộc về Chúa Cứu Thế thì người ấy là một người mới. Mọi việc cũ đã qua đi hết; hiện giờ mọi việc đều đã đổi mới!

Toàn bộ phúc âm

Trước khi được cứu, chúng ta phải đối mặt với hai vấn đề, đó là:

1. xa lánh Chúa
2. chết trong tội lỗi của chúng ta (chúng ta sinh ra đã chết về mặt tâm linh)

Có hai phần của sự cứu rỗi:

1. hòa giải với Thiên Chúa qua cái chết của Chúa Kitô
2. được làm cho sống động về mặt thuộc linh nhờ sự sống của Đấng Christ

Rô-ma 5:10 Trong khi chúng ta còn là thù nghịch với Thượng Đế, thì chúng ta được hòa thuận lại với Ngài qua sự chết của Con Ngài. Vì đã được hòa thuận lại với Ngài, nên chắc chắn Ngài sẽ cứu chúng ta, qua chính mạng sống của Con Ngài.

Giăng 5:24 Ta bảo thật, ai nghe lời ta và tin Đấng đã sai ta đến, thì được sự sống đời đời. Người đó không bị kết tội, nhưng vượt từ chết qua sống.

Giăng 3:16-18 16 Vì Thượng Đế quá yêu nhân loại đến nỗi hi sinh Con Một của Ngài, để ai đặt niềm tin vào Con ấy sẽ không bị chết mất nhưng được sống đời đời. 17 Thượng Đế sai Con Ngài đến thế gian không phải để kết tội thế gian, nhưng để thế gian nhờ Ngài mà được cứu. 18 Ai tin nhận Con Trời sẽ không bị kết tội, nhưng ai không chịu tin thì đã bị kết tội rồi, vì không tin nhận Con Một của Thượng Đế.

Sự cứu rỗi là gì? Xem câu 5, được sống lại với Đấng Christ:

Ê-phê-sô 2:5-9 5 Dù trước kia chúng ta chết về mặt tâm linh do những hành động phản nghịch Thượng Đế, nhưng Ngài đã ban cho chúng ta sự sống mới cùng với Chúa Cứu Thế. Anh chị em đã được cứu do ân phúc của Thượng Đế. 6 Ngài đã khiến chúng ta sống lại cùng với Chúa Cứu Thế, đồng thời cho chúng ta cùng ở trong nước thiên đàng

với Ngài. Ân phúc ấy dành cho những người ở trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, 7 để tương lai Thượng Đế sẽ bày tỏ sự giàu có vô hạn của ân phúc Ngài, do lòng nhân từ Ngài trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. 8 Tôi muốn nói rằng anh chị em đã được cứu bởi ân phúc do lòng tin. Anh chị em không thể tự cứu mình được.Ơn ấy là món quà tặng của Thượng Đế, 9 không phải do công lao của anh chị em; cho nên chẳng ai có thể khoe khoang được.

Ga-la-ti 2:20-21 20 Tôi chịu đóng đinh vào thập tự giá với Chúa Cứu Thế. Bây giờ tuy tôi sống nhưng không phải là tôi sống nữa mà là Chúa Cứu Thế sống trong tôi. Tôi vẫn sống trong thân xác nhưng thật ra tôi sống bằng niềm tin vào Con Thượng Đế, Đấng đã yêu tôi và chịu chết để cứu tôi. 21 Nói như thế không phải tôi gạt bỏ ân phúc Thượng Đế đâu. Trái lại, nếu nhờ luật pháp mà tôi được công chính trước mặt Thượng Đế thì việc Chúa Cứu Thế chịu chết là vô ích.

Chương 3: Làm Thế Nào Để Vào Thiên Đàng

Làm thế nào để vào Thiên đàng hoặc ABC của sự cứu rỗi

A. Hãy thừa nhận bạn là tội nhân và ăn năn tội lỗi của mình.

Rô-ma 3:23 Mọi người đều phạm tội, không đáng hưởng vinh hiển của Thượng Đế.

Lu-ca 13:5 Không phải đâu. Ta cho các ngươi biết, nếu các ngươi không ăn năn thì cũng sẽ bị diệt mất như thế!"

Xin lưu ý rằng bạn không cần phải "dọn dẹp" cuộc sống của mình trước khi được cứu; bạn chỉ cần ăn năn và tin để được cứu. Ăn năn có nghĩa là từ bỏ cuộc sống tội lỗi của mình. Tin có nghĩa là tin rằng Chúa Jesus đã chết để đền tội cho bạn.

Mác 1:15 Ngài dạy, "Thời đã điểm. Nước Trời đã gần kề. Ai nấy hãy ăn năn và tiếp nhận Tin Mừng!"

II Phi-rơ 3:9 Thượng Đế không chậm trễ thực hiện lời hứa như một số người lầm tưởng. Nhưng Ngài đang nhẫn nhục với anh chị em. Ngài không muốn cho một người nào bị chết mất nhưng muốn cho mọi người đều ăn năn.

B. Tin Chúa Giêsu là Thiên Chúa trong xác thịt con người và tin rằng sự cứu rỗi chỉ có được nhờ Chúa Giêsu Kitô.

Giăng 10:30 Ta với Cha là một."

Giăng 14:6 Chúa Giê-xu đáp, "Ta là đường đi, chân lý, và sự sống. Ta là Con đường duy nhất dẫn đến Cha.

Giăng 3:16-18 16 Vì Thượng Đế quá yêu nhân loại đến nỗi hi sinh Con Một của Ngài, để ai đặt niềm tin vào Con ấy sẽ không bị chết mất nhưng được sống đời đời. 17 Thượng Đế sai Con Ngài đến thế gian không phải để kết tội thế gian, nhưng để thế gian nhờ Ngài mà được cứu. 18 Ai tin nhận Con Trời sẽ không bị kết tội, nhưng ai không chịu tin thì đã bị kết tội rồi, vì không tin nhận Con Một của Thượng Đế.

I Giăng 1:7 Nhưng nếu chúng ta sống trong ánh sáng như chính Ngài ở trong ánh sáng thì chúng ta tương giao với nhau. Huyết của Chúa Giê-xu, Con Thượng Đế tẩy sạch mọi tội lỗi chúng ta.

C. Xưng nhận rằng bạn tiếp nhận Chúa Giê-xu Christ là Chúa và Đấng Cứu Rỗi của riêng bạn

Rô-ma 10:9-10 9 Nếu miệng bạn xưng rằng "Đức Giê-xu là Chúa," và nếu lòng bạn tin rằng Thượng Đế đã khiến Chúa Giê-xu sống lại từ kẻ chết thì bạn sẽ được cứu. 10 Nhờ lòng tin mà được hòa thuận lại với Thượng Đế, còn nhờ môi miệng xác nhận mà được cứu.

Sau khi đọc các bước A, B và C ở trên, bạn nên cầu nguyện lời cầu nguyện sau:

Lạy Chúa Giêsu Kitô,

Tôi thừa nhận rằng tôi là một tội nhân và tôi ăn năn tội lỗi của mình.

Tôi tin rằng bạn là Thiên Chúa trong xác thịt con người và cái chết của bạn trên thập tự giá đã trả giá cho mọi tội lỗi của tôi: quá khứ hiện tại và tương lai.

Tôi tin rằng sự tha tội và sự sống đời đời (sự cứu rỗi) chỉ có được qua công việc đã hoàn tất của bạn trên thập tự giá.

Tôi chấp nhận bạn, Chúa Giêsu Kitô, là Chúa và Đấng Cứu Rỗi của cá nhân tôi.

Tôi đề nghị bạn nên ghi lại ngày giờ bạn đọc lời cầu nguyện trên vì trong những năm tới bạn sẽ muốn biết ngày bạn trở thành một Cơ-đốc nhân được tái sinh.

Hiểu những gì vừa xảy ra với bạn.

Ê-phê-sô 2:8-9 8 Tôi muốn nói rằng anh chị em đã được cứu bởi ân phúc do lòng tin. Anh chị em không thể tự cứu mình được.Ơn ấy là món quà tặng của Thượng Đế, 9 không phải do công lao của anh chị em; cho nên chẳng ai có thể khoe khoang được.

I Giăng 5:11-12 11 Đây là lời chứng ấy: Thượng Đế đã cho chúng ta sự sống đời đời, sự sống ấy ở trong Con Ngài. 12 Ai có Con thì có sự sống, còn ai không có Con Thượng Đế sẽ không có sự sống.

II Cô-rinh-tô 5:17 Nếu ai thuộc về Chúa Cứu Thế thì người ấy là một người mới. Mọi việc cũ đã qua đi hết; hiện giờ mọi việc đều đã đổi mới!

Giăng 3:3-5 3 Chúa Giê-xu đáp, "Tôi bảo thật: Không ai có thể vào Nước Trời nếu không sinh lại." 4 Ni-cô-đem thắc mắc, "Người già rồi thì làm thế nào mà sinh lại được? Chẳng lẽ trở vào lòng mẹ mà sinh ra lần nữa sao?" 5 Chúa Giê-xu đáp, "Tôi bảo thật, không ai có thể vào Nước Trời nếu không sinh bằng nước và Thánh Linh.

Chương 4: Làm sao để không được vào thiên đường

bạn có phải là một người tốt? Bạn có thật sự được cứu không? Nói cách khác, bạn sẽ lên thiên đường thay vì địa ngục? Bạn đã được cứu khỏi địa ngục chưa? Phương pháp được sử dụng trong chương này dựa trên phương pháp được sử dụng bởi mục vụ Nước Sống. Để giúp bạn học cách chia sẻ phúc âm với mọi người, đó là ý nghĩa của việc truyền giáo, tôi giới thiệu tài liệu tuyệt vời có sẵn tại:

<https://www.livingwaters.com/>

Một số người tin rằng họ sẽ lên thiên đường vì họ cảm thấy mình là người tốt. Nếu điều đó mô tả về bạn, vui lòng trả lời các câu hỏi sau để kiểm tra điều đó.

1. Bạn đã bao giờ nói dối chưa? Ngay cả một lời nói dối trắng trợn.
2. Bạn gọi người nói dối là gì? Trả lời: Kẻ nói dối.
3. Bạn đã bao giờ ăn trộm thứ gì chưa? Cho dù nhỏ đến đâu?
4. Bạn gọi người ăn trộm là gì? Đáp án: Kẻ trộm.
5. Bạn có bao giờ sử dụng danh Chúa một cách vô ích không? Phi báng, có nghĩa là dùng danh Chúa để nguyền rủa.
6. Bạn đã bao giờ ngoại tình chưa? Điều đó có nghĩa là quan hệ tình dục với vợ/chồng của người khác.
7. Bạn đã bao giờ quan hệ tình dục ngoài hôn nhân chưa? Tình dục ngoài hôn nhân được gọi là gian dâm.
Chúa Giêsu đã nói:

Ma-thi-ơ 5:28 Nhưng ta bảo các con, ai nhìn đàn bà mà động lòng dục với người ấy thì trong tâm trí xem như đã phạm tội ngoại tình với người đàn bà ấy rồi.

Vì vậy, nếu bạn trả lời có cho một hoặc nhiều câu hỏi trên thì bạn không phải là người tốt; và đó chỉ là bốn trong mười điều răn. Nếu bạn trả lời có cho tất cả các câu hỏi trên thì bạn không phải là người tốt. Đây là đánh giá chân thực về bạn: Bằng sự thừa nhận của chính mình, bạn là một tên trộm dối trá, một kẻ phạm thượng, một kẻ gian dâm và một kẻ ngoại tình trong lòng.

Đây là một số sự thật khác dành cho bạn:

I Cô-rinh-tô 6:9-10 Anh chị em biết rằng những kẻ bất chính không thể nào hưởng được Nước Trời. Đừng bị lừa. Những kẻ dâm dục, thờ thần tượng, ngoại tình, trụy lạc, đồng tính ái, trộm cắp, tham lam, say sưa, lường gạt, bêu xấu người khác, cướp bóc—đều không thể nào vào Nước Trời được.

Chính tại thời điểm này, nhiều người hỏi: Vậy thì ai có thể được cứu? Vâng, ngay câu tiếp theo sau đoạn văn tôi vừa trích dẫn ở trên sẽ cung cấp câu trả lời cho bạn:

I Cô-rinh-tô 6:11 Trước kia trong anh chị em cũng có vài người như thế nhưng nay anh chị em đã được tinh sạch, được thánh hóa và giảng hòa lại với Thượng Đế trong danh Chúa Cứu Thế và với Thánh Linh của Thượng Đế chúng ta.

Nói một cách đơn giản, nếu bạn sẵn sàng ăn năn tội lỗi của mình và chỉ tin cậy vào những gì Chúa Giê-xu Christ đã làm trên thập tự giá để trả giá cho tội lỗi của bạn thì Đức Chúa Trời sẽ ban cho bạn sự sống đời đời và bạn sẽ lên thiên đàng khi bạn chết. Nếu không làm được điều đó thì khi chết bạn sẽ đọa vào địa ngục.

Chương 5: Tổng quan về Kinh Thánh

Mục đích của toàn bộ Kinh Thánh là dẫn dắt con người đến sự cứu rỗi trong Chúa Giêsu Kitô

Giăng 5:39-40 39 Các người tra xem Thánh Kinh, vì tin rằng nhờ đó mà các người sẽ được sống đời đời. Chính Thánh Linh làm chứng về ta. 40 Tuy nhiên các người không chịu đến cùng ta để được sống!

Khi bạn nghiên cứu Kinh Thánh, sơ đồ sau đây cho bạn cách nhóm 66 sách trong Kinh Thánh thành những phần quan trọng. Nó sẽ giúp bạn bắt đầu hiểu các sách khác nhau trong Kinh Thánh ăn khớp với nhau như thế nào. Sơ đồ sau đây dựa trên *Introduction to the Scofield Reference Bible*.

Sự chuẩn bị	Biểu hiện	Lan truyền	Giải trình	Viên mãn
Toàn bộ Cựu Ước	Tin Mừng	Công Vụ Các Sứ đồ	Thư tín	Khải Huyền
Sáng Thế, Xuất Hành, Lê-vi, Dân Số, Phục Truyền Luật Lệ, Giô-sua, Các Thủ Lãnh, Ru-tơ, I Sa-mu-ên, II Sa-mu-ên I Các Vua, II Các Vua, I Sử Ký, II Sử Ký, Ê-xơ-ra, Nê-hê-mi-a, Ê-xơ-tê, Gióp, Thánh Thi, Châm Ngôn, Giăng Sư, Nhã Ca, I-sai-a, Giê-rê-mi-a, Ai Ca, Ê-xê-ki-ên, Đa-ni-ên, Hô-sê-a, Giô-ên, A-mốt, Ô-ba-đi-a, Giô-na, Mi-ca, Na-hum, Ha-ba-cúc, Xê-pha-ni-a, Ha-gai, Xê-ca-ri-a, Ma-la-ki	Ma-thi-ơ Mác Lu-ca Giăng	Công Vụ Các Sứ đồ	Rô-ma I Cô-rinh-tô II Cô-rinh-tô Ga-la-ti Ê-phê-sô Phi-líp Cô-lô-se I Thê-sa-lô-ni-ca II Thê-sa-lô-ni-ca I Ti-mô-thê II Ti-mô-thê Tít Phi-lê-môn Hê-bơ-rơ Gia-cơ I Phi-rơ II Phi-rơ I Giăng II Giăng III Giăng Giu-đe	Khải Huyền

Chương 6: Con người được tạo ra và sa ngã

Tôi tin rằng A-đam và Ê-va được tạo dựng theo hình ảnh của Đức Chúa Trời, và họ sống về mặt tâm linh vì Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự trong họ ngay từ lúc họ được sáng tạo. A-đam và Ê-va sa vào tội lỗi do sự cám dỗ của Sa-tan và sự thiếu trung thành của họ nơi Đức Chúa Trời. Kết quả là Đức Chúa Trời rút Thánh Linh của Ngài ra khỏi A-đam và Ê-va; kể từ lúc đó, A-đam và Ê-va đã chết về mặt tâm linh. Tất cả con cháu của họ, tức là toàn thể nhân loại, được sinh ra đã chết về mặt tâm linh và theo hình ảnh của Adam.

Sáng Thế 5:3 Khi A-đam được 130 tuổi thì sinh một con trai nữa giống mình và đặt tên là Sết.

Kết quả là được sinh ra theo hình ảnh của A-đam, nghĩa là chết về mặt tâm linh, nên mọi người đều xa cách Đức Chúa Trời và hư hỏng về mặt thể chất, tâm lý, tình cảm và thiêng liêng. Trong trạng thái sa ngã, chết về mặt tâm linh, con người bị kết án tử hình đời đời. Nhu cầu bao trùm của tất cả mọi người là được hòa giải với Chúa nhưng một người không thể làm gì để hòa giải họ với Chúa. Làm nhiều việc lành hơn việc ác không thể dẫn đến đời sống thiêng liêng và do đó được hòa giải với Thiên Chúa. Hy vọng duy nhất của nhân loại là sự can thiệp ân cần của Thiên Chúa. Thiên Chúa đã cung cấp con đường hòa giải duy nhất đó là cuộc sống vô tội, cái chết hy sinh và sự phục sinh của Chúa Giê-su Kitô. Trong trường hợp bạn bỏ lỡ điều đó, Chúa Giê-xu Christ là Đức Chúa Trời trong xác thịt con người; Đức Chúa Trời đã mặc lấy thân xác con người để làm điều mà chúng ta không bao giờ có thể làm được; Ngài đã trả giá cho tội lỗi của bạn và mở đường cho bạn được hòa giải với Ngài. Nhưng bạn phải chấp nhận sự trả giá của Chúa Giê-xu Christ cho tội lỗi của bạn để được hòa giải với Đức Chúa Trời.

Rô-ma 3:23 Mọi người đều phạm tội, không đáng hưởng vinh hiển của Thượng Đế.

Rô-ma 5:12 Do hành động của một người mà tội lỗi nhập vào thế gian, rồi tội lỗi dẫn đến sự chết. Vì thế mọi người phải chết—vì mọi người đều phạm tội.

Giăng 3:16–18 16 Vì Thượng Đế quá yêu nhân loại đến nỗi hi sinh Con Một của Ngài, để ai đặt niềm tin vào Con ấy sẽ không bị chết mất nhưng được sống đời đời. 17 Thượng Đế sai Con Ngài đến thế gian không phải để kết tội thế gian, nhưng để thế gian nhờ Ngài mà được cứu. 18 Ai tin nhận Con Trời sẽ không bị kết tội, nhưng ai không chịu tin thì đã bị kết tội rồi, vì không tin nhận Con Một của Thượng Đế.

I Thê-sa-lô-ni-ca 1:10 Anh chị em cũng chờ đợi Con Thượng Đế, Đấng mà Ngài đã khiến sống lại từ kẻ chết và sẽ từ thiên đàng trở lại. Ngài là Giê-xu, Đấng cứu chúng ta khỏi cơn trừng phạt giận dữ của Thượng Đế chắc chắn sẽ đến.

Công Vụ Các Sứ đồ 4:12 Ngoài Chúa Giê-xu ra không ai có thể cứu con người được. Danh Ngài là quyền năng duy nhất trên thế gian đã được ban cho nhân loại để cứu con người. Chúng ta phải nhờ Ngài mới được cứu."

Tôi tin rằng con người ban đầu được tạo ra theo hình ảnh của Thiên Chúa. Con người sa ngã trong tội lỗi, và vì tội lỗi của mình mà mất đi đời sống thiêng liêng; con người đã chết vì vi phạm và tội lỗi. Cái chết tâm linh đã được truyền đến toàn thể nhân loại, ngoại trừ Chúa Giêsu Kitô.

Sáng Thế 1:26 Sau đó Thượng Đế bảo, "Chúng ta hãy tạo nên con người theo hình ảnh của chúng ta, để họ quản trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời, các loài gia súc, để họ cai trị khắp đất cùng các loài bò sát."

Sáng Thế 2:17 nhưng không được ăn trái của cây biết điều thiện và điều ác. Nếu con ăn trái cây ấy con sẽ chết!"

Sáng Thế 6:5 CHÚA thấy loài người trên đất rất độc ác, còn tư tưởng của họ lúc nào cũng xấu xa.

Thánh Thi 14:1-3 1 Kẻ ngu dại nghĩ thầm, "Chẳng có Thượng Đế đâu." Bọn ngu dại ấy đều độc ác và hành động như nhuốc; Chẳng có ai làm điều thiện. 2 Từ trời CHÚA nhìn xuống loài người xem thử có ai hiểu biết, hoặc tìm kiếm Thượng Đế để xin Ngài hướng dẫn chẳng. 3 Nhưng ai nấy đều quay đi. Tất cả đều gian ác. Chẳng có ai làm điều thiện, không có lấy một người

Thánh Thi 51:5 Tôi chào đời trong vi phạm. Mẹ tôi sinh tôi ra trong tội lỗi.

Giê-rê-mi-a 17:9 Lòng con người ác độc hơn mọi thứ, không chữa trị được. Không ai hiểu được.

Giăng 3:6 Sự sống xác thể do con người theo phần thể xác sinh ra, nhưng sự sống thiêng liêng do Thánh Linh sinh ra.

Giăng 5:40 Tuy nhiên các ngươi không chịu đến cùng ta để được sống!

Giăng 6:35 Chúa Giê-xu đáp, "Ta là bánh của sự sống. Ai đến cùng ta sẽ chẳng bao giờ đói, ai tin ta sẽ không bao giờ khát.

Rô-ma 3:10-20

10 Như lời Thánh Kinh viết: "Chẳng có ai làm điều phải, kiếm một người cũng không ra. 11 Chẳng có ai hiểu biết. Không một người nào nhờ Thượng Đế cứu giúp. 12 Mọi người đều quay lưng đi. Ai nấy đều trở thành vô dụng. Chẳng có một người làm lành, dù một người cũng chẳng có." 13 "Miệng chúng mở toang ra như huyết mả; dùng lưỡi mình để nói dối." "Lời nói chúng hiểm độc như nọc rắn." 14 "Môi miệng chúng đầy nguyên rủa và ganh ghét." 15 "Lúc nào cũng sẵn sàng để giết hại người khác. 16 Nơi nào chúng đi đều gây ra tai hại và đau khổ. 17 Chúng không biết sống hòa bình là gì." 18 "Chúng chẳng biết sợ Thượng Đế gì cả." 19 Chúng ta biết rằng những gì luật pháp dạy là dành cho những người có luật pháp. Vì thế không ai có thể bào chữa được, cho nên cả thế gian đều nằm dưới sự trừng phạt của Thượng Đế, 20 vì không ai nhờ tuân theo luật pháp mà được hòa thuận lại với Thượng Đế cả. Luật pháp chỉ cho chúng ta biết tội lỗi thôi.

Rô-ma 8:6-7 6 Nếu con người tội lỗi quản trị trong tâm tư sẽ dẫn đến sự chết. Nhưng nếu Thánh Linh ngự trị tâm tư sẽ đưa đến sự sống và hòa bình. 7 Khi tâm tư ai bị con người tội lỗi quản trị thì người ấy nghịch lại Thượng Đế vì không tuân giữ luật pháp của Ngài, mà thực ra họ cũng chẳng có khả năng tuân giữ.

Ê-phê-sô 2:1-3 1 Trước kia anh chị em chết về phần tâm linh vì tội lỗi và vì những điều anh chị em làm nghịch với Thượng Đế. 2 Thật vậy, trong quá khứ anh chị em sống như người thế gian, đi theo Sa-tăng là kẻ cai quản những quyền lực gian ác đang thống trị trên không trung. Thần linh đó hiện đang hành động trong lòng của những người không vâng phục Thượng Đế. 3 Trước kia tất cả chúng ta đều sống y như họ, tìm cách thỏa mãn con người tội lỗi của mình và hành động theo ý muốn của xác thịt và tâm trí. Sống theo lối đó, đáng lẽ chúng ta phải gánh lấy cơn thịnh nộ của Thượng Đế, vì chúng ta chẳng khác nào người thế gian.

I Ti-mô-thê 5:6 Nhưng quả phụ nào dùng đời mình để thỏa mãn riêng tư thì dù sống cũng như chết.

I Giăng 3:8 Ma quỷ là đứa phạm tội từ ban đầu cho nên ai cứ mãi phạm tội đều thuộc về ma quỷ. Con của Thượng Đế đến thế gian để hủy phá công việc của nó.

Chương 7: Tái Sinh Có Nghĩa Là Gì?

Tái sinh có nghĩa là Chúa đã tái sinh bạn và Chúa Thánh Thần ngự trong bạn, nghĩa là bạn đã được ban cho sự sống đời đời. Bạn không thể khiến mình được tái sinh. Chỉ có Chúa mới có thể tái sinh bạn. Tái sinh có nghĩa là bạn thừa nhận mình là tội nhân và không còn tin cậy vào việc làm tốt của mình để khiến bạn được Đức Chúa Trời chấp nhận. Thay vào đó, bạn tin cậy vào công việc đã hoàn tất của Chúa Giê-xu Christ để bạn được Đức Chúa Trời chấp nhận. Chúa Giê-xu đã sống một cuộc đời vô tội, đáp ứng những yêu cầu của Luật pháp và Ngài đã chết trên thập tự giá để đền tội cho bạn. Giây phút bạn nhận ra điều đó và tin cậy nơi Chúa Giê-xu thay vì chính mình là giây phút bạn được tái sinh. Chúa Giê-su Kitô ngự trong bạn từ lúc đó và tiếp tục ngự trong bạn cho đến muôn đời.

LƯU Ý: Vòng tròn hiển thị trong sơ đồ sau tượng trưng cho linh hồn.



Chương 8: Cuộc Sống Trao Đổi -- 42Thru

42Thru is an easy way to remember the following:

Jesus Christ gave His life **for** me, **4**
 so that He could give His life **to** me, **2**
 so that He could live His life **through** me. **Thru**



II Cô-rinh-tô 5:21 Chúa Cứu Thế vốn không có tội lỗi nhưng Thượng Đế đã khiến Ngài trở nên tội lỗi vì chúng ta để nhờ Ngài mà chúng ta có được các đức tính của Thượng Đế.

Cô-lô-se 2:14 Ngài cũng đã xóa hết nợ, tức những qui tắc mà chúng ta đã vi phạm. Ngài lấy giấy nợ, đóng đinh nó vào thập tự giá.

Ga-la-ti 2:20-21 20 Tôi chịu đóng đinh vào thập tự giá với Chúa Cứu Thế. Bây giờ tuy tôi sống nhưng không phải là tôi sống nữa mà là Chúa Cứu Thế sống trong tôi. Tôi vẫn sống trong thân xác nhưng thật ra tôi sống bằng niềm tin vào Con Thượng Đế, Đấng đã yêu tôi và chịu chết để cứu tôi. 21 Nói như thế không phải tôi gạt bỏ ân phúc Thượng Đế đâu. Trái lại, nếu nhờ luật pháp mà tôi được công chính trước mặt Thượng Đế thì việc Chúa Cứu Thế chịu chết là vô ích.

Chương 9: Cuộc đời trao đổi -- Những câu chính

Rô-ma 5:17 Một người phạm tội, khiến tất cả mọi người phải chết do tội của người ấy, nhưng bây giờ thì hễ ai nhận ân phúc của Thượng Đế và được hòa thuận với Ngài, sẽ nhận được sự sống thật và được quyền quản trị nhờ vào một người tội, đó là Chúa Cứu Thế Giê-xu.

Ga-la-ti 2:20-21 20 Tội chịu đóng đinh vào thập tự giá với Chúa Cứu Thế. Bây giờ tuy tôi sống nhưng không phải là tôi sống nữa mà là Chúa Cứu Thế sống trong tôi. Tôi vẫn sống trong thân xác nhưng thật ra tôi sống bằng niềm tin vào Con Thượng Đế, Đấng đã yêu tôi và chịu chết để cứu tôi. 21 Nói như thế không phải tôi gạt bỏ ân phúc Thượng Đế đâu. Trái lại, nếu nhờ luật pháp mà tôi được công chính trước mặt Thượng Đế thì việc Chúa Cứu Thế chịu chết là vô ích.

Cô-lô-se 2:14 Ngài cũng đã xóa hết nợ, tức những qui tắc mà chúng ta đã vi phạm. Ngài lấy giấy nợ, đóng đinh nó vào thập tự giá.

Rô-ma 6:14 Tội lỗi không còn thống trị anh chị em nữa, vì anh chị em không còn ở dưới luật pháp nhưng ở dưới ân phúc của Thượng Đế.

Tít 2:11-12 11 Đó là cách chúng ta phải sống vì ân phúc của Thượng Đế để cứu mọi người đã đến rồi. 12 Ân phúc ấy dạy chúng ta từ bỏ nếp sống chống nghịch Thượng Đế trước kia và những điều gian ác theo thế gian nhưng phải luôn luôn sống khôn ngoan, đoan chính và thánh thiện để chúng ta phục vụ Thượng Đế.

E-phê-sô 3:19 Tình yêu của Chúa Cứu Thế vượt quá trí hiểu của loài người. Tôi cầu xin cho anh chị em hiểu thấu được tình yêu đó. Lúc ấy anh chị em sẽ đẩy dẩy Thượng Đế.



Chương 10: Trở thành một Cơ-đốc nhân có nghĩa là gì?

Trở thành một Cơ-đốc nhân có nghĩa là gì? Điều đó có nghĩa là bạn KHÔNG tin tưởng vào việc làm tốt của chính mình để khiến bạn được Chúa chấp nhận. Nếu bạn tin rằng nếu bạn làm nhiều việc lành hơn việc ác thì bạn là một Cơ đốc nhân, thì bạn đã nhầm. Nếu bạn tin rằng việc tuân theo Mười Điều Răn sẽ đưa bạn vào thiên đàng thì bạn đã nhầm. Trở thành Kitô hữu có nghĩa là bạn đang sống một cuộc sống trao đổi, như đã giải thích ở chương trước.

Chương 11: Người không theo đạo Thiên chúa và người theo đạo Thiên chúa

Người không theo đạo Thiên Chúa tùy thuộc vào việc lành của chính mình để làm cho mình được Thiên Chúa chấp nhận.

Co-đốc nhân CHỈ lệ thuộc vào công tác đã hoàn tất của Chúa Giê-xu Christ, vào cuộc đời vô tội của Ngài và sự chết của Ngài trên thập tự giá để khiến Co-đốc nhân được Đức Chúa Trời chấp nhận.

Người không theo đạo Thiên Chúa tự cho mình là công bình trong mắt mình nhưng lại không công bình trước mặt Đức Chúa Trời.

Co-đốc nhân đã được ban cho sự công bình của Chúa Giê-su Christ và do đó người ấy được xưng công bình trước mặt Đức Chúa Trời.

Người không theo đạo Thiên Chúa thì sống về mặt thể xác nhưng chết về mặt tâm linh.

Co-đốc nhân sống về mặt thể chất và sống về mặt tâm linh vì họ đã được tái sinh.

Người không theo đạo thiên chúa nghĩ rằng có nhiều cách để lên thiên đàng.

Người Co Đốc biết rằng chỉ nhờ công tác đã hoàn tất của Chúa Giê-xu Christ mà một người mới được cứu khỏi địa ngục và lên thiên đàng.

Người không theo đạo Thiên Chúa sống một cuộc sống tự định hướng.

Người Kitô hữu sống một cuộc đời được Chúa Kitô hướng dẫn.

Người không theo đạo Thiên Chúa nghĩ rằng những điều của Thiên Chúa là điên rồ.

Người Co Đốc biết những điều của Đức Chúa Trời đã giải phóng mình.

Người không theo đạo Thiên Chúa chỉ phụ thuộc vào chính họ.

Co-đốc nhân lệ thuộc vào Chúa Giê-xu Christ.

Chương 12: Chúa Giê Su Ky Tô Tự xưng là Thượng Đế

Tại sao Chúa Giêsu bị giết? Vì lý do nào, theo Luật pháp Môi-se, kẻ thù của Chúa Giê-su Christ muốn giết Ngài? Chúng ta không cần phải thắc mắc tại sao Chúa Giêsu lại bị giết; Kinh thánh cho chúng ta biết chính xác lý do tại sao Ngài bị giết:

Giăng 10:30-33 30 Ta với Cha là một." 31 Người Do-thái lại lượm đá để ném Ngài. 32 Nhưng Chúa Giê-xu hỏi họ, "Ta đã làm nhiều điều phúc đức từ Cha mà các ngươi đã thấy. Điều phước đức nào khiến các ngươi muốn giết ta?" 33 Người Do-thái đáp, "Không phải chúng tôi giết ông vì những việc phúc đức ông làm mà vì ông phạm thượng. Ông chỉ là người mà dám tự cho mình là Trời!"

Chúa Giêsu Kitô không phạm tội phạm thượng vì Ngài là Thiên Chúa. Chúa Giêsu Kitô đã bị giết vì tội lỗi của chúng ta; vì tội lỗi của bạn và tội lỗi của tôi.

Chúa Giêsu tự xưng là Thiên Chúa.

Xuất Hành 3:14 Thượng Đế đáp, "Ta là Đấng Hằng Hữu. Khi con đi đến cùng dân Ít-ra-en thì cứ bảo họ, 'Đấng Hằng Hữu sai tôi đến cùng anh em.'"

Giăng 8:56-59 56 Tổ tiên các ngươi là Áp-ra-ham, hớn hở mong được thấy ngày ta đến trần gian. Ông đã thấy và mừng rỡ." 57 Người Do-thái bảo, "Ông làm sao mà thấy được Áp-ra-ham trong khi ông chưa đầy năm mươi tuổi?" 58 Chúa Giê-xu đáp, "Ta bảo thật, trước khi Áp-ra-ham sinh ra đã có ta." 59 Khi nghe Ngài nói thế thì họ liền lượm đá để ném Ngài, nhưng Chúa Giê-xu lẩn tránh và ra khỏi đền thờ.

Chúa Giêsu tuyên bố mình ngang hàng với Thiên Chúa.

Giăng 5:18 Lời ấy khiến các người Do-thái càng kiếm cách giết Ngài. Họ nói "Tên Giê-xu trước đã phạm luật ngày Sa-bát mà bây giờ lại dám gọi Thượng Đế là Cha mình, tự làm ra mình ngang hàng với Trời!"

Giăng 10:30 Ta với Cha là một."

Chúa Giêsu tự xưng là Chúa.

Giăng 13:13 Các con gọi ta là thầy là Chúa rất đúng, vì ta là Chúa.

Ông tự nhận là câu trả lời cho tình trạng lạc lối về mặt tinh thần của chúng ta.

Giăng 6:35 Chúa Giê-xu đáp, "Ta là bánh của sự sống. Ai đến cùng ta sẽ chẳng bao giờ đói, ai tin ta sẽ không bao giờ khát.

Giăng 8:12 Sau đó Chúa Giê-xu nói chuyện với dân chúng. Ngài tuyên bố, "Ta là ánh sáng của trần gian. Ai theo ta sẽ không sống trong tối tăm nhưng có ánh sáng của sự sống."

Giăng 10:9-11 9 Ta là cái cửa. Ai đi vào qua cửa của ta sẽ được cứu. Người ấy vào ra và gặp đồng cỏ xanh. 10 Kẻ trộm chỉ đến để đánh cắp, chém giết và hủy diệt. Nhưng ta đến để cho chiên được sống sung túc. 11 Ta là người chặn tận tụy. Người chặn tận tụy bằng lòng hi sinh mạng sống vì chiên.

Giăng 11:25-26 25 Chúa Giê-xu bảo cô, "Ta là sự sống lại và sự sống. Ai tin ta thì sẽ sống mặc dù đã chết. 26 Còn ai sống và tin ta sẽ không chết nữa. Ma-thê, con tin như vậy không?"

Giăng 14:6 Chúa Giê-xu đáp, "Ta là đường đi, chân lý, và sự sống. Ta là Con đường duy nhất dẫn đến Cha."

Giăng 15:5 Ta là cây nho, các con là nhánh. Ai ở trong ta và ta ở trong người ấy thì sai trái. Ở ngoài ta, các con không làm được gì.

Ông tuyên bố sự hoàn hảo vô tội.

Giăng 8:29 Đấng sai ta đến ở cùng ta. Ngài không để ta một mình, vì ta luôn luôn làm điều vừa lòng Ngài."

Giăng 8:46 Có ai trong các ngươi buộc tội ta được không? Nếu ta nói sự thật, tại sao các ngươi không tin ta?

Chúa Giêsu tự xưng là Đấng Mê-si và bày tỏ quyền năng của thần tính.

Mác 14:61-62 61 Nhưng Chúa Giê-xu làm thinh, không trả lời tiếng nào. Thầy tế lễ tối cao hỏi Ngài một câu nữa, "Anh có phải là Đấng Cứu Thế, Con của Thượng Đế đáng chúc tụng không?" 62 Chúa Giê-xu đáp, "Phải, ta là Đấng Cứu Thế. Trong tương lai các ông sẽ thấy Con Người ngồi bên phải Thượng Đế, Đấng quyền uy và sẽ ngự đến giữa mây trời."

Người ấy nhận được sự thờ phượng, đó là một hành động chỉ dành riêng cho Đức Chúa Trời.

Ma-thi-ơ 4:10 Chúa Giê-xu mắng nó, "Này Sa-tăng, hãy đi cho khuất mắt ta! Có lời Thánh Kinh viết, 'Ngươi phải thờ lạy Chúa là Thượng Đế ngươi và chỉ phục vụ một mình Ngài mà thôi.'"

Ma-thi-ơ 28:17-18 17 Khi họ gặp Chúa Giê-xu ở đó thì bái lạy Ngài, nhưng có mấy người hoài nghi không biết có phải thật Ngài hay không. 18 Chúa Giê-xu đến bảo họ rằng, "Tất cả quyền phép trên trời và dưới đất đã giao cho ta.

Ngài tha thứ tội lỗi, một đặc quyền khác của chỉ một mình Thiên Chúa.

Mác 2:1-13 1 Vài ngày sau, Chúa Giê-xu trở lại thành Ca-bê-nê-môn, tiếng đồn loan ra là Chúa Giê-xu có mặt ở nhà. 2 Dân chúng kéo lại quá đông khiến nhà chật ních, đến nỗi ngoài cửa cũng không có chỗ chen chân. Trong khi Chúa Giê-xu đang giảng dạy dân chúng về lời của Thượng Đế, 3 thì có bốn người khiêng một người bị bại đến. 4 Vì dân chúng tụ tập quá đông, họ không làm sao mang anh ta đến trước mặt Chúa Giê-xu được nên họ mở một khoảng trống trên mái nhà ngay chỗ Chúa Giê-xu đang nói chuyện và thòng người bại đang nằm trên cáng xuống. 5 Khi thấy đức tin của họ, Ngài bảo người bại rằng, "Con ơi, tội con đã được tha rồi." 6 Mấy giáo sư luật có mặt tại đó mới nghĩ thầm rằng, 7 "Ông này là ai mà dám ăn nói táo bạo như vậy? Ông ta nói như thể mình là Trời. Chỉ có một mình Trời mới có quyền tha tội thôi." 8 Chúa Giê-xu biết ngay ý nghĩ của họ nên Ngài hỏi, "Tại sao các ông thầm nghĩ như thế trong lòng? 9 Trong hai điều này, điều nào dễ hơn: Một là nói với người bại rằng, 'Tội con đã được tha,' hai là bảo, 'Hãy đứng dậy, cuốn chăn chiếu mà đi?' 10 Nhưng tôi sẽ chứng tỏ cho các ông thấy Con Người có quyền tha tội trên đất," nên Chúa Giê-xu nói với người bại, 11 "Tôi bảo anh đứng dậy cuốn chăn chiếu đi về nhà." 12 Người bại lập tức đứng dậy, cuốn chăn chiếu đi ra trước sự chứng kiến của mọi người. Dân chúng vô cùng kinh ngạc và ngợi tôn Thượng Đế. Họ bảo nhau, "Từ trước tới giờ, chưa khi nào chúng ta thấy chuyện lạ như thế này!" 13 Chúa Giê-xu lại ra bờ hồ lần nữa, có dân chúng đi theo và Ngài dạy dỗ họ.

Ông tuyên bố được bình đẳng với Thiên Chúa.

Giăng 5:17-18 17 Nhưng Chúa Giê-xu bảo họ, "Cha ta luôn luôn làm việc, cho nên ta cũng làm việc." 18 Lời ấy khiến các người Do-thái càng kiếm cách giết Ngài. Họ nói "Tên Giê-xu trước đã phạm luật ngày Sa-bát mà bây giờ lại dám gọi Thượng Đế là Cha mình, tự làm ra mình ngang hàng với Trời!"

Ngài chính thức bị kết tội phạm thượng – tự xưng ngang hàng với Đức Chúa Trời.

Mark 14:60-64 60 Sau đó thầy tế lễ tối cao đứng trước mặt họ và hỏi Chúa Giê-xu, "Anh không trả lời gì hết à? Anh không trả lời những điều người ta tố cáo anh sao?" 61 Nhưng Chúa Giê-xu làm thinh, không trả lời tiếng nào. Thầy tế lễ tối cao hỏi Ngài một câu nữa, "Anh có phải là Đấng Cứu Thế, Con của Thượng Đế đáng chúc tụng không?" 62 Chúa Giê-xu đáp, "Phải, ta là Đấng Cứu Thế. Trong tương lai các ông sẽ thấy Con Người ngồi bên phải Thượng Đế, Đấng quyền uy và sẽ ngự đến giữa mây trời." 63 Nghe câu ấy, thầy tế lễ tối cao liền xé áo mình và tuyên bố, "Chúng ta đâu cần nhân chứng nữa! 64 Các ông đã nghe hẳn nói phạm thượng, nghịch với Thượng Đế rồi. Các ông nghĩ sao?" Tất cả đồng thanh nói rằng Ngài có tội đáng bị xử tử.

Anh ta tự gọi mình là người đầu tiên và người cuối cùng, đó là cái tên mà Chúa dùng cho chính anh ta.

I-sai-a 44:6 CHÚA, vua Ít-ra-en, là CHÚA Toàn Năng, Đấng giải cứu Ít-ra-en. Ngài phán như sau: "Ta là đầu tiên và là cuối cùng. Ta là Thượng Đế duy nhất.

Khải Huyền 1:17 Vừa thấy Ngài, tôi té xuống chân Ngài như chết nhưng Ngài đặt tay phải trên tôi và bảo, "Đừng sợ. Ta là Đầu tiên và Cuối cùng.

Ngài tuyên bố Ngài có thể đáp lại lời cầu nguyện và hướng dẫn những người theo Ngài cầu nguyện “nhân danh Ngài”.

Giăng 14:13-14 13 Nếu các con nhân danh ta cầu xin điều gì thì ta sẽ làm cho, để Cha được hiển vinh qua Con. 14 Nếu các con nhân danh ta cầu xin điều gì thì ta sẽ làm cho.

Ngôi Lời đã trở nên xác thịt.

Giăng 1:1-2,14 1 Ban đầu có Thiên Ngôn. Thiên Ngôn ở với Thượng Đế và Thiên Ngôn là Thượng Đế. 2 Ngài ở với Thượng Đế từ đầu. 14 Thiên Ngôn trở thành người và sống giữa chúng ta. Chúng ta thấy vinh hiển của Ngài, là vinh hiển dành cho Con Một của Cha. Ngài đầy ân phúc và chân lý.

Tất cả sự trọn vẹn của Thiên Chúa.

Cô-lô-se 2:9 Tất cả những gì thuộc về Thượng Đế đều ngự trong Chúa Cứu Thế, dù cho khi Ngài đang sống trên đất,

Ngài chấp nhận những người khác coi Ngài là Đức Chúa Trời.

Giăng 20:28-29 28 Tô-ma kêu lên, “Lạy Chúa và Thượng Đế của con!” 29 Chúa Giê-xu bảo Tô-ma, “Bây giờ con tin vì mắt con đã thấy ta. Ai không thấy mà tin là người có phúc thật!”

Ông được gọi là Thiên Chúa thực sự.

I Giăng 5:20 Chúng ta cũng biết Con Thượng Đế đến ban cho chúng ta trí hiểu để chúng ta biết Đấng Chân Thật. Chúng ta ở trong Đấng Chân Thật qua Con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ngài là Thượng Đế thật và là nguồn gốc của sự sống đời đời.

Ông được gọi là Thiên Chúa vĩ đại của chúng tôi.

Tít 2:13 Chúng ta nên sống như vậy trong khi chờ đợi hi vọng lớn lao và sự hiện đến vinh hiển của Thượng Đế cùng Đấng Giải Cứu là Chúa Giê-xu chúng ta.

Ngài được gọi là Thiên Chúa trên hết.

Rô-ma 9:5 Họ là con cháu của những ông tổ nổi danh của chúng ta, và thuộc về quốc gia mà Đấng Cứu Thế xuất thân, Ngài là Thượng Đế cao cả, đáng chúc tụng đời đời. A-men.

Ngài được gọi là Đấng Thánh trong Công Vụ Các Sứ đồ 3:14 đó là tên được sử dụng thường xuyên cho Thiên Chúa Cha.

Công Vụ Các Sứ đồ 3:14 Anh chị em không muốn Đấng thánh và vô tội nhưng ngược lại, anh chị em yêu cầu Phi-lát giao cho mình một kẻ giết người.

Hô-sê-a 11:9 Ta sẽ không trừng phạt người đang khi ta nóng giận ta sẽ không còn tiêu diệt Ít-ra-en nữa. Ta là Thượng-Đế, không phải là người. Ta là Đấng Thánh, ngự giữa người. Ta sẽ không nghịch người trong cơn nóng giận nữa.

I-sai-a 48:17 Đây là lời CHÚA, Đấng giải cứu người, Đấng Thánh của Ít-ra-en phán: "Ta là CHÚA, Thượng Đế người, Đấng dạy người làm điều thiện, chỉ cho người con đường phải theo.

Lời Đức Chúa Trời phán với Con gọi Chúa Giê-su là Đức Chúa Trời.

Thánh Thi 45:6 Lạy Thượng Đế, ngôi vua còn bền mãi vô cùng. Ngài lấy sự công minh cai trị nước mình.

Hê-bơ-rơ 1:8 Còn về Con Ngài thì Thượng Đế phán: "Lạy Thượng Đế, ngôi Ngài vững bền đời đời. Ngài sẽ lấy sự công chính cai trị nước của Ngài.

Ngài được gọi là Alpha, Omega và Đấng Toàn Năng.

I-sai-a 41:4 Ai làm ra những chuyện đó? Ai nắm lịch sử từ lúc ban đầu? Chính ta, CHÚA là Đấng ấy. Ta đã có đây từ ban đầu, và ta cũng sẽ vẫn còn đây khi mọi việc kết thúc."

Khải Huyền 1:8 Chúa là Thượng Đế phán, "Ta là An-pha và Ô-mê-ga. Ta là Đấng hiện có, trước đã có và sẽ còn đời đời. Ta là Đấng Toàn Năng."

Sự phục sinh của Đấng Christ từ cõi chết đã được ghi lại rất chi tiết trong Tân Ước. Các sứ đồ thậm chí sẵn sàng chết vì tuyên bố rằng Chúa Giê-su hiện ra với họ nhiều lần trong hơn 40 ngày - chưa kể đến ngôi mộ trống và hơn 500 người đã nhìn thấy Đấng Christ phục sinh. Các sứ đồ tuyên bố đã nhìn thấy, nghe thấy và chạm vào Chúa Kitô phục sinh. Anh ấy thậm chí còn ăn cùng họ; hơn 12 lần xuất hiện khác nhau được ghi lại.

I Cô-rinh-tô 15:6-8 6 Sau đó Ngài hiện ra cho hơn năm trăm tín hữu cùng thấy. Hầu hết những người ấy vẫn còn sống, tuy một số đã qua đời. 7 Rồi Ngài hiện ra cho Gia-cơ và sau đó hiện ra cho tất cả các sứ đồ. 8 Cuối cùng, Ngài hiện ra cho tôi—như người sinh sau đẻ muộn.

Chúa Giêsu tự nhận mình không ai khác chính là Thiên Chúa trong xác thịt con người. Và không có nhà lãnh đạo tôn giáo vĩ đại nào trên thế giới từng tuyên bố mình là Đức Chúa Trời.

55 điểm sau đây được lấy từ: Torrey, R. (1897). *The new topical text book: A scriptural text book for the use of ministers, teachers, and all Christian workers* (New Revised and enlarged.). New York: Fleming H. Revell Co.

Bản dịch tiếng Anh của Kinh thánh dịch từ tiếng Do Thái **yhwh** (Jehovah bằng tiếng Anh) **BẦNG LORD** bằng tất cả các chữ in hoa. Bản dịch tiếng Anh của Kinh thánh dịch từ tiếng Do Thái **Adonai BẦNG Lord**.

1. Như Đức Giê-hô-va.

I-sai-a 40:3 Đây là tiếng người kêu: "Hãy chuẩn bị đường trong sa mạc cho CHÚA. Hãy làm thẳng lối đi trong xứ khô khan cho Thượng Đế chúng ta.

Ma-thi-ơ 3:3 Giảng Báp-tít là người mà nhà tiên tri Ê-sai đã viết: "Có tiếng người kêu trong sa mạc: 'Hãy chuẩn bị đường cho Chúa. San phẳng lối đi cho Ngài.'"

2. Là Đức Giê-hô-va vinh quang.

Thánh Thi 24:7,10 7 Này các cửa, hãy mở toang ra. Còn các cửa lâu đời, hãy mở rộng ra, để vua vinh hiển vào. 10 Vua vinh hiển này là ai? Đó là CHÚA Toàn Năng, Ngài là vua vinh hiển. Xê-la

I Cô-rinh-tô 2:8 Không một người cầm quyền nào trên thế gian này hiểu được điều ấy. Nếu họ hiểu thì họ đã không đóng đinh Chúa của vinh hiển.

Gia-cơ 2:1 Thưa anh chị em yêu dấu là tín hữu của Chúa Cứu Thế Giê-xu vinh hiển, đừng thiên vị người nào.

3. Là Đức Giê-hô-va, SỰ CÔNG BÌNH của chúng ta.

Giê-rê-mi-a 23:5-6

5 CHÚA phán, "Sẽ đến ngày ta ươm một nhánh tốt từ nhà Đa-vít. Người sẽ là một vị vua cai trị rất khôn ngoan; làm điều công bằng hợp lý trong xứ. 6 Trong triều đại người, Giu-đa sẽ được cứu, và Ít-ra-en sẽ sống yên ổn. Danh Ngài là: CHÚA làm Điều Phải."

I Cô-rinh-tô 1:30 Vì nhờ Ngài, anh chị em được ở trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đấng đã trở nên khôn ngoan vì chúng ta trong Thượng Đế. Qua Chúa Cứu Thế anh chị em trở nên công chính trước mặt Thượng Đế, được thánh hóa và được giải thoát khỏi tội lỗi.

4. Trên hết là Đức Giê-hô-va.

Thánh Thi 97:9 Lạy Chúa, Ngài là Đấng Chí Cao trên khắp đất; Ngài được suy tôn trên tất cả các thần.

Giăng 3:31 "Đấng từ trên xuống cao trọng hơn tất cả. Ai từ đất ra là thuộc về đất, nói những điều thuộc về đất, nhưng Đấng từ trời xuống cao trọng hơn mọi loài.

5. Là Đức Giê-hô-va, Đấng Đầu Tiên và Đấng Cuối Cùng.

I-sai-a 44:6 CHÚA, vua Ít-ra-en, là CHÚA Toàn Năng, Đấng giải cứu Ít-ra-en. Ngài phán như sau: "Ta là đầu tiên và là cuối cùng. Ta là Thượng Đế duy nhất.

Khải Huyền 1:17 Vừa thấy Ngài, tôi té xuống chân Ngài như chết nhưng Ngài đặt tay phải trên tôi và bảo, "Đừng sợ. Ta là Đầu tiên và Cuối cùng.

I-sai-a 48:12-16 12 Hỡi dân Gia-cốp, hãy nghe ta. Hỡi dân Ít-ra-en, ta đã gọi ngươi làm dân ta. Ta là đầu tiên và cuối cùng. 13 Chính tay ta dựng nên trái đất. Ta dùng tay phải ta trải các bầu trời ra. Khi ta gọi, chúng nó sẽ đến trình diện ta. 14 Tất cả các ngươi hãy đến nghe. Có thần giả nào bảo trước cho các ngươi những điều này không? CHÚA đã chọn người tấn công Ba-by-lôn; để thực hiện ý muốn Ngài nghịch lại người Canh-đê. 15 Ta đã phán; ta đã gọi người. Ta đã mang người đến và sẽ khiến người thành công. 16 Hãy đến cùng ta và nghe đây. Từ ban đầu ta đã nói tỏ tường. Từ lúc tạo thiên lập địa, ta đã có đó." Bây giờ CHÚA là Thượng Đế đã sai ta đi cùng với Thần linh Ngài.

Khải Huyền 22:13 Ta là An-pha và Ô-mê-ga, là Đầu Tiên và Cuối Cùng, Khởi Điểm và Kết Thúc.

6. Với tư cách là người đồng nghiệp và bình đẳng của Đức Giê-hô-va.

Xê-ca-ri-a 13:7

"Hỡi gươm, hãy chém kẻ chăn chiên.

Hãy tấn công bạn ta,"

CHÚA Toàn Năng phán.

"Hãy giết kẻ chăn thì bầy chiên sẽ chạy tản lạc,
rồi ta sẽ trừng phạt những con chiên con."

Phi-líp 2:6 Ngài vốn giống như Thượng Đế về mọi mặt, nhưng không xem sự bình đẳng mình với Thượng Đế là điều phải nắm giữ.

7. Với tư cách là Đức Giê-hô-va vạn quân.

I-sai-a 6:1-3 1 Vào năm vua U-xia qua đời, tôi thấy CHÚA ngồi trên ngôi cao cả. Vạt áo Ngài phủ đầy đèn thờ. 2 Các thiên binh bằng lửa đứng phía trên Ngài. Mỗi thiên binh có sáu cánh: hai cánh che mặt, hai cánh che chân, và hai cánh dùng để bay. 3 Các Xê-ra-phim kêu lên như sau: "Thánh thay, thánh thay, thánh thay là CHÚA Toàn Năng. Vinh hiển Ngài đầy dãy đất."

Giăng 12:41 Ê-sai nói như thế vì ông đã thấy sự vinh hiển của Chúa Giê-xu nên ông làm chứng về Ngài.

I-sai-a 8:13-14 13 Nhưng hãy nhớ rằng CHÚA Toàn Năng là thánh. Ngài là Đấng ngươi phải sợ; Đấng ngươi nên kính nể. 14 Ngài sẽ làm nơi trú ẩn an toàn cho ngươi. Nhưng còn về hai gia tộc Ít-ra-en, Ngài sẽ như hòn đá gậy vấp ngã, như tảng đá khiến người ta té nhào. Ngài như cái bẫy cho Giê-ru-sa-lem, khiến họ rơi vào.

I Phi-rơ 2:8 Ngoài ra, Ngài là “hòn đá gậy vấp ngã, tảng đá gậy vấp ngã.” Họ vấp ngã vì họ không vâng lời Thượng Đế, vì thế Thượng Đế đã dự liệu việc ấy xảy đến cho họ.

8. Là Đức Giê-hô-va, Đấng Chấn Chiên.

I-sai-a 40:11 Ngài chăm sóc dân Ngài như người chăn chiên, Gom họ lại như chiên con bồng trong tay và mang họ đi sát với Ngài. Ngài dịu dàng dẫn các chiên mẹ.

Hê-bơ-rơ 13:20-21 Tôi cầu Thượng Đế hòa bình ban cho anh chị em đủ mọi điều tốt lành để làm theo ý Ngài. Thượng Đế đã khiến Chúa Giê-xu chúng ta sống lại từ trong kẻ chết, Ngài là Đấng Chấn Chiên Cao Cả do huyết Ngài đã đổ ra. Huyết Ngài khởi đầu giao ước muôn đời mà Thượng Đế đã lập với dân Ngài. Tôi cầu xin Thượng Đế thực hiện trong chúng ta điều đẹp lòng Ngài, qua Chúa Cứu Thế Giê-xu. Nguyên vinh hiển thuộc về Ngài đời đời. A-men.

9. Là Đức Giê-hô-va, vì sự vinh hiển của Ngài mà muôn vật được tạo dựng.

Châm Ngôn 16:4 Mọi việc CHÚA làm ra đều có mục đích. Ngài cũng đã dành kẻ ác cho ngày tai họa.

Cô-lô-se 1:16 Qua quyền năng Ngài, muôn vật được thành hình: vật trên trời, dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, mọi quyền năng, các vua chúa, các kẻ cầm quyền. Tất cả đều được tạo nên qua Chúa Cứu Thế và vì Chúa Cứu Thế.

10. Với tư cách là Đức Giê-hô-va, Sứ giả của giao ước.

Ma-la-ki 3:1 CHÚA Toàn Năng phán, “Ta sẽ sai sứ giả của ta đi trước chuẩn bị đường cho ta. Bỗng nhiên CHÚA là Đấng người đang tìm kiếm sẽ ngự đến trong đền thờ Ngài; sứ giả của giao ước mà người mong mỏi, sẽ đến.”

Mác 1:2 như nhà tiên tri Ê-sai đã viết: “Ta sẽ sai sứ giả đi trước con để dọn đường cho con.”

Lu-ca 2:27 Thánh Linh hướng dẫn Xi-mê-ôn lên đền thờ đúng lúc Ma-ri và Giô-xép mang hài nhi Giê-xu đến để thi hành những điều mà luật pháp qui định.

11. Được gọi là Đức Giê-hô-va.

Giô-ên 2:32 Rồi ai kêu cầu danh CHÚA thì sẽ được cứu, vì trên núi Xi-ôn và trong Giê-ru-sa-lem sẽ có người được cứu, như CHÚA đã phán. Những kẻ còn sống sót sau ngày đoán phạt là những người đã được CHÚA gọi.”

Công Vụ Các Sứ đồ 2:21 Còn ai kêu xin Chúa thì sẽ được cứu.’

I Cô-rinh-tô 1:2 Kính gửi hội thánh Chúa tại Cô-rinh, là những người đã được thánh hóa qua Chúa Cứu Thế Giê-xu. Anh chị em đã được Thượng Đế kêu gọi làm dân thánh cho Ngài cùng với các dân tộc khác ở khắp nơi, là những người cầu khẩn danh Chúa Cứu Thế Giê-xu—Ngài là Chúa của họ cũng như của chúng ta.

12. Là Thiên Chúa vĩnh cửu và Đấng Tạo Hóa.

Thánh Thi 102:24-27 24 Cho nên tôi thưa, “Lạy Chúa tôi ôi, xin đừng cắt mạng tôi nửa chừng. Các năm Chúa còn mãi mãi. 25 Thuở xưa Chúa dựng nên trái đất, bàn tay Ngài làm ra các bầu trời. 26 Trời đất sẽ tiêu tan, nhưng Chúa sẽ tồn tại mãi. Trời đất sẽ mòn cũ như áo quần, Ngài sẽ thay và ném bỏ chúng đi như quần áo. 27 Nhưng Chúa không bao giờ thay đổi, các năm tháng CHÚA không hề chấm dứt.

Hê-bơ-rơ 1:8 Còn về Con Ngài thì Thượng Đế phán: “Lạy Thượng Đế, ngôi Ngài vững bền đời đời. Ngài sẽ lấy sự công chính cai trị nước của Ngài.

Hê-bơ-rơ 1:10-12 10 Thượng Đế cũng phán, “Lạy Chúa, từ ban đầu Ngài dựng nên trái đất tay Ngài tạo ra các bầu trời. 11 Chúng sẽ bị tiêu diệt, nhưng Ngài sẽ còn đời đời. Chúng sẽ cũ mòn như áo, 12 Ngài sẽ cuốn chúng lại như cái áo, và thay chúng như thay áo. Nhưng Chúa không thay đổi, các năm tháng Ngài không bao giờ chấm dứt.”

13. Là vị thần quyền năng.

I-sai-a 9:6 Có một con trẻ được sinh ra cho chúng ta; Thượng Đế ban cho chúng ta một con trai. Người sẽ dắt dẫn dân sự mình. Danh Ngài là Cố Vấn Tuyệt Vời, Thượng Đế Toàn Năng, Cha Đời Đời, Chúa Bình An.

Giăng 3:16 Vì Thượng Đế quá yêu nhân loại đến nỗi hi sinh Con Một của Ngài, để ai đặt niềm tin vào Con ấy sẽ không bị chết mất nhưng được sống đời đời.

14. Là Đức Chúa Trời vĩ đại và Đấng Cứu Rỗi.

Hô-sê-a 1:7 Nhưng ta sẽ thương xót dân Giu-đa. Ta sẽ giải cứu họ, không phải bằng cung tên, gươm giáo, ngựa, người cỡi ngựa, hay vũ khí chiến tranh. Chính ta, CHÚA và là Thượng-Đế sẽ giải cứu họ bằng quyền năng của ta.”

Tít 2:13 Chúng ta nên sống như vậy trong khi chờ đợi hi vọng lớn lao và sự hiện đến vinh hiển của Thượng Đế cùng Đấng Giải Cứu là Chúa Giê-xu chúng ta.

15. Là Chúa trên hết.

Thánh Thi 45:6-7 6 Lạy Thượng Đế, ngôi vua còn bền mãi vô cùng. Ngài lấy sự công minh cai trị nước mình. 7 Ngài yêu điều lành và ghét điều ác cho nên Thượng Đế đã chọn Ngài riêng ra từ giữa các bạn hữu Ngài; Thượng Đế đã vui mừng biệt Ngài riêng ra, Xức dầu sang trọng trên đầu Ngài.

Rô-ma 9:5 Họ là con cháu của những ông tổ nổi danh của chúng ta, và thuộc về quốc gia mà Đấng Cứu Thế xuất thân, Ngài là Thượng Đế cao cả, đáng chúc tụng đời đời. A-men.

16. Là Thiên Chúa thực sự.

Giê-rê-mi-a 10:10 Nhưng CHÚA là Thượng Đế chân thật duy nhất. Ngài là Thượng Đế hằng sống duy nhất, là Vua đời đời. Đất rung chuyển khi CHÚA nổi giận, các dân không thể chịu nổi cơn giận Ngài.

I Giăng 5:20 Chúng ta cũng biết Con Thượng Đế đến ban cho chúng ta trí hiểu để chúng ta biết Đấng Chân Thật. Chúng ta ở trong Đấng Chân Thật qua Con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ngài là Thượng Đế thật và là nguồn gốc của sự sống đời đời.

17. Là Lời Chúa.

Giăng 1:1, 14 1 Ban đầu có Thiên Ngôn. Thiên Ngôn ở với Thượng Đế và Thiên Ngôn là Thượng Đế. 14 Thiên Ngôn trở thành người và sống giữa chúng ta. Chúng ta thấy vinh hiển của Ngài, là vinh hiển dành cho Con Một của Cha. Ngài đầy ân phúc và chân lý.

18. Với tư cách là Chúa là thẩm phán.

Ecclesiastes 12:14 Thượng Đế sẽ phân xử mọi việc, kể cả việc làm lén lút, dù thiện hay ác cũng vậy.

I Cô-rinh-tô 4:5 Vì thế nên đừng vội phê phán; hãy đợi Chúa đến. Lúc ấy Ngài sẽ mang những điều bí ẩn trong bóng tối ra ánh sáng và sẽ phơi bày những mục đích thầm kín trong tâm tâm con người. Nếu ai đáng được thưởng, người ấy sẽ được Thượng Đế thưởng công.

II Cô-rinh-tô 5:10 Tất cả chúng ta đều sẽ trình diện trước Chúa Cứu Thế để chịu xét xử. Mỗi người sẽ nhận lãnh điều mình đáng lãnh do những việc tốt hay xấu mình làm trong thân xác này.

II Ti-mô-thê 4:1 Trước mặt Thượng Đế và trước mặt Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đấng sẽ xét xử kẻ sống và kẻ chết cùng sự trở lại và nước của Ngài, ta dặn con:

19. Như Emmanuel.

I-sai-a 7:14 Chính CHÚA sẽ ban cho người một dấu hiệu: Một thiếu nữ sẽ mang thai và sinh ra một bé trai và đặt tên là Em-ma-nu-ên.

Ma-thi-ơ 1:23 "Một trinh nữ sẽ thụ thai và sinh một trai. Người ta sẽ gọi Ngài là Em-ma-nu-ên," nghĩa là "Thượng Đế ở với chúng ta."

20. Là Vua của các vua và Chúa của các chúa.

Đa-ni-ên 10:17 Thừa thầy, làm thế nào tôi, kẻ tôi tớ thầy, có thể thưa chuyện cùng thầy? Tôi không còn sức lực, và thở không ra hơi nữa.'

Khải Huyền 1:5 và do Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ngài là nhân chứng chân thật, người đầu tiên sống lại từ trong kẻ chết và là vua các vua trên đất.

Khải Huyền 17:14 Họ sẽ gây chiến với Chiên Con nhưng Chiên Con sẽ thắng họ vì Ngài là Chúa các Chúa và Vua các Vua. Ngài cùng các môn đệ trung thành của Ngài là những người được gọi và chọn lựa sẽ chiến thắng họ."

21. Là Đấng Thánh.

I Sa-mu-ên 2:2 Không có ai thánh thiện như CHÚA, Không có thần nào ngoài Thượng Đế; Không có Khối Đá nào như Thượng Đế chúng ta.

Công Vụ Các Sứ đồ 3:14 Anh chị em không muốn Đấng thánh và vô tội nhưng ngược lại, anh chị em yêu cầu Phi-lát giao cho mình một kẻ giết người.

22. Là Chúa từ trời.

I Cô-rinh-tô 15:47 Người đầu tiên đến từ bụi đất. Người thứ nhì đến từ thiên đàng.

23. Là Chúa ngày Sabát.

Sáng Thế 2:3 Thượng Đế ban phúc cho ngày thứ bảy và thánh hóa ngày ấy vì là ngày Thượng Đế nghỉ ngơi công tác sáng tạo thế giới.

Ma-thi-ơ 12:8 Vì Con Người là Chúa của ngày Sa-bát."

24. Là Chúa của tất cả.

Công Vụ Các Sứ đồ 10:36 Các anh chị em biết lời của Thượng Đế đã truyền cho dân Ít-ra-en. Tin Mừng ấy là sự hòa bình đến qua Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ngài là Chúa của mọi người!

Rô-ma 10:11-13 11 Như Thánh Kinh nói, "Hễ ai tin Ngài thì chẳng bao giờ thất vọng." 12 Thánh Kinh nói, "hễ ai" có nghĩa là tất cả mọi người, bất luận Do-thái hay không Do-thái. Chúa là Chúa của mọi người. Ngài ban phúc lành cho bất cứ ai tin nơi Ngài, 13 như Thánh Kinh nói, "Ai kêu xin Chúa giúp sẽ được cứu."

25. Là Con Thiên Chúa.

Ma-thi-ơ 26:63-68 63 Nhưng Chúa Giê-xu làm thinh. Thầy tế lễ tối cao lại hỏi thêm, "Tôi nhân danh quyền của Thượng Đế hằng sống: Anh hãy nói cho chúng tôi biết, anh có phải là Đấng Cứu Thế, Con Thượng Đế không?" 64 Chúa Giê-xu đáp, "Đúng như ông nói. Nhưng ta bảo thật, trong tương lai các ông sẽ thấy Con Người ngồi bên phải Thượng Đế, Đấng Quyền Năng và ngự đến giữa mây trời." 65 Nghe như thế, thầy tế lễ tối cao liền xé áo mình và tuyên bố, "Người này nói phạm thượng rồi! Chúng ta đâu cần thêm nhân chứng nữa; các anh đã nghe ông ta nói phạm đến Thượng Đế rồi. 66 Các anh nghĩ sao?" Dân chúng trả lời, "Hắn đáng chết." 67 Rồi dân chúng khạc nhổ trên mặt Ngài và đấm Ngài. Người khác tát vào mặt Ngài. 68 Chúng bảo, "Hãy trở tài nói tiên tri cho chúng ta thấy đi! Hãy nói xem ai đánh người!"

26. Là Con Một của Chúa Cha.

Giăng 1:14,18 14 Thiên Ngôn trở thành người và sống giữa chúng ta. Chúng ta thấy vinh hiển của Ngài, là vinh hiển dành cho Con Một của Cha. Ngài đầy ân phúc và chân lý. 18 Chưa có ai thấy được Thượng Đế trừ ra Con Một ở ngay cạnh Cha là Đấng đã bày tỏ Thượng Đế cho chúng ta biết. 18 Chưa có ai thấy được Thượng Đế trừ ra Con Một ở ngay cạnh Cha là Đấng đã bày tỏ Thượng Đế cho chúng ta biết.

Giăng 3:16-18 16 Vì Thượng Đế quá yêu nhân loại đến nỗi hi sinh Con Một của Ngài, để ai đặt niềm tin vào Con ấy sẽ không bị chết mất nhưng được sống đời đời. 17 Thượng Đế sai Con Ngài đến thế gian không phải để kết tội thế gian, nhưng để thế gian nhờ Ngài mà được cứu. 18 Ai tin nhận Con Trời sẽ không bị kết tội, nhưng ai không chịu tin thì đã bị kết tội rồi, vì không tin nhận Con Một của Thượng Đế.

I Giăng 4:9 Thượng Đế đã tỏ tình yêu thương của Ngài cho chúng ta như sau: Ngài sai Con Một của Ngài đến thế gian để chúng ta được sống nhờ Con ấy.

27. Máu của Ngài được gọi là máu của Chúa.

Công Vụ Các Sứ đồ 20:28 Hãy thận trọng về chính mình và về những người mà Thánh Linh đã giao phó cho anh em chăm sóc. Anh em phải như người chăn bầy chiên của Thượng Đế mà Ngài đã mua bằng chính cái chết của Con Ngài

28. Là một với Chúa Cha.

Giăng 10:30,38 30 Ta với Cha là một." 38 Nhưng nếu ta làm những điều như Cha ta làm thì dù không tin ta cũng hãy tin những việc làm của ta, để các người biết chắc rằng Cha ta ở trong ta và ta ở trong Cha ta."

Giăng 12:45, 50 45 Ai thấy ta cũng thấy Đấng sai ta. 50 Ta biết rằng những lời giáo huấn của Ngài dẫn đến sự sống đời đời. Vì thế những gì ta nói là do Cha ta dặn bảo ta."

Giăng 14:7-10 7 Nếu các con biết ta, các con cũng biết Cha ta nữa. Nhưng bây giờ các con đã biết và thấy Ngài." 8 Phi-líp nói, "Thưa Chúa, xin chỉ Cha cho chúng con là đủ." 9 Chúa Giê-xu đáp, "Phi-líp à, ta đã ở với các con lâu nay mà các con không biết ta sao? Ai đã thấy ta tức là đã thấy Cha. Tại sao con lại nói, 'Xin chỉ Cha cho chúng con'? 10 Con không tin rằng ta ở trong Cha và Cha ở trong ta sao? Những lời ta nói với các con không phải tự ta mà do Cha sống trong ta và thực hành công việc Ngài.

Giăng 17:10 Tất cả những gì Con có là của Cha, và những gì Cha có là của Con để Con được hiển vinh qua họ.

29. Như đã sai Thánh Thần đến ngang bằng với Chúa Cha.

Giăng 14:16 Ta sẽ xin Cha, Ngài sẽ cho các con một Đấng Trợ Giúp khác để ở với các con mãi mãi.

Giăng 15:26 Ta sẽ sai Đấng Trợ Giúp đến từ Cha; Ngài là Thánh Linh của chân lý do Cha mà đến. Khi Ngài đến, Ngài sẽ giải thích về ta cho các con biết

30. Được quyền bình đẳng vinh dự với Chúa Cha.

Giăng 5:23 để mọi người sẽ tôn kính Con như đã tôn kính Cha. Ai không tôn kính Con cũng không tôn kính Cha là Đấng đã sai Con đến.

31. Là Chủ mọi sự, bình đẳng với Chúa Cha.

Giăng 16:15 Những gì Cha có là của ta. Vì thế mà ta bảo rằng Thánh Linh sẽ nhận những gì của ta phải nói mà thông báo cho các con.

32. Không bị hạn chế bởi luật ngày Sabát, ngang bằng với Chúa Cha.

Giăng 5:16-17 16 Họ liền tìm cách gây sự với Ngài vì Ngài dám chữa bệnh trong ngày Sa-bát. 17 Nhưng Chúa Giê-xu bảo họ, "Cha ta luôn luôn làm việc, cho nên ta cũng làm việc."

33. Là Nguồn ân sủng, ngang bằng với Chúa Cha.

II Thê-sa-lô-ni-ca 2:16-17 Nguyên xin chính Chúa Giê-xu Cứu Thế và Thượng Đế Cha chúng ta thúc giục và thêm sức cho anh chị em trong mọi điều tốt lành về hành động lẫn lời nói. Thượng Đế đã yêu chúng ta, nên qua ân phúc Ngài đã ban cho chúng ta hi vọng tốt đẹp và sự thúc giục sẽ còn mãi mãi.

34. Như không thể dò tìm, bình đẳng với Chúa Cha.

Châm Ngôn 30:4 Ai đã lên trời rồi lại xuống? Ai có thể nắm gió trong tay? Ai có thể bọc nước trong áo choàng? Ai đã đặt ranh giới cho đất? Tên Ngài hay tên con trai Ngài là gì? Nếu người biết hãy nói cho ta đi!

Ma-thi-ơ 11:27 Cha đã giao mọi sự cho Con. Không ai biết Con ngoại trừ Cha, cũng không ai biết Cha ngoại trừ Con và những người nào Con muốn cho biết.

35. Là Đấng Tạo Hóa của vạn vật.

I-sai-a 40:28 Chắc hẳn các ngươi biết. Chắc chắn các ngươi đã nghe. CHÚA là Thượng Đế hằng hữu, Đấng tạo nên thế giới. Ngài không mệt mỏi hay cần nghỉ ngơi. Không ai hiểu được sự khôn ngoan Ngài.

Giăng 1:3 Mọi vật đều do Ngài tạo dựng. Không có vật gì mà không do Ngài tạo ra.

Cô-lô-se 1:16 Qua quyền năng Ngài, muôn vật được thành hình: vật trên trời, dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, mọi quyền năng, các vua chúa, các kẻ cầm quyền. Tất cả đều được tạo nên qua Chúa Cứu Thế và vì Chúa Cứu Thế.

Hê-bơ-rơ 1:2 Nhưng trong những ngày cuối cùng này Ngài phán cùng chúng ta qua Con Ngài là Con mà Ngài đã chọn để làm chủ mọi loài. Ngài cũng đã tạo dựng toàn thế gian qua Con ấy.

36. Là người hỗ trợ và bảo tồn mọi thứ.

Nê-hê-mi-a 9:6 Ngài là CHÚA duy nhất. Ngài tạo nên trời và các tầng trời rất cao, cùng các ngôi sao. Ngài dựng nên trái đất và mọi loài trong đó, Biển và mọi loài trong biển; Ngài ban sự sống cho mọi loài. Các thiên thần phụng thờ Ngài.

Cô-lô-se 1:17 Ngài đã có trước mọi vật và mọi vật được tồn tại là vì Ngài.

Hê-bơ-rơ 1:3 Con tượng trưng cho vinh hiển của Thượng Đế và là hình ảnh trung thực của bản chất Ngài. Nhờ lời đầy quyền năng Ngài, các vật được kết hiệp lại bền vững. Khi Con tẩy sạch tội lỗi loài người thì trở về ngôi bên phải Thượng Đế, Đấng Cao cả trên thiên đàng.

37. Được sở hữu toàn bộ đầu của Chúa.

Cô-lô-se 2:9 Tất cả những gì thuộc về Thượng Đế đều ngự trong Chúa Cứu Thế, dù cho khi Ngài đang sống trên đất,

Hê-bơ-rơ 1:3 Con tượng trưng cho vinh hiển của Thượng Đế và là hình ảnh trung thực của bản chất Ngài. Nhờ lời đầy quyền năng Ngài, các vật được kết hiệp lại bền vững. Khi Con tẩy sạch tội lỗi loài người thì trở về ngôi bên phải Thượng Đế, Đấng Cao cả trên thiên đàng.

38. Như làm người chết sống lại.

Giăng 5:21 Vì Cha khiến kẻ chết sống lại và ban sự sống cho họ, nên Con cũng sẽ ban sự sống cho kẻ nào Ngài muốn.

Giăng 6:40, 54 40 Đây là ý muốn Cha: Ai nhìn thấy Con và tin Ngài thì được sự sống đời đời. Ta sẽ khiến họ sống lại trong ngày cuối cùng." 54 Ai ăn thịt ta và uống huyết ta sẽ nhận được sự sống đời đời. Ta sẽ khiến người ấy sống lại trong ngày cuối cùng.

39. Như tự mình sống lại từ cõi chết.

Giăng 2:19-21 19 Chúa Giê-xu đáp, "Phá sập đền thờ này đi, ta sẽ dựng lại trong ba ngày cho xem." 20 Người Do-thái bảo, "Người ta phải mất bốn mươi sáu năm mới xây xong đền thờ này mà ông bảo ông sẽ xây lại nổi trong ba ngày thôi à?" 21 Nhưng đền thờ mà Chúa Giê-xu muốn nói là thân thể Ngài.

Giăng 10:18 Không ai cướp mạng sống ta được. Ta tình nguyện hi sinh mạng sống mình. Ta có quyền hi sinh mạng sống và có quyền lấy lại. Đó là điều Cha ta bảo ta làm."

40. Như vĩnh cửu.

I-sai-a 9:6 Có một con trẻ được sinh ra cho chúng ta; Thượng Đế ban cho chúng ta một con trai. Người sẽ dắt dẫn dân sự mình. Danh Ngài là Cố Vấn Tuyệt Vời, Thượng Đế Toàn Năng, Cha Đồi Đồi, Chúa Bình An.

Mi-ca 5:2 “Còn người, hỡi Bết-lê-hem Ép-ra-tha, dù người nhỏ bé nhất giữa các thành Giu-đa, nhưng từ người sẽ xuất hiện một lãnh tụ dân Ít-ra-en cho ta. Gốc tích Ngài từ xưa, xưa lắm.”

Giăng 1:1, 14 1 Ban đầu có Thiên Ngôn. Thiên Ngôn ở với Thượng Đế và Thiên Ngôn là Thượng Đế. 14 Thiên Ngôn trở thành người và sống giữa chúng ta. Chúng ta thấy vinh hiển của Ngài, là vinh hiển dành cho Con Một của Cha. Ngài đầy ân phúc và chân lý.

Cô-lô-se 1:17 Ngài đã có trước mọi vật và mọi vật được tồn tại là vì Ngài.

Hê-bơ-rơ 1:8-10 8 Còn về Con Ngài thì Thượng Đế phán: “Lạy Thượng Đế, ngôi Ngài vững bền đời đời. Ngài sẽ lấy sự công chính cai trị nước của Ngài. 9 Chúa thích điều thiện, ghét điều ác, cho nên Thượng Đế đã chọn người từ giữa các bạn hữu người; Ngài ban cho người sự vui mừng lớn hơn tất cả các bạn hữu người.” 10 Thượng Đế cũng phán, “Lạy Chúa, từ ban đầu Ngài dựng nên trái đất tay Ngài tạo ra các bầu trời.

Khải Huyền 1:8 Chúa là Thượng Đế phán, “Ta là An-pha và Ô-mê-ga. Ta là Đấng hiện có, trước đã có và sẽ còn đời đời. Ta là Đấng Toàn Năng.”

41. Như có mặt khắp nơi.

Ma-thi-ơ 18:20 Hễ nơi nào có hai hoặc ba người nhân danh ta họp lại thì có ta ở giữa họ.”

Ma-thi-ơ 28:20 Dạy họ vâng giữ những gì ta đã dạy các con. Hãy vững tin rằng ta sẽ ở với các con luôn cho đến tận thế.”

Giăng 3:13 Người duy nhất đã từng lên trời là Đấng từ trời xuống. Đó là Con Người.

42. Như toàn năng.

Thánh Thi 45:3 Hỡi chiến sĩ anh dũng, hãy đeo gươm vào. Hãy chứng tỏ sự oai nghi của Ngài.

Phi-líp 3:21 Ngài sẽ dùng quyền năng quản trị mọi loài mà biến hóa thân thể hèn mọn của chúng ta trở nên như thân thể vinh hiển của Ngài.

Khải Huyền 1:8 Chúa là Thượng Đế phán, “Ta là An-pha và Ô-mê-ga. Ta là Đấng hiện có, trước đã có và sẽ còn đời đời. Ta là Đấng Toàn Năng.”

43. Như toàn tri.

Giăng 16:30 Nay chúng con thấy thầy biết hết mọi điều. Thầy có thể trả lời trước khi câu hỏi được đặt ra. Vì thế chúng con tin rằng thầy từ Thượng Đế đến."

Giăng 21:17 Ngài lại hỏi lần thứ ba, "Xi-môn, con của Giăng, con có yêu ta không?" Phi-a-rơ buồn bực vì Chúa Giê-xu hỏi mình đến ba lần, "Con có yêu ta không?" Phi-a-rơ đáp, "Thưa Chúa, Chúa biết hết mọi việc. Chúa biết rằng con yêu Chúa." Chúa Giê-xu bảo, "Hãy nuôi dưỡng đàn chiên ta.

44. Khi phân biệt được những suy nghĩ của trái tim.

I Các Vua 8:39 thì xin CHÚA từ nơi ở trên trời hãy nghe. Xin hãy tha thứ và đối xử mỗi người cho xứng đáng vì Ngài biết rõ lòng của mỗi người. Chỉ có một mình CHÚA biết rõ lòng con người.

Lu-ca 5:22 Nhưng Chúa Giê-xu biết ý nghĩ họ, nên Ngài nói, "Tại sao các ông nghĩ thầm như thế?

Ê-xê-ki-ên 11:5 Rồi Thần linh của CHÚA nhập vào tôi và bảo tôi nói như sau: "CHÚA phán: Hỡi dân Ít-ra-en, các ngươi đã nói những điều đó nên ta biết ý nghĩ các ngươi.

Giăng 2:24-25 24 Nhưng Chúa Giê-xu không tin họ, vì Ngài hiểu mọi người. 25 Ngài cũng không cần ai nói với Ngài về người nào vì Ngài hiểu thấu lòng dạ con người.

Khải Huyền 2:23 Ta cũng sẽ giết những kẻ theo nó. Rồi mọi hội thánh sẽ biết rằng ta là Đấng dò xét tâm trí loài người và tùy công việc làm của mỗi người mà báo lại.

45. Như không thể thay đổi.

Ma-la-ki 3:6 "Vì ta là CHÚA không hề thay đổi cho nên các ngươi là con cháu Gia-cốp chưa bị tiêu diệt.

Hê-bơ-rơ 1:12 NGÀI SẼ CUỐN CHÚNG LẠI NHƯ CÁI ÁO, VÀ THAY CHÚNG NHƯ THAY ÁO. NHƯNG CHÚA KHÔNG THAY ĐỔI, CÁC NĂM THÁNG NGÀI KHÔNG BAO GÌ CHẤM DỨT."

Hê-bơ-rơ 13:8 Chúa Cứu Thế Giê-xu hôm qua, ngày nay và muôn đời không thay đổi.

46. Vì có quyền tha tội.

Cô-lô-se 3:13 Hãy ăn ở hòa thuận với nhau và khoan dung tha thứ nhau. Nếu có ai làm tổn thương mình điều gì thì hãy tha thứ cho họ vì Chúa đã tha thứ anh chị em.

Mác 2:7-10 7 "Ông này là ai mà dám ăn nói táo bạo như vậy? Ông ta nói như thể mình là Trời. Chỉ có một mình Trời mới có quyền tha tội thôi." 8 Chúa Giê-xu biết ngay ý nghĩ của họ nên Ngài hỏi, "Tại sao các ông thầm nghĩ như thế trong lòng? 9 Trong hai điều này, điều nào dễ hơn: Một là nói với người bại rằng, 'Tội con đã được tha,' hai là bảo, 'Hãy đứng dậy, cuốn chăn chiếu mà đi?' 10 Nhưng tôi sẽ chứng tỏ cho các ông thấy Con Người có quyền tha tội trên đất," nên Chúa Giê-xu nói với người bại,

47. Với tư cách là người ban các mục tử cho Giáo hội.

Giê-rê-mi-a 3:15 Sau đó ta sẽ ban cho các người các lãnh tụ mới trung thành với ta, là những người sẽ hướng dẫn các người trong tinh thần hiểu biết và thông sáng.”

Ê-phê-sô 4:11-13 11 Chúa Cứu Thế cũng đã ban ân phúc cho con người: Ngài lập người này làm sứ đồ, người kia làm nhà tiên tri, người khác rao giảng Tin Mừng, người khác nữa lo chăm sóc và dạy dỗ dân Chúa. 12 Chúa Cứu Thế đã ban các ân phúc ấy để trang bị dân thánh của Thượng Đế trong công tác làm vững mạnh thân thể Ngài. 13 Công tác đó phải tiếp tục cho tới khi tất cả chúng ta đều hiệp nhất trong đức tin và trong sự hiểu biết về Con Thượng Đế. Chúng ta phải trở nên người trưởng thành, càng ngày càng lớn lên cho đến khi chúng ta trở nên giống như Chúa Cứu Thế và đạt đến mức toàn thiện như Ngài.

48. Với tư cách là Chồng của Giáo hội.

I-sai-a 54:5 Thượng Đế Đấng dựng nên người là chồng người, Danh Ngài là CHÚA Toàn Năng. Đấng thánh của Ít-ra-en là Đấng Giải Cứu người. Ngài được gọi là Thượng Đế trên khắp đất.

Ê-phê-sô 5:25-33 25 Người làm chồng, hãy yêu vợ mình như Chúa Cứu Thế yêu hội thánh và hi sinh mạng sống mình 26 khiến hội thuộc về Thượng Đế. Ngài dùng lời phán làm cho hội được tinh sạch, sau khi đã rửa bằng nước. 27 Ngài đã chịu chết để có thể nhận hội thánh làm nàng dâu của mình với đầy đủ mọi vẻ đẹp. Ngài đã hi sinh chính mình để sửa soạn hội thánh được hoàn toàn tinh sạch, không dấu bợn, chẳng tí vết, không khuyết điểm hầu cho hội được thánh hóa và không chỗ chê trách được. 28 Cũng vậy, chồng phải yêu vợ như chính thân mình. Người nào yêu vợ tức là yêu thân mình. 29 Không ai ghét thân mình nhưng nuôi nấng và chăm sóc nó cẩn thận. Đó chính là điều Chúa Cứu Thế làm cho hội thánh, 30 vì chúng ta là chi thể của thân Ngài. 31 Thánh Kinh viết, “Cho nên người đàn ông sẽ rời cha mẹ mà kết hiệp với vợ mình, hai người sẽ trở thành một thân.” 32 Điều màu nhiệm này rất quan trọng, nhưng tôi nói về hội thánh và Chúa Cứu Thế. 33 Mỗi người trong anh em hãy yêu vợ như chính thân mình; còn vợ phải kính chồng.

I-sai-a 62:5 Như thanh niên cưới thiếu nữ, Thượng Đế, Đấng nâng đỡ người sẽ cưới người. Chồng vui mừng về vợ mới mình ra sao, Thượng Đế cũng sẽ vui mừng về người như thế.

Khải Huyền 21:2, 9 2 Tôi cũng thấy thành thánh là Giê-ru-sa-lem mới từ thiên đàng của Thượng Đế xuống. Thành ấy được chuẩn bị như cô dâu ăn mặc sẵn sàng chờ chồng mình. 9 Rồi một trong bảy thiên sứ trước cầm bảy chén đầy bảy nỗi khốn khổ cuối cùng đến nói với tôi, “Hãy đi với ta, ta sẽ cho người thấy cô dâu là vợ của Chiên Con.”

49. Là đối tượng thờ phượng thiêng liêng.

Công Vụ Các Sứ đồ 7:59 Trong khi họ đang ném đá thì Ê-tiên cầu nguyện, “Lạy Chúa Giê-xu, xin tiếp linh hồn con.”

II Cô-rinh-tô 12:8-9 8 Đã ba lần tôi cầu xin Chúa lấy tật nguyên ấy ra khỏi tôi 9 nhưng Ngài đáp, "Ân phúc ta đủ cho con rồi. Khi con bị yếu đuối thì năng lực ta được hoàn thành trong con." Vì thế mà tôi rất thích khoe về sự yếu đuối của tôi để quyền năng Chúa Cứu Thế tỏ ra trong tôi.

Hê-bơ-rơ 1:6 Còn khi đưa Con đầu lòng vào thế gian thì Ngài phán, "Các thiên sứ của Thượng Đế phải thờ lạy Con."

Khải Huyền 5:12 kêu lớn lên rằng: "Chiên Con đã bị giết đáng nhận quyền năng, giàu có, khôn ngoan, sức lực, danh dự, vinh hiển và tôn ngợi!"

50. Là đối tượng của đức tin.

Thánh Thi 2:12 Hãy tỏ lòng trung thành với con Ngài, nếu không Ngài sẽ nổi giận tiêu diệt các ngươi vì Ngài rất dễ nóng giận. Nhưng phúc cho người nào nhờ cậy Ngài bảo vệ mình.

I Phi-rơ 2:6 Thánh Kinh viết, "Ta sẽ đặt một tảng đá ở Giê-ru-sa-lem. Một tảng đá quan trọng và quý báu. Ai tin vào tảng đá ấy sẽ không bị thất vọng."

Giê-rê-mi-a 17:5-7 5 CHÚA phán như sau: "Ai tin cậy loài người thì bị nguyên rủa, ai trông cậy vào sức mạnh con người, tức lòng dạ xa rời CHÚA. 6 Chúng giống như bụi gai trong sa mạc mọc ở nơi đất hoang vu, nơi khô khan cần cỗi. Chúng không bao giờ biết những ơn lành từ Thượng Đế. 7 Nhưng ai tin cậy CHÚA sẽ được phước. Ngài sẽ chứng tỏ cho người đó thấy rằng Ngài là Đáng đáng tin cậy.

Giăng 14:1 Chúa Giê-xu bảo các môn đệ, "Lòng các con chớ nên lo âu. Hãy tin Thượng Đế, cũng hãy tin ta nữa.

51. Là Thiên Chúa, Ngài cứu chuộc và thanh tẩy Giáo Hội cho chính mình.

Khải Huyền 5:9 Họ đồng ca bài hát mới tôn vinh Chiên Con: "Ngài xứng đáng lấy cuộn sách và mở các ấn, vì Ngài đã bị giết, và dùng huyết của sự chết Ngài đã chuộc lại cho Thượng Đế một dân gồm mọi chi tộc, mọi thứ tiếng, mọi chủng tộc, mọi quốc gia.

Tit 2:14 Ngài đã hi sinh mạng sống để giải thoát chúng ta khỏi mọi điều ác để rửa sạch một dân cho Ngài tức những người sốt sắng làm điều phúc đức.

52. Là Thiên Chúa, Người giới thiệu Giáo Hội cho chính mình.

Ê-phê-sô 5:27 Ngài đã chịu chết để có thể nhận hội thánh làm nàng dâu của mình với đầy đủ mọi vẻ đẹp. Ngài đã hi sinh chính mình để sửa soạn hội thánh được hoàn toàn tinh sạch, không dấu bợn, chẳng tí vết, không khuyết điểm hầu cho hội được thánh hóa và không chỗ chê trách được.

Giu-đe 24-25 24 Thượng Đế toàn năng có thể giúp các anh chị em khỏi vấp ngã, cho các anh chị em đứng trước sự hiện diện vinh hiển của Ngài, hoàn toàn không vết dơ, đồng thời ban cho các anh chị em niềm vui tột đỉnh. 25 Ngài là Thượng Đế duy nhất, Đáng cứu chúng ta. Nguyên vinh hiển, oai nghi, quyền năng, thế lực qua Giê-xu, Chúa Cứu Thế chúng ta từ xa xưa, hiện nay và cho đến đời đời thuộc về Ngài. A-men.

53. Các thánh sống với Ngài như Thiên Chúa.

Rô-ma 6:11 Cũng thế, anh chị em hãy xem mình như chết về quyền lực của tội lỗi nhưng sống với Thượng Đế qua Chúa Cứu Thế Giê-xu.

Ga-la-ti 2:19 Luật pháp đã khiến tôi chết nhờ đó mà giải thoát tôi khỏi quyền lực nó để từ nay tôi sẽ sống cho Thượng Đế.

II Cô-rinh-tô 5:15 Chúa Cứu Thế chết vì mọi người để những người sống không còn vì mình mà sống nữa. Ngài chết thay cho họ và sống lại từ kẻ chết để từ nay trở đi, họ sẽ sống cho Ngài.

54. Được các Tông Đồ của Ngài thừa nhận.

Giăng 20:28-29 28 Tô-ma kêu lên, "Lạy Chúa và Thượng Đế của con!" 29 Chúa Giê-xu bảo Tô-ma, "Bây giờ con tin vì mắt con đã thấy ta. Ai không thấy mà tin là người có phúc thật!"

55. Được các thánh trong Cựu Ước thừa nhận.

Sáng Thế 17:1 Khi Áp-ram được 99 tuổi, thì CHÚA hiện ra cùng ông và bảo, "Ta là Thượng Đế Toàn Năng. Hãy vâng lời ta và làm điều phải.

Sáng Thế 48:15-16 15 Ít-ra-en chúc phước cho Giô-xép như sau, "Các tổ tiên cha là Áp-ra-ham và Y-sác đã phục vụ Thượng Đế chúng ta. Ngài như người chăn đã dẫn dắt cha suốt đời. 16 Ngài như thiên sứ đã giải thoát cha khỏi mọi cảnh khốn khó. Nay cha cầu xin Ngài ban phước cho hai đứa này. Nguyện danh cha được biết đến qua chúng nó, và nguyện danh của các tổ tiên chúng ta là Áp-ra-ham và Y-sác cũng được biết đến qua chúng nó. Nguyện chúng nó có đông con cái."

Sáng Thế 32:24-30 24 Còn ông thì ở lại một mình. Có một người đến vật lộn với ông cho đến gần sáng. 25 Khi người đó thấy mình không thắng nổi, thì thoi vào móng Gia-cốp làm tẹo gân. 26 Người đó bảo Gia-cốp, "Thôi để ta đi. Mặt trời sắp mọc rồi." Nhưng Gia-cốp bảo, "Ông chúc phước cho tôi thì tôi mới cho ông đi." 27 Người đó hỏi, "Anh tên gì?" Ông đáp, "Gia-cốp." 28 Người đó tiếp, "Tên anh sẽ không còn là Gia-cốp nữa mà từ nay sẽ là Ít-ra-en vì con đã vật lộn với Thượng Đế và người ta mà anh đều thắng cả." 29 Gia-cốp liền hỏi người ấy, "Tên ông là gì?" Nhưng người ấy đáp, "Anh hỏi tên ta làm gì?" Rồi người chúc phước cho Gia-cốp tại đó. 30 Gia-cốp gọi nơi đó là Phê-ni-ên vì ông nói rằng, "Tôi đã gặp Thượng Đế mặt đối mặt mà mạng sống tôi vẫn còn toàn vẹn."

Hô-sê-a 12:3-5 3 Gia-cốp, tổ tiên chúng, nắm gót anh mình khi hai anh em ra đời. Khi lớn lên, nó vật lộn cùng Thượng-Đế. 4 Lúc Gia-cốp vật lộn cùng thiên sứ và thắng rồi thì đòi thiên sứ chúc phước cho mình. Sau đó, Thượng-Đế gặp người ở Bê-tên và nói chuyện với người. 5 Ngài là Thượng-Đế Toàn Năng; danh lớn của Ngài là CHÚA.

Các Thủ Lãnh 6:22-24 22 Lúc đó Ghi-đê-ôn hiểu rằng mình đã nói chuyện với thiên sứ của CHÚA cho nên ông kêu lên, "Chúa là Thượng Đế ơi! Tôi đã đối diện với thiên sứ của CHÚA!" 23 Nhưng CHÚA trấn an Ghi-đê-ôn, "Bình tĩnh! Đừng sợ! Người không chết đâu!" 24 Cho nên Ghi-đê-ôn xây một bàn thờ tại đó để thờ phụng CHÚA và gọi nơi đó là CHÚA là sự Hòa bình. Bàn thờ đó vẫn còn tại Óp-ra, nơi người A-bi-ê-rít sống.

Các Thủ Lãnh 13:21-22 21 Thiên sứ của CHÚA không còn hiện ra với họ nữa. Nên Ma-nô-a hiểu rằng người đó quả thật là thiên sứ của CHÚA. 22 Ma-nô-a bảo, "Chúng ta đã thấy Thượng Đế cho nên chắc chúng ta sẽ chết."

Gióp 19:25-27 25 Tôi biết Đấng Bảo Vệ tôi đang sống, cuối cùng Ngài sẽ đứng trên đất. 26 Dù cho sau khi da tôi tan nát, ngoài xác thịt tôi sẽ thấy Thượng Đế. 27 Chính tôi sẽ nhìn thấy Ngài; và chính mắt tôi sẽ chiêm ngưỡng CHÚA. Lòng tôi mong mỗi điều đó mau đến!

Bất cứ ai phủ nhận rằng Chúa Giê-su Kitô là Thiên Chúa trong xác thịt con người là tinh thần của kẻ phản Kitô:

I Giăng 4:1-3 1 Các bạn yêu dấu, nhiều tiên tri giả đã xuất hiện khắp thế gian. Cho nên đừng tin hết mọi thần linh nhưng hãy thử xem thần linh nào đến từ Thượng Đế. 2 Đây là cách chúng ta thử nghiệm để biết thần linh nào đến từ Thượng Đế: Thần linh nào xưng nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu trở thành người đến thế gian thì thần linh ấy đến từ Thượng Đế. 3 Thần nào không nhìn nhận Chúa Giê-xu theo cách ấy đều không phải từ Thượng Đế đến. Đó là thần của kẻ thù Chúa Cứu Thế mà các con đã nghe là đang đến, và hiện đã đến trong thế gian.

Như tôi đã đề cập trước đó, Chúa Giê-su tuyên bố không ai khác chính là Thiên Chúa trong xác thịt con người. Và không có nhà lãnh đạo tôn giáo vĩ đại nào trên thế giới từng tuyên bố mình là Đức Chúa Trời.

Chương 13: Chúa Giê Su Ky Tô Có Phải Là Kẻ Nói Dối?

Kẻ điên, kẻ nói dối hay Chúa? Chúa Giêsu rõ ràng tuyên bố là Thiên Chúa trong xác thịt con người. Tuyên bố của ông là đúng hoặc sai. Nếu bạn bác bỏ tuyên bố của Ngài, thì bạn không thể nói rằng Ngài là một giáo viên giỏi bởi vì nếu tuyên bố đó là sai thì không có giáo viên giỏi nào lại tuyên bố sai như vậy. Chỉ có ba câu trả lời khả dĩ cho lời tuyên bố của Ngài:

1. Nếu tuyên bố của Ngài là sai nhưng Ngài tin rằng tuyên bố đó là đúng thì Ngài là một kẻ mất trí.
2. Nếu lời tuyên bố của Ngài là sai và Ngài biết điều đó là sai thì Ngài là kẻ nói dối.
3. Nếu lời tuyên bố của Ngài là đúng thì Ngài là Đức Chúa Trời trong xác thịt con người và Ngài phải được tôn thờ.

C. S. Lewis đã viết:

“Một người chỉ là một con người và nói những điều như Chúa Giêsu đã nói sẽ không phải là một người thầy đạo đức vĩ đại. Anh ta hoặc sẽ là một kẻ mất trí, ngang hàng với người nói rằng anh ta là quá trúng lược, nếu không anh ta sẽ là Ác quỷ Địa ngục. Bạn phải đưa ra lựa chọn của mình. Hoặc người đàn ông này đã và đang là Con Thiên Chúa, hoặc là một kẻ điên hoặc điều gì đó tồi tệ hơn. Bạn có thể bắt Ngài phải im lặng; bạn có thể nhổ vào Ngài và giết Ngài như một con quỳ; hoặc bạn có thể quỳ dưới chân Ngài và gọi Ngài là Chúa và Đức Chúa Trời. Nhưng chúng ta đừng đưa ra bất kỳ điều vô nghĩa trịch thượng nào về việc Ngài là một người thầy vĩ đại của con người. Ông đã không để lại mà mở cho chúng tôi. Anh ấy không có ý định đó.”

Chương 14: Thịt của Lời là gì?

Sữa của Lời được xác định

Hê-bơ-rơ 5:12 Đến bây giờ đáng lý ra anh chị em đã làm thầy rồi nhưng anh chị em vẫn còn cần người dạy lại những điểm sơ đẳng về lời của Thượng Đế. Anh chị em vẫn còn phải dùng những điều nhẹ như sữa chứ chưa sẵn sàng dùng thức ăn cứng.

Hê-bơ-rơ 6:1-2 1 Cho nên chúng ta hãy học những điều trưởng thành. Đừng đi trở lại những bài vỡ lòng khi chúng ta mới học về Chúa Cứu Thế. Chúng ta không cần học lại về đức tin nơi Thượng Đế hoặc làm thế nào để tránh khỏi những việc đưa đến cái chết. 2 Chúng ta không nên trở về những bài học về lễ báp-têm, về sự đặt tay, về sự sống lại của kẻ chết và về sự trừng phạt đời đời.

Thịt (thức ăn đặc) của Lời được định nghĩa

Hê-bơ-rơ 5:13-14 13 Ai còn sống bằng sữa là còn thơ ấu, chưa biết sự dạy dỗ về điều chân chính. 14 Nhưng thức ăn cứng dành cho người trưởng thành. Nhờ luyện tập thường xuyên mà họ phân biệt được thiện và ác.

Hầu hết các bản dịch Kinh Thánh hiện đại đều dùng từ thức ăn đặc để ám chỉ sự dạy dỗ về sự công bình. Bản dịch Kinh thánh của King James sử dụng từ thịt mạnh để mô tả lời dạy tương tự. Trong nhiều năm, Cơ-đốc nhân đã nói đến sữa của lời và thịt của lời. Để thực sự hiểu được nội dung của lời này, bạn cần phải làm quen với lời nói của sự công bình. Điều đó cũng giống như hiểu được sự sống hoán đổi và sự khác biệt giữa Luật và Ân. Hiểu giao ước cũ và giao ước mới. Hiểu rằng Cơ đốc nhân được xưng công chính theo giao ước mới (Ân điển) chứ không phải theo giao ước cũ (Luật pháp).

Chương 15: Luật Pháp và Ân Điển

Luật pháp và ân sủng còn được gọi là Giao ước cũ và Giao ước mới



Giao Ước Cũ và Giao Ước Mới

Giao ước cũ không phải là Cựu Ước. Giao ước mới không phải là Tân Ước. Cựu Ước đề cập đến 39 cuốn sách trong Kinh Thánh từ Sáng Thế ĐẾN Ma-la-ki. Tân Ước đề cập đến 27 cuốn sách trong Kinh Thánh từ Ma-thi-ơ ĐẾN Khải Huyền.

Giao ước cũ đề cập đến Luật pháp được ban cho Môi-se. Đó là luật đạo đức, dân sự và lễ nghi; tất cả đều được tìm thấy trong Cựu Ước.

Giao ước mới đề cập đến cái chết hy sinh của Chúa Kitô.

I Cô-rinh-tô 11:25 Cũng vậy, sau khi ăn, Ngài cầm ly và nói, "Ly này là giao ước lập bằng huyết ta. Khi nào các con uống hãy tưởng nhớ ta."

Hê-bơ-rơ 8:6-13 6 Nhưng nhiệm vụ tế lễ giao cho Chúa Giê-xu lớn hơn nhiệm vụ của các thầy tế lễ kia rất nhiều. Cũng thế, giao ước mới mà Chúa Giê-xu mang từ Thượng Đế xuống cho dân Ngài lớn hơn giao ước cũ. Giao ước mới dựa trên lời hứa về những điều tốt đẹp hơn. 7 Nếu giao ước đầu tiên không có khuyết điểm gì thì không cần phải thay thế bằng giao ước thứ nhì. 8 Nhưng Thượng Đế thấy dân sự Ngài sơ xuất nên Ngài phán: "Chúa phán, thời kỳ đến khi ta lập một giao ước mới với dân Ít-ra-en và dân Giu-đa. 9 Không giống như giao ước ta lập với tổ tiên họ khi ta dắt họ ra khỏi Ai-cập. Nhưng vì họ không tôn trọng giao ước ấy, nên ta quay mặt khỏi họ, Chúa phán vậy. 10 Chúa phán, Đây là giao ước ta sẽ lập với dân Ít-ra-en lúc bấy giờ, Ta sẽ đặt luật lệ ta trong trí họ, ghi những lời ấy vào lòng họ. Ta sẽ làm Thượng Đế của họ, còn họ sẽ làm dân ta. 11 Không ai còn cần dạy xóm giềng hay thân quyến mình học biết về Chúa nữa, vì mọi người đều sẽ biết ta, từ người thấp kém nhất cho đến người cao trọng nhất. 12 Ta sẽ tha thứ họ về những điều ác họ làm, Ta sẽ không nhớ đến tội lỗi họ nữa." 13 Thượng Đế gọi giao ước này là mới cho nên Ngài biến giao ước đầu tiên thành cũ. Cái gì đã cũ và vô dụng thì sẽ biến mất.

Hê-bơ-rơ 9:15 Do đó, Chúa Cứu Thế mang đến cho dân chúng một Giao Ước Mới từ Thượng Đế. Những ai được Thượng Đế kêu gọi thì bây giờ có thể hưởng được phúc lành đời đời mà Ngài đã hứa. Họ nhận được những phúc lành ấy là vì Chúa Cứu Thế chịu chết để ai sống dưới giao ước cũ đều được giải thoát khỏi tội.

II Cô-rinh-tô 3:14-16 14 Nhưng trí họ bị khép kín, cho nên đến ngày nay khi nghe đọc giao ước cũ thì họ vẫn còn như bị cái màn che khuất. Chỉ có Chúa Cứu Thế mới cất cái màn ấy khỏi họ thôi. 15 Đến nỗi đến ngày nay, khi đọc luật Mô-se, trí họ vẫn như bị cái màn che. 16 Nhưng khi họ thay đổi và trở lại theo Chúa thì cái màn ấy sẽ bị lấy đi.

Luật là gì?

Luật đạo đức (Mười điều răn)

Xuất Hành 20:1 – 26 1 Sau đó Thượng Đế phán những lời này: 2 "Ta là Thượng Đế, CHÚA ngươi, Đấng đã mang ngươi ra khỏi xứ Ai-cập, nơi ngươi làm nô lệ. 3 Ngoài ta, ngươi không được có thần nào khác. 4 Ngươi không được làm cho mình một thần

tượng nào giống như bất cứ vật gì trên trời cao hay dưới đất thấp này, hoặc trong nước bên dưới đất. 5 Người không được bái lạy hay phục vụ thần tượng nào, vì ta, CHÚA và Thượng Đế người là một Thượng Đế đố kỵ. Nếu người ghét ta, ta sẽ trừng phạt con cái người, cho đến cả cháu chít người nữa. 6 Nhưng ta sẽ tỏ lòng nhân từ đến ngàn thế hệ sau cho những ai yêu mến ta và giữ các mệnh lệnh ta. 7 Người không được dùng danh CHÚA là Thượng Đế người một cách bừa bãi; CHÚA sẽ trừng phạt kẻ nào lạm dụng danh Ngài. 8 Hãy nhớ giữ ngày Sa-bát làm ngày thánh. 9 Hãy làm việc trong sáu ngày, 10 nhưng ngày thứ bảy là ngày nghỉ để tôn kính CHÚA là Thượng Đế người. Trong ngày đó, không ai được phép làm việc gì cả: người, con trai con gái, tôi trai tớ gái, súc vật người, hay những người ngoại quốc cư ngụ trong các thị trấn người cũng vậy. 11 Vì trong sáu ngày CHÚA dựng nên trời, đất, biển và mọi vật trong đó. Đến ngày thứ bảy thì Ngài nghỉ ngơi. Nên CHÚA đã chúc phước cho ngày Sa-bát và hoá thánh ngày ấy. 12 Hãy tôn kính cha mẹ người để người được sống lâu trong xứ mà CHÚA là Thượng Đế sẽ ban cho người. 13 Người không được giết người. 14 Người không được phạm tội ngoại tình. 15 Người không được trộm cắp. 16 Người không được đặt điều nói dối về người láng giềng mình. 17 Người không được thèm muốn nhà người láng giềng mình. Người không được tham vợ người, tôi trai tớ gái, bò, lừa của người hay bất cứ vật gì thuộc về láng giềng người." 18 Khi dân chúng nghe sấm và tiếng kèn, và thấy chớp loè cùng khói bốc lên trên đỉnh núi, họ sợ run nên đứng cách xa núi. 19 Họ bảo Mô-se, "Thôi, chính ông hãy nói với chúng tôi thì chúng tôi sẽ nghe. Nhưng đừng để Thượng Đế nói với chúng tôi chắc chúng tôi sẽ chết hết." 20 Sau đó Mô-se bảo dân chúng, "Đừng sợ vì Thượng Đế đến để thử các người. Ngài muốn các người kính sợ Ngài để không phạm tội." 21 Dân chúng đứng cách xa núi, trong khi Mô-se đến gần đám mây đen có Thượng Đế ngự. 22 Rồi CHÚA bảo Mô-se nói với dân Ít-ra-en như sau: "Chính mắt các người đã thấy ta nói chuyện với người từ trời. 23 Người không được làm hình tượng cho mình dù bằng vàng hay bạc; ngoài ta ra người không được thờ thần nào khác. 24 Hãy lập một bàn thờ bằng đất cho ta rồi dâng lên trên đó của lễ toàn thiêu và của lễ thân hữu, chiên và gia súc của người. Hãy thờ phụng ta ở nơi nào ta chọn lập bàn thờ, ta sẽ đến ban phước cho người. 25 Nếu người dùng đá để xây bàn thờ cho ta thì không được dùng đá đẽo. Khi người dùng dụng cụ bằng sắt để đẽo các tảng đá đó, người đã làm cho các tảng đá đó không thích hợp cho việc thờ phụng nữa. 26 Người không nên bước lên bực thang để đến bàn thờ ta, vì người ta sẽ nhìn thấy da thịt qua áo quần của người."

Luật dân sự Xuất Hành 21:1 – 24:18

Luật lễ nghi Xuất Hành 25:1 – 40:38

Luật pháp còn được gọi là giao ước cũ. Mặc dù có một số giao ước khác được đề cập trong Kinh thánh khi giao ước cũ được đề cập nhưng nó được hiểu là đề cập đến Luật pháp. Giao ước cũ còn được gọi là giao ước đầu tiên trong Hê-bơ-rơ 8:7, 8:13, 9:1, 9:15-9:18

Hê-bơ-rơ 8:7 Nếu giao ước đầu tiên không có khuyết điểm gì thì không cần phải thay thế bằng giao ước thứ nhì.

Hê-bơ-rơ 8:13 When He said, "A new *covenant*," He has made the first obsolete. But whatever is becoming obsolete and growing old is ready to disappear.

Hê-bơ-rơ 9:1 Giao ước cũ có những qui tắc thờ phụng và nơi thờ phụng do tay người dựng nên.

Hê-bơ-rơ 9:15-18 15 Do đó, Chúa Cứu Thế mang đến cho dân chúng một Giao Ước Mới từ Thượng Đế. Những ai được Thượng Đế kêu gọi thì bây giờ có thể hưởng được phúc lành đời đời mà Ngài đã hứa. Họ nhận được những phúc lành ấy là vì Chúa Cứu Thế chịu chết để ai sống dưới giao ước cũ đều được giải thoát khỏi tội. 16 Khi có tờ di chúc thì phải chứng tỏ rằng người viết di chúc đó đã qua đời. 17 Di chúc ấy chẳng có giá trị gì khi người đó còn sống; nó chỉ có hiệu lực sau khi người ấy qua đời. 18 Vì thế giao ước đầu tiên không thể bắt đầu nếu không có huyết để chứng tỏ đã có một cái chết.

Mục đích của Luật

Để dẫn chúng ta đến với Chúa Kitô:

Ga-la-ti 3:24 Nói khác đi, luật pháp là người giám hộ dẫn chúng ta đến cùng Chúa Cứu Thế để chúng ta trở nên công chính trước mặt Thượng Đế qua đức tin.

Rô-ma 6:14 Tội lỗi không còn thống trị anh chị em nữa, vì anh chị em không còn ở dưới luật pháp nhưng ở dưới ân phúc của Thượng Đế.

Rô-ma 10:4 Đấng Cứu Thế đã chấm dứt luật pháp, để hễ ai tin Ngài đều được hòa thuận lại với Thượng Đế.

Luật pháp giống như một tấm gương: Nó cho bạn thấy mặt bạn bẩn nhưng không thể làm sạch mặt bạn.

Ân sủng là gì?

Cơ-đốc nhân được cứu chỉ nhờ ân điển qua đức tin nơi Đấng Christ mà thôi.

Grace = God's Riches At Christ's Expense

Duyên dáng = Món quà cứu rỗi của Đức Chúa Trời qua cái chết của Đấng Christ trên thập tự giá và sự sống lại của Ngài từ cõi chết

Ê-phê-sô 2:8-9 8 Tôi muốn nói rằng anh chị em đã được cứu bởi ân phúc do lòng tin. Anh chị em không thể tự cứu mình được.Ơn ấy là món quà tặng của Thượng Đế, 9 không phải do công lao của anh chị em; cho nên chẳng ai có thể khoe khoang được.

Giăng 1:14 Thiên Ngôn trở thành người và sống giữa chúng ta. Chúng ta thấy vinh hiển của Ngài, là vinh hiển dành cho Con Một của Cha. Ngài đầy ân phúc và chân lý.

Sự cứu rỗi là bởi ân sủng chứ không phải bởi sự tuân theo Luật pháp

Ga-la-ti 3:10–14 10 Còn những người mong được trở nên công chính bằng cách vâng giữ luật pháp thì bị nguyên rủa như Thánh Kinh viết, “Người nào không bền lòng vâng giữ mọi điều đã được ghi chép trong Sách Luật sẽ bị nguyên rủa.” 11 Như thế rõ ràng là không ai có thể trở thành công chính trước mặt Thượng Đế qua luật pháp vì Thánh Kinh viết, “Những ai trở nên công chính nhờ đức tin sẽ sống.” 12 Luật pháp không dựa trên đức tin. Luật pháp chỉ nói phương cách duy nhất để con người tìm được sự sống qua luật pháp là vâng giữ các điều luật ấy. 13 Chúa Cứu Thế đã giải thoát chúng ta khỏi sự nguyên rủa của luật pháp. Ngài đổi địa vị thay cho chúng ta và tự đặt mình dưới sự nguyên rủa ấy. Như Thánh Kinh viết, “Người nào bị treo lên cây thật đáng rủa.” 14 Chúa Cứu Thế đã làm điều ấy để phúc lành hứa cho Áp-ra-ham sẽ được thực hiện qua Chúa Cứu Thế cho những người không phải Do-thái; do đó nhờ đức tin chúng ta sẽ nhận được Thánh Linh mà Thượng Đế đã hứa.

Rô-ma 1:16–17 16 Tôi rất hãnh diện về Tin Mừng này, vì là quyền năng của Thượng Đế để cứu những ai tin—trước hết là người Do-thái rồi đến những người không phải Do-thái. 17 Tin Mừng ấy cho thấy Thượng Đế giúp cho con người hòa thuận lại với Ngài—bắt đầu và kết thúc đều qua đức tin. Như Thánh Kinh viết, “Những ai đã hòa thuận lại với Ngài sẽ sống mãi bằng đức tin.”

Rô-ma 5:1 Vì đã trở nên công chính trước Thượng Đế qua đức tin, nên chúng ta hòa thuận lại với Ngài. Đó là nhờ Chúa Cứu Thế Giê-xu,

Gia-cơ 2:10 Ai vâng giữ tất cả luật pháp của Thượng Đế mà chỉ vi phạm một điều thôi thì xem như vi phạm toàn thể luật pháp.

Sự cứu rỗi không phải thông qua nỗ lực tuân theo luật pháp của chính bạn

Cô-lô-se 2:20–23 20 Nếu anh chị em đã chết với Chúa Cứu Thế và được giải thoát khỏi các thần linh thống trị thế gian thì tại sao anh chị em lại sống như thể mình còn thuộc về thế gian bằng cách vâng giữ những qui tắc như: 21 “Không nên ăn cái này,” “Không nên nếm món kia,” “Đừng đụng đến thứ nọ”? 22 Những qui tắc ấy dành cho những vật thuộc thế gian, hễ dùng xong là vô dụng. Đó là những qui tắc do loài người đặt ra và dạy dỗ thôi, 23 mới xem qua thì thấy như khôn ngoan nhưng thật ra chỉ là một phần của đạo giáo loài người. Những qui tắc ấy có vẻ như dễ dãi, bắt người ta ép xác nhưng thật ra không thể chế ngự được dục vọng xấu xa của con người tội lỗi.

Khi tôi cố gắng giải thích với một mục sư, Mục sư Dan, rằng sự cứu rỗi không phải thông qua việc cố gắng tuân theo luật pháp của chính mình, ông ấy đã cố gắng mâu thuẫn với câu thơ; anh ấy không nhận ra mình đang làm gì. Anh ấy kể cho tôi nghe câu chuyện về một chàng trai gio tay trước ngọn nến đang cháy và không hề nao núng, ngay cả khi nó đốt cháy da thịt anh ấy. Mục sư Dan đã lầm tưởng rằng ông đang đưa ra một ví dụ về tính tự chủ cao độ, thậm chí đến mức đốt cháy da thịt của chính mình. Vì Mục sư Dan đang ở vị trí có thẩm quyền nên tôi không cảm thấy thoải mái khi chỉ ra những điều mình sắp giải thích. Người đàn ông đó đặt tay lên ngọn nến đang cháy đến mức làm bỏng da thịt mình KHÔNG

thể hiện sự tự chủ; nó hoàn toàn ngược lại. Người đàn ông đó đây kiêu hãnh; anh ấy muốn thể hiện mình cứng rắn như thế nào; chắc chắn ông không được Thánh Linh dẫn dắt. Anh ta đây kiêu hãnh và niềm kiêu hãnh đã kiểm soát anh ta; điều đó hoàn toàn trái ngược với việc được Thánh Linh lấp đầy khiến bạn bị Thánh Linh kiểm soát. Vì vậy, xin lỗi, Mục sư Dan, nhưng câu chuyện của bạn không mâu thuẫn với câu Kinh thánh, trên thực tế, nó chứng minh câu đó và những gì tôi đang nói về câu đó. Anh ấy không nhận ra rằng tôi đã biết về câu chuyện đó và anh chàng đó là ai; anh ta là G. Gordon Liddy, một trong những kẻ đồng mưu với Watergate. Có một cảnh tương tự trong phim Lawrence of Arabia.

Đây là một trích dẫn từ Jodi Rubin's blog:

<https://jodirubin.wordpress.com/2012/10/08/the-trick-is-not-not-minding/>

G. Gordon Liddy đã thực hiện thành tích này một cách nổi tiếng, như đã được ghi lại trong cuốn sách All The President's Men, khi Deep Throat nói với Bob Woodward: Tôi đã từng đến một bữa tiệc và, ừ, Liddy đặt tay lên một ngọn nến, và anh ấy đã giữ nó ở đó. Anh ta giữ nó trong ngọn lửa cho đến khi thịt anh ta bị đốt cháy. Có người nói: "Bí quyết là gì?" Và Liddy nói: "Bí quyết là không bận tâm."

Một số người nghĩ rằng Chúa chỉ chấp nhận họ nếu họ tuân thủ một số luật nhất định và điều đó KHÔNG đúng; Đức Chúa Trời chỉ chấp nhận con người vì những gì Ngài đã làm qua sự hy sinh của Chúa Giê-su trên thập tự giá. Nhưng một số người chọn một số luật của Chúa hoặc tự đặt ra "luật" của riêng họ, để họ có thể tự nhủ rằng Chúa hài lòng với tôi vì tôi "tuân theo" bộ quy tắc của riêng mình. Một cách hài hước để gọi những bộ "luật" ngu ngốc này là "Năm bản thiêu" hoặc "Bảy tội lỗi" hoặc "Chín khó chịu" hoặc "Tá tá bản thiêu".

Có rất nhiều bộ "luật lệ" hoặc nguyên tắc ngu ngốc khác nhau mà mọi người cố gắng tuân theo. Đây chỉ là một vài ví dụ:

- Năm bản thiêu:
 1. Đừng hút thuốc; 2. Đừng nhảy múa; 3. Đừng ham muốn; 4. Không ăn thịt lợn; và 5. Đừng nghe nhạc rock.
- Bảy tội lỗi:
 1. Đừng trộm cắp; 2. Đừng ly hôn; 3. Không làm việc vào Chủ nhật; 4. Không ăn thịt bò; 5. Đừng xem chương trình truyền hình phi Kitô giáo; 6. Đừng kể những câu chuyện cười tục tĩu; và 7. Đừng quên đóng tiền thập phân vào ngày Chúa Nhật.
- Chín khó chịu:
 1. Đừng trộm cắp; 2. Đừng nói dối; 3. Không làm việc vào Chủ nhật; 4. Không ăn chuối; 5. Đừng xem phim không theo đạo Thiên chúa; 6. Đừng nói chuyện với đàn ông chưa vợ; 7. Đừng chạm vào người bệnh, 8. Đừng hút thuốc; và 9. Đừng ham muốn.
- Hàng tá bản thiêu:
 1. Đừng trộm cắp; 2. Đừng nói dối; 3. Không làm việc vào Chủ nhật; 4. Không ăn thịt; 5. Đừng xem phim không theo đạo Thiên chúa; 6. Đừng nói chuyện với đàn ông chưa vợ; 7. Đừng chạm vào người bệnh, 8. Đừng hút thuốc; 9. Đừng ham muốn; 10. Đừng nhảy; 11. Đừng đi xe đạp nếu bạn là phụ nữ; và 12. Không quan hệ tình dục ngoài hôn nhân.

Hãy luôn nhớ rằng thật ngu ngốc khi nghĩ rằng những bộ "luật pháp" như vậy làm hài lòng Chúa. **Họ không làm hài lòng Chúa.** Bạn chỉ được Đức Chúa Trời chấp nhận nếu bạn chấp nhận và tin cậy vào những gì Chúa Giê-xu Christ đã làm cho bạn chứ không phải những gì bạn đã làm cho Chúa Giê-su Christ.

Hãy tự hỏi bản thân xem có điều luật nào mà bạn nghĩ mình cần phải tuân theo để được Chúa chấp nhận hay không. Nếu bạn trả lời “có” thì bạn không chỉ phụ thuộc vào công việc của Chúa Giê-xu Christ để được Đức Chúa Trời chấp nhận.

Hãy nhớ điều này: Đức Chúa Trời làm cho bạn được Ngài chấp nhận qua việc làm của Ngài chứ không phải việc làm của bạn. Đó chính xác là những gì Chúa đang nói với bạn trong Hê-bơ-rơ 4:9-10. Ngày nghỉ ngày Sa-bát thực sự là khi bạn từ bỏ việc cố gắng làm công việc riêng của mình hoặc tuân theo một bộ luật lệ nào đó để được Đức Chúa Trời chấp nhận. Ngày Sabát KHÔNG có nghĩa là đảm bảo bạn không lao động vào ngày Chủ Nhật. Sự nghỉ ngơi thật trong ngày Sa-bát có nghĩa là bạn đang nghỉ ngơi khỏi công việc của mình để được cứu.

Hãy ghi nhớ điều này: **Tôi được cứu chỉ nhờ ân sủng mà thôi nhờ đức tin nơi Chúa Giê-xu Christ mà thôi.**

Nghỉ ngơi sau công việc của bạn

Hê-bơ-rơ 4:9-10 9 Do đó ta thấy sự an nghỉ của dân Chúa là việc sắp đến. 10 Ai được vào sự an nghỉ của Thượng Đế cũng sẽ nghỉ ngơi khỏi các công việc mình như Thượng Đế đã nghỉ.

Luật pháp trong cách sử dụng của Tân Ước có nhiều ý nghĩa khác nhau. Nó được dùng để chỉ mọi thứ từ toàn bộ Cựu Ước cho đến một số phần nhất định của Cựu Ước. Với mục đích thảo luận về Luật pháp và Ân điển, Luật pháp có nghĩa là “chính quyền Môi-se được ban hành tại Sinai” -- là một phần của *New Bible Dictionary's* đầu vào ngành Luật.

Chương 16: Nghỉ ngơi khỏi công việc của bạn

Tôi thực sự muốn bạn có được một điểm này. Làm ơn, hãy từ bỏ việc cố gắng làm cho mình được Chúa chấp nhận dựa trên những việc làm tốt của chính bạn; nó không thể được thực hiện theo cách đó. Tất cả những gì bạn cần làm là tin vào Chúa Giê-xu Christ để bạn được Đức Chúa Trời chấp nhận; Anh ấy đã làm việc đó cho bạn. Bạn chỉ cần tin cậy vào công việc đã hoàn tất của Chúa Giê-xu Christ.

Hê-bơ-rơ 4:9-10 9 Do đó ta thấy sự an nghỉ của dân Chúa là việc sắp đến. 10 Ai được vào sự an nghỉ của Thượng Đế cũng sẽ nghỉ ngơi khỏi các công việc mình như Thượng Đế đã nghỉ.

Giăng 6:28-29 28 Họ hỏi, "Thế thì Thượng Đế muốn chúng tôi làm gì?" 29 Chúa Giê-xu đáp, "Điều Thượng Đế muốn các ngươi làm là tin nhận Đấng Ngài sai đến."

Ê-phê-sô 2:8-9 8 Tôi muốn nói rằng anh chị em đã được cứu bởi ân phúc do lòng tin. Anh chị em không thể tự cứu mình được.Ơn ấy là món quà tặng của Thượng Đế, 9 không phải do công lao của anh chị em; cho nên chẳng ai có thể khoe khoang được.

Ga-la-ti 3:3 Anh chị em đã bắt đầu cuộc đời mới trong Chúa Cứu Thế nhờ Thánh Linh rồi bây giờ lại nhờ sức riêng để hoàn tất công tác ấy. Thật là dại!

Nếu bạn có thể đọc bốn đoạn văn trên và nếu bạn là một tín đồ được tái sinh mà vẫn nghĩ mình phải cầu xin sự tha thứ hết lần này đến lần khác thì nói thẳng ra, bạn là một kẻ ngốc. Bạn đang cố gắng đạt được mục tiêu của mình bằng nỗ lực của chính bạn, tức là bằng công việc của bạn. Nếu hiện tại bạn đang cảm thấy rất khó chịu, điều đó cho thấy, có thể bạn đang ghen hờn. Sự thật là bạn có thể chưa sẵn sàng cho phần cốt lõi của từ ngữ. Bạn chỉ có thể xử lý được lời nói. Bạn có thể vẫn còn là một đứa trẻ sơ sinh và có thể cần phải trưởng thành hơn trước khi hiểu được. Điều đó có nghĩa là luật pháp chưa thực hiện được mục đích của nó trong cuộc sống của bạn.

Chương 17: Tín Đồ Đấng Christ Không Còn Ở Dưới Luật Pháp

Cơ-đốc nhân không còn ở dưới luật pháp nữa

Khi một Cơ-đốc nhân nói rằng họ “không còn ở dưới Luật pháp nữa”, họ đang nói rằng họ không còn cố gắng làm cho mình được Đức Chúa Trời chấp nhận bằng cách thực hiện các công việc của Luật pháp nữa; hai câu thơ chính liên quan đến điều này là:

Rô-ma 6:14 Tội lỗi không còn thống trị anh chị em nữa, vì anh chị em không còn ở dưới luật pháp nhưng ở dưới ân phúc của Thượng Đế.

Ga-la-ti 5:18 Nhưng nếu Thánh Linh hướng dẫn thì anh chị em không ở dưới luật pháp.

Luật pháp ở đâu trong mối quan hệ với Cơ-đốc nhân?

Luật pháp bị đóng đinh trên thập tự giá.

Cô-lô-se 2:14 Ngài cũng đã xóa hết nợ, tức những qui tắc mà chúng ta đã vi phạm. Ngài lấy giấy nợ, đóng đinh nó vào thập tự giá.

Sự thật sẽ giải phóng bạn khỏi sự ràng buộc của tội lỗi theo Luật pháp.

Giăng 1:14 Thiên Ngôn trở thành người và sống giữa chúng ta. Chúng ta thấy vinh hiển của Ngài, là vinh hiển dành cho Con Một của Cha. Ngài đầy ân phúc và chân lý.

Giăng 8:32 Các ngươi sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải thoát các ngươi.”

Vinh quang của Giao ước mới

II Cô-rinh-tô 3:6-11 6 Ngài khiến chúng tôi trở thành đầy tớ phục vụ giao ước mới kết lập giữa Ngài và dân chúng của Ngài. Giao ước mới này không phải là luật pháp viết bằng chữ mà là do Thánh Linh. Luật viết bằng chữ đưa đến sự chết nhưng Thánh Linh dẫn đến sự sống. 7 Nếu hệ thống cũ vốn đưa đến sự chết đã được viết bằng chữ trên bảng đá, được trao cùng với vinh quang của Thượng Đế khiến gương mặt Mô-se sáng rực đến nỗi dân Ít-ra-en không thể nhìn. Sau đó vinh quang ấy biến mất. 8 Hưởng hờ khi hệ thống mới do Thánh Linh mang đến lại còn vinh quang hơn thế nào nữa. 9 Nếu giao ước cũ vốn kết tội loài người còn vinh quang như vậy thì hưởng hờ giao ước mới khiến con người hòa thuận lại với Thượng Đế sẽ vinh quang rực rỡ đến mức nào. 10 Hệ thống cũ có vinh quang nhưng vinh quang ấy bị lu mờ khi so với vinh quang rực rỡ hơn của hệ thống mới. 11 Nếu hệ thống cũ vốn biến mất mà còn có vinh quang thì hệ thống mới vốn còn đời đời sẽ có vinh quang rực rỡ đến mức nào.

Chương 18: Bạn có công bình như Chúa Giê-su Christ không?

Thử nghiệm nghệt thờ

Trẻ sơ sinh cần sữa. Nếu bạn cho trẻ ăn thịt quá sớm, trẻ sẽ bị nghẹn.

Bạn đã sẵn sàng tham gia 'bài kiểm tra nghệt thờ' chưa?

Bạn có công chính như Chúa Giêsu Kitô không?

II Cô-rinh-tô 5:21 Chúa Cứu Thế vốn không có tội lỗi nhưng Thượng Đế đã khiến Ngài trở nên tội lỗi vì chúng ta để nhờ Ngài mà chúng ta có được các đức tính của Thượng Đế.

Philippians 3:8-9 More than that, I count all things to be loss in view of the surpassing value of knowing Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and count them but rubbish so that I may gain Christ, 9 and may be found in Him, not having a righteousness of my own derived from *the* Law, but that which is through faith in Christ, the righteousness which *comes* from God on the basis of faith,

Ga-la-ti 2:20-21 20 Tôi chịu đóng đinh vào thập tự giá với Chúa Cứu Thế. Bây giờ tuy tôi sống nhưng không phải là tôi sống nữa mà là Chúa Cứu Thế sống trong tôi. Tôi vẫn sống trong thân xác nhưng thật ra tôi sống bằng niềm tin vào Con Thượng Đế, Đấng đã yêu tôi và chịu chết để cứu tôi. 21 Nói như thế không phải tôi gạt bỏ ân phúc Thượng Đế đâu. Trái lại, nếu nhờ luật pháp mà tôi được công chính trước mặt Thượng Đế thì việc Chúa Cứu Thế chịu chết là vô ích.

Tội lỗi nào của bạn đã được tha thứ tại thập tự giá?

Tha thứ mọi tội lỗi của bạn

I Phi-rơ 3:18 Chính Chúa Cứu Thế đã chịu khổ khi Ngài chịu chết vì anh chị em. Nhờ sự chết ấy Ngài đền tội cho anh chị em. Ngài là Đấng vô tội, nhưng đã chịu khổ thay cho kẻ có tội để đưa anh chị em về với Thượng Đế. Thân thể Ngài chịu giết nhưng đã được sống lại nhờ Thánh Linh.

Giăng 1:29 Hôm sau Giăng thấy Chúa Giê-xu đi đến thì bảo rằng, "Kia là Chiên Con của Thượng Đế, Đấng xóa tội trần gian.

Sự công bình

II Cô-rinh-tô 5:21 Chúa Cứu Thế vốn không có tội lỗi nhưng Thượng Đế đã khiến Ngài trở nên tội lỗi vì chúng ta để nhờ Ngài mà chúng ta có được các đức tính của Thượng Đế.

Rô-ma 5:17-19 17 Một người phạm tội, khiến tất cả mọi người phải chết do tội của người ấy, nhưng bây giờ thì hễ ai nhận ân phúc của Thượng Đế và được hòa thuận với Ngài, sẽ nhận được sự sống thật và được quyền quản trị nhờ vào một người thôi, đó là Chúa Cứu Thế Giê-xu. 18 Cho nên, nếu một tội mà A-đam phạm đã mang đến cái chết cho mọi người, thì cũng qua một hành vi nhân đức của Chúa Cứu Thế mà mọi người được hòa thuận lại với Thượng Đế, để họ nhận được sự sống thật. 19 Vì sự bất vâng phục Thượng Đế của một người khiến mọi người mắc tội. Cũng thế, nhờ sự vâng phục Thượng Đế của một người mà mọi người được hòa thuận lại với Ngài.

Ê-phê-sô 1:7 Cũng trong Chúa Cứu Thế, chúng ta được giải thoát do huyết của sự chết Ngài để chúng ta được tha tội, vì ân phúc Thượng Đế thật giàu có vô cùng,

Hê-bơ-rơ 8:12-13 12 Ta sẽ tha thứ họ về những điều ác họ làm, Ta sẽ không nhớ đến tội lỗi họ nữa." 13 Thượng Đế gọi giao ước này là mới cho nên Ngài biến giao ước đầu tiên thành cũ. Cái gì đã cũ và vô dụng thì sẽ biến mất.

Hê-bơ-rơ 9:22 Luật pháp qui định rằng mọi việc phải được tẩy sạch nhờ huyết vì nếu không đổ huyết thì không thể được tha tội.

Hê-bơ-rơ 10:11-18 11 Mỗi ngày các thầy tế lễ đứng thi hành nhiệm vụ bao giờ cũng dâng cùng một loại sinh tế. Những sinh tế ấy không bao giờ xóa tội được. 12 Nhưng sau khi Chúa Cứu Thế hi sinh vì tội lỗi một lần đủ cả thì Ngài ngồi bên phải Thượng Đế. 13 Hiện nay Ngài đang chờ đợi kẻ thù bị đặt dưới quyền Ngài. 14 Chỉ cần một của lễ hi sinh thôi, Ngài đã làm cho toàn thiên đàng những kẻ đã được thánh hóa. 15 Thánh Linh cũng có đề cập về điều này cho chúng ta. Trước Ngài nói, 16 "Chúa phán, Đây là giao ước ta sẽ lập với họ lúc ấy. Ta sẽ đặt luật lệ ta trong lòng họ và ghi những lời đó vào tâm trí họ." 17 Rồi Ngài phán, "Ta sẽ không nhớ những tội lỗi và điều ác họ làm nữa." 18 Sau khi những tội lỗi ấy đã được tha thứ thì không cần sinh tế để chuộc tội nữa.

Chương 19: Ân Điển Không Phải Là Giấy Phép Cho Tội Lỗi

Cụm từ “không còn thuộc pháp luật” không có nghĩa là pháp luật không có giá trị. Cụm từ này đơn giản có nghĩa là tôi không được luật pháp biện minh; thay vào đó, tôi được xưng công chính nhờ ân điển của Đức Chúa Trời.

1. Mọi người phạm tội khá nhiều khi không có giấy phép.

2. Sức mạnh của tội lỗi là luật pháp:

I Cô-rinh-tô 15:56 Nọc độc của sự chết là tội lỗi, và quyền lực của tội lỗi là luật pháp.

3. Luật pháp lôi kéo con người phạm tội:

Rô-ma 7:5-8 5 Trước kia anh chị em bị con người tội lỗi của mình thống trị. Luật pháp khiến chúng ta hành động theo tội lỗi thống trị bên trong chúng ta, cho nên mọi hành động chúng ta chỉ dẫn đến sự chết. 6 Trước kia, luật pháp kèm giữ chúng ta như tù nhân, nhưng nay con người cũ đã chết, nghĩa là chúng ta được giải thoát khỏi luật pháp. Cho nên chúng ta phục vụ Thượng Đế theo cách mới trong Thánh Linh, chứ không theo cách cũ qua những luật viết thành chữ nữa. 7 Có lẽ anh chị em nghĩ rằng tôi cho luật pháp là tội lỗi. Không phải! Nhưng luật pháp cho tôi biết thế nào là tội lỗi. Nếu luật pháp không nói, “Người không được thềm muốn đồ vật của kẻ khác” thì tôi sẽ không biết tội trộm cắp là gì. 8 Tội lỗi đã tìm cách dùng điều răn ấy khiến tôi tham muốn đủ thứ điều trái phép. Nhưng khi không có luật pháp, tội lỗi không có quyền gì.

4. Luật pháp hoặc nguyên tắc chúng ta tạo ra không có giá trị gì trong việc kiềm chế sự ham mê nhục dục:

Cô-lô-se 2:23 mới xem qua thì thấy như khôn ngoan nhưng thật ra chỉ là một phần của đạo giáo loài người. Những qui tắc ấy có vẻ như dễ dãi, bắt người ta ép xác nhưng thật ra không thể chế ngự được dục vọng xấu xa của con người tội lỗi.

5. Kinh Thánh dạy Grace không phải là giấy phép để phạm tội:

Rô-ma 6:14-15 14 Tội lỗi không còn thống trị anh chị em nữa, vì anh chị em không còn ở dưới luật pháp nhưng ở dưới ân phúc của Thượng Đế. 15 Thế thì chúng ta phải làm sao? Chẳng lẽ vì bây giờ chúng ta không còn ở dưới luật pháp mà ở dưới ân phúc thì chúng ta cứ phạm tội sao? Không được!

Ga-la-ti 5:13 Thưa anh chị em, Thượng Đế đã gọi anh chị em nhận sự tự do nhưng đừng lạm dụng sự tự do ấy để thỏa mãn dục vọng tội lỗi của mình. Hãy dùng tình yêu mà phục vụ nhau.

6. Chính Ân Sùng dạy chúng ta nói không với sự vô đạo, không phải luật pháp:

Tit 2:11-15 11 Đó là cách chúng ta phải sống vì ân phúc của Thượng Đế để cứu mọi người đã đến rồi. 12 Ân phúc ấy dạy chúng ta từ bỏ nếp sống chống nghịch Thượng Đế trước kia và những điều gian ác theo thế gian nhưng phải luôn luôn sống khôn ngoan, đoan chính và thánh thiện để chứng tỏ chúng ta phục vụ Thượng Đế. 13 Chúng ta nên sống như vậy trong khi chờ đợi hi vọng lớn lao và sự hiện đến vinh hiển của Thượng Đế cùng Đấng Giải Cứu là Chúa Giê-xu chúng ta. 14 Ngài đã hi sinh mạng sống để giải thoát chúng ta khỏi mọi điều ác để rửa sạch một dân cho Ngài tức những người sốt sắng làm điều phúc đức. 15 Con hãy dạy dỗ những điều ấy, khích lệ họ và làm cho họ tỉnh ngộ khỏi nếp sống tội lỗi, dùng mọi thẩm quyền con có. Đừng để ai xem thường con.

7. Đừng để ai coi thường Thầy vì đã dạy những điều này:

Tit 2:15 Con hãy dạy dỗ những điều ấy, khích lệ họ và làm cho họ tỉnh ngộ khỏi nếp sống tội lỗi, dùng mọi thẩm quyền con có. Đừng để ai xem thường con.

Chương 20: Chủ Nghĩa Pháp Lý - - Đừng Trộn lẫn Luật và Ân

Bạn không thể trộn lẫn Luật pháp và Ân điển để khiến mình được Chúa chấp nhận. Nói một cách đơn giản, nếu bạn nói rằng bạn là một Cơ đốc nhân và tin rằng bạn phải tuân theo một bộ quy tắc/luật lệ để khiến mình được Chúa chấp nhận thì bạn là một người theo chủ nghĩa tuân thủ luật pháp. Bạn đang cố gắng kết hợp Law và Grace. Bạn không nhận ra rằng khi làm như vậy bạn đã phá hủy bản chất thiết yếu của mỗi thứ. Luật pháp và ân sủng loại trừ lẫn nhau. Nếu bạn cố gắng thêm vào một số luật lệ phải tuân theo để làm cho mình được Đức Chúa Trời chấp nhận, thì bạn đang cố gắng kiếm được sự cứu rỗi; điều đó hủy hoại Ân Sủng vì giờ đây sự cứu rỗi của bạn không còn là món quà từ Thiên Chúa nữa. Nếu bạn cố gắng thêm Ân điển vào Luật pháp thì bạn đã phá hủy Luật pháp. Bạn không thể chỉ chọn một vài luật để tuân theo; Luật pháp không cho phép điều đó:

Ga-la-ti 3:10 Còn những người mong được trở nên công chính bằng cách vâng giữ luật pháp thì bị nguyền rủa như Thánh Kinh viết, “Người nào không bền lòng vâng giữ mọi điều đã được ghi chép trong Sách Luật sẽ bị nguyền rủa.”

Chủ nghĩa pháp lý là khi một người tin rằng việc tuân thủ nghiêm ngặt Luật pháp của Đức Chúa Trời hoặc quy tắc ứng xử của một giáo phái, hoặc danh sách “những điều nên và không nên làm” của cá nhân họ, hoặc quy tắc đạo đức cá nhân của họ, sẽ khiến họ được Đức Chúa Trời chấp nhận.

Một số người nghĩ ra chỉ chọn một số Luật pháp của Đức Chúa Trời, chỉ những phần mà họ nghĩ họ có thể giữ, rồi nghĩ rằng họ có thể khiến mình được Đức Chúa Trời chấp nhận bằng cách chỉ tuân theo tập hợp nhỏ đó của Luật pháp Đức Chúa Trời.

Một số người nghĩ ra những điều “nên làm và không nên làm” của riêng mình, chẳng hạn như:

- Hàng tá bản thi:u:

1. Đừng trộm cắp; 2. Đừng nói dối; 3. Không làm việc vào Chủ nhật; 4. Không ăn thịt; 5. Đừng xem phim không theo đạo Thiên chúa; 6. Đừng nói chuyện với đàn ông chưa vợ; 7. Không chạm vào người bệnh, 8. Không hút thuốc; 9. Đừng ham muốn; 10. Đừng nhảy; 11. Đừng đi xe đạp nếu bạn là phụ nữ; và 12. Không quan hệ tình dục ngoài hôn nhân.

Vui lòng đọc lại chương có tựa đề Luật pháp và Ân điển để khám phá những danh sách “nên và không nên làm” lối bịch do chính bạn tự tạo ra, chẳng hạn như: Năm Bản thi:u, Bảy Tội lỗi và Chín Điều Khó chịu.

Ga-la-ti phác thảo bởi Dr. John Gerstner

Cuốn sách của Ga-la-ti là sự bảo vệ to lớn của sứ đồ Phao-lô đối với Ân điển của Đức Chúa Trời. Ông giải thích rõ ràng chủ nghĩa tuân theo luật pháp là một phúc âm giả và nó dẫn con người đến địa ngục như thế nào. Tôi thực sự khuyên bạn nên xem Dr. John Gerstner's video về cuốn sách Ga-la-ti.

https://www.youtube.com/watch?v=N3IVXeeyt90&list=PLhORVCVz3B2bpQ_PEpeVcFq_UvoQUEM0p&index=1

Lời chào (Ch. 1:1 to 5)

Khủng hoảng: Sự thay thế đột ngột của một tin lành giả (Ch. 1:6 to 10)

Giải pháp: Bằng thẩm quyền và lập luận của Tông đồ (Ch. 1:11 to 6:10)

A. Thẩm quyền Tông tòa (Ch. 1:11 to 2:21)

B. Các lập luận tông đồ (Ch. 3:1 to 6:10)

1. Người Ga-la-ti được cứu bởi đức tin (Ch. 3:1 to 2)
2. Người Ga-la-ti được thánh hóa bởi đức tin (Ch. 3:3 to 5)
3. Áp-ra-ham được cứu bởi đức tin (Ch. 3:6 to 7)
4. Dòng dõi của Áp-ra-ham đã được cứu bởi đức tin (Ch. 3:8 to 9)
5. Luật pháp bị hiểu lầm chỉ là con đường cứu rỗi (Ch. 3:10 to 14)
6. Luật pháp như giao ước không phải để thay thế nhưng để thể hiện sự cần thiết của Ân điển (Ch. 3:15 to 5:12)
7. Ân sủng không thoát khỏi Luật pháp nhưng làm trọn Luật pháp (Ch. 5:13 to 6:10)

Kết luận: Cảnh báo và khuyến khích (Ch. 6:11 to 18)

Ga-la-ti phác thảo bởi Dr. John Gerstner với toàn bộ cuốn sách của Ga-la-ti

https://www.youtube.com/watch?v=N3IVXeeyt90&list=PLhORVCVz3B2bpQ_PePeVcFq_UvoQUEM0p&index=1

Lời chào (Ch. 1:1 to 5)

Ga-la-ti 1:1–5 1 Phao-lô, sứ đồ được chọn và được sai đi, không do loài người mà do Chúa Cứu Thế Giê-xu và Thượng Đế, Cha chúng ta, là Đấng khiến Chúa Giê-xu sống lại từ kẻ chết. 2 Thư này cũng do những anh chị em thuộc gia đình Thượng Đế đang có mặt với tôi tại đây đồng viết. Kính gửi các hội thánh vùng Ga-la-ti. 3 Nguyên xin ân phúc và bình an từ Thượng Đế, Cha chúng ta và từ Chúa Cứu Thế Giê-xu ở cùng anh chị em. 4 Chúa Giê-xu đã hi sinh mạng sống Ngài vì tội chúng ta để giải thoát chúng ta khỏi thế giới độc ác mà chúng ta hiện đang sống, theo như ý muốn của Thượng Đế, Cha chúng ta. 5 Nguyên vinh hiển thuộc về Ngài đời đời. A-men.

Khủng hoảng: Sự thay thế đột ngột của một tin lành giả (Ch. 1:6 to 10)

Ga-la-ti 1:6–10 6 Do ân phúc của Chúa Cứu Thế Giê-xu, Thượng Đế đã gọi anh chị em làm dân Ngài. Cho nên tôi vô cùng ngạc nhiên khi thấy anh chị em vội vàng quay đi và tin theo một Tin Mừng khác. 7 Thật ra chẳng có Tin Mừng nào khác đâu. Chỉ có những người gây hoang mang cho anh chị em đó thôi; họ muốn đánh tráo Tin Mừng của Chúa Cứu Thế. 8 Chúng tôi đã rao giảng Tin Mừng cho anh chị em. Cho nên nếu chúng tôi hoặc thiên sứ nào trên trời rao giảng cho anh chị em một Tin Mừng nào khác thì chúng tôi đáng rủa! 9 Tôi vừa nói rồi, bây giờ tôi lặp lại: Anh chị em đã tiếp nhận Tin Mừng. Nếu ai rao giảng cho anh chị em một Tin Mừng nào khác thì người đó đáng rủa! 10 Anh chị em có nghĩ rằng tôi tìm cách làm cho người khác chấp nhận tôi không?—Không, nếu tôi chỉ muốn làm vừa lòng người đời thì tôi không phải là tôi tớ của Chúa Cứu Thế.

Giải pháp: Bằng thẩm quyền và lập luận của Tông đồ (Ch. 1:11 to 6:10)

A. Thẩm quyền tông tòa (Ch. 1:11 to 2:21)

Ga-la-ti 1:11–2:21 11 Thừa anh chị em, tôi muốn anh chị em biết rằng Tin Mừng mà tôi rao giảng cho anh chị em chẳng phải do con người bịa đặt đâu. 12 Tôi không hề nhận Tin Mừng ấy từ người nào, cũng không ai dạy tôi Tin Mừng ấy, nhưng Chúa Cứu Thế Giê-xu đã tỏ bày cho tôi. 13 Anh chị em đã nghe nói về cuộc đời của tôi trước kia trong đạo Do-thái. Tôi tàn phá hội thánh của Thượng Đế và tìm đủ mọi cách để tiêu diệt hội ấy. 14 Trong việc học và tuân giữ các truyền thống của tổ tiên, tôi xuất sắc hơn mọi người. 15 Nhưng Thượng Đế đã có những chương trình đặc biệt cho tôi và chọn riêng tôi ra cho công việc Ngài ngay từ trước khi tôi chào đời. Qua ân phúc, Ngài đã gọi tôi 16 và tỏ bày con Ngài cho tôi để tôi rao Tin Mừng của Ngài cho những người không phải Do-thái. Cho nên khi Thượng Đế gọi tôi thì tôi không cần hỏi ý kiến của bất cứ ai. 17 Tôi cũng chẳng đi lên Giê-ru-sa-lem để gặp các vị làm sứ đồ trước tôi. Nhưng tôi lập tức đi qua vùng Á-rập và sau đó trở về Đa-mách. 18 Sau ba năm, tôi lên Giê-ru-sa-lem để làm quen với Phia-rô và ở với ông mười lăm ngày. 19 Trong thời gian ấy tôi cũng không gặp

các sứ đồ nào khác ngoài Gia-cơ là em của Chúa. 20 Thượng Đế biết rằng những lời tôi viết đây cho anh chị em không phải bịa đặt đâu. 21 Sau đó tôi đi qua vùng Xy-ri và Xi-li-xi. 22 Các hội thánh của Chúa Cứu Thế ở miền Giu-đi-a cũng không hề gặp tôi. 23 Họ chỉ nghe rằng: Người trước kia tàn hại chúng ta hiện nay đang rao giảng về niềm tin mà trước kia ông ta đã cố gắng tiêu diệt. 24 Các tín hữu ấy ca ngợi Thượng Đế vì tôi.

Chương 2

1 Mười bốn năm sau tôi lại lên Giê-ru-sa-lem, lần này có Ba-na-ba cùng đi. Tôi cũng có mang Tít theo. 2 Tôi lên là vì Thượng Đế bảo tôi. Tại đó, tôi gặp các tín hữu và trong buổi gặp gỡ riêng, tôi trình bày với các vị được xem như lãnh đạo về Tin Mừng mà tôi đang rao giảng cho những người không phải Do-thái. Tôi không muốn công khó của tôi trong quá khứ cũng như hiện tại bị uổng phí. 3 Cùng đi với tôi có Tít, anh ta cũng không bị bắt buộc phải chịu phép cắt dương bì mặc dù anh ta là người Hi-lạp. 4 Sở dĩ chúng tôi nói đến vấn đề này vì có một vài anh em giả đã lén trà trộn vào trong nhóm chúng tôi để dò la sự tự do mà chúng tôi đã nhận được từ Chúa Giê-xu Cứu Thế, nhưng thật ra trong thâm tâm họ muốn bắt chúng tôi làm nô lệ. 5 Nhưng chúng tôi không chịu nhường họ một giây phút nào. Chúng tôi muốn bảo vệ sự thật về Tin Mừng cho anh chị em. 6 Các vị được xem như lãnh đạo ấy không thay đổi gì trong Tin Mừng mà tôi rao giảng. Họ có quan trọng hay không, điều ấy không quan hệ gì đối với tôi. Trước mặt Thượng Đế mọi người đều như nhau thôi. 7 Các nhà lãnh đạo ấy nhận thấy tôi đã được ủy thác nhiệm vụ rao Tin Mừng cho người không phải Do-thái cũng như Phia-rơ được giao cho nhiệm vụ truyền giảng cho người Do-thái. 8 Thượng Đế đã giao cho Phia-rơ chức sứ đồ cho người Do-thái và Ngài giao cho tôi nhiệm vụ làm sứ đồ cho những người không phải Do-thái. 9 Gia-cơ, Phia-rơ và Giăng, hình như là các cột trụ, hiểu rằng Thượng Đế đã cho tôi ân phúc đặc biệt này nên họ chấp nhận tôi và Ba-na-ba. Họ bắt tay thân thiện và thỏa thuận rằng họ sẽ đi đến với người Do-thái còn chúng tôi sẽ đi đến với người không phải Do-thái. 10 Họ khuyên chúng tôi nên nhớ đến người nghèo—điều mà chính tôi cũng rất muốn làm. 11 Lúc Phia-rơ đến An-ti-ốt, tôi thẳng thắn trách ông tận mặt vì ông đã làm sai. 12 Vì trước khi những người từ sứ đồ Gia-cơ sai đến An-ti-ốt thì Phia-rơ ăn chung với những người không phải Do-thái. Nhưng lúc họ đến thì Phia-rơ thôi không ăn chung nữa và đứng riêng ra vì ông sợ mấy người Do-thái. 13 Như thế rõ ràng Phia-rơ là người đạo đức giả. Những tín hữu Do-thái khác cũng vậy. Đến nỗi Ba-na-ba cũng bị lôi cuốn mà giả đạo đức giống như họ. 14 Khi thấy họ không đi theo sự thật của Tin Mừng, tôi thẳng thắn trách Phia-rơ trước mặt mọi người rằng, “Anh Phia-rơ à, anh là người Do-thái mà anh không sống theo lối Do-thái. Anh sống như những người không phải Do-thái. Thế tại sao anh lại ép những người không phải Do-thái sống theo kiểu Do-thái?” 15 Chúng ta khi sinh ra đã là người Do-thái rồi, chứ không phải là những người không phải Do-thái có tội. 16 Tuy nhiên, chúng ta biết con người được trở nên công chính trước mặt Thượng Đế là nhờ tin nhận Chúa Giê-xu Cứu Thế chứ không phải nhờ vâng giữ luật pháp đâu. Cho nên chúng ta hãy đặt niềm tin nơi Chúa Giê-xu Cứu Thế để được công chính trước mặt Thượng Đế. Không ai được công chính trước mặt Thượng Đế bằng cách vâng giữ luật pháp cả. 17 Chúng ta là người Do-thái đến cùng Chúa Cứu Thế để được công chính trước mặt Thượng Đế, điều đó chứng tỏ rõ ràng chúng ta cũng là tội nhân. Như thế có phải Chúa Cứu Thế phục vụ tội lỗi sao?

Không phải. 18 Nhưng nếu tôi dạy lại những điều mà tôi đã phá đổ thì tôi là kẻ phạm luật. 19 Luật pháp đã khiến tôi chết nhờ đó mà giải thoát tôi khỏi quyền lực nó để từ nay tôi sẽ sống cho Thượng Đế. 20 Tôi chịu đóng đinh vào thập tự giá với Chúa Cứu Thế. Bây giờ tuy tôi sống nhưng không phải là tôi sống nữa mà là Chúa Cứu Thế sống trong tôi. Tôi vẫn sống trong thân xác nhưng thật ra tôi sống bằng niềm tin vào Con Thượng Đế, Đấng đã yêu tôi và chịu chết để cứu tôi. 21 Nói như thế không phải tôi gạt bỏ ân phúc Thượng Đế đâu. Trái lại, nếu nhờ luật pháp mà tôi được công chính trước mặt Thượng Đế thì việc Chúa Cứu Thế chịu chết là vô ích.

B. Lập luận tông đồ (Ch. 3:1 to 6:10)

1. Người Ga-la-ti được cứu bởi đức tin (Ch. 3:1 to 2)

Ga-la-ti 3:1–2 Các anh chị em là người ở Ga-la-ti đã được trình bày rõ ràng trước mắt về sự chết của Chúa Cứu Thế trên thập tự giá, nhưng anh chị em lại quá đại dốt để người khác lừa gạt mình. 2 Hãy cho tôi biết một điều: Anh chị em nhận lãnh Thánh Linh cách nào? Có phải nhờ vâng giữ luật pháp không?—Không! Anh chị em nhận Thánh Linh là nhờ nghe và tiếp nhận Tin Mừng.

2. Người Ga-la-ti được thánh hóa bởi đức tin (Ch. 3:3 to 5)

Ga-la-ti 3:3–5 3 Anh chị em đã bắt đầu cuộc đời mới trong Chúa Cứu Thế nhờ Thánh Linh rồi bây giờ lại nhờ sức riêng để hoàn tất công tác ấy. Thật là đại! 4 Phải chăng những sự khốn khổ mà anh chị em đã chịu hóa ra vô ích sao? Tôi hi vọng là không! 5 Có phải nhờ vâng giữ luật pháp mà Thượng Đế ban Thánh Linh và thực hiện nhiều phép lạ trong vòng anh chị em không? Không phải. Ngài thực hiện những việc ấy là vì anh chị em nghe và nhận.

3. Áp-ra-ham được cứu bởi đức tin (Ch. 3:6 to 7)

Ga-la-ti 3:6–7 6 Thánh Kinh cũng đã nói tương tự về Áp-ra-ham như sau, “Áp-ra-ham tin Thượng Đế, Ngài chấp nhận đức tin của ông và đức tin ấy khiến ông trở thành công chính trước mặt Thượng Đế.” 7 Cho nên anh chị em phải biết rằng những người có đức tin là con cháu thật của Áp-ra-ham.

Nếu ai đó cố gắng dạy bạn kết hợp Luật và Ân điển, thì họ đã sai; họ đang dẫn bạn đến địa ngục. Nếu bạn trộn lẫn Luật và Ân điển thì bạn đã sai; bạn sẽ xuống địa ngục. Đây chỉ là một vài câu để chứng minh cho bạn thấy rằng những Cơ-đốc nhân được tái sinh thực sự được cứu khỏi Địa ngục chỉ nhờ đức tin mà thôi.

Những Cơ-đốc nhân được tái sinh đích thực chỉ được cứu bởi ân điển thông qua đức tin nơi Đấng Christ mà thôi.

Ê-phê-sô 2:8–9 8 Tôi muốn nói rằng anh chị em đã được cứu bởi ân phúc do lòng tin. Anh chị em không thể tự cứu mình được. Ớn ấy là món quà tặng của Thượng Đế, 9 không phải do công lao của anh chị em; cho nên chẳng ai có thể khoe khoang được.

Ga-la-ti 3:6 Thánh Kinh cũng đã nói tương tự về Áp-ra-ham như sau, "Áp-ra-ham tin Thượng Đế, Ngài chấp nhận đức tin của ông và đức tin ấy khiến ông trở thành công chính trước mặt Thượng Đế."

Rô-ma 4:3 Vì Thánh Kinh viết, "Áp-ra-ham đặt niềm tin nơi Thượng Đế, Ngài chấp nhận niềm tin của ông và niềm tin ấy khiến ông hòa thuận lại với Ngài."

Gia-cơ 2:23 Do đó, chúng ta thấy ý nghĩa đầy đủ của lời Thánh Kinh, "Áp-ra-ham tin Thượng Đế, Ngài chấp nhận đức tin của ông, đức tin đó khiến ông trở nên công chính trước mặt Ngài." Và Áp-ra-ham được gọi là bạn của Thượng Đế.

Đây là câu trong Cựu Ước nơi Áp-ra-ham được cứu:

Sáng Thế 15:6 Áp-ram tin CHÚA. Ngài chấp nhận ông. Đức tin ấy khiến ông trở nên công chính trước mặt CHÚA.

4. Dòng dõi của Áp-ra-ham đã được cứu bởi đức tin (Ch. 3:8 to 9)

Ga-la-ti 3:8-9 8 Thánh Kinh cũng đã thấy trước việc tương lai và nói rằng Thượng Đế sẽ khiến những người không phải Do-thái trở nên công chính qua đức tin của họ. Tin Mừng này đã được loan báo trước cho Áp-ra-ham rằng, "Mọi dân tộc sẽ nhờ người mà được hưởng ân phúc." 9 Cho nên hễ ai tin đều được ân phúc như Áp-ra-ham, là người có niềm tin.

5. Luật pháp bị hiểu lầm chỉ là con đường cứu rỗi (Ch. 3:10 to 14)

Ga-la-ti 3:10-14 10 Còn những người mong được trở nên công chính bằng cách vâng giữ luật pháp thì bị nguyên rủa như Thánh Kinh viết, "Người nào không bền lòng vâng giữ mọi điều đã được ghi chép trong Sách Luật sẽ bị nguyên rủa." 11 Như thế rõ ràng là không ai có thể trở thành công chính trước mặt Thượng Đế qua luật pháp vì Thánh Kinh viết, "Những ai trở nên công chính nhờ đức tin sẽ sống." 12 Luật pháp không dựa trên đức tin. Luật pháp chỉ nói phương cách duy nhất để con người tìm được sự sống qua luật pháp là vâng giữ các điều luật ấy. 13 Chúa Cứu Thế đã giải thoát chúng ta khỏi sự nguyên rủa của luật pháp. Ngài đổi địa vị thay cho chúng ta và tự đặt mình dưới sự nguyên rủa ấy. Như Thánh Kinh viết, "Người nào bị treo lên cây thật đáng rủa." 14 Chúa Cứu Thế đã làm điều ấy để phúc lành hứa cho Áp-ra-ham sẽ được thực hiện qua Chúa Cứu Thế cho những người không phải Do-thái; do đó nhờ đức tin chúng ta sẽ nhận được Thánh Linh mà Thượng Đế đã hứa.

6. Luật pháp như giao ước không phải để thay thế nhưng để thể hiện sự cần thiết của Ân điển (Ch. 3:15 to 5:12)

Ga-la-ti 3:15-5:12 15 Thưa anh chị em, chúng ta hãy suy nghĩ theo cách loài người đi: Một khi di chúc đã thành hiệu lực thì không ai có thể hủy bỏ hay thêm bớt điều gì. 16 Thượng Đế đã hứa với Áp-ra-ham và dòng dõi ông. Ngài không nói, "và cho các dòng dõi

người" để chỉ về nhiều người nhưng nói "và cho dòng dõi người" để chỉ về một người mà thôi, người ấy là Chúa Cứu Thế. 17 Đây là điều tôi muốn nói: Thượng Đế đã lập giao ước với Áp-ra-ham theo đúng thể thức ấy. Còn luật pháp thì mãi đến bốn trăm ba mươi năm sau mới có nên không thể thay đổi giao ước ấy hoặc hủy bỏ lời hứa mà Thượng Đế dành cho Áp-ra-ham được. 18 Nếu chúng ta có thể hưởng gia tài qua luật pháp thì không cần lời hứa nữa. Nhưng không phải thế, vì Thượng Đế đã ban phúc lành nhiều trên Áp-ra-ham qua lời hứa mà Ngài đã lập. 19 Thế thì mục đích của luật pháp là gì? Luật pháp được đặt ra vì những vi phạm của con người. Luật pháp được kéo dài cho đến khi một người thuộc dòng dõi ấy tức Đấng đã được hứa từ trước, xuất hiện. Luật pháp được các thiên sứ trao cho Mô-se, như người trung gian để truyền lại cho dân chúng. 20 Nhưng nếu chỉ có một phía thì không cần người trung gian nữa vì chỉ có một mình Thượng Đế mà thôi. 21 Như thế có phải luật pháp nghịch lại với lời hứa của Thượng Đế không? Không phải. Giá như có luật nào ban cho con người mà lại có khả năng làm cho sống thì đúng là con người được nên công chính nhờ luật pháp. 22 Trái lại, Thánh Kinh cho thấy cả thế gian bị tội lỗi trói buộc để hễ ai đặt niềm tin trong Chúa Cứu Thế đều nhận được lời hứa. 23 Trước khi đức tin đến, tất cả chúng ta đều bị luật pháp giam giữ cho tới khi đức tin được bày tỏ ra. 24 Nói khác đi, luật pháp là người giám hộ dẫn chúng ta đến cùng Chúa Cứu Thế để chúng ta trở nên công chính trước mặt Thượng Đế qua đức tin. 25 Hiện nay đức tin đã đến nên chúng ta không còn sống dưới quyền người giám hộ nữa. 26 Qua đức tin trong Chúa Cứu Thế, anh chị em trở nên con cái Thượng Đế vì anh chị em đều đã chịu báp-têm trong Chúa Cứu Thế nên được mặc lấy chính mình Ngài. 27-28 Trong Chúa Cứu Thế không còn phân biệt người Do-thái, Hi-lạp, tôi mọi, tự do, đàn ông hay đàn bà gì cả. Tất cả chúng ta đều là một trong Ngài. 29 Vì anh chị em thuộc về Chúa Cứu Thế cho nên cũng thuộc dòng dõi Áp-ra-ham. Do đó, anh chị em sẽ hưởng mọi phúc lành nhờ lời hứa mà Thượng Đế đã lập cùng Áp-ra-ham.

Chương 4

1 Tôi muốn trình bày với anh chị em điều này: Người sẽ thừa kế gia tài của cha mẹ mà còn nhỏ tuổi thì chẳng khác gì kẻ nô lệ, dù rằng trong tương lai người ấy sẽ làm chủ trọn gia tài đi nữa. 2 Trong khi còn nhỏ phải vâng theo lời người giám hộ và quản lý tài sản mình. Chỉ khi đến tuổi thành niên theo người cha đã định thì người ấy mới được tự do. 3 Chúng ta cũng thế. Trước kia khi còn thơ ấu, chúng ta làm tôi mọi cho những quyền lực vô ích đang thống trị thế gian. 4 Nhưng đúng kỳ đã định, Thượng Đế sai Con Ngài đến, sinh ra do một người nữ và sống dưới luật pháp. 5 Thượng Đế đã định như vậy để Ngài có thể chuộc sự tự do cho những người sống dưới luật pháp và cũng để cho chúng ta có thể trở thành con nuôi Ngài. 6 Vì anh chị em là con cái Ngài nên Thượng Đế đưa Thánh Linh của Con Ngài vào lòng chúng ta. Thánh Linh đó kêu lên, "Thưa Cha!" 7 Cho nên anh chị em không còn là nô lệ nữa mà là con Thượng Đế. Và vì anh chị em là con Ngài nên Ngài sẽ cho anh chị em hưởng ân phúc của Ngài. 8 Trước kia anh chị em không biết Thượng Đế nên làm nô lệ cho những thần giả. 9 Nhưng nay anh chị em đã biết Thượng Đế chân chính. Thật ra Thượng Đế biết anh chị em thì đúng hơn. Thế thì tại sao anh chị em lại quay trở về với những qui tắc vô dụng trước kia? Anh chị em lại muốn làm nô lệ cho những thứ ấy nữa sao? 10 Anh chị em lại vẫn muốn giữ ngày, tháng, mùa và năm à? 11 Tôi rất lo ngại, vì tôi e rằng tôi đã phí công cho anh chị em. 12 Thừa anh chị em, vì tôi đã trở nên giống như anh chị em, xin anh chị em hãy trở nên

giống như tôi. Trước đây anh chị em đối với tôi rất tốt. 13 Chắc anh chị em còn nhớ, lần đầu tiên, dù đang đau yếu nhưng tôi vẫn đến giảng Tin Mừng cho anh chị em. 14 Mặc dù bệnh tật là một thử thách nhưng anh chị em không ghét tôi hoặc xua đuổi tôi, mà trái lại, anh chị em đã tiếp đón tôi như thiên sứ của Thượng Đế và xem tôi như Chúa Cứu Thế vậy! 15 Lúc ấy anh chị em rất vui mừng, bây giờ thì niềm vui ấy đâu rồi? Tôi có thể làm chứng rằng lúc ấy nếu có thể được thì anh chị em cũng dám móc mắt mà cho tôi. 16 **Bây giờ chẳng lẽ tôi trở thành kẻ thù anh chị em chỉ vì tôi nói sự thật sao?** 17 Những người kia tìm mọi cách thuyết phục anh chị em nhưng lòng dạ họ không tốt. Họ muốn dụ dỗ anh chị em chống lại chúng tôi để anh chị em hăng hái đi theo họ. 18 Người nào có nhiệt tâm với anh chị em đều tốt miễn là động lực của họ cũng tốt, chớ không phải chỉ tốt khi nào tôi có mặt giữa anh chị em mà thôi đâu. 19 Các con yêu dấu của ta ơi, ta đang chịu đau đớn để sinh ra các con cho đến khi Chúa Cứu Thế thành hình trong các con. 20 Ta muốn có mặt giữa các con để có thể thay đổi cách nói chuyện với các con vì hiện tại ta không biết nghĩ thế nào về các con. 21 **Một vài người trong anh chị em vẫn còn muốn sống dưới luật pháp. Anh chị em nghe luật pháp nói gì không?** 22 Thánh Kinh viết rằng Áp-ra-ham có hai con trai. Một đứa là con của người nữ nô lệ, còn đứa kia là con của người nữ tự do. 23 Đứa con của Áp-ra-ham do người nữ nô lệ sinh ra theo lối thông thường của loài người. Nhưng đứa con do người nữ tự do được sinh ra theo lời hứa của Thượng Đế với Áp-ra-ham. 24 Câu chuyện này còn mang một ý nghĩa khác: Hai người nữ ấy là hai giao ước mà Thượng Đế lập. Một giao ước được trao cho từ núi Si-nai và sinh ra con cái nô lệ. A-ga, tên người mẹ, là giao ước ấy. 25 Ha-ga có thể ví như núi Si-nai ở Ả-rập và tương tự như thành Giê-ru-sa-lem ngày nay. Thành ấy và luôn cả dân cư đều là nô lệ cho luật pháp. 26 Nhưng Giê-ru-sa-lem trên trời thì tự do. Thành ấy là mẹ của chúng ta. 27 Như Thánh Kinh viết: “Giê-ru-sa-lem ơi, hãy vui lên. Người là đàn bà chưa hề sinh con, hãy ca hát và reo vui lên đi. Con cái của phụ nữ bị bỏ rơi sẽ đông hơn con cái của phụ nữ có chồng.” 28 Thưa anh chị em, anh chị em là con cái Thượng Đế do lời hứa của Ngài, giống như Y-sác đời xưa vậy. 29 Đứa con sinh ra theo lối tự nhiên bắt nạt đứa con sinh ra theo quyền lực của Thánh Linh. Ngày nay cũng thế. 30 Nhưng Thánh Kinh nói gì? “Hãy đuổi người đàn bà nô lệ và con của nó đi. Con người đàn bà nô lệ sẽ không được phép hưởng thụ điều gì chung với con của người đàn bà tự do đâu.” 31 Vì thế, thưa anh chị em, chúng ta không phải là con của người đàn bà nô lệ mà là con của người đàn bà tự do.

Chương 5

1 Chúa Cứu Thế đã giải thoát chúng ta để chúng ta được tự do nên hãy vững mạnh. Đừng mang ách nô lệ dưới luật pháp nữa. 2 **Tôi, Phao-lô bảo anh em điều này: Nếu anh chị em trở lại theo luật pháp bằng cách chịu phép cắt dương bì thì Chúa Cứu Thế sẽ không ích gì cho anh em cả.** 3 Ngoài ra, tôi nhắc nhở mọi người đàn ông là nếu họ chịu phép cắt dương bì thì họ phải vâng giữ toàn thể luật pháp. 4 Nếu anh chị em tìm cách làm vừa lòng Thượng Đế qua con đường luật pháp thì đời sống của anh chị em trong Chúa Cứu Thế xem như chấm dứt—anh chị em mất ân phúc của Thượng Đế rồi. 5 Nhưng nhờ đức tin, chúng ta nóng lòng chờ đợi sự công chính mà chúng ta hi vọng qua Thánh Linh. 6 Trong Chúa Cứu Thế thì dù chịu cắt dương bì hay không, chẳng quan hệ gì cả. Điều quan trọng là đức tin—loại đức tin tác động qua tình yêu. 7 Anh chị em đã chạy

đưa giỏi. Ai cản trở anh chị em vâng theo chân lý? 8 Sự xúi giục ấy không phải đến từ Đấng đã gọi anh chị em đâu. 9 Hãy coi chừng vì “chỉ cần một chút men là đủ làm dậy cả đồng bột.” 10 Nhưng trong Chúa, tôi tin rằng anh chị em không nghĩ khác. Những người gây rối trong anh chị em sẽ bị trừng phạt, dù cho họ là ai đi nữa. 11 Thừa anh chị em, tôi chưa hề dạy rằng đàn ông phải chịu cắt dương bì. Nếu thỉnh thoảng tôi dạy về phép cắt dương bì thì tại sao tôi vẫn còn bị ngược đãi? Nếu tôi dạy phép cắt dương bì thì việc tôi giảng về thập tự giá không có gì trở ngại. 12 Tôi mong cho những người đang quấy nhiễu anh chị em tự thiến hết!

7. Ân sủng không thoát khỏi Luật pháp nhưng làm trọn Luật pháp (Ch. 5:13 to 6:10)

Ga-la-ti 5:13-6:10 13 Thừa anh chị em, Thượng Đế đã gọi anh chị em nhận sự tự do nhưng đừng lạm dụng sự tự do ấy để thỏa mãn dục vọng tội lỗi của mình. Hãy dùng tình yêu mà phục vụ nhau. 14 Tất cả luật pháp có thể tóm tắt trong một mệnh lệnh này: “Hãy yêu người láng giềng như yêu mình.” 15 Cho nên nếu anh chị em cứ mãi làm hại nhau hay cắn nuốt nhau thì hãy coi chừng, vì người này có thể bị người khác tiêu diệt. 16 Cho nên tôi khuyên: Hãy sống theo Thánh Linh thì anh chị em sẽ không làm theo ý muốn của con người tội lỗi của mình. 17 Thế xác nghịch với Thánh Linh và Thánh Linh nghịch với thế xác. Hai bên đối nghịch nhau như thế cho nên anh chị em không làm được điều mình muốn. 18 Nhưng nếu Thánh Linh hướng dẫn thì anh chị em không ở dưới luật pháp. 19 Những điều mà thế xác của con người tội lỗi chúng ta ham muốn rất rõ ràng: loạn luân, không tinh sạch, gian dâm, 20 thờ thần tượng, phù phép, ganh ghét, gây rối, đổ kỵ, giận dữ, ích kỷ, gieo xung khắc với nhau, gây chia rẽ, 21 ganh tị, say sưa, nhậu nhẹt chè chén cùng những việc tương tự. Tôi cảnh cáo anh chị em cũng như tôi đã từng cảnh cáo: Những người làm những việc như thế không thể nào hưởng được Nước Trời đâu. 22 Nhưng Thánh Linh sinh ra những bông trái như yêu thương, vui mừng, bình an, kiên nhẫn, ôn hòa, đức độ, trung tín, 23 khiêm nhường, tiết độ. Không có luật nào cấm đoán những điều ấy. 24 Những ai thuộc về Chúa Cứu Thế đã đóng đinh con người tội lỗi của mình cùng với tình cảm ích kỷ và những điều ác trong lòng vào thập tự giá rồi. 25 Vì đã nhận được nếp sống mới từ Thánh Linh nên chúng ta hãy bước theo Thánh Linh. 26 Chúng ta không nên tự phụ, châm chọc nhau hoặc hiềm khích nhau.

Chương 6

1 Thừa anh chị em, nếu người nào trong anh chị em bắt gặp ai làm điều gì sai, thì anh chị em là người thiêng liêng, hãy đến gặp người ấy và ôn hòa giúp họ trở về. Nhưng phải cẩn thận, nếu không thì anh chị em cũng sẽ bị cám dỗ. 2 Đỡ lấy gánh nặng cho nhau là tuân theo luật pháp của Chúa Cứu Thế. 3 Nếu người nào chẳng ra gì mà tự thấy mình quan trọng thì chỉ tự gạt thôi. 4 Mỗi người phải tự cân nhắc hành vi của chính mình, đừng so với người khác. Như thế mỗi người sẽ hãnh diện về điều mình làm. 5 Ai nấy phải gánh riêng phần mình. 6 Người nào được dạy về lời Thượng Đế nên san sẻ mọi vật tốt với người dạy mình. 7 Đừng bị lừa: Thượng Đế không thể bị xem thường. Ai gieo gì thì gặt nấy. 8 Ai gieo những điều thỏa mãn con người tội lỗi của mình thì sẽ gặt lấy sự tổn hại. Nhưng nếu gieo những điều đẹp lòng Thánh Linh thì sẽ nhận sự sống đời đời từ Thánh Linh. 9 Chúng ta không nên mệt mỏi trong việc làm điều thiện. Đến kỳ, chúng ta sẽ gặt hái sự sống đời đời, nếu chúng ta không bỏ cuộc. 10 Khi có dịp giúp đỡ ai thì hãy làm. Nhưng chúng ta phải đặc biệt chăm sóc những người thuộc gia đình các tín hữu.

Kết luận: Cảnh báo và khuyến khích (Ch. 6:11 to 18)

Ga-la-ti 6:11–18 11 Hãy nhìn những dòng chữ lớn mà tôi viết phần kết thư cho anh em. 12 Có người buộc anh em phải chịu phép cắt dương bì để khỏi bị quấy rầy và để cho người Do-thái chấp nhận. Họ sợ rằng sẽ gặp khó khăn nếu họ chỉ tuân theo thập tự giá của Chúa Cứu Thế. 13 Chính những người chịu phép cắt dương bì cũng không tuân theo luật pháp nhưng họ chỉ muốn anh em chịu phép ấy để họ có lý do khoe khoang về bề ngoài của anh chị em. 14 Tôi không bao giờ khoe khoang điều gì ngoại trừ khoe về thập tự giá của Chúa Cứu Thế chúng ta mà thôi. Qua thập tự giá ấy, thế gian đối với tôi xem như đã chết rồi và tôi cũng xem như đã chết đối với thế gian. 15 Chịu phép cắt dương bì hay không chịu phép cắt dương bì chẳng quan trọng gì hết. Điều quan trọng là có được nếp sống mới mà Thượng Đế đã tạo dựng. 16 Nguyên xin bình an và nhân ái ban cho những người theo qui tắc này—tức là cho tất cả mọi con dân của Thượng Đế. 17 Sau hết, xin đừng ai gây khó khăn cho tôi nữa. Vì trong người tôi có vết sẹo chứng tỏ tôi thuộc về Chúa Cứu Thế Giê-xu. 18 Nguyên xin ân phúc của Chúa Cứu Thế Giê-xu ở với tâm linh anh chị em. A-men.

Một Cơ-đốc nhân được tái sinh thực sự không còn ở dưới Luật pháp nữa mà thay vào đó được Thánh Linh hướng dẫn. Khi được Thánh Linh hướng dẫn, một Cơ đốc nhân sẽ làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, bao gồm cả việc tuân theo Luật đạo đức của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, những Cơ-đốc nhân được tái sinh thực sự vẫn có bản chất cũ còn được gọi là bản chất tội lỗi. Bất cứ lúc nào, một Cơ-đốc nhân có thể chọn để được Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời dẫn dắt qua bản chất mới của họ, hoặc để cho xác thịt, bản chất tội lỗi cũ dẫn dắt. Vì vậy, một Cơ-đốc nhân phải liên tục sống phụ thuộc hoàn toàn vào Chúa Giê-su Christ, từng giây từng phút; bằng cách đó, người Kitô hữu sẽ được Thánh Thần hướng dẫn và hoàn toàn vâng phục ý muốn của Thiên Chúa, kể cả Luật luân lý của Thiên Chúa. Vì vậy, khi hiểu và áp dụng đúng đắn Ân Sủng trong tâm trí con người, thay vì Ân Sủng được dùng làm giấy phép phạm tội, Ân Sủng dẫn dắt người Kitô hữu làm theo ý Chúa, vâng phục Chúa.

Khi tôi giải thích điều này với các Cơ-đốc nhân, họ thường hỏi “Làm sao tôi có thể được Thánh Linh dẫn dắt? hoặc “Tôi nên làm gì để giúp tôi được Thánh Linh hướng dẫn?” - - Đó chính xác là nội dung của chương tiếp theo: Cách bước đi trong Thánh Linh. Trong chương đó, xin hãy chú ý kỹ đến Bốn Mối Liên Kết Của Một Đời Sống Đức Tin; tất cả đều được khởi xướng bởi tình yêu của Chúa Kitô dành cho chúng ta. Một trong những đặc tính của Chúa là tình yêu thương, vì vậy yếu tố thành công quan trọng khi được Thánh Linh dẫn dắt là ngày càng học hỏi nhiều hơn về tình yêu của Chúa Giê-su Christ dành cho bạn. Wow, bạn có thấy tại sao không con người nào có thể nghĩ ra được thứ này không? Lời Chúa thực sự là Lời Chúa; nó không phải là sự sáng tạo nào đó của loài người; nó thực sự có bản chất thần thánh.

Ê-phê-sô 3:19 Tình yêu của Chúa Cứu Thế vượt quá trí hiểu của loài người. Tôi cầu xin cho anh chị em hiểu thấu được tình yêu đó. Lúc ấy anh chị em sẽ đầy dẫy Thượng Đế.

Chương 21: Cách bước đi trong Thánh Linh

Cũng như bạn đã được cứu bởi đức tin, bạn phải sống bởi đức tin; đó là ý nghĩa của Rô-ma 1:17 khi Phao-lô nói “từ đức tin đến đức tin”:

Rô-ma 1:16–17 16 Tôi rất hãnh diện về Tin Mừng này, vì là quyền năng của Thượng Đế để cứu những ai tin—trước hết là người Do-thái rồi đến những người không phải Do-thái. 17 Tin Mừng ấy cho thấy Thượng Đế giúp cho con người hòa thuận lại với Ngài—**bắt đầu và kết thúc đều qua đức tin.** Như Thánh Kinh viết, **“Những ai đã hòa thuận lại với Ngài sẽ sống mãi bằng đức tin.”**

Cuộc sống không còn ở dưới Luật pháp hay Cách bước đi theo Thánh Linh

Các cụm từ sau đây đề cập đến cùng một khái niệm:

- Sống theo Thánh Thần
- Bước đi trong Thánh Linh
- Bước đi bởi đức tin
- Được tràn đầy Thánh Linh
- Được Thánh Linh điều khiển
- Cuộc sống lệ thuộc
- Vâng lời Thiên Chúa

Khái niệm này được tìm thấy trong Kinh Thánh dưới dạng câu sau đây:

Ê-phê-sô 3:19 Tình yêu của Chúa Cứu Thế vượt quá trí hiểu của loài người. Tôi cầu xin cho anh chị em hiểu thấu được tình yêu đó. Lúc ấy anh chị em sẽ đầy đầy Thượng Đế.

Khi bạn say rượu, rượu sẽ kiểm soát bạn. Khi bạn tràn đầy Thánh Linh, Thánh Linh sẽ điều khiển bạn.

Ê-phê-sô 5:18 Đừng say rượu vì rượu làm hư hỏng anh chị em, nhưng hãy đầy đầy Thánh Linh.

Tiêu tán có nghĩa là: chi tiêu, sử dụng một cách hoang phí hoặc chìm đắm trong những thú vui xa hoa, quá độ. Không chừng mực có nghĩa là: thể hiện sự thiếu tự chủ.

Rô-ma 6:11–13 11 Cũng thế, anh chị em hãy xem mình như chết về quyền lực của tội lỗi nhưng sống với Thượng Đế qua Chúa Cứu Thế Giê-xu. 12 Cho nên đừng để tội lỗi thống trị đời sống anh chị em trên đất đặng làm theo ý muốn con người xác thịt của mình. 13 Đừng hiến dâng chi thể mình mà phục vụ tội lỗi, làm công cụ cho điều ác. Trái lại hãy hiến dâng chính mình cho Thượng Đế như là người đã chết mà nay được sống lại. Hãy hiến thân thể mình cho Thượng Đế, để phục vụ điều lành.

Rô-ma 8:2–4 2 Qua Chúa Cứu Thế Giê-xu, luật pháp của Thánh Linh ban cho tôi sự sống mới và giải thoát tôi khỏi luật pháp là điều vốn đưa đến tội lỗi và sự chết. 3 Thực

ra luật pháp không có quyền gì, vì đã trở thành yếu đuối qua con người tội lỗi của chúng ta. Nhưng Thượng Đế đã làm điều mà luật pháp không làm được. Ngài sai Con Ngài đến thế gian, mang thân thể mà con người dùng để phục vụ tội lỗi. Khi Con Ngài chết để chuộc tội chúng ta, Thượng Đế dùng một sinh mạng để tiêu diệt tội lỗi. 4 Thượng Đế làm như thế để hoàn thành điều mà luật pháp đòi hỏi. Cho nên hiện nay chúng ta không còn sống theo con người tội lỗi của mình nữa, mà sống theo Thánh Linh.

Rô-ma 8:12-13 12 Cho nên, anh chị em ơi, đừng để con người tội lỗi thống trị mình để sống theo ý muốn con người cũ của mình nữa. 13 Nếu anh chị em sống theo ý muốn xấu xa của con người tội lỗi, tâm linh anh chị em sẽ chết. Nhưng nếu anh chị em nhờ Thánh Linh để không còn làm quấy qua xác thịt mình, thì anh chị em sẽ sống thật.

Ga-la-ti 5:16-23 16 Cho nên tôi khuyên: Hãy sống theo Thánh Linh thì anh chị em sẽ không làm theo ý muốn của con người tội lỗi của mình. 17 Thể xác nghịch với Thánh Linh và Thánh Linh nghịch với thể xác. Hai bên đối nghịch nhau như thế cho nên anh chị em không làm được điều mình muốn. 18 Nhưng nếu Thánh Linh hướng dẫn thì anh chị em không ở dưới luật pháp. 19 Những điều mà thể xác của con người tội lỗi chúng ta ham muốn rất rõ ràng: loạn luân, không tinh sạch, gian dâm, 20 thờ thần tượng, phù phép, ganh ghét, gây rối, đổ kỵ, giận dữ, ích kỷ, gieo xung khắc với nhau, gây chia rẽ, 21 ganh tị, say sưa, nhậu nhẹt chè chén cùng những việc tương tự. Tôi cảnh cáo anh chị em cũng như tôi đã từng cảnh cáo: Những người làm những việc như thế không thể nào hưởng được Nước Trời đâu. 22 Nhưng Thánh Linh sinh ra những bông trái như yêu thương, vui mừng, bình an, kiên nhẫn, ôn hòa, đức độ, trung tín, 23 khiêm nhường, tiết độ. Không có luật nào cấm đoán những điều ấy.

Ê-phê-sô 4:22-24 22 Anh chị em được dạy rằng phải từ bỏ con người cũ, tức từ bỏ nếp sống độc ác trước kia. Con người cũ đó đã hư hỏng rồi, vì đã bị lừa phỉnh bởi những ham muốn xấu xa. 23 Nhưng anh chị em đã được dạy là phải có tấm lòng mới và một tinh thần mới, 24 trở thành người mới, được tạo nên giống như Thượng Đế; tức trở thành thật tốt và thánh thiện.

Cô-lô-se 2:1-10 1 ôi muốn anh chị em biết rằng tôi đang cố gắng hoạt động cho anh chị em, cho những người ở Lao-đi-xê và những người chưa hề gặp mặt tôi. 2 Tôi muốn mọi người được vững mạnh và đoàn kết với nhau trong tình yêu để đầy lòng hiểu biết. Do đó họ sẽ hoàn toàn hiểu rõ điều kín giấu của Thượng Đế, là Chúa Cứu Thế. 3 Trong Ngài mọi sự quý báu khôn ngoan và hiểu biết được cất giữ an toàn. 4 Tôi nói những điều này cho anh chị em để không ai phỉnh dỗ anh chị em bằng những lời lẽ văn hoa nhưng thật ra là giả tạo. 5 Thân tôi tuy cách xa anh chị em nhưng lòng không cách. Tôi rất vui mừng khi thấy đời sống đạo đức và đức tin vững mạnh của anh chị em trong Chúa Cứu Thế. 6 Vì anh chị em đã tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu làm Chúa mình nên hãy cứ sống trong Ngài. 7 Hãy đâm rễ sâu và xây dựng đời sống mình trong Chúa. Hãy vững mạnh trong đức tin theo như điều anh chị em đã được khuyên dạy, luôn luôn đầy lòng tạ ơn.

8 Đừng để ai dẫn anh chị em đi theo con đường lầm lạc bằng những lời dạy dỗ rỗng tuếch của loài người, do các thần linh cai trị đời này đưa đến chứ không phải từ Chúa Cứu Thế. 9 Tất cả những gì thuộc về Thượng Đế đều ngự trong Chúa Cứu Thế, dù cho khi Ngài đang sống trên đất, 10 anh chị em đã có mọi điều mình cần trong Chúa Cứu Thế, Ngài là Vua các vua, Chúa các chúa.

I Phi-rơ 1:14-16 14 Hiện nay anh chị em đã trở nên con cái vâng phục của Thượng Đế nên đừng sống theo lối cũ nữa. Trước kia anh chị em không hiểu biết nên làm những điều ác theo ý mình. 15 Nhưng hãy thánh hóa trong mọi hành vi, như Thượng Đế, Đấng gọi anh chị em là thánh, thì anh chị em cũng hãy thánh hóa. 16 Thánh Kinh viết, "Các ngươi hãy thánh hóa vì ta là thánh."

I Giăng 1:4-7 4 Chúng tôi viết thư này để anh chị em cùng tràn ngập niềm vui với chúng tôi. 5 Đây là điều chúng tôi đã nghe từ Chúa Cứu Thế và truyền lại cho anh chị em: Thượng Đế là ánh sáng, trong Ngài không có chút tối tăm nào. 6 Vì thế nếu chúng ta tương giao với Ngài mà còn tiếp tục sống trong tối tăm tức là chúng ta nói dối, không đi theo sự thật. 7 Nhưng nếu chúng ta sống trong ánh sáng như chính Ngài ở trong ánh sáng thì chúng ta tương giao với nhau. Huyết của Chúa Giê-xu, Con Thượng Đế tẩy sạch mọi tội lỗi chúng ta.

I Giăng 3:5-9 5 Các con biết Chúa Cứu Thế Giê-xu đến để xóa tội lỗi đi. Trong Ngài không hề có chút tội lỗi nào. 6 Cho nên ai sống trong Chúa Cứu Thế không thể tiếp tục phạm tội. Người nào cứ mãi phạm tội là người chưa hề hiểu biết gì về Chúa Cứu Thế cả. 7 Các con cái yêu dấu ơi, đừng để ai dẫn các con vào đường lầm lạc. Chúa Cứu Thế làm điều công chính cho nên ai muốn giống như Ngài đều phải làm điều công chính. 8 Ma quỷ là đấng phạm tội từ ban đầu cho nên ai cứ mãi phạm tội đều thuộc về ma quỷ. Con của Thượng Đế đến thế gian để hủy phá công việc của nó. 9 Người nào làm con Thượng Đế thì không thể nào cứ mãi phạm tội vì trong họ có bản tính của Ngài. Họ không thể nào cứ tiếp tục phạm tội vì họ đã trở thành con Thượng Đế.

Major Ian Thomas (13 September 1914 – 1 August 2007) là một nhà văn truyền giáo Kitô giáo, giáo viên thần học và người sáng lập Torchbearers Bible schools. Ngài đã ban cho chúng ta Ba Mối Đức Tin như sau:



Merriam-Webster định nghĩa phụ thuộc là: "được quyết định hoặc điều kiện bởi người khác"

<https://www.merriam-webster.com/dictionary/dependent>

Một số nhà phê bình Cơ đốc giáo nói rằng người ta coi Cơ đốc giáo như một chiếc nặng. Vâng, Kitô giáo không phải là một cái nặng. Tôi muốn sửa chúng. Cơ Đốc giáo chân chính không phải là một cái nặng mà là một bó bột toàn thân. Nếu bạn thực sự được tái sinh thì bạn cần cố gắng hoàn toàn phụ thuộc vào Chúa Giê-xu Christ trong 24 giờ.

Tôi thấy mỗi liên kết ba phần của đức tin rất hữu ích, nhưng tôi tự hỏi điều gì bắt đầu quá trình này và tôi có thể làm gì để giúp nó bắt đầu hoặc tiến triển trong cuộc sống của tôi không? Sau đó, Chúa Thánh Thần đã gây ấn tượng cho tôi thêm ý nghĩa về Ê-phê-sô 3:19

Ê-phê-sô 3:19 Tình yêu của Chúa Cứu Thế vượt quá trí hiểu của loài người. Tôi cầu xin cho anh chị em hiểu thấu được tình yêu đó. Lúc ấy anh chị em sẽ đầy đầy Thượng Đế.

Đó là lúc tôi thêm một chiếc hộp vào mỗi liên kết ba phần của đức tin để có được mỗi liên kết bốn phần của niềm tin.

Mỗi liên kết bốn mặt của một đời sống đức tin đề cập đến vấn đề: Làm thế nào để bước đi trong Thánh Linh.

Nếu bạn muốn bước đi trong Thánh Linh để vâng phục Chúa thì hãy hiểu rằng bước đầu tiên là nhận ra tình yêu vô điều kiện của Chúa dành cho bạn, trong Chúa Giêsu Kitô.



Ê-phê-sô 3:16–19
 16 Tôi cầu xin Cha đầy vinh hiển giúp anh chị em được mạnh dạn bề trong, qua Thánh Linh của Ngài.
 17 Tôi nguyện rằng Chúa Cứu Thế sẽ sống trong lòng anh chị em qua đức tin, và rằng đời sống anh chị em sẽ vững mạnh trong tình yêu, đồng thời được xây dựng trên tình yêu.
 18 Tôi cũng cầu xin cho anh chị em và mọi dân thánh của Thượng Đế có được quyền năng am hiểu sự lớn lao về tình yêu Chúa Cứu Thế; cả chiều rộng, chiều dài, chiều cao và chiều sâu của tình yêu đó.
 19 Tình yêu của Chúa Cứu Thế vượt quá trí hiểu của loài người. Tôi cầu xin cho anh chị em hiểu thấu được tình yêu đó. Lúc ấy anh chị em sẽ đầy đầy Thượng Đế.

Nhận ra:
 - Thiên Chúa yêu thương bạn như thế nào trong Chúa Kitô: Tình yêu vô điều kiện.
 - điều Chúa đã làm cho bạn: Trả giá cho mọi tội lỗi của bạn.
 -điều Thiên Chúa đã ban cho bạn: Danh tính mới trong Chúa Kitô.

I Giăng 4:19
 19 Chúng ta yêu vì Thượng Đế đã yêu chúng ta trước.

Ga-la-ti 2:20–21
 20 Tôi chịu đóng đinh vào thập tự giá với Chúa Cứu Thế. Bây giờ tuy tôi sống nhưng không phải là tôi sống nữa mà là Chúa Cứu Thế sống trong tôi. Tôi vẫn sống trong thân xác nhưng thật ra tôi sống bằng niềm tin vào Con Thượng Đế, Đấng đã yêu tôi và chịu chết để cứu tôi.
 21 Nói như thế không phải tôi gạt bỏ ân phúc Thượng Đế đâu. Trái lại, nếu nhờ luật pháp mà tôi được công chính trước mặt Thượng Đế thì việc Chúa Cứu Thế chịu chết là vô ích.

Ga-la-ti 5:16
 16 Cho nên tôi khuyên: Hãy sống theo Thánh Linh thì anh chị em sẽ không làm theo ý muốn của con người tội lỗi của mình.

Nếu bạn luôn nhớ rằng Thiên Chúa là tình yêu (I Giăng 4:8) và đọc I Cô-rinh-tô 13:4-8 bạn sẽ học được nhiều điều về cách Chúa yêu thương bạn nếu bạn là một Cơ-đốc nhân được tái sinh:

I Giăng 4:8 Ai không yêu, không nhìn biết Thượng Đế vì Thượng Đế là tình yêu thương.

I Cô-rinh-tô 13:4-8 4 Tình yêu thương nhẫn nại và nhân từ. Tình yêu thương không đố kỵ, không khoe khoang, không tự phụ. 5 Tình yêu thương không cộc cằn, không ích kỷ, không nóng nảy. Tình yêu thương bỏ qua các tổn thương đã chịu. 6 Tình yêu thương không vui về điều ác nhưng vui trong sự thật. 7 Tình yêu thương chấp nhận mọi điều. Lúc nào cũng tin tưởng, lúc nào cũng hi vọng, lúc nào cũng chịu đựng. 8 Tình yêu thương không bao giờ dứt. Ân tứ nói tiên tri có lúc sẽ ngưng. Ân tứ nói ngôn ngữ lạ có lúc sẽ không còn. Ân tứ hiểu biết sẽ chấm dứt.

Ân sủng dạy chúng ta nói không với sự vô đạo

Luật pháp không dạy chúng ta nói không với sự vô đạo, Grace dạy chúng ta:

Tit 2:11-12 11 Đó là cách chúng ta phải sống vì ân phúc của Thượng Đế để cứu mọi người đã đến rồi. 12 Ân phúc ấy dạy chúng ta từ bỏ nếp sống chống nghịch Thượng Đế trước kia và những điều gian ác theo thể gian nhưng phải luôn luôn sống khôn ngoan, đoan chính và thánh thiện để chứng tỏ chúng ta phục vụ Thượng Đế.

Ga-la-ti 5:22-24 22 Nhưng Thánh Linh sinh ra những bông trái như yêu thương, vui mừng, bình an, kiên nhẫn, ôn hòa, đức độ, trung tín, 23 khiêm nhường, tiết độ. Không có luật nào cấm đoán những điều ấy. 24 Những ai thuộc về Chúa Cứu Thế đã đóng đinh con người tội lỗi của mình cùng với tình cảm ích kỷ và những điều ác trong lòng vào thập tự giá rồi.

II Phi-rơ 1:3-4 3 Vì có quyền năng của Thượng Đế nên Chúa Giê-xu đã dùng quyền năng ấy mà cho chúng ta mọi sự để sống và phục vụ Ngài. Chúng ta nhận được mọi điều ấy qua sự hiểu biết về Đấng đã kêu gọi chúng ta do vinh hiển và lòng nhân từ Ngài. 4 Nhờ đó, Ngài đã cho chúng ta những lời hứa rất lớn lao và quý báu để chúng ta được dự phần trong bản tính của Thượng Đế và tránh dục vọng xấu xa trong thế gian làm hại con người.

Sức mạnh của tội lỗi là gì?

Luật pháp là sức mạnh của tội lỗi.

I Cô-rinh-tô 15:56 Nọc độc của sự chết là tội lỗi, và quyền lực của tội lỗi là luật pháp.

Điều số một cần làm để bước đi trong Thánh Linh

Càng học về tình yêu của Đấng Christ, tức là ân điển của Đức Chúa Trời, bạn sẽ càng bước đi trong Thánh Linh.

Ê-phê-sô 3:16-19 16 Tôi cầu xin Cha đầy vinh hiển giúp anh chị em được mạnh dạn bề trong, qua Thánh Linh của Ngài. 17 Tôi nguyện rằng Chúa Cứu Thế sẽ sống trong lòng anh chị em qua đức tin, và rằng đời sống anh chị em sẽ vững mạnh trong tình yêu, đồng thời được xây dựng trên tình yêu. 18 Tôi cũng cầu xin cho anh chị em và mọi dân thánh của Thượng Đế có được quyền năng am hiểu sự lớn lao về tình yêu Chúa Cứu Thế; cả chiều rộng, chiều dài, chiều cao và chiều sâu của tình yêu đó. **19 Tình yêu của Chúa Cứu Thế vượt quá trí hiểu của loài người. Tôi cầu xin cho anh chị em hiểu thấu được tình yêu đó. Lúc ấy anh chị em sẽ đầy dẫy Thượng Đế.**

Bạn cần học hỏi nhiều hơn nữa về tình yêu của Đấng Christ dành cho bạn. Khi làm như vậy, bạn sẽ được đổ đầy Thánh Linh và kết quả là bạn sẽ được Thánh Linh kiểm soát; do đó bạn sẽ bước đi trong Thánh Linh.

Chương 22: Sự vâng lời theo cách của Chúa, không phải theo cách của chúng ta

Cách duy nhất để thực sự vâng phục Đức Chúa Trời là được Thánh Linh điều khiển. Cách duy nhất để được Thánh Linh kiểm soát là thông qua Mối Liên Kết Bốn Mặt của Một Đời Sống Đức Tin như đã giải thích trong chương Làm Thế Nào Để Bước Đi Trong Thánh Linh.

Chúa nói sự vâng lời tốt hơn sự hy sinh.

I Sa-mu-ên 15:22 Sa-mu-ên trả lời, "Điều nào làm Ngài hài lòng hơn: của lễ thiêu, các sinh tế hay là vâng theo tiếng Ngài? Sự vâng lời tốt hơn của lễ. Nghe lời Thượng Đế tốt hơn dâng mỡ chiên.

LƯU Ý: Vòng tròn hiển thị trong sơ đồ sau tượng trưng cho linh hồn.



Chương 23: Con người tự nhiên, Con người xác thịt và Con người thuộc linh

	Người đàn ông tự nhiên	Người đàn ông xác thịt	Người tâm linh	Người tâm linh
	Hy vọng việc làm của chính mình sẽ khiến ông được Chúa chấp nhận.	Dưới ân sủng, tin tưởng vào công việc của Chúa Giêsu Kitô sẽ được Thiên Chúa chấp nhận, nhưng ông đang bước đi trong xác thịt trong khi vẫn còn trong thân xác.	Dưới Ân Sủng, tin tưởng vào công việc của Chúa Giêsu Kitô sẽ được Thiên Chúa chấp nhận và Ngài đang bước đi trong Thánh Thần; anh ta được điều khiển bởi Thánh Linh.	Dưới Ân Sủng, hãy tin tưởng vào công việc của Chúa Giêsu Kitô để được Thiên Chúa chấp nhận. Một Thân Thể Vinh Quang Mới được ban cho mỗi tín hữu vào lúc sống lại.
↑ Được dẫn dắt bởi Thánh Thần				
↓ Được dẫn dắt bởi xác thịt				
	Người ấy chết về mặt thuộc linh và bước đi trong xác thịt, bị xác thịt điều khiển. Anh ta chỉ có bản chất sa ngã, bản chất cũ, xác thịt.	Người ấy sống động về mặt thuộc linh nhưng bước đi trong xác thịt, bị xác thịt điều khiển. Người ấy đã được ban cho bản chất mới nhưng vẫn có bản chất cũ.	Người ấy sống động về mặt thuộc linh và bước đi trong Thánh Linh, được Thánh Linh của Đức Chúa Trời điều khiển. Anh ta vẫn có hai bản chất: bản chất mới và bản chất sa ngã cũ.	Anh ấy sống động về mặt tâm linh và bước đi trong Thánh Linh. Anh ta không còn bản chất sa ngã cũ nữa. I Giăng 3:2 Các bạn thân mến, hiện chúng ta là con Thượng Đế, còn tương lai chúng ta ra sao thì Ngài chưa cho chúng ta biết. Nhưng chúng ta biết khi Chúa Cứu Thế đến, chúng ta sẽ giống như Ngài, vì chúng ta sẽ nhìn thấy Ngài thật sự.
	Anh ta đang ở dưới hình phạt của tội lỗi.	Người ấy được giải thoát khỏi hình phạt của tội lỗi.	Ông được giải thoát khỏi quyền lực của tội lỗi.	Ông được giải thoát khỏi sự hiện diện của tội lỗi.
	Kéo dài từ khi sinh ra về mặt thể xác cho đến khi được sinh lại, đó là sự sinh ra về mặt tâm linh.	Kéo dài từ lúc được sinh lại cho đến khi chết về mặt thể xác hoặc sự trở lại của Chúa Giê-xu Christ.		Kéo dài từ sự trở lại của Chúa Giêsu Kitô rồi đến cõi vĩnh hằng.

Chương 24: Thánh Thư

66 cuốn sách Cựu Ước và Tân Ước là Lời Chúa được linh hứng; chúng có thẩm quyền và không có sai sót trong các văn bản gốc; chúng là Lời được soi dẫn, không thể sai lầm và không thể sai lầm của Đức Chúa Trời.

II Ti-mô-thê 3:14-17 14 Nhưng con nên tiếp tục sống theo lời dạy dỗ mà con đã học. Con biết những lời dạy đó là thật vì con tin cậy nơi người dạy mình. 15 Vì từ khi còn nhỏ con đã biết Thánh Kinh có thể khiến con khôn ngoan để dẫn tới sự cứu rỗi trong đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. 16 Toàn thể Thánh Kinh đều do Thượng Đế soi dẫn, có ích cho việc dạy dỗ, khiển trách, sửa sai và dạy cách sống ngay thật. 17 Nhờ Thánh Kinh, người hầu việc Thượng Đế sẽ có đủ khả năng làm điều phúc đức.

II Phi-rơ 1:19-21 19 Do đó chúng tôi lại càng tin chắc lời các nhà tiên tri nói. Anh chị em nên theo sát lời họ nói như theo sát ngọn đèn chiếu trong nơi tối tăm cho đến khi bình minh ló dạng và sao mai mọc lên trong lòng anh chị em. 20 Trên hết anh chị em hãy biết điều này: Không có lời tiên tri nào trong Thánh Kinh là do sự diễn giải riêng của cá nhân nhà tiên tri ấy. 21 Không có một lời tiên tri nào do nhà tiên tri ấy tự ý nói nhưng họ được soi dẫn bởi Thánh Linh mà nói ra lời phán của Thượng Đế.

Tôi tin rằng những người thánh thiện của Đức Chúa Trời đã được Đức Thánh Linh cảm thúc để viết ra những lời Kinh thánh giống như chúng xuất hiện trong bản thảo nguyên thủy. Tôi tin rằng toàn bộ Kinh thánh trong bản thảo gốc không có lỗi. Tôi tin mục đích của Kinh thánh là làm chứng cho Chúa Giê-xu Christ.

Mác 12:26,36 26 Còn về những người sống lại từ trong kẻ chết thì các ông chưa đọc trong quyển sách Mô-se viết về bụi cây cháy sao? Trong đó ghi lời Thượng Đế phán với Mô-se, 'Ta là Thượng Đế của Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp.' 36 Chính Đa-vít cảm nhận Thánh Linh và nói rằng: 'Thượng Đế nói cùng Chúa tôi: Con hãy ngồi bên hữu ta, cho đến khi ta đặt kẻ thù của con dưới quyền quản trị của con.'

Mác 13:11 Khi các con bị bắt và bị đem ra xét xử, đừng lo là sẽ nói gì. Lúc ấy những lời phải nói sẽ được ban cho các con vì thật ra không phải các con nói nữa mà Thánh Linh nói.

Lu-ca 24:27,44 27 Rồi bắt đầu từ Mô-se và các nhà tiên tri, Chúa Giê-xu giải thích cho họ biết những điều Thánh Kinh đã viết về Ngài. 44 Ngài bảo, "Các con còn nhớ lúc ta ở với các con không? Ta đã nói rằng những gì được viết về ta phải xảy ra—tất cả những gì trong luật pháp Mô-se, các sách tiên tri và các Thi thiên."

Giăng 5:39 Các người tra xem Thánh Kinh, vì tin rằng nhờ đó mà các người sẽ được sống đời đời. Chính Thánh Linh làm chứng về ta.

Công Vụ Các Sứ đồ 1:16-17 “Thưa anh chị em, trong Thánh Kinh, Đa-vít khi cảm nhận Thánh Linh có nói về việc Giu-đa. Hắn là một người trong chúng ta, cùng hầu việc chung với chúng ta nhưng hắn đã hướng dẫn người bắt Chúa Giê-xu.

Công Vụ Các Sứ đồ 17:2-3 2 Theo thông lệ, mỗi ngày Sa-bát Phao-lô đi vào hội đường, liên tiếp như thế trong ba tuần. Ông nói chuyện với người Do-thái về Thánh Kinh. 3 Ông giảng giải và chứng minh rằng Chúa Cứu Thế phải chịu chết rồi sống lại từ kẻ chết. Ông bảo, “Chúa Giê-xu, Đấng mà tôi nói với các ông bà, là Chúa Cứu Thế.”

Công Vụ Các Sứ đồ 18:28 Ông biện luận hùng hồn với mấy người Do-thái trước mặt cả dân chúng, dùng Thánh Kinh chứng minh rằng Chúa Giê-xu là Chúa Cứu Thế.

Công Vụ Các Sứ đồ 26:22-23 22 Nhưng Thượng Đế đã che chở tôi cho nên hôm nay tôi đứng đây, thuật lại cho tất cả quý vị, từ cấp thấp đến cấp cao, những điều chính mắt tôi thấy. Tôi chỉ kể lại điều mà Mô-se và các nhà tiên tri nói trước sẽ xảy đến— 23 rằng Đấng Cứu Thế là người đầu tiên sống lại từ kẻ chết, và Ngài sẽ mang ánh sáng đến cho người Do-thái cũng như người không phải Do-thái.”

Công Vụ Các Sứ đồ 28:23 Phao-lô và những người Do-thái đồng ý chọn một ngày họp lại. Vào hôm ấy có rất đông người Do-thái đến chỗ ông trọ. Ông dành suốt ngày nói chuyện với họ. Dùng luật pháp Mô-se và các lời tiên tri, ông giải thích về Nước Trời và tìm cách thuyết phục họ tin những lời viết về Chúa Giê-xu.

Rô-ma 15:4 Những gì đã được ghi trong quá khứ là để dạy dỗ chúng ta. Thánh Kinh giúp chúng ta kiên nhẫn và khích lệ để chúng ta nuôi hi vọng.

I Cô-rinh-tô 2:13 Chúng ta dạy những điều này bằng những lời lẽ Thánh Linh chỉ cho chúng ta chứ không dùng lời lẽ khôn ngoan con người. Chúng ta giải thích những chân lý thiêng liêng cho những người thiêng liêng.

I Cô-rinh-tô 10:11 Những gì xảy ra cho họ là để làm gương và được ghi lại để nhắc nhở chúng ta là những người sống trong thời kỳ cuối cùng này.

II Ti-mô-thê 3:16 Toàn thể Thánh Kinh đều do Thượng Đế soi dẫn, có ích cho việc dạy dỗ, khiển trách, sửa sai và dạy cách sống ngay thật.

II Phi-rơ 1:21 Không có một lời tiên tri nào do nhà tiên tri ấy tự ý nói nhưng họ được soi dẫn bởi Thánh Linh mà nói ra lời phán của Thượng Đế.

Chương 25: Cha, Con và Thánh Thần ngự vào

Tôi tin Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần ngự trong mỗi người tin Chúa. Phép báp-têm bằng Đức Thánh Linh hợp nhất tất cả những tín đồ được tái sinh trong một thân thể được gọi là thân thể của Chúa Giê-xu Christ. Khi một tín đồ đầu phục cuộc sống của mình cho Đức Thánh Linh ngự bên trong, họ được cho là được Thánh Linh dẫn dắt.

Giăng 14:16–17, 23 16 Ta sẽ xin Cha, Ngài sẽ cho các con một Đấng Trợ Giúp khác để ở với các con mãi mãi. 17 Ngài là Thánh Linh của chân lý. Thế gian không thể tiếp nhận Ngài vì không thấy cũng không biết Ngài. Nhưng các con biết Ngài vì Ngài sống trong các con và sẽ ở với các con. 23 Chúa Giê-xu đáp, “Ai yêu mến ta thì vâng theo lời dạy của ta. Cha ta sẽ yêu mến người ấy. **Cha ta và ta sẽ đến sống cùng người đó.**

Giăng 16:7–15 7 Nhưng ta bảo thật: Ta ra đi là ích lợi cho các con. Khi ta đi, Đấng Trợ Giúp sẽ đến. Nếu ta không đi thì Ngài sẽ không đến. 8 Khi đến thì Ngài sẽ lên án thế gian về tội lỗi, về sự công chính, và về sự xét xử. 9 Về tội lỗi vì họ không tin ta; 10 về sự công chính vì ta trở về cùng Cha và các con không thấy ta nữa; 11 về sự xét xử vì kẻ cầm quyền trên thế gian này đã bị xét xử. 12 Ta còn nhiều điều muốn nói với các con nữa nhưng hiện tại những điều ấy quá trí hiểu của các con. 13 Khi Thánh Linh của chân lý đến, Ngài sẽ đưa các con vào mọi chân lý. Ngài sẽ không nói tự ý mình mà chỉ nói những gì Ngài đã nghe và cho các con biết những điều sẽ đến. 14 Ngài sẽ làm rạng danh ta vì Ngài sẽ nhận những điều của ta mà thông báo cho các con. 15 Những gì Cha có là của ta. Vì thế mà ta bảo rằng Thánh Linh sẽ nhận những gì của ta phải nói mà thông báo cho các con.

I Cô-rinh-tô 6:19 Anh chị em nên biết rằng thân thể mình là đền thờ của Thánh Linh, là Đấng sống trong lòng anh chị em. Anh chị em đã nhận Thánh Linh từ Thượng Đế nên anh chị em không thuộc về chính mình nữa,

Ê-phê-sô 2:22 Cũng trong Chúa Cứu Thế, anh chị em cùng với những người Do-thái tạo thành một nơi có Thượng Đế ngự qua Thánh Linh.

II Thê-sa-lô-ni-ca 2:7 Quyền lực gian ác bí mật đã hành động trong thế gian nhưng có một Đấng ngăn chặn quyền lực ấy. Ngài sẽ tiếp tục ngăn chặn đến khi Ngài bị cất đi.

Đức Thánh Linh cáo trách thế gian về tội lỗi, sự công bình và sự phán xét.

Giăng 3:6 Sự sống xác thể do con người theo phần thể xác sinh ra, nhưng sự sống thiêng liêng do Thánh Linh sinh ra.

Giăng 16:7-11 7 Nhưng ta bảo thật: Ta ra đi là ích lợi cho các con. Khi ta đi, Đấng Trợ Giúp sẽ đến. Nếu ta không đi thì Ngài sẽ không đến. 8 Khi đến thì Ngài sẽ lên án thế gian về tội lỗi, về sự công chính, và về sự xét xử. 9 Về tội lỗi vì họ không tin ta; 10 về sự công chính vì ta trở về cùng Cha và các con không thấy ta nữa; 11 về sự xét xử vì kẻ cầm quyền trên thế gian này đã bị xét xử.

Rô-ma 8:9 Nhưng anh chị em không còn bị con người tội lỗi thống trị nữa. Anh chị em được Thánh Linh ngự trị, nếu Thánh Linh của Thượng Đế thật sự sống trong anh chị em. Ai không có Thánh linh của Chúa Cứu Thế, thì không thuộc về Chúa Cứu Thế.

I Cô-rinh-tô 12:13 Mặc dù trong chúng ta gồm người Do-thái, Hi-lạp, nô lệ và tự do nhưng tất cả chúng ta đều chịu lễ báp-têm để trở thành một thân qua một Thánh Linh. Tất cả chúng ta đều nhận cùng một Thánh Linh ấy.

Ê-phê-sô 4:30 Đừng làm buồn Thánh Linh. Thánh Linh của Thượng Đế là bằng chứng rằng anh chị em thuộc về Ngài. Thượng Đế ban Thánh Linh cho anh chị em để cho thấy rằng đến ngày cuối cùng Ngài sẽ giải thoát anh chị em.

Ê-phê-sô 5:18 Đừng say rượu vì rượu làm hư hỏng anh chị em, nhưng hãy đầy dẫy Thánh Linh.

II Thê-sa-lô-ni-ca 2:7 Quyền lực gian ác bí mật đã hành động trong thế gian nhưng có một Đấng ngăn chặn quyền lực ấy. Ngài sẽ tiếp tục ngăn chặn đến khi Ngài bị cất đi.

I Giăng 2:20-27 20 Các con đã được Đấng Thánh ban cho Thánh Linh, nên các con đều hiểu sự thật. 21 Ta viết cho các con, không phải vì các con chẳng biết sự thật mà là vì các con đã biết sự thật. Các con biết rằng trong sự thật không có điều dối trá nào. 22 Ai là kẻ nói dối? Đó là kẻ không nhìn nhận Giê-xu là Chúa Cứu Thế và là Kẻ Thù của Chúa Cứu Thế vì chối bỏ Cha và Con. 23 Ai không chịu tiếp nhận Con cũng không thể có mối tương giao với Cha. Còn ai tiếp nhận Con thì cũng có mối tương giao với Cha. 24 Hãy luôn luôn tuân giữ lời dạy mà các con đã nghe từ ban đầu. Nếu các con tuân giữ lời dạy mình nghe từ ban đầu thì các con ở trong Con và ở trong Cha. 25 Lời hứa của Con dành cho chúng ta là sự sống đời đời. 26 Tôi viết thư này để nói đến những người đang tìm cách dẫn các con đi lầm lạc. 27 Thánh Linh mà Chúa Cứu Thế đã cho các con, sống trong các con, cho nên các con không cần ai dạy mình. Ngài dạy các con mọi điều. Thánh Linh mà các con được Đấng Thánh ban cho là chân thật, không phải giả. Cho nên hãy cứ ở trong Chúa Cứu Thế Giê-xu theo như Ngài dạy.

Chương 26: Những thiên thần, sa ngã và không sa ngã

Tôi tin rằng Chúa đã tạo ra những sinh vật tâm linh vô tội được gọi là thiên thần; kẻ đó, Lucifer, đã phạm tội kiêu ngạo, trở thành Satan; một số thiên thần đã tham gia cùng anh ta khi anh ta sa ngã, một số người trong số họ đã trở thành ác quỷ và hoạt động với tư cách là đặc vụ và cộng sự của anh ta để theo đuổi mục đích xấu xa của anh ta. Tôi tin rằng nhiều thiên thần vẫn trung thành với Đức Chúa Trời khi Sa-tan nổi loạn; những thiên thần trung thành đó đang phục vụ những linh hồn cho những người sẽ là người thừa kế sự cứu rỗi, tức là những Cơ đốc nhân được tái sinh.

I-sai-a 14:12-17 12 Hỡi vua Ba-by-lôn, ngôi sao mai, ngươi đã từ trời rơi xuống, dù ngươi vốn chói sáng như mặt trời đang mọc! Trước kia các dân tộc trên đất cúi lạy trước mặt ngươi, nhưng nay ngươi đã bị lật đổ. 13 Ngươi tự nhủ, "Ta sẽ lên trời. Ta sẽ đặt ngôi mình bằng với các ngôi sao của Thượng Đế. Ta sẽ ngồi ở Xa-phông, trên đồi của núi thánh. 14 Ta sẽ cất mình lên trên các tầng mây. Ta sẽ như Đấng Tối Cao." 15 Nhưng ngươi đã bị đem xuống âm phủ, đến nơi sâu thẳm của mồ mả. 16 Những ai thấy ngươi cũng sửng sờ. Họ nhìn điều xảy ra cho ngươi và nói, "Đây có phải là kẻ đã gây sợ hãi lớn lao trên đất, làm lung lay các nước, 17 biến thế giới ra sa mạc, tiêu diệt các thành phố, bắt các tù binh trong chiến tranh và từ chối thả họ trở về nhà không?"

Ê-xê-ki-ên 28:11-19 11 CHÚA phán cùng tôi rằng: 12 "Hỡi con người, hãy hát bài ai ca cho vua Tia. Hãy nói cùng người rằng: CHÚA là Thượng Đế phán: Trước kia ngươi là một tấm gương của sự toàn mỹ, đầy khôn ngoan và đẹp toàn hảo. 13 Đời sống ngươi thật tuyệt diệu, như đang sống trong vườn Ê-đen, là vườn của Thượng Đế. Ngươi mang đầy châu ngọc: Hồng ngọc, hoàng ngọc, bích ngọc, thanh ngọc, chàm ngọc, lục ngọc, biếc ngọc, và thông ngọc. Đồ trang sức ngươi toàn bằng vàng. Chúng được làm ra vào ngày ngươi được tạo nên. 14 Ta đã chỉ định một thiên sứ trông nom ngươi. Ta đặt ngươi trên núi thánh của Thượng Đế. Ngươi đi giữa ngọc quý sáng chói như lửa. 15 Đời ngươi thật tốt lành từ ngày ngươi mới được tạo nên, cho đến ngày điều ác trong ngươi bị phát giác. 16 Vì ngươi buôn bán với các xứ xa xôi, ngươi học đòi hung bạo, và ngươi đã phạm tội. Cho nên ta ném ngươi xuống khỏi núi của Thượng Đế một cách nhục nhã. Thiên sứ trông nom ngươi cũng đuổi ngươi ra khỏi các ngọc quý sáng như lửa. 17 Ngươi quá tự phụ vì vẻ đẹp của mình. Ngươi làm hư hỏng sự khôn ngoan mình vì uy danh ngươi. Ta ném ngươi xuống đất. Ngươi trở thành bài học cho các vua khác. 18 Ngươi khinh thường những nơi thờ phụng của mình vì ngươi phạm tội quá nhiều và buôn bán bất lương. Cho nên ta phóng hỏa nơi ngươi ở, lửa thiêu đốt ngươi. Ta biến ngươi thành tro trên đất để mọi người đều thấy. 19 Các dân biết ngươi cũng sửng sốt vì ngươi. Sự trừng phạt ngươi quá khủng khiếp, Ngươi sẽ biến mất, không còn nữa."

I Ti-mô-thê 3:6 Tín hữu mới tin không được làm trưởng lão vì có thể đắm ra tự phụ và bị kết tội như ma quỷ chẳng.

II Phi-rơ 2:4 Khi các thiên sứ phạm tội, Thượng Đế chẳng để họ yên mà không trừng phạt. Ngài tống họ xuống hỏa ngục, nhốt trong hầm tối cho đến ngày xét xử.

Giu-đe 6 Còn về các thiên sứ không chịu giữ địa vị và quyền hành mà rời bỏ chỗ của mình thì Chúa nhốt họ trong nơi tối tăm, xiềng lại đời đời chờ Ngày Xét Xử lớn.

Sáng Thế 3:1-19 1 Trong số các muông thú mà CHÚA là Thượng Đế dựng nên thì con rắn là loài ranh mãnh hơn cả. Một hôm nó hỏi người đàn bà, "Có phải Thượng Đế dặn ông bà không được ăn trái của bất cứ cây nào trong vườn không?" 2 Người đàn bà đáp, "Chúng tôi được phép ăn các trái cây trong vườn. 3 Nhưng Thượng Đế cấm dặn chúng tôi, 'Các con không được phép ăn trái của cây giữa vườn. Cũng không được đụng đến cây ấy. Nếu bất tuân các con sẽ chết.'" 4 Con rắn bảo người đàn bà, "Ông bà sẽ chẳng chết đâu. 5 Thượng Đế biết rõ rằng khi ông bà ăn trái cây ấy thì mắt sẽ mở ra, biết phân biệt thiện ác và sẽ trở nên giống như Ngài vậy đó!" 6 Người đàn bà thấy trái cây ấy đẹp, ngon và hấp dẫn vì sẽ khiến mình khôn ngoan, nên vớ tay hái mấy trái và ăn. Rồi cũng đưa cho chồng đang đứng gần đó, ông chồng cũng ăn luôn. 7 Bấy giờ mắt họ như được mở ra, tự thấy mình trần truồng, liền lấy các lá cây vả kết lại làm khổ che thân. 8 Buổi chiều mát, hai người nghe tiếng Thượng Đế đi trong vườn, liền núp trốn Thượng Đế trong các lùm cây. 9 Nhưng Thượng Đế kêu con người hỏi, "Con ở đâu?" 10 Con người đáp, "Con nghe tiếng CHÚA đi trong vườn nên sợ phải trốn Ngài, vì con trần truồng." 11 Thượng Đế hỏi, "Ai bảo rằng con trần truồng? Con có ăn trái cây mà ta cấm dặn đừng ăn không?" 12 Con người thưa, "CHÚA ban cho con người đàn bà này, nàng đưa cho con trái cây ấy, nên con ăn rồi." 13 Thượng Đế liền hỏi người đàn bà, "Tại sao con làm vậy?" Người đàn bà đáp, "Con rắn nó gạt con nên con ăn trái cây đó." 14 Thượng Đế quở con rắn, "Vì mầy làm chuyện này, cho nên mầy bị nguyên rủa. Mầy bị rủa thậm tệ hơn tất các loài thú khác, dù là loài hiền hay dữ. Mầy sẽ bò bằng bụng, suốt đời mầy sẽ phải ăn bụi đất. 15 Ta sẽ khiến mầy và người đàn bà nghịch thù nhau. Dòng dõi mầy và dòng dõi người đàn bà sẽ chống nghịch nhau. Có một người thuộc dòng dõi người đàn bà sẽ chà đạp đầu mầy, còn mầy sẽ cắn gót chân người ấy." 16 Sau đó Thượng Đế bảo người đàn bà, "Ta sẽ gia tăng khổ cực cho con và con sẽ phải sinh đẻ nhiều. Ngoài sự khổ cực khi sinh đẻ, con sẽ rất đau đớn. Con sẽ lệ thuộc vào chồng mình, còn chồng sẽ cai trị con." 17 Rồi Thượng Đế bảo người đàn ông, "Vì con đã nghe lời vợ xúi mà ăn trái ta cấm không được ăn nên ta nguyên rủa đất. Con phải làm việc cực nhọc mới có ăn. Suốt đời con sẽ vất vả mới có thức ăn. 18 Đất sẽ sinh ra gai gổc và cỏ dại, con sẽ phải ăn cây cỏ nơi đồng ruộng. 19 Con phải làm đổ mồ hôi và cực khổ mới có ăn. Cuối cùng con sẽ trở về bụi đất là nơi con được tạo ra. Vì con vốn là bụi đất nên khi chết con sẽ trở về với bụi đất."

Rô-ma 5:12-14 12 Do hành động của một người mà tội lỗi nhập vào thế gian, rồi tội lỗi dẫn đến sự chết. Vì thế mọi người phải chết—vì mọi người đều phạm tội. 13 Tội lỗi đã thống trị trên thế gian trước khi có luật pháp Mô-se, nhưng khi chưa có luật thì việc phạm luật không bị xem là tội. 14 Từ đời A-đam cho đến đời Mô-se, mọi người đều phải chết, dù cho người ấy chưa hề phạm tội do việc phạm điều ngăn cấm, như A-đam đã phạm chẳng hạn. A-đam là hình ảnh của Đấng sẽ đến trong tương lai.

II Cô-rinh-tô 4:3-4 3 Nếu Tin Mừng mà chúng tôi rao giảng bị che khuất, là chỉ che khuất với những người bị chết mất thôi. 4 Ma quỷ là kẻ thống trị đời này làm mù tâm trí những người không tin. Họ không thể nhìn thấy ánh sáng của Tin Mừng—tức Tin Mừng về sự vinh hiển của Chúa Cứu Thế, hình ảnh của Thượng Đế.

II Cô-rinh-tô 11:13-15 13 Những người như thế không phải là sứ đồ thật mà chỉ là kẻ làm công cho sự dối trá. Họ đội lốt sứ đồ của Chúa Cứu Thế. 14 Có gì lạ đâu. Sa-tăng cũng giả dạng làm thiên sứ sáng láng được. 15 Cho nên chúng tôi không ngạc nhiên gì cả khi đầy tớ của Sa-tăng giả dạng làm tôi tớ của sự công chính. Nhưng cuối cùng chúng nó sẽ bị trừng phạt về điều mình làm.

Ê-phê-sô 6:10-12 10 Sau hết, anh chị em hãy mạnh mẽ trong quyền năng Chúa. 11 Hãy trang bị mọi vũ khí của Thượng Đế để chống lại những âm mưu của ma quỷ. 12 Vì cuộc chiến của chúng ta không phải là chống với loài người trên đất mà là chiến đấu chống mọi kẻ cầm quyền và các thế lực của thế gian tối tăm này, cùng với quyền lực tâm linh gian ác trên các tầng trời.

II Thê-sa-lô-ni-ca 2:4 Hẳn sẽ chống nghịch và tự tôn mình lên trên những gì được gọi là thần hoặc những gì được người ta tôn thờ. Con Người Tội Ác ấy sẽ dám đi vào đền thờ Thượng Đế và xưng mình là Trời.

II Ti-mô-thê 4:1-3 1 Trước mặt Thượng Đế và trước mặt Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đấng sẽ xét xử kẻ sống và kẻ chết cùng sự trở lại và nước của Ngài, ta dặn con: 2 Hãy rao giảng Tin Mừng. Lúc nào cũng phải sẵn sàng nói cho mọi người những điều phải làm. Khuyến họ đừng phạm tội và sửa dạy nếu họ phạm tội. Dùng lòng kiên nhẫn để khuyến khích và dạy dỗ cẩn thận 3 vì thời kỳ đến, người ta sẽ không chịu nghe lời dạy dỗ chân thật nữa mà đi tìm những giáo sư nói những lời êm tai để vừa lòng mình.

Cô-lô-se 2:15 Thượng Đế cũng tước đoạt quyền thế của các kẻ cai trị phần tâm linh. Qua thập tự giá, Ngài đã đắc thắng và chứng tỏ cho thế gian thấy các quyền thế ấy bất lực.

Khải Huyền 20:1-3, 10 1 Tôi thấy một thiên sứ từ thiên đàng xuống. Người cầm chìa khóa của hố không đáy và dây xiềng lớn trong tay. 2 Người bắt con rồng, tức con rắn xưa, là ma quỷ và Sa-tăng, xiềng nó lại trong một ngàn năm. 3 Rồi quăng nó xuống hố không đáy, đóng và khóa hố lại, nhốt nó trong đó. Như thế để nó không còn đi phỉnh gạt dân cư trên đất cho đến hết một ngàn năm. Sau một ngàn năm, nó sẽ được thả ra trong ít lâu. 10 Còn Sa-tăng là kẻ phỉnh dối chúng bị ném vào hồ lửa diêm sinh nơi có con vật và tiên tri giả đã bị ném. Chúng sẽ bị trừng phạt khổ sở ngày đêm cho đến đời đời.

Lu-ca 15:10 Cũng thế, các thiên sứ và Thượng Đế sẽ hân hoan khi một tội nhân ăn năn."

Ê-phê-sô 1:21 Thượng Đế đã đặt Chúa Cứu Thế lên trên các bậc cầm quyền, các thế lực, các vua chúa, không những trong đời này mà cả trong đời tương lai nữa.

Hê-bơ-rơ 1:14 Các thiên sứ là thần linh hầu việc Thượng Đế được sai đến để giúp những kẻ sẽ nhận được sự cứu rỗi.

Khải Huyền 7:12 kêu lên rằng, "A-men! Nguyên sự ca ngợi, vinh hiển, khôn ngoan, cảm tạ, danh dự, quyền lực thuộc về Thượng Đế đời đời. A-men!"

Hê-bơ-rơ 2:6-10 6 Như Thánh Kinh có chỗ viết, "Tại sao Ngài xem loài người là quan trọng? Tại sao Ngài lo cho con người? 7 Ngài làm cho con người hơi thấp hơn các thiên sứ một ít để cho người mỗ triều vinh hiển và tôn trọng. 8 Ngài đặt mọi vật dưới quyền quản trị của con người." Khi Thượng Đế đã đặt mọi vật dưới quyền quản trị của con người thì không có gì mà con người không quản trị. Tuy nhiên, chúng ta vẫn chưa thấy con người quản trị mọi loài. 9 Nhưng chúng ta thấy Chúa Giê-xu là Đấng đã được đặt thấp hơn các thiên sứ một chút trong một thời gian ngắn. Nay Ngài đang đội mỗ triều vinh hiển và tôn trọng vì Ngài đã chịu khổ và chết. Do ân phúc Thượng Đế, Ngài chết thay cho mọi người. 10 Thượng Đế là Đấng tạo dựng muôn loài và muôn loài được sáng tạo để làm vinh hiển Ngài. Ngài muốn nhiều con cái cùng san sẻ vinh hiển với mình, nên Ngài tạo ra Đấng đưa dắt các con cái đó đến sự cứu rỗi hoàn toàn bằng cách để cho Đấng ấy phải chịu khổ hình.

Chương 27: Sự Giáng Sinh Đầu Tiên

Tôi tin rằng Chúa Giêsu Kitô được sinh ra bởi một trinh nữ và nhận được thân xác con người và bản chất con người vô tội. Ngài vô tội trong suốt cuộc đời của Ngài. Ngài vẫn giữ thần tính tuyệt đối của mình, đồng thời vừa là Thiên Chúa vừa là con người hoàn toàn. Đức Chúa Con tự nguyện chấp nhận ý muốn của Cha Ngài và trở thành Chiên Con hiến tế được Đức Chúa Trời ban cho; Ngài đã cất đi tội lỗi của thế gian. Sự chết của Ngài mang tính thay thế và bởi sự chết của Ngài, Ngài trở thành Đấng Cứu Rỗi cho nhân loại hư mất. Tôi tin rằng đúng như Ngài đã tiên tri, Ngài đã sống lại từ cõi chết và thân thể phục sinh của Ngài là hình mẫu của thân thể đó mà cuối cùng sẽ được ban cho tất cả những người tin Chúa.

Lu-ca 1:30–35 30 Thiên sứ bảo cô, “Cô Ma-ri ơi, đừng sợ; Thượng Đế đã ban ân phúc Ngài trên cô. 31 Hãy nghe đây. Cô sẽ mang thai và sinh một bé trai, cô hãy đặt tên là Giê-xu. 32 Em bé ấy sẽ rất cao trọng và được gọi là Con của Đấng Tối Cao. Thượng Đế sẽ cho Ngài ngôi vua Đa-vít là tổ tiên Ngài. 33 Ngài sẽ trị vì con cháu nhà Gia-cốp mãi mãi. Nước Ngài còn đời đời.” 34 Ma-ri thưa với thiên sứ, “Làm sao chuyện ấy xảy ra được, trong khi tôi là một trinh nữ?” 35 Thiên sứ đáp, “Thánh Linh sẽ đến trên cô và quyền năng của Đấng Tối Cao sẽ che phủ cô. Vì thế mà hài nhi sinh ra sẽ là hài nhi thánh và được gọi là Con Thượng Đế.

Giăng 1:18 Chưa có ai thấy được Thượng Đế trừ ra Con Một ở ngay cạnh Cha là Đấng đã bày tỏ Thượng Đế cho chúng ta biết.

Giăng 3:16 Vì Thượng Đế quá yêu nhân loại đến nỗi hi sinh Con Một của Ngài, để ai đặt niềm tin vào Con ấy sẽ không bị chết mất nhưng được sống đời đời.

Hebrews 4:15 For we do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses, but One who has been tempted in all things as *we are*, yet without sin.

Luke 2:40 The Child continued to grow and become strong, increasing in wisdom; and the grace of God was upon Him.

Giăng 1:1–2,14 1 Ban đầu có Thiên Ngôn. Thiên Ngôn ở với Thượng Đế và Thiên Ngôn là Thượng Đế. 2 Ngài ở với Thượng Đế từ đầu. 14 Thiên Ngôn trở thành người và sống giữa chúng ta. Chúng ta thấy vinh hiển của Ngài, là vinh hiển dành cho Con Một của Cha. Ngài đầy ân phúc và chân lý.

Phi-líp 2:5–8 5 Hãy có đồng tư tưởng như Chúa Cứu Thế Giê-xu. 6 Ngài vốn giống như Thượng Đế về mọi mặt, nhưng không xem sự bình đẳng mình với Thượng Đế là điều phải nắm giữ. 7 Trái lại, Ngài đã từ bỏ ngôi sang trọng để lấy hình dạng tôi tớ, sinh ra làm người. 8 Và khi làm con người, Ngài rất khiêm nhường, hoàn toàn vâng phục Thượng Đế cho đến chết, đến nỗi bằng lòng chết trên thập tự giá.

Giăng 1:11 Ngài đến trong thế giới của Ngài, nhưng dân Ngài không tiếp nhận.

Công Vụ Các Sứ đồ 2:22-24 22 Hỡi anh chị em Ít-ra-en, hãy nghe: Chúa Giê-xu ở Na-xa-rét là Đấng được Thượng Đế chọn qua các phép lạ, dấu kỳ mà Ngài làm. Tất cả anh chị em đều rõ chuyện này, vì mọi việc đều đã xảy ra ngay đây giữa vòng anh chị em. 23 Chúa Giê-xu đã được ban cho anh chị em nhưng anh chị em đã dùng tay của những kẻ không biết luật pháp để xử tử Ngài bằng cách đóng đinh Ngài vào thập tự giá. Nhưng đó là chương trình Thượng Đế đã định từ lâu; Ngài biết trước việc ấy. 24 Thượng Đế đã khiến Chúa Giê-xu sống lại từ kẻ chết, giải thoát Ngài khỏi khổ đau của sự chết vì sự chết không thể kèm giữ Ngài.

I Ti-mô-thê 2:6 Ngài hi sinh tính mạng làm giá trả để giải thoát mọi người. Chúa Giê-xu đến đúng lúc. Ngài là bằng chứng cho thấy Thượng Đế muốn cứu chúng ta.

Giăng 1:29 Hôm sau Giăng thấy Chúa Giê-xu đi đến thì bảo rằng, "Kìa là Chiên Con của Thượng Đế, Đấng xóa tội trần gian.

Rô-ma 3:25-26 25 Thượng Đế đã hi sinh mạng sống Chúa Giê-xu để con người được xóa tội, nhờ tin vào sự chết của Ngài. Thượng Đế làm như thế để tỏ ra sự công chính của Ngài, như xưa kia Ngài bỏ qua tội lỗi mà con người đã phạm. 26 Ngày nay Thượng Đế đã ban Chúa Giê-xu để chứng tỏ điều Ngài làm là đúng. Như vậy, Ngài có thể xét xử công bình và hòa thuận lại với người nào đặt niềm tin mình nơi Chúa Giê-xu.

II Cô-rinh-tô 5:14 Tình yêu Chúa Cứu Thế ngự trị trong chúng tôi nên chúng tôi tin Đấng đã chết vì mọi người để tất cả chúng ta đồng chết.

Hê-bơ-rơ 10:5-14 5 Cho nên khi Chúa Cứu Thế đến thế gian thì Ngài phán, "Chúa chẳng muốn sinh tể và của lễ nhưng đã chuẩn bị cho tôi một thân thể. 6 Ngài không hài lòng về của lễ thiêu và của lễ xóa tội lỗi. 7 Rồi tôi nói, 'Lạy Thượng Đế, tôi đến. Trong sách có viết về tôi. Tôi đến để làm theo ý muốn Ngài.'" 8 Trong khúc Thánh Kinh này lúc đầu Ngài nói, "Chúa không muốn sinh tể và của lễ, Chúa không hài lòng về của lễ thiêu và của lễ xóa tội lỗi" mặc dù đó là những của lễ mà luật pháp qui định. 9 Rồi Ngài nói, "Lạy Thượng Đế, tôi đến để làm theo ý muốn Ngài." Thượng Đế đã bãi bỏ hệ thống hi sinh cũ để thiết lập hệ thống mới. 10 Vì thế, chúng ta được thánh hóa qua sự hi sinh thân thể của Chúa Cứu Thế một lần đủ cả. 11 Mỗi ngày các thầy tế lễ đứng thi hành nhiệm vụ bao giờ cũng dâng cùng một loại sinh tể. Những sinh tể ấy không bao giờ xóa tội được. 12 Nhưng sau khi Chúa Cứu Thế hi sinh vì tội lỗi một lần đủ cả thì Ngài ngồi bên phải Thượng Đế. 13 Hiện nay Ngài đang chờ đợi kẻ thù bị đặt dưới quyền Ngài. 14 Chỉ cần một của lễ hi sinh thôi, Ngài đã làm cho toàn thiên đàng những kẻ đã được thánh hóa.

I Phi-rơ 3:18 Chính Chúa Cứu Thế đã chịu khổ khi Ngài chịu chết vì anh chị em. Nhờ sự chết ấy Ngài đền tội cho anh chị em. Ngài là Đấng vô tội, nhưng đã chịu khổ thay cho kẻ có tội để đưa anh chị em về với Thượng Đế. Thân thể Ngài chịu giết nhưng đã được sống lại nhờ Thánh Linh.

Giăng 20:20 Nói xong Ngài đưa tay và hông ra. Môn đệ vô cùng mừng rỡ khi thấy Chúa.

Phi-líp 3:20-21 20 Nhưng chúng ta là công dân trên trời, chúng ta đang trông mong Đấng Giải Cứu trở lại, Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu. 21 Ngài sẽ dùng quyền năng quản trị mọi loài mà biến hóa thân thể hèn mọn của chúng ta trở nên như thân thể vinh hiển của Ngài.

Hê-bơ-rơ 1:3 Con tượng trưng cho vinh hiển của Thượng Đế và là hình ảnh trung thực của bản chất Ngài. Nhờ lời đầy quyền năng Ngài, các vật được kết hiệp lại bền vững. Khi Con tẩy sạch tội lỗi loài người thì trở về ngôi bên phải Thượng Đế, Đấng Cao cả trên thiên đàng.

Ê-phê-sô 1:22-23 22 Thượng Đế đã đặt vạn vật dưới quyền Ngài và chỉ định Ngài làm đầu hội thánh, 23 hội thánh là thân thể Ngài. Hội thánh được đầy đầy Chúa Cứu Thế và Chúa Cứu Thế làm cho mọi vật được hoàn tất về mọi phương diện.

Hê-bơ-rơ 7:25 Nghĩa là lúc nào Ngài cũng có quyền cứu những người đến cùng Thượng Đế qua Ngài, vì Ngài luôn luôn sống để nài xin Thượng Đế giúp họ.

I Giăng 2:1 Các con yêu dấu. Ta viết thư này cho các con để các con không phạm tội. Nhưng nếu ai phạm tội thì chúng ta có một Đấng Bênh Vực đứng trước mặt Cha để bào chữa cho chúng ta. Ngài là Chúa Cứu Thế, Đấng Công Bình.

Chương 28: Sự cứu rỗi chỉ nhờ Chúa Giê Su Kỵ Tô

Tôi tin rằng, do cái chết thuộc linh phổ quát do tội lỗi, không ai có thể vào vương quốc của Đức Chúa Trời trừ khi họ được tái sinh. Tôi tin rằng sự cứu chuộc của chúng ta đã được thực hiện chỉ nhờ huyết của Chúa Giê-su Christ. Tôi tin rằng sự tái sinh của người tin Chúa chỉ đến nhờ đức tin vào Chúa Giê-su Kitô; ăn năn là một phần quan trọng của đức tin và không thể nào là một điều kiện riêng biệt và độc lập của sự cứu rỗi; cũng không được thêm bất kỳ hành vi nào khác, chẳng hạn như xưng tội, rửa tội, cầu nguyện hoặc trung thành phục vụ, vào việc tin tưởng như một điều kiện để được cứu.

Lê-vi 17:11 Vì sự sống của thân thể nằm trong huyết. Ta đã ban cho các ngươi các luật lệ về việc đổ huyết trên bàn thờ. Chính nhờ huyết mà chuộc tội cho các ngươi, vì huyết là sự sống.

I-sai-a 64:6 Tất cả chúng tôi bị nhớp nhúa vì tội lỗi. Những việc lành chúng tôi như áo dơ. Tất cả chúng tôi như lá cây khô, tội lỗi chúng tôi như gió thổi mang chúng tôi đi.

Ma-thi-ơ 26:28 Đây là huyết ta dùng làm giao ước mới mà Thượng Đế lập cùng dân Ngài. Huyết này đổ ra cho nhiều người được tha tội.

Giăng 3:7-18 7 Đừng ngạc nhiên về điều tôi nói 'Mọi người phải sinh lại.' 8 Gió muốn thổi đâu cũng được. Ông nghe tiếng gió nhưng không biết gió từ đâu đến rồi sẽ thổi đi đâu. Ai được sinh bởi Thánh Linh cũng giống như vậy." 9 Ni-cô-đem hỏi, "Việc ấy làm thế nào được?" 10 Chúa Giê-xu đáp, "Ông là giáo sư nổi danh của người Ít-ra-en mà không hiểu những việc ấy sao? 11 Tôi bảo thật: Chúng tôi nói điều mình biết và thuật lại những gì mình thấy, nhưng các ông không chấp nhận những lời chứng của chúng tôi. 12 Tôi nói những việc dưới đất mà các ông còn không chịu tin, huống hồ khi tôi nói đến những việc trên trời thì làm sao các ông tin? 13 Người duy nhất đã từng lên trời là Đấng từ trời xuống. Đó là Con Người. 14 Xưa kia Mô-se treo con rắn lên trong sa mạc thế nào thì Con Người cũng phải bị treo lên như thế, 15 để ai tin Ngài đều được sự sống đời đời. 16 Vì Thượng Đế quá yêu nhân loại đến nỗi hi sinh Con Một của Ngài, để ai đặt niềm tin vào Con ấy sẽ không bị chết mất nhưng được sống đời đời. 17 Thượng Đế sai Con Ngài đến thế gian không phải để kết tội thế gian, nhưng để thế gian nhờ Ngài mà được cứu. 18 Ai tin nhận Con Trời sẽ không bị kết tội, nhưng ai không chịu tin thì đã bị kết tội rồi, vì không tin nhận Con Một của Thượng Đế.

Rô-ma 5:6-9 6 Trong khi chúng ta không thể tự cứu mình được thì đúng lúc ấy, Chúa Cứu Thế đã chịu chết vì chúng ta, mặc dù chúng ta đang sống như thù nghịch với Ngài. 7 Dù là người tốt đi nữa, cũng ít ai chịu hi sinh tính mạng để cứu người khác. 8 Nhưng Thượng Đế đã tỏ tình yêu lớn lao của Ngài như sau: Trong khi chúng ta đang là tội nhân thì Chúa Cứu Thế chịu chết vì chúng ta. 9 Cho nên nhờ Chúa Cứu Thế, chúng ta chắc chắn được cứu khỏi cơn giận của Thượng Đế vì chúng ta đã được hòa thuận lại với Ngài, qua huyết hi sinh của Chúa Cứu Thế.

II Cô-rinh-tô 5:21 Chúa Cứu Thế vốn không có tội lỗi nhưng Thượng Đế đã khiến Ngài trở nên tội lỗi vì chúng ta để nhờ Ngài mà chúng ta có được các đức tính của Thượng Đế.

Ga-la-ti 3:13 Chúa Cứu Thế đã giải thoát chúng ta khỏi sự nguyên rủa của luật pháp. Ngài đổi địa vị thay cho chúng ta và tự đặt mình dưới sự nguyên rủa ấy. Như Thánh Kinh viết, "Người nào bị treo lên cây thật đáng rủa."

Ga-la-ti 6:15 Chịu phép cắt dương bì hay không chịu phép cắt dương bì chẳng quan trọng gì hết. Điều quan trọng là có được nếp sống mới mà Thượng Đế đã tạo dựng.

Ê-phê-sô 1:7 Cũng trong Chúa Cứu Thế, chúng ta được giải thoát do huyết của sự chết Ngài để chúng ta được tha tội, vì ân phúc Thượng Đế thật giàu có vô cùng,

Phi-líp 3:4-11 4 Mặc dù về bề ngoài tôi có nhiều lý do tự hào lắm. Nếu ai cho rằng mình có lý do để tự hào bề ngoài thì tôi còn có nhiều lý do hơn họ nữa. 5 Tôi được cắt dương bì tám ngày sau khi ra đời. Tôi là người Ít-ra-en, thuộc chi tộc Bên-gia-min. Là người Hê-bơ-rơ, cha mẹ tôi cũng là người Hê-bơ-rơ. Nói về mặt luật pháp thì tôi thuộc phe Pha-ri-xi. 6 Nói về lòng nhiệt thành thì trước kia tôi là người gây khó dễ cho hội thánh. Còn về sự công bình theo luật pháp đòi hỏi thì không chỗ nào chê trách được. 7 Tuy nhiên, những điều trước kia tôi cho là lợi thì bây giờ tôi xem như lỗ vì Chúa Cứu Thế. 8 Ngoài ra tôi xem mọi điều như lỗ khi so với điều tuyệt vời trong sự hiểu biết về Đấng Cứu Thế Giê-xu, Chúa của tôi. Vì Ngài, tôi mất tất cả. Tôi xem mọi thứ như rơm rác để tôi có thể nhận Chúa Cứu Thế 9 và được liên kết cùng Ngài, không nhờ sự công bình của tôi theo luật pháp mà nhờ sự công bình có được do lòng tin trong Chúa Cứu Thế, tức công bình đến từ Thượng Đế qua đức tin. 10 Tôi muốn biết Chúa Cứu Thế và nhận được quyền năng đã khiến Ngài sống lại từ kẻ chết. Tôi cũng muốn san sẻ những khổ đau của Chúa Cứu Thế và trở nên giống như Ngài trong sự chết Ngài, 11 với hi vọng là tôi cũng sẽ được sống lại từ kẻ chết.

Tit 3:5 thì Ngài đã cứu chúng ta do lòng nhân ái của Ngài chứ không phải nhờ vào việc lành nào của chúng ta cả. Ngài cứu chúng ta do sự rửa sạch chúng ta bằng sự tái sinh và đổi mới qua Thánh Linh.

Gia-cơ 1:18 Ngài đã ban cho chúng ta sự sống qua lời của chân lý để chúng ta đứng đầu trong mọi vật Ngài dựng nên.

I Phi-rơ 1:18-23 18 Trước kia anh chị em sống một cuộc đời vô dụng, theo nếp sống của tổ tiên truyền lại. Nhưng nay anh chị em đã được cứu khỏi cuộc sống vô dụng ấy rồi. Anh chị em được cứu chuộc, không phải bằng thứ có thể hư nát như vàng hay bạc, 19 nhưng là bằng chính huyết quý báu của Chúa Cứu Thế. Như chiên con tinh sạch hoàn toàn, 20 Chúa Cứu Thế đã được chọn từ trước khi sáng thế nhưng vì anh chị em mà Ngài được tỏ ra cho thế gian vào các thời kỳ cuối cùng này. 21 Nhờ Chúa Cứu Thế, anh chị em tin nhận Thượng Đế, là Đấng khiến Ngài sống lại từ kẻ chết và ban cho Ngài sự vinh hiển. Vì thế đức tin và hi vọng anh chị em được đặt trong Thượng Đế. 22 Nay anh chị em đã làm linh hồn mình tinh khiết do vâng phục chân lý để có một tình yêu chân

thành đối với các anh chị em tín hữu khác, vậy hãy hết lòng yêu mến nhau. 23 Anh chị em đã được sinh lại, sự sống mới này không phải đến từ hạt giống mục nát mà đến từ hạt giống còn sống mãi qua lời còn đời đời của Thượng Đế.

Giăng 1:12 Nhưng ai bằng lòng tin nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền trở thành con Thượng Đế.

Giăng 3:16–18 16 Vì Thượng Đế quá yêu nhân loại đến nỗi hi sinh Con Một của Ngài, để ai đặt niềm tin vào Con ấy sẽ không bị chết mất nhưng được sống đời đời. 17 Thượng Đế sai Con Ngài đến thế gian không phải để kết tội thế gian, nhưng để thế gian nhờ Ngài mà được cứu. 18 Ai tin nhận Con Trời sẽ không bị kết tội, nhưng ai không chịu tin thì đã bị kết tội rồi, vì không tin nhận Con Một của Thượng Đế.

Giăng 3:36 Ai tin Con thì được sống đời đời; còn ai không vâng phục Con thì sẽ chẳng có sự sống, trái lại cơn thịnh nộ của Thượng Đế hiện đang đè nặng trên người ấy."

Giăng 5:24 Ta bảo thật, ai nghe lời ta và tin Đấng đã sai ta đến, thì được sự sống đời đời. Người đó không bị kết tội, nhưng vượt từ chết qua sống.

Giăng 6:29 Chúa Giê-xu đáp, "Điều Thượng Đế muốn các ngươi làm là tin nhận Đấng Ngài sai đến."

Công Vụ Các Sứ đồ 13:38-39 Thưa anh chị em, anh chị em phải hiểu điều chúng tôi nói: Anh chị em có thể được tha tội qua Chúa Giê-xu. Luật pháp Mô-se không thể giải thoát anh chị em khỏi tội. Nhưng hễ ai tin thì đều được giải thoát khỏi tội lỗi qua Chúa Giê-xu.

Công Vụ Các Sứ đồ 16:31 Họ đáp, "Hãy tin nhận Chúa Giê-xu, thì ông và cả gia đình ông đều sẽ được cứu."

Rô-ma 1:16–17 16 Tôi rất hãnh diện về Tin Mừng này, vì là quyền năng của Thượng Đế để cứu những ai tin—trước hết là người Do-thái rồi đến những người không phải Do-thái. 17 Tin Mừng ấy cho thấy Thượng Đế giúp cho con người hòa thuận lại với Ngài—bắt đầu và kết thúc đều qua đức tin. Như Thánh Kinh viết, "Những ai đã hòa thuận lại với Ngài sẽ sống mãi bằng đức tin."

Rô-ma 3:22–26 22 Ngài khiến con người hòa thuận lại với Ngài qua đức tin vào Chúa Cứu Thế Giê-xu. Hễ ai tin Chúa Cứu Thế đều được hòa thuận với Thượng Đế, vì mọi người đều đồng một tình trạng: 23 Mọi người đều phạm tội, không đáng hưởng vinh hiển của Thượng Đế. 24 Mọi người phải hòa thuận lại với Ngài qua ân phúc của Ngài, đó là một quà tặng từ Thượng Đế. Qua Chúa Cứu Thế Giê-xu, loài người được tha tội. 25 Thượng Đế đã hi sinh mạng sống Chúa Giê-xu để con người được xóa tội, nhờ tin vào sự chết của Ngài. Thượng Đế làm như thế để tỏ ra sự công chính của Ngài, như xưa kia Ngài bỏ qua tội lỗi mà con người đã phạm. 26 Ngày nay Thượng Đế đã ban Chúa Giê-xu để chứng tỏ điều Ngài làm là đúng. Như vậy, Ngài có thể xét xử công bình và hòa thuận lại với người nào đặt niềm tin mình nơi Chúa Giê-xu.

Rô-ma 4:5 Nhưng con người không thể làm cách nào để hòa thuận lại với Thượng Đế được. Nên con người phải trông cậy vào Thượng Đế là Đấng có thể khiến cho kẻ ác hòa thuận lại với Ngài. Thượng Đế sẽ chấp nhận đức tin của họ, nhờ đó họ được hòa thuận lại với Ngài.

Rô-ma 10:4 Đấng Cứu Thế đã chấm dứt luật pháp, để hễ ai tin Ngài đều được hòa thuận lại với Thượng Đế.

Ga-la-ti 3:22 Trái lại, Thánh Kinh cho thấy cả thế gian bị tội lỗi trói buộc để hễ ai đặt niềm tin trong Chúa Cứu Thế đều nhận được lời hứa.

Mức độ của sự cứu rỗi

Tôi tin rằng khi một người thực hành đức tin nơi Chúa Giê-su Christ như được mô tả trong Tân Ước, người đó sẽ chuyển từ sự chết thuộc linh sang sự sống thuộc linh, từ cõi sáng tạo cũ đến cõi sáng tạo mới. Con người được Đức Chúa Cha chấp nhận cũng như Ngài chấp nhận Đức Chúa Con. Người đó được Thiên Chúa Cha yêu thương như Ngài yêu mến Chúa Giêsu Kitô. Con người hoàn toàn trọn vẹn trong Chúa Giêsu Kitô và do đó Thiên Chúa không hề đòi hỏi phải tìm kiếm cái gọi là “phúc lành thứ hai” hay “công việc ân sủng thứ hai”.

Giăng 5:24 Ta bảo thật, ai nghe lời ta và tin Đấng đã sai ta đến, thì được sự sống đời đời. Người đó không bị kết tội, nhưng vượt từ chết qua sống.

Giăng 17:23 Con ở trong họ và Cha ở trong Con, để họ hoàn toàn hiệp nhất. Rồi thế gian sẽ biết rằng Cha đã sai Con đến và rằng Cha yêu họ cũng như Cha đã yêu Con.

Công Vụ Các Sứ đồ 13:38-39 Thừa anh chị em, anh chị em phải hiểu điều chúng tôi nói: Anh chị em có thể được tha tội qua Chúa Giê-xu. Luật pháp Mô-se không thể giải thoát anh chị em khỏi tội. Nhưng hễ ai tin thì đều được giải thoát khỏi tội lỗi qua Chúa Giê-xu.

Rô-ma 5:1 Vì đã trở nên công chính trước Thượng Đế qua đức tin, nên chúng ta hòa thuận lại với Ngài. Đó là nhờ Chúa Cứu Thế Giê-xu,

I Cô-rinh-tô 3:21-23 21 Vì thế anh chị em không nên tự hào về ai cả. Tất cả đều thuộc về anh chị em: 22 Dù Phao-lô, A-bô-lô, Phia-rơ; thế gian này, sự sống, sự chết, thời hiện tại hay thời tương lai—tất cả đều thuộc về anh chị em. 23 Anh chị em thuộc về Chúa Cứu Thế và Chúa Cứu Thế thuộc về Thượng Đế.

Ê-phê-sô 1:3 Chúc tụng Thượng Đế là Cha của Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta, Đấng đã ban cho chúng ta mọi phúc lành thiêng liêng từ trời.

Cô-lô-se 2:10 anh chị em đã có mọi điều mình cần trong Chúa Cứu Thế, Ngài là Vua các vua, Chúa các chúa.

I Giăng 4:17 Tình yêu được hoàn thành trong chúng ta như sau: Đến ngày Thượng Đế xét xử, chúng ta sẽ không sợ hãi gì vì trong thế gian chúng ta đã sống giống như Ngài

I Giăng 5:11-12 11 Đây là lời chứng ấy: Thượng Đế đã cho chúng ta sự sống đời đời, sự sống ấy ở trong Con Ngài. 12 Ai có Con thì có sự sống, còn ai không có Con Thượng Đế sẽ không có sự sống.

Chương 29: Sự Thánh Hóa

Sự thánh hóa có nghĩa là được biệt riêng cho Đức Chúa Trời; lập trường của mỗi Cơ-đốc nhân đối với Đức Chúa Trời đều giống như Chúa Giê-su Christ. Tuy nhiên, mọi Cơ-đốc nhân vẫn có bản chất cũ hay bản chất sa ngã không bao giờ được tách biệt khỏi Đức Chúa Trời. Mọi Cơ-đốc nhân đều có bản chất cũ cho đến khi họ chết. Ở đời này, nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần, người Kitô hữu có thể lớn lên trong ân sủng và ngày càng trở nên giống Chúa Kitô hơn. Khi người công bình sống lại, mọi tín đồ sẽ được ban cho một thân xác vinh hiển; như đã nói ở I Giăng 3:2

I Giăng 3:2 Beloved, now we are children of God, and it has not appeared as yet what we will be. We know that when He appears, we will be like Him, because we will see Him just as He is.

Tôi tin rằng chúng ta được xem trước loại thân xác con người được tôn vinh mà Cơ đốc nhân sẽ được ban cho; đoạn Kinh thánh được gọi là sự biến hình, xem Mác 9:1–3

Mác 9:1–3 1 Rồi Chúa Giê-xu bảo họ, “Ta bảo thật, một số người đứng đây sẽ không nếm cái chết trước khi Nước Trời hiện đến trong quyền uy.” 2 Sáu ngày sau, Chúa Giê-xu đem Phi-a-rơ, Gia-cơ và Giăng đi riêng lên một ngọn núi cao. Ngài biến hóa trước mắt họ. 3 Áo quần Ngài đang mặc bỗng trở nên sáng trắng, đến nỗi không ai có thể làm trắng như thế được.

Giăng 17:17 Xin hãy dùng sự thật của Cha mà chuẩn bị để họ phục vụ Cha; lời dạy của Cha là sự thật.

II Cô-rinh-tô 3:18 Chúng ta không phải che mặt vì chúng ta thấy vinh quang của Chúa và chúng ta đã được biến hóa trở nên giống như Ngài. Sự biến hóa ấy trong chúng ta càng mang vinh quang rực rỡ hơn nữa vì vinh quang đó đến từ Chúa là Thánh Linh.

II Cô-rinh-tô 7:1 Các bạn thân mến, vì chúng ta có những lời hứa ấy cho nên chúng ta hãy giữ mình cho thánh sạch—khỏi những điều làm thân thể và linh hồn chúng ta dơ bẩn. Chúng ta hãy cố gắng trở nên thánh thiện trong nếp sống vì chúng ta kính sợ Thượng Đế.

Ê-phê-sô 4:24 trở thành người mới, được tạo nên giống như Thượng Đế; tức trở thành thật tốt và thánh thiện.

Ê-phê-sô 5:25–27 25 Người làm chồng, hãy yêu vợ mình như Chúa Cứu Thế yêu hội thánh và hi sinh mạng sống mình 26 khiến hội thuộc về Thượng Đế. Ngài dùng lời phán làm cho hội được tinh sạch, sau khi đã rửa bằng nước. 27 Ngài đã chịu chết để có thể nhận hội thánh làm nàng dâu của mình với đầy đủ mọi vẻ đẹp. Ngài đã hi sinh chính mình để sửa soạn hội thánh được hoàn toàn tinh sạch, không dấu bợn, chẳng tí vết, không khuyết điểm hầu cho hội được thánh hóa và không chỗ chê trách được.

I Thê-sa-lô-ni-ca 5:23 Nguyên Thượng Đế, Chúa của hòa bình, khiến anh chị em trở nên thánh sạch để thuộc về một mình Ngài. Nguyên toàn thể con người anh chị em từ tinh thần, linh hồn đến thể xác đều được bình an, không chỗ chê trách khi Chúa Cứu Thế Giê-xu của chúng ta trở lại.

Hê-bơ-rơ 10:10,14 10 Vì thế, chúng ta được thánh hóa qua sự hi sinh thân thể của Chúa Cứu Thế một lần đủ cả. 14 Chỉ cần một cử lễ hi sinh thôi, Ngài đã làm cho toàn thiên đàng những kẻ đã được thánh hóa.

Hê-bơ-rơ 12:10 Cha trên đất sửa trị chúng ta trong một thời gian ngắn theo cách mà người cha cho là tốt nhất. Nhưng sự sửa trị của Thượng Đế là để giúp chúng ta trở nên thánh thiện như Ngài.

Chương 30: Các Giáo Lễ

Tôi tin rằng phép báp-têm bằng nước và Tiệc Thánh là những giáo lễ duy nhất của hội thánh Cơ-đốc được thực hiện hoàn toàn như một lời chứng về Chúa Giê-su Christ. KHÔNG cần phải thực hiện các giáo lễ để được cứu rỗi. Từ giáo lễ được dùng để biểu thị rằng những nghi thức này đã được chính Chúa Giê-su Kitô thiết lập hoặc chỉ định.

Ma-thi-ơ 28:19-20 19 Cho nên các con hãy đi ra làm cho mọi người trở thành môn đệ ta. Hãy làm lễ báp-têm cho họ nhân danh Cha, Con và Thánh Linh. 20 Dạy họ vâng giữ những gì ta đã dạy các con. Hãy vững tin rằng ta sẽ ở với các con luôn cho đến tận thế."

Lu-ca 22:19-20 19 Sau đó Ngài lấy bánh mì, cảm tạ và bẻ ra trao cho các sứ đồ và nói rằng, "Đây là thân thể ta hi sinh cho các con. Hãy làm điều này để nhớ đến ta." 20 Cũng vậy, sau khi ăn, Ngài cầm ly và bảo, "Ly này là giao ước mới mà Thượng Đế kết lập với dân của Ngài. Giao ước mới này bắt đầu bằng huyết của ta đổ ra vì các con."

Công Vụ Các Sứ đồ 10:47-48 47 "Có ai ngăn trở những người này làm lễ báp-têm bằng nước không? Họ cũng đã được nhận Thánh Linh giống như chúng ta vậy!" 48 Cho nên Phi-a-rơ bảo họ làm lễ báp-têm nhân danh Chúa Giê-xu. Sau đó họ mời Phi-a-rơ ở lại với họ thêm vài ngày.

Công Vụ Các Sứ đồ 16:32-33 32 Phao-lô giảng giải lời của Chúa cho viên chủ ngục và mọi người trong gia đình. 33 Chính giờ ấy, giữa đêm khuya, viên chủ ngục mang Phao-lô và Xi-la ra rửa các vết thương rồi ông và cả nhà đều chịu lễ báp-têm.

Công Vụ Các Sứ đồ 18:7-8 7 Phao-lô rời hội đường, dọn đến nhà Tít Giúc-tu, kể bên hội đường. Ông này kính thờ Thượng Đế. 8 Cơ-rít-bu là quản lý hội đường ấy. Ông và mọi người trong nhà đều tin nhận Chúa. Nhiều người khác ở Cô-rinh cũng nghe Phao-lô, tin nhận và chịu lễ báp-têm.

I Cô-rinh-tô 11:26 Vì thế lúc ăn bánh và uống ly tức là anh chị em rao truyền cho người khác biết về sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến.

Chương 31: Phần thưởng

Sau cái chết thể xác, những tín đồ được tái sinh sẽ được ban thưởng tùy theo lòng trung thành và sự phục vụ của họ dành cho Chúa Giê-su. Phần thưởng sẽ được trao tại ngai phán xét của Đấng Christ.

I Cô-rinh-tô 3:9-15 9 Chúng tôi là nhân công của Thượng Đế, cùng cộng tác với nhau; còn anh chị em là đồng ruộng và là nhà của Ngài. 10 Nhờ ân tứ Thượng Đế ban cho tôi, tôi đã đặt nền móng như một thợ xây nhà khéo. Còn những người khác xây trên nền ấy. Nhưng ai nấy hãy thận trọng về cách mình xây. 11 Nền đã đặt là Chúa Cứu Thế Giê-xu, ngoài Ngài ra không ai có thể đặt nền nào khác. 12 Nhưng nếu có ai dùng vàng, bạc, châu báu, gỗ, cỏ tranh, rơm rạ mà xây trên nền ấy 13 thì đến Ngày Xét Xử, công tác họ sẽ được phơi bày rõ ràng. Vì ngày ấy sẽ đến cùng với lửa, lửa sẽ thử nghiệm công tác mỗi người để bày tỏ ra. 14 Nếu kiến trúc của ai xây trên nền còn đứng vững, người ấy sẽ được thưởng. 15 Còn nếu kiến trúc bị cháy sập, thợ xây đó sẽ chịu lỗ. Thợ xây thì vẫn được cứu, nhưng giống như người vừa thoát cơn hỏa hoạn.

II Cô-rinh-tô 5:10 Tất cả chúng ta đều sẽ trình diện trước Chúa Cứu Thế để chịu xét xử. Mỗi người sẽ nhận lãnh điều mình đáng lãnh do những việc tốt hay xấu mình làm trong thân xác này.

Chương 32: Trạng thái vĩnh cửu

Tôi tin rằng sau cái chết thể xác, linh hồn của những tín đồ được tái sinh sẽ ngay lập tức bước vào sự hiện diện của Chúa Giê-xu Christ. Họ sẽ ở với Ngài mãi mãi và khi sống lại họ sẽ được ban cho thân xác con người vinh hiển. Tuy nhiên, sau cái chết thể xác, linh hồn của tất cả những người không được tái sinh vẫn còn ý thức trong trạng thái bị kết án và đau khổ cho đến khi bị phán xét trên ngai trắng vĩ đại. Tất cả những người không được tái sinh sẽ có linh hồn đoàn tụ với thể xác không được tôn vinh; họ sẽ không bị tiêu diệt, họ sẽ bị ném vào hồ lửa và bị trừng phạt mãi mãi, mãi mãi.

Lu-ca 16:19-26 19 Chúa Giê-xu kể, "Có một ông nhà giàu kia, lúc nào cũng ăn mặc áo quần sang trọng và sống xa hoa mỗi ngày. 20 Còn có một anh nhà nghèo xác xơ tên La-xa-rô, ghe chốc đầy mình, được người ta khiêng đến đặt nằm trước cổng ông nhà giàu. 21 Anh nghèo ấy chỉ mong được ăn mấy miếng bánh vụn rớt xuống từ trên bàn của ông nhà giàu. Có mấy con chó đến liếm ghe trên mình anh ta. 22 Sau đó, La-xa-rô chết, thiên sứ mang anh đặt vào lòng của Áp-ra-ham. Ông nhà giàu cũng chết và được chôn cất. 23 Trong chỗ người chết ông nhà giàu quá sức đau đớn. Từ xa xa ông nhìn thấy Áp-ra-ham và La-xa-rô bên cạnh. 24 Ông kêu, 'Áp-ra-ham, tổ của con ơi, xin thương xót con! Xin bảo La-xa-rô nhúng ngón tay vào nước để làm mát lưỡi con một tí vì con khổ quá sức trong lửa này!' 25 Nhưng Áp-ra-ham đáp, 'Con ơi, con hãy nhớ lại khi còn sống trên đời, con đã có đủ thứ của ngon vật lạ, còn La-xa-rô chỉ gặp toàn những bất hạnh. Bây giờ anh ta được sống thoải mái ở đây, còn con phải chịu khổ hình. 26 Hơn nữa, có một hố sâu giữa chúng ta với con, cho nên không ai có thể từ đây băng qua đó hay từ đó băng qua đây được.'

Lu-ca 23:43 Chúa Giê-xu bảo anh ta, "Ta bảo thật, hôm nay con sẽ ở với ta trong thiên đàng.

II Cô-rinh-tô 5:8 Vì thế mà tôi nói, chúng tôi rất bạo dạn. Chúng tôi rất muốn rời bỏ thân xác này để về nhà với Chúa.

Phi-líp 1:23 Giữa hai cái thật khó cho tôi chọn. Tôi rất muốn lìa đời này để được đi ở cùng Chúa Cứu Thế thì tốt hơn,

II Thê-sa-lô-ni-ca 1:7-10 7 Ngài sẽ ban sự bình an cho anh chị em là những người đang chịu khổ và cho chúng tôi khi Chúa Giê-xu hiện ra trong đám lửa hùng từ thiên đàng cùng với đoàn thiên sứ hùng hậu của Ngài. 8 Lúc ấy Ngài sẽ trừng phạt những kẻ không biết Thượng Đế và chống nghịch Tin Mừng về Chúa Cứu Thế Giê-xu. 9 Họ sẽ bị hình phạt đời đời tức là bị phân cách khỏi Chúa cũng như khỏi quyền năng vinh hiển của Ngài. 10 Việc đó sẽ xảy ra trong ngày Chúa Giê-xu hiện đến để nhận vinh hiển cùng với con dân thánh của Ngài. Và những người tin sẽ kinh ngạc về Chúa Giê-xu. Anh chị em cũng thuộc nhóm người ấy vì anh chị em tin điều chúng tôi nói.

Giu-đe 6-7 6 Còn về các thiên sứ không chịu giữ địa vị và quyền hành mà rời bỏ chỗ của mình thì Chúa nhốt họ trong nơi tối tăm, xiềng lại đời đời chờ Ngày Xét Xử lớn. 7 Hãy nhớ lại hai thành Xô-đôm và Gô-mô-rơ và các thành chung quanh, giống như các thiên sứ ấy, là những thành đầy ngập tội nhục dục, dân cư chúng nó ham muốn hành dục. Chúng phải chịu trừng phạt trong lửa đời đời để làm gương cho chúng ta.

Khải Huyền 20:11-15 11 Rồi tôi thấy một ngai trắng và lớn cùng Đấng ngự trên ngai. Trước mặt Ngài trời đất trốn mất hết. 12 Tôi thấy những người chết, cả lớn lẫn nhỏ đều đứng trước ngai. Các sách mở ra, rồi một sách khác là sách sự sống cũng mở ra nữa. Những người chết bị xét xử theo những điều họ đã làm đã được ghi trong các sách. 13 Biển đem trả lại những kẻ chết nó chứa, còn Sự Chết và Ha-đe cũng mang trả những kẻ chết chúng chứa. Mỗi người đều bị xét xử theo điều mình làm. 14 Rồi Sự Chết và Ha-đe bị ném vào hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ hai. 15 Người nào không có tên trong sổ sự sống đều bị ném xuống hồ lửa.

Chương 33: Truyền giáo

Truyền giáo có nghĩa là chia sẻ phúc âm của Chúa Giêsu Kitô với mọi người. Bạn có thể chia sẻ thông tin từ các chương tiếp theo, gần phần đầu của cuốn sách này:

- *Cơ đốc giáo không phải là một tôn giáo*
- *Làm thế nào để vào thiên đường*
- *Làm sao để không được vào thiên đàng*

Việc chia sẻ phúc âm của Chúa Giêsu Kitô có thể được thực hiện bởi bất kỳ người tin Chúa chân chính nào vào Chúa Giêsu Kitô. Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời sẽ sống qua người tín đồ thật để nói cho người khác biết những điều họ cần biết để được cứu. Để giúp bạn học cách chia sẻ phúc âm với mọi người, tôi giới thiệu tài liệu miễn phí có sẵn tại:

<https://www.livingwaters.com/>

Đây là một cách hiệu quả để chia sẻ phúc âm:

<https://www.livingwaters.com/are-you-a-good-person/>

Đây chỉ là ba ví dụ về việc sử dụng phương pháp trên với người thật trên đường phố. Có rất nhiều ví dụ khác về việc sử dụng phương pháp trên có sẵn trên Living Waters YouTube địa điểm:

- <https://www.youtube.com/watch?v=xS8ml0M0ezI>
- <https://www.youtube.com/watch?v=PtFbtQiFRcI>
- <https://www.youtube.com/watch?v=2CFx4Hezdz0>

Chương 34: Thần Chủ (Ba Ngôi)

Tôi tin rằng Thiên Chúa vĩnh viễn tồn tại trong ba ngôi vị – Thiên Chúa Cha, Thiên Chúa Con và Thiên Chúa Thánh Thần – và ba ngôi vị này là một Thiên Chúa, có cùng bản chất, thuộc tính và sự hoàn hảo.

Ma-thi-ơ 28:18–20 18 Chúa Giê-xu đến bảo họ rằng, “Tất cả quyền phép trên trời và dưới đất đã giao cho ta. 19 Cho nên các con hãy đi ra làm cho mọi người trở thành môn đệ ta. Hãy làm lễ báp-têm cho họ nhân danh Cha, Con và Thánh Linh. 20 Dạy họ vâng giữ những gì ta đã dạy các con. Hãy vững tin rằng ta sẽ ở với các con luôn cho đến tận thế.”

Mác 12:29 Chúa Giê-xu đáp, “Mệnh lệnh quan trọng nhất như sau: ‘Toàn dân Ít-ra-en nghe đây! Thượng Đế, Chúa chúng ta chỉ có một mà thôi.’

Giăng 1:14 Thiên Ngôn trở thành người và sống giữa chúng ta. Chúng ta thấy vinh hiển của Ngài, là vinh hiển dành cho Con Một của Cha. Ngài đầy ân phúc và chân lý.

Công Vụ Các Sứ đồ 5:3–4 3 Phia-rơ hỏi, “A-na-nia ơi, sao ông để Sa-tăng cai trị tư tưởng ông đến nỗi ông nói dối cùng Thánh Linh và giữ lại một phần tiền bán đất? 4 Trước khi ông bán đất thì đất đó thuộc về ông. Ngay sau khi bán rồi, ông có thể dùng tiền ấy cách nào cũng được. Tại sao ông lại định làm chuyện này? Ông đã nói dối Thượng Đế chứ không phải dối chúng tôi đâu!”

II Cô-rinh-tô 13:14 Nguyên xin ân phúc của Chúa Cứu Thế Giê-xu, lòng yêu thương của Thượng Đế và sự tương giao của Thánh Linh ở cùng tất cả anh chị em.

Hê-bơ-rơ 1:1–3 1 Xưa kia Thượng Đế dùng các nhà tiên tri phán dạy tổ tiên chúng ta nhiều lần, nhiều cách. 2 Nhưng trong những ngày cuối cùng này Ngài phán cùng chúng ta qua Con Ngài là Con mà Ngài đã chọn để làm chủ tể mọi loài. Ngài cũng đã tạo dựng toàn thể gian qua Con ấy. 3 Con tượng trưng cho vinh hiển của Thượng Đế và là hình ảnh trung thực của bản chất Ngài. Nhờ lời đầy quyền năng Ngài, các vật được kết hiệp lại bền vững. Khi Con tẩy sạch tội lỗi loài người thì trở về ngai bên phải Thượng Đế, Đấng Cao cả trên thiên đàng.

Khải Huyền 1:4–6 4 Giăng kính gởi bảy hội thánh thuộc miền Á-châu. Nguyên xin ân phúc và bình an ở cùng anh em. Bình an và ân phúc do Đấng đã đến, đang đến và sắp đến cùng do bảy thần linh trước ngai Ngài, 5 và do Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ngài là nhân chứng chân thật, người đầu tiên sống lại từ trong kẻ chết và là vua các vua trên đất.

Ngài yêu chúng ta, giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi bằng huyết của sự chết Ngài. 6 Ngài biến chúng ta thành một nước và thầy tế lễ để phục vụ Thượng Đế, Cha Ngài. Nguyên vinh hiển và quyền năng thuộc về Chúa Cứu Thế Giê-xu đời đời! A-men.

Chương 35: Tương tự Chúa Ba Ngôi

Như đã đề cập trước đó, Ba Ngôi là khái niệm rằng Thiên Chúa là một Thiên Chúa và Ngài tồn tại như ba ngôi vị vĩnh cửu: Thiên Chúa Cha, Thiên Chúa Con và Thiên Chúa Thánh Thần. Ba người nhưng một bản chất. Một số người cố gắng sử dụng nước như một sự tương tự với Chúa Ba Ngôi khi nói rằng nước có thể tồn tại ở dạng rắn, lỏng hoặc khí. Nhưng những người khác sẽ nhanh chóng chỉ ra rằng nước không thể tồn tại ở cả ba trạng thái cùng một lúc và do đó việc sử dụng nước như một phép loại suy thực sự là phạm tội hình thái - đó là tà giáo khi nói rằng Chúa Cha trở thành Chúa Con và Chúa Con trở thành Chúa Thánh Thần. Tuy nhiên, tôi chưa từng thấy ai chỉ ra rằng nhiều chất có thể tồn tại ở nhiều trạng thái cùng một lúc – đây được gọi là điểm ba của một chất. Ví dụ, nước có thể tồn tại đồng thời ở dạng rắn, chất lỏng và chất khí khi nhiệt độ là 273,16 K (0,01 ° C) và áp suất là 0,611657 kPa (0,00603659 atm), được gọi là điểm ba của nước. Một ví dụ khác là titan có thể tồn tại đồng thời dưới dạng chất rắn, chất lỏng và chất khí khi nhiệt độ là 1.941 K (1.668 ° C) và áp suất là $5,3 \times 10^{-3}$ kPa ($5,2 \times 10^{-5}$ atm) được gọi là điểm ba của titan. Có hàng tá chất khác mà tôi có thể sử dụng để cung cấp thêm ví dụ. Vì vậy, vì nước có thể tồn tại đồng thời ở dạng rắn, chất lỏng và chất khí, nên việc sử dụng nước để ví dụ về Chúa Ba Ngôi là hợp lý. Tuy nhiên, tôi đã nghĩ ra điều mà tôi cảm thấy là một phép so sánh tốt hơn cho phép so sánh Chúa Ba Ngôi: Ba Ngón Tay Qua Hai Chiều.

Tôi đã nghĩ đến sự tương tự này từ nhiều năm trước và tôi chưa bao giờ thấy hoặc nghe thấy ai khác sử dụng nó. Mặc dù sự tương tự không có trong bất kỳ cuốn sách nào tôi đã đọc nhưng nó được lấy cảm hứng từ một cuốn sách ngắn. Năm 1884, một giáo viên tên là Edwin Abbott, đã viết một cuốn tiểu thuyết ngắn có tựa đề *Flatland: A Romance of Many Dimensions*. Trong đó, Abbott mô tả một thế giới hai chiều hu cấu có tên là Flatland. Những người sống ở Flatland có những hình dạng hình học đơn giản như hình tam giác, hình vuông, đa giác và hình tròn. Cư dân của Flatland xác định người họ gặp bằng cách cảm nhận đường đi xung quanh chu vi của người kia. Ví dụ: một hình tam giác có thể suy ra rằng họ đang tương tác với một hình tam giác khác hoặc có thể họ đã gặp một hình vuông hoặc hình tròn. Một hình vuông cụ thể ở Flatland gặp một quả cầu là một người ba chiều từ Spaceland. Nhưng vì hình vuông đến từ Flatland nên anh ta chỉ có thể cảm nhận được hình cầu ba chiều là một hình tròn vì đó là một “lát cắt” hai chiều xuyên qua hình cầu. Tiết lộ nội dung: Mặc dù quảng trường tin rằng thực sự có người ba chiều và một địa điểm có thật tên là Spaceland, nhưng quảng trường không thể thuyết phục những người bạn Flatlanders của anh ta về sự tồn tại của những người ba chiều hoặc về quê hương của họ, Spaceland. Cư dân của Flatland đơn giản là không thể hình dung được một thế giới ba chiều mặc dù nó có thể được giải thích một cách hợp lý cho họ; tất cả những gì họ biết là sự tồn tại hai chiều. Đơn giản là họ không thể hình dung được một thế giới ba chiều. Tôi đang suy nghĩ về những ý tưởng được miêu tả trong Abbott's cuốn sách khi tôi nghĩ đến một sự tương tự.

Tương Tự Ba Ngón Tay Qua Hai Chiều

Hãy tưởng tượng bốn vòng tròn sống trong một thế giới hai chiều mà thực chất chỉ là một mảnh giấy phẳng trong thế giới ba chiều của chúng ta. Không có vòng tròn nào có ý tưởng rằng chúng ta tồn tại bên ngoài thế giới hai chiều của chúng ta. Bây giờ hãy tưởng tượng tôi chọc một ngón tay của mình qua mảnh giấy. Các vòng tròn sẽ phản ứng thế nào? Ban đầu, họ phản ứng hoàn toàn bất ngờ vì một vòng tròn vừa xuất hiện trước mặt họ. Họ điều tra bằng cách cảm nhận xung quanh ngón tay của tôi và họ xác nhận tôi cũng là một vòng tròn giống như họ. Tiếp theo, tôi chọc thêm hai ngón tay nữa vào thế giới 2-D của

chúng. Một lần nữa, những người dân ban đầu bị sốc nhưng sau đó họ đến gần và sờ nắn từng ngón tay của tôi và xác nhận rằng có hai vị khách mới vừa xuất hiện từ đâu đó. Sau đó, tôi loại bỏ hai ngón tay của mình khỏi thế giới của họ và sử dụng ngón tay còn lại để giải thích cho người dân rằng hai vị khách còn lại là tôi. Người dân ngay lập tức bối rối. Tôi nói với họ rằng ba chúng tôi có cùng bản chất. Họ trả lời bằng cách nói "Nhưng bạn là ba cá thể riêng biệt. Ý bạn là bạn có bản chất tương tự? Tôi nói với họ "Không, bạn nhìn nhận tôi như ba con người riêng biệt, điều này đúng với nhận thức của bạn nhưng ngoài điều đó ra, trên thực tế, tôi có chung một bản chất." Họ nói "Điều đó không hợp lý. Bạn không thể nói mình là ba con người riêng biệt và đồng thời có cùng một bản chất." Vậy tôi phải làm gì? Tôi cố gắng giải thích bằng cách nói với họ "Có một không gian khác trong đó ba con người riêng biệt của tôi được kết nối với nhau". Cuối cùng, tôi thuyết phục được hai cư dân rằng về mặt logic, có thể có một chiều bổ sung và ba người của tôi trên thực tế có thể được kết nối với nhau như một phần bản chất duy nhất của tôi. Nhưng mặc dù bị thuyết phục rằng về mặt logic là có thể có ba chiều nhưng họ nhanh chóng chỉ ra rằng họ không thể tưởng tượng hay hình dung được một thế giới ba chiều như vậy. Những cư dân khác của thế giới 2-D từ chối tin rằng có chiều thứ ba vì họ không thể hình dung được nó; bởi vì họ không thể tưởng tượng được thế giới 3-D như vậy sẽ trông như thế nào. Bạn, với tư cách là một thành viên của thế giới 3-D này, có thể dễ dàng hiểu tại sao cư dân 2-D không thể hình dung được thế giới 3-D của chúng ta. Cho đến khi cư dân 2-D được chuyển đổi thành cư dân 3-D, họ sẽ không bao giờ thực sự có thể hình dung được ba người của tôi trong thế giới 2-D của họ thực sự có chung một bản chất trong thế giới 3-D.

Các ngón tay thông qua sự tương tự thế giới 2-D rất hữu ích để giúp bạn đưa ra một kết luận đơn giản: Sự tồn tại của chiều thứ tư sẽ cho phép ba ngôi Thiên Chúa Cha, Thiên Chúa Con và Thiên Chúa Thánh Thần chia sẻ một bản chất thiêng liêng. Chúng ta có thể biết ba nhân vật thiêng liêng như nhau trong thế giới 3-D này và tin rằng họ được kết nối với nhau như một vị Chúa bằng cách đơn giản bổ sung một chiều. Chúng ta không thể hình dung được chiều thứ tư trông như thế nào, nhưng một thứ gì đó có thể tồn tại một cách hợp lý và thực sự ngay cả khi chúng ta không thể hình dung được nó trông như thế nào.

Chương 36: Thuộc lòng tên các sách trong Tân Ước

The time needed to memorize the names of all of the books of the New Testament will vary depending on each individual. I have taught this to people in about 45 minutes on average. It will probably take you a little longer to learn them as you read through this for the first time. But once you have learned the House Memory System you will be able to teach a friend over lunch and to memorize the names of all 27 books of the New Testament in the order in which they appear. In fact, you will learn the names so well you could even name the books in reverse order, or I could give you the name of a book and you could instantly tell me the name of the book which appears before it and after it. Imagine how excited people will be when you show them how to do the same and how they can teach others. They will not believe they can do it, but they can, and so can you.

The first step in accomplishing our goal of memorizing the names of all the books of the New Testament in the order in which they appear in the Bible is to pick a familiar room in your home. We will probably end up using more than one room so you may want to select one that connects to a hallway leading to other rooms. We will be imagining pictures sitting on different pieces of furniture, on lamps, tables, bookshelves, or coming through windows, going out of windows, and blocking doorways. Now people ask: "But, what happens when we rearrange the furniture or, if we move to another home? Won't I have trouble remembering the names of the books of the New Testament?" No. If you think about it, you can probably remember the physical layout of a room you had as a child, a classroom as a student, the layout of your old high school, university, or your last couple of offices or workplaces.

So, select a familiar room and I'll give you the memory pictures to place in that room. I'll suggest possible locations but, you pick the actual locations as they make sense to you.

The first book is the book of Matthew, for this I use the picture of a man sneezing. You may ask: What has that got to do with Matthew? The French pronunciation of Matthew sounds like A-Chew. So, just trust me on this, and imagine a man standing in the doorway or entrance to the room you have selected, and that man is sneezing repeatedly. That's the book of Matthew. Alternatively, if you know someone named Matthew, you could just imagine that person sneezing. Now the next book is the book of Mark. We will use a shark as the picture for Mark, since shark is a sound-alike for Mark. Put the shark on a sofa or chair in the room. If you like you could have the sneezing man walk over to the shark and have the shark offer the man a tissue for his endless sneezing. Next is the book of Luke for which I use the picture of a spook or ghost. You could have the shark suddenly open its mouth and have the spook fly out. Next, I want you to imagine the spook fly into an outhouse, but, put the outhouse on or under a piece of furniture in the room. The picture of an old outhouse is my standard picture for the book of John. An outhouse is an outdoor washroom used prior to indoor plumbing and rarely seen today; it was given the nickname "john". Alternatively, if you know someone named John, you could just imagine that person but, have do a silly dance because that will help you remember them at that point.

The next step is of critical importance. Repeat the pictures in your mind and say the key words aloud, you do not have to say the name of the book itself. At this stage just walk through the room or office you have selected and see the various pictures in your mind in the doorway and on the pieces of furniture. Run through the pictures in your mind **at least three times**.

After having run through the pictures in your mind at least three times you are now ready to add additional pictures. Imagine an axe crashing through the door of the old outhouse, from the inside out. Imagine that the axe breaks right through the door and sticks into something. You pick what it sticks into. You could have it stick into a piece of furniture next to where you placed the outhouse, or it could even stick into the floor just in front of the outhouse. The axe will be the standard picture for the book of Acts. Now I want you to imagine a Roman gladiator, or a Roman wearing a toga, whichever you prefer, who grabs the axe and starts to swing it over his head. The Roman gladiator is, of course, for the book of Romans. Next, imagine that the Roman gladiator hops into an Indy race car. Place the car somewhere highly unusual; say on top of your television, or on a windowsill, or beneath a coffee table. He hops into the Indy car as you say to yourself car-Indy, a sound-alike for First Corinthians. I warned you earlier in the book that these systems may appear ridiculous but keep going, it really works, and works well. Now, repeat the pictures in your mind, and say the pictures aloud, don't worry yet about saying the names of the books, just run through the room in your mind. Go through the room from beginning to end **at least three times**.

You should be noticing something I like to do when I memorize a series of pictures. Memorize three or four pictures in the room you have selected, repeat them in your mind three times then add the next few pictures to your room. Try not to put too many pictures on any one piece of furniture. I limit myself to one or two pictures at most to any one piece of furniture, doorway, window, or corner. If you run out of space begin to move out of the room and down a hallway, into another room, outside in your backyard, or even down the street.

Ok, now add the next few books. Let's say the First car-Indy races across the room and rear ends a second car-Indy which, of course, is Second Corinthians. Place the second car in a particular location in the room which will help you recall it later. Witnessing the accident is a cow-gal (a girl dressed in western clothing wearing a ten-gallon hat). Try to place the cow-gal in a strange location or position, you could have her swinging from a light overhead, standing in an air-conditioning vent, or heating vent whatever. This cow-gal wearing the ten-gallon hat is our standard picture for the book of Galatians. Now it gets funnier. The cow-gal takes off her ten-gallon hat and shakes it off causing thousands and thousands of fleas to jump off right there in your hallway or doorway, or whatever makes sense in your room. But make sure you have her shaking the fleas off in a specific location in your room or office. The fleas will be the standard memory-hook for the book of Ephesians (Efleasians... get it?). Now I want you to add someone you know to your picture. What will work best here will be someone who would not normally be in the room where you are imagining your memory pictures. So, if you are using your living room at home you might want to think of having your boss in the picture at this point. Pick someone unusual and imagine that they see these thousands of fleas and they are so startled by the sight that they do a backflip away from the fleas. The backflip will be the standard memory-hook for the book of Philippians. (Flip-ians... get that one?). All your mind needs is a little nudge and your brain will supply the rest of the book's name.

Take the time right now to go through the whole series of pictures and say aloud the key words in the pictures. Don't worry about saying the names of the books yet. Just walk through the rooms in your mind; go through the list of pictures three times.

By now you should be getting the idea. You are just placing funny pictures on, in, under or near pieces of furniture, doorways or windows in familiar rooms, and as you walk through the rooms in your mind you can easily recall the pictures.

A Deeper Relationship with Jesus

OK, let's continue. Whoever you picked as the person to do the backflip after seeing the fleas, I want you to imagine that when that person lands on the ground they knock over a large 6-foot-high cola bottle (**Cola**-sians... get it?) Place the cola bottle in a doorway, on a table, or maybe on top of a stereo. Just place it somewhere in the room that makes sense so that it will be in the natural flow of how you may look around the room; that way it will come back to you more easily when recalling the pictures.

Now I want you to imagine that the knocked over cola bottle starts to drain cola all over the place, everything is getting soaked. In fact, you look down and notice that your favorite dried thistle just got soaked too! You bend down and pick it up as it floats in the cola, and you try to shake it off as it droops down in your hand. So, you are trying to dry off your 1 thistle (First **Thistle**-onians... get it?). As you stand there shaking it off you look up and see someone (you can pick anyone you like here, the stranger the better... maybe your Pastor, or an old schoolteacher) imagine that they have two thistles in their mouth and they say to you "Yeah, my thistles are soaked too!" this will be our standard for Second Thessalonians. Really try to imagine that the person you have picked is standing there with two thistles sticking out of his or her mouth and is speaking with you.

Next, I want you to imagine an extremely timid person. He is poking his head around the corner of a wall, or through a window, or even out from beneath a piece of furniture. Maybe this timid person is trying to eavesdrop on the conversation you are having with the person who has the two thistles sticking out of his mouth. Well, the timid person is our sound-alike for First Timothy (**1 Timidly**).

Now imagine a second head poking from around the corner, or furniture or very close to the other timid person. So, now we have a Second timid person, which of course is Second Timothy.

Suddenly the second timid person jumps into the center of the room, or you could have him jump on top of a stove, or counter, and you realize he wasn't as timid as you thought. He puts on a pair of ballet tights right in front of you. Then he proceeds to leap in ballet fashion all over the room. He is our standard memory-hook for the book of (Titus...**Tight-us**) Now is a good time to practice your house memory pictures so far. Please take the time to review your series of pictures, but this time review your pictures from the cow-gal to the guy in the ballet tights.

Have the guy in tights leap over and pick up a file, which is a small hand-held metal tool. Have him begin to file something in your house that you really wouldn't want filed, that will help you remember the picture. Maybe he files an expensive lamp, or a favorite photograph of yours, or even just the corner of a doorway or window in your home. He will be our standard picture for the book of Philemon (**File-man**). If you like, instead of seeing a man using a file, you could see a person filing some very important papers into a strange place in your home maybe into the back of your television, or beneath the corner of a piece of carpeting. Some people may prefer to imagine a person filing papers rather than using a filing tool. Whichever works best for you, use that picture. And if you can come up with your own picture, I encourage you to use that instead of mine. Your own pictures will always be more powerful reminders than mine.

Now the man filing is working so hard that he has developed a thirst, so he grabs a large beer mug, a brew and then another brew and yet another one. You can place the beer mugs in a specific location, maybe in a desk drawer next to where the man was working, or on top of a high bookshelf. The man quenching his thirst with a bunch of brews is our standard picture for the book of Hebrews (he-brews). Realizing that he shouldn't have consumed those brews he decides to go to a gymnasium to exercise. Imagine the man working out furiously in a gym. This will be the standard for the book of James (James -

Jim - **Gym**). Alternatively, if you know someone by the name of James then you could imagine him in your next memory location. Practice the memory pictures from the cow-gal through the gym or James.

Next have James or the guy who was working out in the gym finish his workout and hop into a jet plane which just happened to be sitting in your house. This is a single-seat plane. We will refer to it as a 1-seater jet. This is our picture for First Peter (**1-Seater**). So, he hops in and flies out into another room or even just across the same room to land in a very strange area. But wherever you choose to have him land he lands right next to another jet airplane. This second jet is a 2-seater and is our picture for Second Peter (**2-Seater**). Imagine now that all the pilots share three tiny little outhouses at their tiny little airport. So, imagine there is a line of three tiny little outhouses or johns right next to where the 1-seater jet landed which was right next to where the 2-seater jet was parked. The first john is for men, the second john is for women, and the third john is for a baby changing station. So, there is our picture for First, Second and 3rd John. Alternatively, if you know someone named John then you could imagine John and two more John clones.

Practice walking through the rooms in your mind and go through your pictures from the cola bottle through the three tiny little Johns **at least three times**.

Now imagine that you hear music, it is the Beatles playing their hit song "Hey Jude", as they walk out of the tiny little outhouses. This will of course be our picture for the book of Jude. But have the drummer Ringo be the last one to walk out. As he walks out, he is playing his drums. Instead of using drumsticks he is playing his drums using Revel ice-creams (just a brand name of ice-cream bars). That is the last picture, and it is for the book of Revelation (**Revels**). Now practice walking through the rooms in your mind and go through your pictures from the cola bottle through the Revel ice-creams **at least three times**.

Practice the entire series of pictures by concentrating on the rooms in which you placed the pictures. Just try to recite the pictures. Don't worry about the names of the various books just yet. As you go through, if you have trouble remembering some of the pictures, then make sure that you have placed them on a piece of furniture or in a doorway or swinging from a light fixture or whatever. Once you are sure you can recite all the pictures try saying aloud both the pictures and the names of each book. Finally, try saying the names of the books only as you walk through the rooms in your mind.

Repeat the complete series of pictures at least three times in the next 24 hours; the more times the better. Try going through the pictures as you walk through the rooms in your mind and say only the names of the books out loud. Have someone check you. Try reciting the books forwards and backwards. Get someone to give you the name of a book and see if you can name the book on either side of it.

Finally, you need to refresh your memory by repeating the complete series of pictures at least three or four times during the next week. Try going through the pictures while waiting in a line up, or sitting in a traffic jam, or while riding the bus. Try to repeat the list of memory pictures three times every day.

Now it is very important that you practice this series of memory pictures at least three times in the next 24 hours, and then at least three more times in the next seven days. Then you will need to practice it any chance you get e.g., when you get up in the morning, at noon, and again just before you fall asleep at night.

Books of the New Testament

BOOK	SUGGESTED MEMORY PICTURE
Matthew	A-Chew. A man sneezing
Mark	Shark
Luke	Spook (like a ghost) or Nuke (like a nuclear bomb or mushroom cloud)
John	Friend named John or use an Outhouse which is an old style outdoor washroom: a "john"
Acts	Axe
Romans	Roman gladiator, or Roman in a toga
1 Corinthians	1 Car-Indy
2 Corinthians	2 Car-Indys
Galatians	Cow-gal wearing ten-gallon hat
Ephesians	Fleas
Philippians	Back flip
Colossians	Cola bottle, make it a gigantic cola bottle
1 Thessalonians	1 Thistle soaked by the cola
2 Thessalonians	2 Thistles sticking out a friend's mouth
1 Timothy	1 Timid man
2 Timothy	2 Timid men bumping into each other
Titus	Man in ballet tights dancing around
Philemon	File man, filing something
Hebrews	Brew, or a big beer glass
James	A bottle of jam or a Gymnasium (gym)
1 Peter	1-Seater jet air plane, or 1-Feeter or foot print
2 Peter	2-Seater jet air plane, or 2-Feeter or foot prints
1 John	1 copy of your friend named John but as a tiny version
2 John	2 copies of friend named John but as tiny versions
3 John	3 copies of friend John but as tiny versions
Jude	Lawyer yelling out "Sued, sued, sued!" or Beatles playing "Hey Jude"
Revelation	Level to line up a picture straight or Ringo uses "Revel" ice-creams to play the drums.

People usually ask: "What happens when I have used all the rooms in my home?" Try your office, workplace, or an old school. Or try beginning your tour of the room from a different point. Maybe come through a window. You will be amazed, but what I have experienced is that as you are thinking of a piece of furniture, it seems to only trigger the pictures appropriate to the topic you are recalling.

Chương 37: Học Thuộc Tên Các Sách Cựu Ước

Now let's try the books of the Old Testament. Select a different room or office and place the suggested memory pictures at specific locations. Again, I encourage you to modify the suggested pictures or even come up with your own. Remember to do only three or four at a time and then review. Do a few more then review and so on.

BOOK	SUGGESTED MEMORY PICTURE
Genesis	Genie, maybe with an Aladdin's lamp next to him
Exodus	Exit sign
Leviticus	Levi jeans, being worn by a Levitical priest
Numbers	Big numbers painted on something
Deuteronomy	Dude, western cow-boy, or a real cool dude
Joshua	Slosh or splash-you-all
Judges	A courtroom judge banging a gavel.
Ruth	Phone Booth
1 Samuel	1 mule slamming into something (1 Slam-mule)
2 Samuel	2 mules slamming into something (2 Slam-mule)
1 Kings	1 King in a flowing robe
2 Kings	2 Kings sitting back to back
1 Chronicles	1 Chronically ill doll.
2 Chronicles	2 Chronically ill dolls walking hand in hand.
Ezra	A giant raw steak in the shape of a letter Z, (Z-Raw)
Nehemiah	Man balancing a pie on his knee (Knee-a-pie-a)
Esther	Woman with letter S on her dress (S'ed-her)
Job	A cob of corn
Psalms	Palm trees
Proverbs	A golf PRO
Ecclesiastes	Nasty little kids, a couple of nasties
Song of Songs	King Solomon singing his heart out
Isaiah	Giant eyeball
Jeremiah	Thousands of glass jars, each with a pie inside (Jar-a-pie-ah)
Lamentations	A flock of lambs
Ezekiel	A man calming down a horse says "Eze Gal" or a sleazy gal
Daniel	A group of people dancing and yelling (Dance-yell)
Hosea	Man using a fire hose and hosing people down
Joel	Giant jewel
Amos	A whole bunch of moss growing on something (A-moss)
Obadiah	Someone with an o-bad-eye
Jonah	A whale, or really big fish
Micah	Man reporting event in a large microphone (Mic-ah)
Nahum	Horse making naying sound as he hums loudly
Habakkuk	A-back-pack
Zephaniah	Referee with Z on his shirt and pie in his face. (Z-Ref-a-pie-a)
Haggai	Old hag yells at referee for making a bad call
Zechariah	Sack a pies (Sack-a-pie-a)
Malachi	Mallet guy

It's important to practice this series of memory pictures at least three times in the next 24 hours, and then at least three more times in the next seven days.

To memorize all the books of the Bible -- in alphabetical order -- all you would have to do is pick another room or office and drop your standard pictures for each book on pieces of furniture in the new room.

Chương 38: Ghi Nhớ Các Thuộc Tính của Thượng Đế

Chúng ta không thể biết mọi điều về Thiên Chúa vì Ngài là vô hạn còn chúng ta là hữu hạn. Chúng ta chỉ có thể biết những điều mà Ngài đã chọn để mặc khải cho chúng ta. Nghiên cứu này dựa trên những gì Kinh Thánh cho chúng ta biết về bản chất của Thiên Chúa.

Nếu một người nói rằng họ thờ phượng Đức Chúa Trời nhưng họ có quan điểm về Đức Chúa Trời dựa trên quan điểm riêng của họ chứ không dựa trên Lời Ngài thì họ phạm tội thờ hình tượng. Ví dụ, nếu một người nói Chúa sẽ không đày ai xuống địa ngục vì Chúa là tình yêu thì người đó phạm tội thờ ngẫu tượng. Họ có cái nhìn về Chúa dựa trên việc họ muốn Chúa là ai chứ không phải Chúa là ai. Quan điểm của họ về Thiên Chúa là sai lầm. Thiên Chúa thực sự là tình yêu, nhưng họ phớt lờ rằng Thiên Chúa cũng là công lý và Ngài nói với chúng ta rằng Ngài sẽ phán xét tội lỗi và tất cả những ai không tin vào Chúa Giêsu Kitô sẽ bị đày xuống địa ngục.

Điều quan trọng là có cái nhìn đúng đắn về Chúa vì điều đó sẽ ban phước cho bạn. Nếu bạn ghi nhớ những thuộc tính thực sự của Chúa, thì bạn sẽ hiểu Chúa hơn. Bạn sẽ thờ phượng một Đức Chúa Trời chân thật và không có quan điểm thờ hình tượng sai lầm về Đức Chúa Trời. Bạn sẽ đến gần Chúa hơn và Ngài sẽ đến gần bạn hơn. Chúa đã ban phước cho tôi nhiều lần khi tôi nghĩ về những thuộc tính thực sự của Ngài. Ví dụ, khi tôi đang nằm trên giường và cố gắng ngủ, hoặc khi xếp hàng chờ đợi, hoặc khi tham gia giao thông, tôi có thể suy ngẫm về các thuộc tính của Chúa và thờ phượng Ngài trong Lễ thật. Ngài ban phước cho tôi khi tôi cầu nguyện suy ngẫm về bản chất thực sự của Ngài.

Hệ thống Bộ nhớ Nhà cho phép bạn ghi nhớ danh sách các mục và đọc xuôi hoặc đọc ngược chúng. Ký ức về ngôi nhà liên quan đến việc chọn một căn phòng hoặc không gian văn phòng quen thuộc và sau đó trong tâm trí bạn tưởng tượng ra một bức tranh ghi nhớ trên mỗi món đồ nội thất trong phòng. Hình ảnh sẽ kích thích trí nhớ của bạn về một điểm, mục hoặc từ quan trọng mà bạn muốn ghi nhớ. Ví dụ: chúng ta có thể sử dụng hệ thống để ghi nhớ các thuộc tính của Chúa. Để làm được điều này, chúng ta sẽ cần chuyển những thứ vô hình thành hữu hình và sử dụng thứ gọi là âm thanh giống nhau. Ngoài ra, bạn càng đưa nhiều hành động và sự kiện lạ vào hình ảnh móc nối trí nhớ của mình thì bạn càng dễ nhớ nó; nó sẽ được ghi vào trí nhớ của bạn tốt hơn. Để được giải thích chi tiết hơn về hệ thống trí nhớ, nếu bạn chưa làm vậy, vui lòng đọc chương có tựa đề Ghi nhớ tên các cuốn sách trong Tân Ước.

Các thuộc tính

Chúa Ba Ngôi

Ba Ngôi đề cập đến bản chất hoặc bản chất của Thiên Chúa. Ba Ngôi là khái niệm rằng Thiên Chúa là một Thiên Chúa và Ngài tồn tại như ba ngôi vị vĩnh cửu: Thiên Chúa Cha, Thiên Chúa Con và Thiên Chúa Thánh Thần. Mỗi người đều khác biệt nhưng đều là một bản chất hay bản chất. Chúa Cha yêu Chúa Con và yêu Chúa Thánh Thần; Chúa Con yêu Chúa Cha và yêu Chúa Thánh Thần; Thánh Thần yêu Chúa Cha và yêu Chúa Con.

Thiên Chúa muốn có một mối quan hệ yêu thương với mỗi người chúng ta. Nó xuất phát từ chính bản chất của Ngài; Ngài là Chúa Ba Ngôi. Những mối quan hệ yêu thương là sự thể hiện cốt lõi của Ngài là ai. Người ta đã nói rằng: Thiên Chúa là một cái gì và ba là ai.

Deuteronomy 6:4 Toàn dân Ít-ra-en, hãy lắng nghe! CHÚA, Thượng Đế các ngươi là CHÚA duy nhất.

Ê-phê-sô 4:6 Chỉ có một Thượng Đế, là Cha của mọi loài. Ngài quản trị mọi loài, hiện diện khắp nơi và ở trong mọi loài.

Kinh Thánh dạy Chúa Cha là Thiên Chúa, Chúa Con là Thiên Chúa và Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa.

The Father is God:

Rô-ma 1:7 Kính gửi: Anh chị em ở La-mã là người đã được Thượng Đế yêu thương và kêu gọi để trở thành dân thánh của Ngài. Cầu chúc anh chị em nhận được ân phúc và bình an từ Thượng Đế, Cha chúng ta và từ Chúa Cứu Thế Giê-xu.

The Son is God:

Hê-bơ-rơ 1:8 Còn về Con Ngài thì Thượng Đế phán: "Lạy Thượng Đế, ngôi Ngài vững bền đời đời. Ngài sẽ lấy sự công chính cai trị nước của Ngài.

The Holy Spirit is God:

Công Vụ Các Sứ đồ 5:3-4 3 Phia-rơ hỏi, "A-na-nia ơi, sao ông để Sa-tăng cai trị tư tưởng ông đến nỗi ông nói dối cùng Thánh Linh và giữ lại một phần tiền bán đất? 4 Trước khi ông bán đất thì đất đó thuộc về ông. Ngay sau khi bán rồi, ông có thể dùng tiền ấy cách nào cũng được. Tại sao ông lại định làm chuyện này? Ông đã nói dối Thượng Đế chứ không phải dối chúng tôi đâu!"

Cả ba đều có thể có mặt và tương tác:

Ma-thi-ơ 3:16-17 16 Vừa khi Chúa Giê-xu chịu lễ báp-têm và lên khỏi nước, thì thiên đàng mở ra, Ngài thấy Thánh Linh của Thượng Đế lấy dạng bồ câu hiện xuống đậu trên Ngài. 17 Rồi có tiếng từ thiên đàng vọng xuống rằng, "Đây là con yêu dấu của ta. Ta rất vừa lòng về người."

Tự tồn tại

Một sinh vật tự tồn tại là một sinh vật tồn tại trong và bởi chính nó, tức là sự tồn tại của nó độc lập với bất kỳ sinh vật nào khác hoặc bất kỳ nguyên nhân nào khác. Nó là một sinh vật không được tạo ra bởi người khác hay cái gì khác.

Không có quyền năng nào cao hơn Thiên Chúa.

Giăng 17:5 Thừa Cha, bây giờ xin hãy cho Con sự vinh hiển mà Con đã có với Cha từ trước khi vũ trụ được dựng nên.

Khải Huyền 4:11 "Lạy Chúa là Thượng Đế, Ngài đáng được vinh hiển, danh dự và quyền năng, vì Ngài đã tạo nên muôn vật. Mọi vật hiện có đều được tạo dựng theo ý muốn Ngài."

Tự túc

Một sinh vật tự lập là một sinh vật có thể tự duy trì bản thân mà không cần bất kỳ hình thức trợ giúp nào từ bên ngoài.

Chúa không cần gì nơi chúng ta; mọi điều Ngài ban cho chúng ta đều thể hiện ân sủng của Ngài; chúng ta không thể kiếm được nó và Ngài không cần ban nó cho chúng ta để thỏa mãn bất kỳ nhu cầu nào của riêng Ngài vì Ngài không có nhu cầu.

Giăng 5:26 Vì Cha là nguồn sống, nên Ngài khiến cho Con cũng trở nên nguồn sống.

Công Vụ Các Sứ đồ 17:25 Thượng Đế này là Đấng ban sự sống, hơi thở và mọi thứ khác cho chúng ta. Ngài không cần ai giúp đỡ, vì Ngài có đủ mọi thứ.

Tinh thần

Tinh thần là sự sống tồn tại bên ngoài thế giới vật chất. Ví dụ, nó là một phần phi vật chất của một Cơ đốc nhân được tái sinh.

Đức Chúa Trời không phải là vật chất, nhưng Ngài sẵn lòng mặc lấy thân xác con người để chết vì tội lỗi của chúng ta; Chúa Giêsu là Thiên Chúa trong xác thịt con người.

Giăng 4:24 Thượng Đế là linh thần nên ai thờ phụng Ngài phải dùng tâm linh và lòng thành thật."

vô hạn

Vô hạn có nghĩa là vô hạn hoặc vô tận. Ví dụ, Thiên Chúa vô cùng khôn ngoan - có nghĩa là Ngài có tất cả sự khôn ngoan của con người và hơn thế nữa, tức là sự khôn ngoan của Ngài là vô hạn hoặc vô tận.

Thiên Chúa là vô hạn, chúng ta thì không. Chúng ta hữu hạn, chúng ta có giới hạn.

I Các Vua 8:27 Nhưng Thượng Đế ôi, Ngài có thực ở trên đất này không? Vì bầu trời và các tầng trời cao còn không đủ chỗ CHÚA Ngài hướng hồ tòa nhà này mà tôi đã xây.

Thánh Thi 147:5 Chúa chúng ta vô cùng vĩ đại và quyền năng. Sự thông hiểu Ngài thật vô hạn.

Vĩnh hằng

Eternal có nghĩa là không bao giờ kết thúc hoặc vĩnh viễn. Chẳng hạn, Thiên Chúa từ đời đời đến đời đời; Ngài chưa bao giờ được tạo dựng và Ngài sẽ không bao giờ kết thúc.

Chúng ta đã có sự khởi đầu, còn Chúa thì không. Ngài tồn tại trước khi có thời gian, Ngài tạo ra thời gian và không gian.

Thánh Thi 90:2 Trước khi núi non sinh ra, trước khi Ngài sáng tạo trái đất và thế gian, Chúa là Thượng Đế, Ngài có từ xưa và còn đời đời.

Cô-lô-se 1:17 Ngài đã có trước mọi vật và mọi vật được tồn tại là vì Ngài.

không thay đổi

Một cái gì đó không thay đổi, nó thường hằng và không bao giờ thay đổi. Đức Chúa Trời không thay đổi về các thuộc tính của Ngài.

Ví dụ, một trong những thuộc tính của Ngài là lòng tốt và một trong những thuộc tính của Ngài là Ngài không thay đổi, do đó Ngài sẽ luôn tốt, tức là sẽ không bao giờ có bất kỳ điều ác nào trong Chúa. Khi tôi nghĩ về thuộc tính không thay đổi của Chúa kết hợp với bất kỳ thuộc tính nào khác của Ngài, điều đó mang lại cho tôi sự đảm bảo lớn lao về sự cứu rỗi đời đời của mình. Chẳng hạn, Ngài đã ban cho tôi sự cứu rỗi đời đời dựa trên tình yêu vô hạn, ân điển vô hạn và lòng thương xót vô hạn của Ngài; bởi vì Ngài không thay đổi mọi thuộc tính của Ngài nên tôi biết Ngài sẽ không bao giờ hủy bỏ sự cứu rỗi đời đời của tôi.

Ma-la-ki 3:6 "Vì ta là CHÚA không hề thay đổi cho nên các ngươi là con cháu Gia-cốp chưa bị tiêu diệt.

Hê-bơ-rơ 13:8 Chúa Cứu Thế Giê-xu hôm qua, ngày nay và muôn đời không thay đổi.

Hiện tại

Cái có sự tồn tại có ý thức.

Đức Chúa Trời là một thực thể nên Ngài tồn tại một cách có ý thức và Ngài không phải là một lực vô ngã như điện hay trọng lực.

Có nhiều câu chứng minh rằng Thiên Chúa là một sinh vật có ý thức.

Xuất Hành 3:14 Thượng Đế đáp, "Ta là Đấng Hằng Hữu. Khi con đi đến cùng dân Ít-ra-en thì cứ bảo họ, 'Đấng Hằng Hữu sai tôi đến cùng anh em.'"

Giăng 8:58 Chúa Giê-xu đáp, "Ta bảo thật, trước khi Áp-ra-ham sinh ra đã có ta."

Khôn ngoan

Khả năng tiếp thu kiến thức và áp dụng khả năng phán đoán và hiểu biết sâu sắc trong một tình huống. Sự khôn ngoan là sự áp dụng kiến thức một cách thần thánh.

Tôi có thể tin cậy vào sự công bình của Chúa vì Ngài vô cùng khôn ngoan và do đó sẽ áp dụng sự phán xét đúng đắn trong mọi quyết định của Ngài.

Rô-ma 11:33 Sự giàu có của Thượng Đế vô cùng bao la, sự khôn ngoan và hiểu biết của Ngài thật vô hạn! Không ai có thể giải thích, phê phán hay hiểu được đường lối Ngài.

Toàn tri (biết tất cả)

Nhận thức về mọi sự kiện, mọi thông tin và mọi kỹ năng.

Chúa biết rõ mọi sự kiện, mọi thông tin và mọi kỹ năng.

Thánh Thi 147:5 Chúa chúng ta vô cùng vĩ đại và quyền năng. Sự thông hiểu Ngài thật vô hạn.

I-sai-a 46:9-10 9 Hãy nhớ điều xảy ra từ xưa. Hãy nhớ rằng ta là Thượng Đế, không có Thượng Đế nào khác. Ta là Thượng Đế, không có ai giống như ta. 10 Từ đầu ta đã cho người biết việc sẽ xảy ra lúc cuối cùng. Từ lâu ta đã cho người biết việc chưa xảy đến. Khi ta dự định điều gì thì điều đó xảy ra. Điều ta muốn làm, ta sẽ làm.

Rô-ma 11:33 Sự giàu có của Thượng Đế vô cùng bao la, sự khôn ngoan và hiểu biết của Ngài thật vô hạn! Không ai có thể giải thích, phê phán hay hiểu được đường lối Ngài.

I Giăng 3:19-20 Chúng ta biết mình thuộc về sự thật là như sau: Dù khi lòng mình cắn rứt nhưng chúng ta vẫn được an tịnh trước mặt Thượng Đế. Ngài lớn hơn lòng chúng ta và biết hết mọi điều.

Toàn năng (toàn năng)

Một người có mọi quyền lực.

Chúa có mọi quyền năng. Mọi quyền năng chúng ta sử dụng đều được Chúa ban cho.

Thánh Thi 33:6 Trời đất được tạo nên do lời phán của Ngài. Do hơi thở từ miệng Ngài, các ngôi sao xuất hiện.

Giê-rê-mi-a 32:17 Ôi, lạy CHÚA là Thượng Đế, Ngài đã tạo nên trời đất bằng quyền năng lớn lao của Ngài. Không có việc gì khó quá cho Ngài.

Giăng 1:12 Nhưng ai bằng lòng tin nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền trở thành con Thượng Đế.

Thánh

Một người xứng đáng được tôn sùng hoàn toàn bởi vì họ hoàn hảo về lòng tốt và sự công bình. Cũng có thể có nghĩa là ai đó hoặc thứ gì đó được dành riêng hoặc dành riêng để phục vụ Chúa, tức là thứ gì đó được dành riêng cho một mục đích cụ thể.

Đức Chúa Trời là Đấng trọn lành nhân từ và công bình; Ngài đã luôn như vậy và Ngài sẽ luôn như vậy, cho đến mãi mãi.

I Sa-mu-ên 2:2 Không có ai thánh thiện như CHÚA, Không có thần nào ngoài Thượng Đế; Không có Khối Đá nào như Thượng Đế chúng ta.

I-sai-a 6:3 Các Xê-ra-phin kêu lên như sau: "Thánh thay, thánh thay, thánh thay là CHÚA Toàn Năng. Vinh hiển Ngài đầy dẫy đất."

Revelation 4:8 And the four living creatures, each one of them having six wings, are full of eyes around and within; and day and night they do not cease to say, "Holy, holy, holy is the Lord God, the Almighty, who was and who is and who is to come."

siêu việt

Sự tồn tại hoặc mở rộng ra ngoài vật chất.

Đức Chúa Trời tồn tại đến muôn đời và Ngài đã tạo ra thời gian và không gian, do đó Ngài tồn tại bên ngoài thời gian và không gian; Anh ta vượt qua thời gian và không gian.

Khải Huyền 4:11 "Lạy Chúa là Thượng Đế, Ngài đáng được vinh hiển, danh dự và quyền năng, vì Ngài đã tạo nên muôn vật. Mọi vật hiện có đều được tạo dựng theo ý muốn Ngài."

Sự công bằng

Sự lựa chọn công bằng và vô tư để ấn định phần thưởng hoặc hình phạt.

Chúa công bằng vô cùng nên tôi biết mọi phán xét của Ngài đều hoàn toàn công bằng và vô tư.

Phục Truyền Luật Lệ 32:4 Ngài như khối đá; mọi điều Ngài làm đều hoàn hảo, Ngài luôn luôn công bằng. Ngài là Thượng Đế thành tín, không bao giờ làm quấy, Ngài là Đấng chính trực công bình.

lòng tốt

Nắm giữ các nguyên tắc cao nhất (sự thật cơ bản) về đúng và sai.

Đức Chúa Trời là Đấng vô cùng tốt lành và không có điều ác nào trong Ngài.

I Giăng 1:5 Đây là điều chúng tôi đã nghe từ Chúa Cứu Thế và truyền lại cho anh chị em: Thượng Đế là ánh sáng, trong Ngài không có chút tối tăm nào.

Thánh Thi 34:8 Hãy nếm biết CHÚA tốt lành biết bao. Phúc cho ai tin cậy Ngài.

Thánh Thi 136:1 Hãy cảm tạ Thượng Đế vì Ngài nhân từ.

Duyên dáng

Sự hỗ trợ hoặc món quà miễn phí và không cần phải kiếm được của Chúa.

G.R.A.C.E. = God's Riches At Christ's Expense.

Sự cứu rỗi của con người là một món quà không thể kiếm được từ Thiên Chúa; nó là sự biểu hiện ân sủng vô hạn của Ngài.

Thánh Thi 145:8 Chúa thật nhân từ, giàu lòng từ ái. Ngài chậm giận và đầy lòng yêu thương.

Giăng 1:14 Thiên Ngôn trở thành người và sống giữa chúng ta. Chúng ta thấy vinh hiển của Ngài, là vinh hiển dành cho Con Một của Cha. Ngài đầy ân phúc và chân lý.

Sự thật

Sự liên kết hoàn hảo với thực tế và thực tế.

Chúa là sự thật vô cùng. Không có sự lừa dối trong Thiên Chúa.

Thánh Thi 119:160 Từ đầu, lời Chúa vốn chân thật, các luật lệ Ngài đều công chính cho đến đời đời.

Giăng 1:14 Thiên Ngôn trở thành người và sống giữa chúng ta. Chúng ta thấy vinh hiển của Ngài, là vinh hiển dành cho Con Một của Cha. Ngài đầy ân phúc và chân lý.

Có mặt khắp nơi

Có mặt ở mọi nơi luôn.

Thiên Chúa luôn hiện diện ở mọi nơi; Ngài cũng vượt qua không gian và thời gian và hiện diện vĩnh viễn ở mọi nơi ngoài thời gian và không gian. Dù bạn đi đâu, Chúa vẫn ở đó, luôn ở đó và sẽ luôn ở đó.

Giê-rê-mi-a 23:24 “Không ai có thể trốn tránh khỏi mặt ta được,” CHÚA phán vậy. CHÚA phán, “Ta ở khắp trời đất,”

Thánh Thi 139:7-10 7 Tôi đi đâu để tránh khỏi Thánh Linh Chúa? Chạy đâu để tránh mặt Chúa? 8 Nếu tôi lên trời, Chúa có ở đó. Nếu tôi nằm trong mồ mả, Chúa cũng có ở đó. 9 Nếu tôi mọc lên từ phía Đông cùng với mặt trời, hay lặn xuống phía Tây quá bên kia biển, 10 thì Chúa cũng có ở đó để dẫn dắt tôi. Tay phải Chúa sẽ nắm tôi.

Trung thành

Một người giữ lời hứa và luôn trung thành.

Đức Chúa Trời giữ lời hứa của Ngài và thành tín đến đời đời.

Ai Ca 3:22-23 22 Tình yêu CHÚA không bao giờ dứt; lòng nhân ái Ngài không hề ngưng. 23 Mỗi sáng chúng đều mới nguyên; Lạy CHÚA, sự thành tín Ngài rất lớn.

Phục Truyền Luật Lệ 7:9 Vậy hãy biết rằng CHÚA, Thượng Đế các ngươi là Thượng Đế thành tín. Ngài sẽ giữ giao ước yêu thương của Ngài đến ngàn đời cho những ai yêu Ngài và vâng giữ các mệnh lệnh Ngài.

II Ti-mô-thê 2:13 Dù chúng ta không thành tín, nhưng Ngài vẫn thành tín vì Ngài không thể tự dối mình được.

Nhân từ

Lòng thương xót được thể hiện với một người phạm tội.

Lòng thương xót vô hạn của Thiên Chúa được thể hiện qua việc Ngài ban tặng ơn cứu độ cho những tội nhân bị kết án.

Rô-ma 9:15-16 15 Thượng Đế bảo Mô-se, “Ta muốn làm ơn cho ai thì làm, ta muốn thương ai thì thương.” 16 Như thế, sự lựa chọn của Ngài không tùy thuộc vào ý muốn người nào hay do cố gắng mà được.

Ê-phê-sô 2:4 Nhưng lòng nhân ái của Thượng Đế thật lớn lao và Ngài quá yêu thương chúng ta.

Yêu

Một cảm giác yêu thương sâu sắc mãnh liệt phát sinh từ mối quan hệ gia đình hoặc quan hệ cá nhân.

Những người được cứu đã trở thành con Thiên Chúa nên Thiên Chúa có tình cảm sâu sắc này sinh từ mối quan hệ gia đình.

Giăng 3:16 Vì Thượng Đế quá yêu nhân loại đến nỗi hi sinh Con Một của Ngài, để ai đặt niềm tin vào Con ấy sẽ không bị chết mất nhưng được sống đời đời.

Rô-ma 5:8 Nhưng Thượng Đế đã tỏ tình yêu lớn lao của Ngài như sau: Trong khi chúng ta đang là tội nhân thì Chúa Cứu Thế chịu chết vì chúng ta.

I Giăng 4:7-8 7 Các bạn thân mến, chúng ta nên yêu thương nhau vì tình yêu đến từ Thượng Đế. Người nào yêu thương đã trở thành con Thượng Đế và biết Ngài. 8 Ai không yêu, không nhìn biết Thượng Đế vì Thượng Đế là tình yêu thương.

Tối cao

Người nắm giữ quyền lực tối cao.

Thiên Chúa ở trên tất cả những người khác; Anh ta nắm quyền lực trên tất cả những người khác. Không ai có quyền lực trên Thiên Chúa. Chúa nắm quyền kiểm soát mọi người và mọi thứ.

Thánh Thi 103:19 Chúa đặt ngôi Ngài trên trời, nước Ngài quản trị mọi loài.

I Sử Ký 29:11-12 11 Lạy Chúa, Ngài là Đấng cao cả quyền năng. Ngài đầy vinh hiển, đắc thắng và vinh dự. Mọi vật trên đất đều thuộc về Ngài. Lạy Chúa, vương quốc cũng thuộc về Ngài; Ngài cai trị mọi loài. 12 Sự giàu có và sang trọng từ Ngài mà đến. Ngài cai trị mọi loài. Ngài có quyền năng và sức mạnh để khiến cho bất cứ ai trở nên uy danh và cường thịnh.

Để ghi nhớ các thuộc tính của Chúa, hãy thử những hình ảnh gợi ý về trí nhớ sau đây, đây là sự mở rộng và phóng theo những hình ảnh được gợi ý đầu tiên bởi Graham Best.

ATTRIBUTE	SUGGESTED MEMORY PICTURE
Trinity	Tricycle
Self-existent	Super Elf (S-Elf) hops on tricycle and goes out Exit
Self-sufficient	Super Elf starts stuffing his face (Self-stuff-icient)
Spirit	Spear flies out and sticks in a wall (Spear-it)
Infinite	Infant is hanging by hands on spear
Eternal	Infant turning around having fun on the spear (E- <u>turn</u> -al)
Unchanging	Change (coins) fly out of infant's diapers
Being	Change lands on a bee hive (Bee-ing)
Wisdom	Bees fly out and land on a pile of cheese wiz (Wiz-dom)
Omniscient	Bunch of books sticking out of the cheese wiz (all knowing)
Omnipotent	Man standing in cheese wiz holding a power saw (all powerful)
Holy	Man uses saw to cut a hole in a wall next to him
Transcendence	Suddenly the man goes into a trance
Justice	In the trance he throws just-ice through the hole in wall
Goodness	Ice lands in a bowl of Campbell's soup which is m-m-m good
Grace	A piece of lace is laying in the bowl of soup
Truth	Lifting out the lace you see a tooth hanging off the end
Omnipresent	Tooth jumps off and hides in a big pile of gift wrapped presents
Faithful	Kids have faces full of anticipation for the gifts (Face-full)
Mercy	Children are begging you for mercy on their knees to open them
Love	First present opened is a huge heart, 50 feet high
Sovereign	Right at the top of the heart is a saw cutting through the middle (Saw-vereign)

Một khi bạn đã ghi nhớ tất cả các thuộc tính của Chúa, bạn có thể nhớ lại chúng khi bạn đang xếp hàng chờ đợi hoặc đang ngồi khi bị tắc đường hoặc thậm chí khi bạn đang nằm trên giường và cố gắng ngủ.

Khi bạn nhớ lại từng thuộc tính, tôi khuyên bạn nên suy ngẫm về một số thuộc tính khác của Ngài. Ví dụ, khi bạn nghĩ về sự tốt lành của Chúa, hãy nhớ rằng Ngài là vô hạn, do đó Ngài vô cùng tốt lành. Và hãy nhớ rằng Ngài không thay đổi trong các thuộc tính của Ngài, do đó Ngài luôn luôn tốt lành vô cùng, và Ngài sẽ luôn tốt lành vô cùng. Hãy suy nghĩ về ý nghĩa của việc Ngài là Đấng vô cùng tốt lành, tức là không có điều ác nào trong Ngài và vì Ngài không thay đổi các thuộc tính của Ngài nên sẽ không bao giờ có bất kỳ điều ác nào trong Ngài. Thật là một sự đảm bảo tuyệt vời cho sự cứu rỗi của chúng ta khi nhận ra rằng Đức Chúa Trời vô cùng tốt lành đã ban cho chúng ta sự cứu rỗi và Đức Chúa Trời thành tín vô cùng sẽ luôn giữ lời hứa của Ngài.

Chương 39: Cái ác và nỗi đau khổ của con người

Một trong những lời phản đối phổ biến nhất đối với Thiên Chúa thường được đặt ra dưới dạng câu hỏi: Còn sự ác và nỗi đau khổ của con người thì sao? Hay như câu hỏi: Làm sao một Thiên Chúa nhân lành lại có thể để cho con người phải chịu đau khổ?

Nhiều câu trả lời hay đã được đưa ra qua nhiều thế kỷ để trả lời những câu hỏi này. Bất cứ ai cố gắng sử dụng những câu hỏi như vậy mà nghĩ rằng không có câu trả lời hay nào là chưa bao giờ dành thời gian để tìm kiếm những câu trả lời như vậy hoặc đang tự lừa dối mình. Có rất nhiều cuốn sách hay của các nhà thần học và các nhà biện giải cung cấp những câu trả lời hay. Tôi giới thiệu cuốn sách: *When Skeptics Ask* qua Norman L. Geisler Và Ronald M. Brooks, xuất bản bởi Victor Books ISBN: 0-89693-766-6. Chương này dựa chủ yếu vào cuốn sách đó.

https://www.amazon.com/When-Skeptics-Ask-Christian-Evidences/dp/0801014980/ref=sr_1_1?crid=IO5L4IWC7RC6P&keywords=When+Skeptics+Ask&qid=1656441978&sprefix=when+skeptics+ask+%2Caps%2C109&sr=8-1

Chương này tìm cách giải quyết các câu hỏi sau:

- Cái ác là gì?
- Cái ác đến từ đâu?
- Tại sao không thể ngăn chặn được cái ác?
- Mục đích của cái ác là gì?
- Có cần phải ác nhiều đến thế không?
- Chúa không thể tạo ra một thế giới không có cái ác sao?
- Vậy tại sao Chúa lại chọn thế giới này?

Cái ác là gì?

Có người cho rằng ác là những hành động xấu của con người; những hành vi như giết người hoặc hãm hiếp đều bị coi là tội ác. Có người nói có người ác; những người như Hitler hay Stalin, hoặc những kẻ giết người hàng loạt hoặc kẻ giết người hàng loạt khác. Một số người thậm chí còn cho rằng một số bệnh là xấu xa; bệnh tật như mù lòa hoặc AIDS. Người khác lại nói cái ác giống như một loại virus lây nhiễm vào vạn vật. Lại có người cho rằng cái ác giống như một thế lực xấu trong vũ trụ; họ nói rằng trong vũ trụ có lực lượng tốt và lực lượng xấu và cái ác là tên gọi khác của lực lượng xấu hoặc tiêu cực. Vẫn có những người khác nói rằng cái ác chỉ là thứ do Chúa tạo ra. Họ lập luận như sau:

1. Cái ác là một vật.
2. Chúa đã tạo ra mọi thứ.
3. Vì vậy, Thiên Chúa đã tạo ra cái ác.

Tuy nhiên, lập luận của họ thất bại vì cái ác không phải là một vật. Không có phân tử hay nguyên tử xấu xa; bạn không thể đặt một phần của cái ác dưới kính hiển vi và nghiên cứu nó. Cái ác không phải là một vật. Chỉ cần đặt, **cái ác là thiếu một cái gì đó tốt nên có mặt**. Đó là thiếu một cái gì đó tốt đẹp nên có trong một cái gì đó. Ví dụ: Tôi có thể nhặt một khẩu súng tốt, lắp một viên đạn tốt, chĩa vào đầu tốt của bạn, đặt ngón tay thuận của tôi vào cò súng tốt và bóp mạnh, nhưng mối quan hệ xấu vẫn tồn tại vì thiếu thứ gì đó. . Sự thiếu sót trong ví dụ này là do đồ vật không được sử dụng đúng mục đích. Không nên dùng súng để giết người bừa bãi. Đầu của bạn không được dùng để luyện tập mục tiêu. Cuối cùng, nếu

một người thiếu lòng nhân ái và sự tôn trọng mạng sống con người thì người đó có thể và có thể phạm tội giết người. Thật tốt khi tôn trọng sự sống con người; nếu giá trị tốt đẹp đó thiếu trong thế giới quan của ai đó, thì họ có thể và có thể phạm tội giết người.

Một số người nói rằng mọi điều ác đều là sự bất tuân một hoặc nhiều luật lệ của Chúa, tức là Mười Điều Răn. Nhưng Kinh Thánh dạy rằng sự ác, tội lỗi, còn hơn cả sự bất tuân luật pháp của Đức Chúa Trời. Để hiểu sâu hơn về việc thiếu điều tốt nên có mặt xấu xa như thế nào, hãy xem câu Kinh thánh:

Rô-ma 14:23 Nhưng người nào ăn mà không chắc mình đúng tức là quấy, vì người ấy không tin rằng mình hành động đúng. Điều gì làm mà không tin chắc rằng đúng là có tội.

Sứ đồ Phao-lô, trong Rô-ma, giải thích rằng tội lỗi, sự ác, còn hơn cả sự bất tuân luật pháp của Đức Chúa Trời; bất cứ điều gì bạn làm nếu bạn không làm điều đó từ niềm tin thì đó là tội lỗi.

Cái ác đến từ đâu?

Khi Thiên Chúa tạo dựng nên con người, con người thật hoàn hảo. Thiên Chúa đã chọn tạo dựng con người như một tạo vật tự do; có nghĩa là con người được trao quyền tự do ý chí. Đức Chúa Trời ban cho con người ý chí tự do để con người có thể chọn ở trong mối quan hệ yêu thương với Đức Chúa Trời và để con người có thể chứng tỏ đức tin vào Đức Chúa Trời. Tình yêu và đức tin đích thực đòi hỏi ý chí tự do.

Ga-la-ti 5:6 Trong Chúa Cứu Thế thì dù chịu cắt dương bì hay không, chẳng quan hệ gì cả. Điều quan trọng là đức tin—loại đức tin tác động qua tình yêu.

1. Chúa làm mọi thứ trở nên hoàn hảo.
2. Một trong những điều hoàn hảo mà Chúa tạo ra là những tạo vật tự do.
3. Tự do ý chí là nguyên nhân của cái ác.
4. Vậy, sự không hoàn hảo (cái ác) có thể nảy sinh từ sự hoàn hảo (không trực tiếp mà gián tiếp thông qua tự do).

Thiên Chúa đã tạo ra sự thật về tự do; chúng ta thực hiện những hành động tự do.

Đức Chúa Trời khiến điều ác có thể xảy ra; con người đã biến cái ác thành hiện thực.

Sự ác và đau khổ của con người đến từ việc lạm dụng sự hoàn hảo về mặt đạo đức của chúng ta với tư cách là những sinh vật tự do.

Tại sao cái ác không thể bị ngăn chặn?

Một câu hỏi thường gặp là: Tại sao Chúa không thể ngăn chặn sự ác? Họ có thể nói: Nếu có một Thiên Chúa toàn thiện, toàn năng thì tại sao lại có cái ác? Một số người thậm chí còn cố gắng sử dụng sự tồn tại của cái ác để lập luận rằng Chúa không thể vừa toàn thiện vừa toàn năng. Lập luận của họ như sau:

1. Nếu Thiên Chúa là Đấng toàn thiện, Ngài sẽ tiêu diệt sự ác.
2. Nếu Thiên Chúa toàn năng, Ngài có thể tiêu diệt sự ác.
3. Nhưng cái ác không bị tiêu diệt.
4. Do đó, không có Thiên Chúa nào như vậy.

Một câu hỏi thú vị hơn là: Nếu có một Thiên Chúa toàn năng, tốt lành thì tại sao lại có những người vô thần? Câu trả lời cho cả hai câu hỏi đều giống nhau: Ý chí tự do.

Cái ác không thể bị tiêu diệt nếu không phá hủy tự do, vì cái ác phát sinh từ những sinh vật tự do. Những sinh vật tự do là nguyên nhân của cái ác, và tự do được ban cho chúng ta để chúng ta có thể yêu Chúa và yêu đồng loại.

Tình yêu là điều tốt đẹp nhất cho mọi sinh vật tự do, nhưng không thể có tình yêu nếu không có tự do, tức là ý chí tự do.

Giăng 15:13 Không có tình yêu nào lớn hơn khi một người hi sinh tính mạng vì bạn mình.

**Ma-thi-ơ 22:36-40 36 “Thưa thầy, mệnh lệnh nào quan trọng nhất trong luật pháp?”
37 Chúa Giê-xu đáp, “Người hãy hết lòng, hết linh hồn, hết trí não mà yêu mến Chúa là Thượng Đế người.” 38 Đó là mệnh lệnh đầu tiên và quan trọng nhất. 39 Còn mệnh lệnh thứ hai cũng tương tự như vậy: ‘Hãy yêu người láng giềng như mình.’ 40 Tất cả luật pháp và các lời viết của các nhà tiên tri đều dựa vào hai mệnh lệnh đó.”**

Nếu tự do bị phá hủy để chấm dứt cái ác thì đó sẽ là cái ác, bởi vì nó sẽ tước đi những điều tốt đẹp nhất của những sinh vật tự do. Vì thế tiêu diệt cái ác sẽ là cái ác.

Nếu cái ác cần được xử lý thì chúng ta cần nói về việc nó bị đánh bại chứ không phải bị tiêu diệt.

Lập luận chống lại Thiên Chúa về sự tồn tại của cái ác đưa ra một số giả định kiêu ngạo. Chỉ vì cái ác chưa bị tiêu diệt ngay bây giờ không có nghĩa là nó sẽ không bao giờ bị tiêu diệt. Lập luận ngụ ý rằng nếu hôm nay Chúa không làm bất cứ điều gì thì điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Điều này giả định rằng họ có một số thông tin nội bộ về tương lai. Hoặc người đó không nhận biết những gì Thiên Chúa đã và đang làm đối với sự ác, hoặc họ không tin những gì Thiên Chúa đã và đang làm đối với sự ác.

Sau đây là cách trình bày lại lập luận để sửa chữa sự giám sát trong quan điểm thời gian:

1. Nếu Thiên Chúa là Đấng toàn thiện, Ngài sẽ đánh bại cái ác.
2. Nếu Thiên Chúa toàn năng, Ngài có thể đánh bại sự dữ.
3. Cái ác vẫn chưa bị đánh bại.
4. Vì vậy, một ngày nào đó Thiên Chúa có thể và sẽ đánh bại sự ác.

Chính lý lẽ được dùng để chống lại Đức Chúa Trời hóa ra lại là sự biện minh cho Đức Chúa Trời.

Chúa vẫn chưa xong; bạn sẽ phải chờ đợi. Chúa thà vật lộn với ý chí nổi loạn của chúng ta còn hơn là thống trị trên đá và cây cối.

Được giải thoát khỏi hình phạt của tội lỗi, sự dữ

Khi con người phạm tội, họ phải chịu hình phạt của tội lỗi là cái chết về mặt tâm linh. Cuộc đời vô tội của Chúa Giê-xu Christ và cái chết hy sinh của Ngài trên thập tự giá đã giải cứu những Cơ-độc nhân được tái sinh khỏi hình phạt của tội lỗi. Đức Chúa Trời đã đánh bại sự ác tại thập tự giá.

Được giải thoát khỏi quyền lực của tội lỗi, sự dữ

Khi được tái sinh, những Cơ-độc nhân được Đức Thánh Linh ngự trị dẫn dắt, họ được giải thoát khỏi quyền lực của tội lỗi.

Được giải thoát khỏi sự hiện diện của tội lỗi, sự dữ

Khi Đức Chúa Trời ban cho các Cơ-độc nhân được tái sinh một thân xác mới được vinh hiển, họ sẽ được giải thoát khỏi sự hiện diện của tội lỗi mãi mãi.

Mục đích của cái ác là gì?

Một số người cố gắng dùng sự đau khổ như một lý lẽ chống lại Chúa là Đấng toàn thiện. Lập luận của họ như sau:

1. Đau khổ không có mục đích tốt đẹp.
2. Một Thiên Chúa toàn thiện phải có mục đích tốt lành cho mọi việc.
3. Vì vậy không thể có một Thiên Chúa toàn thiện được.

Có sự khác biệt giữa việc chúng ta biết mục đích làm điều ác và việc Đức Chúa Trời có mục đích cho việc đó. Dù chúng ta không biết mục đích của Chúa, nhưng có thể Ngài vẫn có lý do chính đáng để cho phép điều ác xảy ra trong đời sống chúng ta. Chúng ta không thể cho rằng việc gì đó không có mục đích tốt chỉ vì chúng ta không biết nó có thể là gì. Ví dụ: Một người cha đưa con đi tiêm phòng. Đứa trẻ nhìn lên người cha, người nói với đứa trẻ rằng mặc dù mũi kim đau nhưng vẫn có lý do chính đáng cho việc đó. Trẻ không có khái niệm về việc tăng khả năng miễn dịch sau khi tiêm chủng. Tất cả những gì đứa trẻ biết lúc đó là chiếc kim có sọc và rất đau. Nhưng có một lý do rất chính đáng cho việc chịu đựng nỗi đau. Một ví dụ khác có thể là đồng lạnh răng hoặc gãy tê răng; Một lần nữa, bạn sẽ cảm thấy hơi đau khi tiêm nhưng nó sẽ gây mất cảm giác tạm thời ở một phần miệng. Con đau ngắn ngủi mà nha sĩ gây ra có mục đích chính đáng.

Nạn nhân của bệnh phong sẽ không còn cảm giác đau đớn ở tứ chi. Kết quả là, họ thường nhận những vết thương mà lẽ ra họ có thể tránh được nếu cảm thấy đau đớn. Ví dụ, họ có thể cầm một chiếc nồi nóng lên nhưng vì không có cảm giác đau đớn nên họ cầm nồi lâu hơn và bị bỏng nặng hơn. Vì vậy, nỗi đau có mục đích cảnh báo chúng ta về mối nguy hiểm.

Kinh Thánh cho chúng ta tấm gương của Giô-sép. Anh ta bị anh em mình bán làm nô lệ. Kết quả là Giô-sép phải chịu đau khổ nhiều năm. Nhưng cuối cùng, anh đã có thể giúp đỡ gia đình và người dân đang chết đói của mình; Lời Chúa bao gồm một câu rất mạnh mẽ về việc nỗi đau và sự đau khổ, cái ác, có thể phục vụ một mục đích lớn lao hơn như thế nào. Giô-sép hiểu rằng Đức Chúa Trời có mục đích cho sự đau khổ:

Sáng Thế 50:20 Các anh định hại em, nhưng Thượng Đế đã biến điều ác của các anh thành điều thiện để cứu mạng sống nhiều người, là điều đang được thực hiện.

Đó là lý do tại sao khi đối mặt với sự dữ và đau khổ của con người, những tín đồ Đấng Christ chân chính trung thành biết rằng Đức Chúa Trời có mục đích trong mọi sự, kể cả sự ác và sự đau khổ của con người:

Rô-ma 8:18 Những sự đau khổ mà chúng ta hiện đang nếm trải không đáng gì so với vinh hiển sẽ được phô bày ra cho chúng ta.

Rô-ma 8:28 Chúng ta biết mọi việc hợp lại đều mang lợi ích đến cho những ai yêu mến Thượng Đế, là những người Ngài đã gọi, theo mục đích của Ngài.

Bệnh tật và thậm chí cái chết là vì vinh quang của Thiên Chúa.

Giăng 9:1-3 1 Chúa Giê-xu đang đi đường, Ngài thấy một người mù từ lúc mới sinh. 2 Các môn đệ hỏi Ngài, “Thưa thầy, tại tội lỗi của anh này hay của cha mẹ mà anh sinh ra đã bị mù?” 3 Chúa Giê-xu đáp, “Không phải tại tội của anh hay của cha mẹ mà anh bị mù. Anh bị mù để cho quyền năng của Thượng Đế được bày tỏ trong anh ta.

Giăng 11:3-4 3 Hai chị em Ma-ri và Ma-thê nhờ người đến báo tin cho Chúa Giê-xu hay, “Thưa Chúa, người Chúa yêu đang bị bệnh.” 4 Khi được tin, Chúa Giê-xu bảo, “Bệnh này không đến nỗi chết đâu nhưng để làm vinh hiển Thượng Đế và Con Ngài cũng được rạng danh.”

Hãy nghĩ đến điều sau: Đức Chúa Trời không đòi hỏi chúng ta phải trải qua bất cứ điều gì mà chính Ngài không sẵn lòng làm. Chúa Giê-su Kitô là Thiên Chúa trong xác thịt con người. Điều ác tốt cùng, cái chết của Chúa Giê-su trên thập tự giá, đã mang lại sự sống đời đời, sự tốt lành tối thượng cho tất cả những ai tin vào Chúa Giê-su Christ là Cứu Chúa và là Chúa của cá nhân họ.

Giăng 15:13 Không có tình yêu nào lớn hơn khi một người hi sinh tính mạng vì bạn mình.

Rô-ma 5:10 Trong khi chúng ta còn là thù nghịch với Thượng Đế, thì chúng ta được hòa thuận lại với Ngài qua sự chết của Con Ngài. Vì đã được hòa thuận lại với Ngài, nên chắc chắn Ngài sẽ cứu chúng ta, qua chính mạng sống của Con Ngài.

Có nhất thiết phải ác độc đến vậy không?

Một số người chấp nhận rằng thế giới chắc chắn có cái ác vì Chúa đã tạo ra những sinh vật tự do, những người chọn không tin vào Chúa và kết quả là họ phạm tội ác. Nhưng họ tiếp tục nói: có cần phải có quá nhiều điều ác như vậy không? Họ nói: lẽ nào không thể có ít vụ giết người hơn, ít vụ hãm hiếp hơn hay ít tài xế say rượu hơn? Tất nhiên, điều đó có thể được kéo dài cho đến khi không còn cái ác nào nữa. Tất nhiên, cách duy nhất mà Chúa có thể làm giảm mức độ của cái ác là làm xáo trộn ý chí tự do và cách duy nhất để không đạt được điều ác nào là không bao giờ tạo ra những sinh vật có ý chí tự do. Nhưng, nếu điều đó được thực hiện thì tình yêu vĩ đại nhất sẽ không bao giờ đạt được, hãy xem Giăng 15:13 bên trên.

Dù bạn có tin hay không, một số người cũng sử dụng suy nghĩ tương tự để lập luận rằng Chúa sẽ không đày ai xuống địa ngục. Các tranh luận diễn ra như sau:

1. Điều tốt lành nhất là mọi người được cứu rỗi và được ban sự sống đời đời.
2. Ngay cả một người ở địa ngục cũng ít hơn điều tốt đẹp nhất.
3. Vì vậy, Thiên Chúa không thể đày ai vào hỏa ngục.

Vấn đề của lập luận này là người đó không hiểu bản chất thực sự của con người sa ngã hay Chúa đã làm gì để con người không cần phải xuống địa ngục.

Thứ nhất, về bản chất thực sự của con người sa ngã, tất cả mọi người khi sinh ra đều đã chết về mặt tâm linh, nghĩa là họ bị xa cách Chúa và không thể hòa giải với Chúa dù bất cứ điều gì họ làm. Cho nên

khi chết họ đọa vào địa ngục; Đức Chúa Trời không cần phải họ đến đó; họ đã đến đó rồi. Họ không thể lên thiên đàng vì họ đã chết về mặt tâm linh trong tội lỗi của mình.

Sáng Thế 5:3 Khi A-đam được 130 tuổi thì sinh một con trai nữa giống mình và đặt tên là Sét.

Thứ hai, con người không hiểu được việc Chúa đã làm nên con người không cần phải xuống địa ngục. Một người xuống địa ngục chỉ vì họ đã từ chối những gì Chúa đã làm cho họ để họ không cần phải xuống địa ngục.

Giăng 3:16 Vì Thượng Đế quá yêu nhân loại đến nỗi hi sinh Con Một của Ngài, để ai đặt niềm tin vào Con ấy sẽ không bị chết mất nhưng được sống đời đời.

II Phi-rơ 3:9 Thượng Đế không chậm trễ thực hiện lời hứa như một số người lầm tưởng. Nhưng Ngài đang nhẫn nhục với anh chị em. Ngài không muốn cho một người nào bị chết mất nhưng muốn cho mọi người đều ăn năn.

- Trên thiên đàng, những Co-đốc nhân được tái sinh chân chính thừa với Chúa:
“Ý Cha được nên”.
- Chúa nói với những người không tin Chúa ở địa ngục:
“Ý Cha được nên”.

Nói cách khác, những người ở địa ngục sử dụng ý chí tự do của mình khi còn sống trên trái đất để từ chối những gì Chúa đã làm cho họ để họ không phải xuống địa ngục. Đức Chúa Trời tôn trọng sự lựa chọn tự do ý chí của họ để từ chối sự hy sinh của Ngài vì tội lỗi của họ. Ngài không tống họ xuống địa ngục; Ngài để họ đi đến nơi duy nhất mà một người chết về mặt tâm linh có thể đến khi họ chết.

Cách duy nhất để đảm bảo ít vụ giết người hơn, ít vụ hãm hiếp hơn hoặc ít tài xế say rượu hơn là làm xáo trộn ý chí tự do. Anh ta không muốn can thiệp vào ý chí tự do.

Chúa không thể tạo ra một thế giới không có cái ác sao?

Một số người cho rằng Chúa có thể đã tạo ra một thế giới không có cái ác. Cuộc tranh luận diễn ra như thế này:

1. Chúa biết mọi thứ.
2. Chúa biết điều ác sẽ xảy ra trong thế giới mà Ngài tạo dựng.
3. Chúa có những khả năng không xấu xa; Anh ấy có thể đã chọn:
 - a. Một. không tạo ra bất cứ điều gì.
 - b. tạo ra một thế giới không có sinh vật tự do.
 - c. tạo ra một thế giới với những sinh vật tự do nhưng không có tội lỗi.
 - d. tạo ra một thế giới với những sinh vật tự do nhưng có tội lỗi nhưng cuối cùng tất cả đều được cứu.
4. Vì vậy, Chúa có thể đã tạo ra một thế giới không có cái ác hay địa ngục.

Sơ đồ sau đây mô tả bằng đồ họa lập luận:



Nhưng chúng ta phải xem xét hai điều để đáp lại lập luận như vậy. Đầu tiên liệu một thế giới như vậy có tốt hơn thế giới này không? Và thứ hai, liệu Chúa có muốn tạo ra một thế giới như vậy không? Về cơ bản, câu hỏi là: Liệu những lựa chọn không xấu xa có tốt hơn thế giới mà Ngài đã tạo ra không?



Tại sao Chúa lại chọn thế giới này?

Để bảo tồn ý chí tự do, đánh bại cái ác và đạt được điều tốt đẹp nhất, Chúa đã chọn con đường tốt nhất để đến thế giới tốt đẹp nhất. Chỉ một thế giới có ý chí tự do mới cho phép chúng ta sẵn sàng bước vào mối quan hệ yêu thương với Thiên Chúa, Đấng Tạo Hóa và với đồng loại. Đức Chúa Trời sẵn sàng chịu đựng sự ác và những người vô thần để đưa nhân loại sa ngã vào mối quan hệ yêu thương có ý chí tự do với Ngài.

Một ngày nào đó Đức Chúa Trời sẽ phán xét mọi điều ác; ngày đó được gọi là ngày phán xét. Điều ác do những tín đồ được tái sinh thực sự, những Cơ đốc nhân, đã phạm phải đã bị phán xét. Khi một tín đồ chân chính chấp nhận Chúa Giê-su Christ làm Cứu Chúa của họ thì hình phạt cho mọi tội lỗi, sự ác của họ đã được Chúa Giê-su Christ gánh trên thập tự giá. Hình phạt cho tội ác của họ đã được Chúa Giêsu trả. Tuy nhiên, những người không theo đạo Thiên Chúa phải trả giá cho sự ác, tội lỗi của mình. Ngày xảy ra được gọi là ngày phán xét.

Vào ngày phán xét, mọi quyết định sẽ được đưa ra vĩnh viễn:

- Người Thiên Chúa giáo sẽ đi vào thế giới tốt đẹp nhất. Chúng ta sẽ trải nghiệm cuộc sống vĩnh cửu trong mối quan hệ yêu thương với Đức Chúa Trời, Đấng Tạo Hóa của chúng ta và với những Cơ-đốc nhân được tái sinh cũng như với những linh hồn trung thành.
- Những người không theo đạo Thiên Chúa và tất cả những linh hồn sa ngã sẽ bị cách ly vĩnh viễn, tức là vào Hồ Lửa. Họ sẽ trải qua cái chết vĩnh viễn, còn được gọi là Cái chết thứ hai, tức là sự trừng phạt có ý thức và vĩnh viễn ở một nơi không bao giờ có niềm vui, hạnh phúc hay niềm vui.

Đức Chúa Trời không yêu cầu chúng ta chịu đựng bất cứ điều gì mà chính Ngài cũng không sẵn lòng chịu đựng.

Mác 8:31-33 31 Rồi Chúa Giê-xu bắt đầu dạy họ rằng, "Con Người phải chịu khổ nhiều, còn bị các bô lão Do-thái, các giới trưởng tế cùng các giáo sư luật loại ra." Ngài cũng cho biết thêm là Con Người sẽ bị giết, nhưng sau ba ngày sẽ sống lại từ trong kẻ chết. 32 Chúa Giê-xu nói rõ ràng cho các môn đệ biết những sự việc sẽ xảy ra. Phia-rô liền mang Ngài riêng ra và trách Ngài. 33 Nhưng Chúa Giê-xu quay lại nhìn các môn đệ rồi quở Phia-rô. Ngài bảo, "Này Sa-tăng, hãy đi khỏi mặt ta! Con không nghĩ đến việc Thượng Đế mà chỉ nghĩ đến những việc loài người thôi."

Trong câu trả lời của Ngài cho Gióp, Đức Chúa Trời trả lời câu hỏi: Còn sự ác và sự đau khổ của con người thì sao?

Về cơ bản, Chúa đã nói với Gióp: Con nghĩ con là ai?

Gióp 38:4 Khi ta đặt nền trái đất thì ngươi ở đâu? Nói đi, nếu ngươi biết.

Trong Tân Ước chúng ta đọc thấy có người chất vấn Chúa:

Rô-ma 9:20 Các anh chị em chỉ là người, mà hễ là người thì không có quyền hạch hỏi Thượng Đế. Đờ vật có quyền gì để hỏi người làm ra mình rằng, "Tại sao anh làm tôi như thế này?"

Sau hai chương phác thảo một số điều Chúa có thể làm, Chúa và Gióp tương tác với nhau:

Gióp 40:1-8 1 Rồi CHÚA nói cùng Gióp: 2 "Kẻ tranh luận với Đấng Toàn Năng sẽ chinh Ngài chẳng? Người nào cáo trách Thượng Đế hãy trả lời với Ngài." 3 Sau đó Gióp thưa với CHÚA: 4 "Tôi chẳng ra gì; tôi không thể đối đáp gì với Ngài, nên tôi sẽ lấy tay che miệng. 5 Tôi nói một lần nhưng sẽ không nói nữa. Tôi nói hai lần, nhưng chẳng có gì để thêm." 6 Rồi từ giữa cơn giông CHÚA nói cùng Gióp: 7 "Hãy nài nịt ngươi! Ta sẽ hỏi ngươi, ngươi phải trả lời cho ta. 8 Có phải ngươi bảo rằng ta bất công chẳng? Có phải ngươi oán trách ta để ta khiến cho ngươi hoá ra công chính chẳng?"

Chúa tiếp tục thêm hai chương nữa để chỉ ra thêm về một số sự vĩ đại của Ngài và cuối cùng Gióp cũng đáp lại:

Gióp 42:1-6 1 Sau đó Gióp thưa với CHÚA: 2 "Tôi biết Ngài có thể làm mọi điều, không có chương trình nào của Ngài bị hư hỏng. 3 Ngài hỏi, 'Người này là ai mà làm cho mục đích ta lu mờ bằng cách nói nhảm?' Thật vậy tôi đã nói những điều tôi không hiểu biết; Tôi nói đến những điều kỳ diệu quá không hiểu nổi. 4 Ngài nói, 'Nghe đây, ta sẽ nói. Ta sẽ hỏi ngươi, ngươi phải trả lời cho ta.' 5 Trước đây tôi có nghe về Ngài, nhưng nay mắt tôi đã thấy Ngài. 6 Cho nên tôi lấy làm xấu hổ; Tôi sẽ thay đổi lòng và nếp sống, và ngồi trong tro bụi."

Về cơ bản, Gióp ăn năn và nhận ra:

- Không có nỗi đau khổ nào cho phép con người có quyền đặt câu hỏi về sự khôn ngoan vô hạn của Thiên Chúa.
- Đức Chúa Trời không cần lời khuyên của con người trong quá trình tạo dựng thế giới.

Chúng ta phải:

- Chấp nhận Chúa theo điều kiện của Ngài chứ không phải theo điều kiện của chúng ta.
- Yêu Chúa vô điều kiện.
- Có niềm tin vào Chúa, vô điều kiện.

Một cảnh báo nghiêm trọng

Nếu bạn từ chối những gì Chúa đã làm để đánh bại cái ác thì hãy cảnh giác.

Hê-bơ-rơ 10:29-31 29 Cho nên anh chị em nghĩ phải đối xử thế nào với những kẻ coi thường Con Thượng Đế, xem huyết giao ước đã thánh hóa họ chẳng khác nào một thứ huyết khác, sỉ nhục Thánh Linh của ân phúc Thượng Đế? Chắc chắn họ phải bị trừng phạt nặng hơn. 30 Chúng ta biết Thượng Đế phán, "Ta sẽ trừng phạt kẻ phạm tội; ta sẽ báo trả họ." Ngài cũng phán thêm, "Chúa sẽ xét xử dân Ngài." 31 **Rơi vào tay Thượng Đế hằng sống là điều khủng khiếp.**

Tóm tắt/Ôn tập các câu trả lời cho: Còn cái ác và nỗi đau khổ của con người thì sao?

Cái ác là gì?

Cái ác là sự thiếu vắng điều gì đó tốt đẹp lẽ ra phải có mặt. Cuối cùng, đó là sự thiếu niềm tin vào Thiên Chúa.

Rô-ma 14:23 Nhưng người nào ăn mà không chắc mình đúng tức là quấy, vì người ấy không tin rằng mình hành động đúng. Điều gì làm mà không tin chắc rằng đúng là có tội.

Cái ác từ đâu đến?

Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên những tạo vật hoàn hảo với ý chí tự do để bước vào mối quan hệ yêu thương với Ngài và với con người khác. Ý chí tự do là nguyên nhân của cái ác.

Thiên Chúa đã tạo ra sự thật về tự do; chúng ta thực hiện những hành động tự do.

Đức Chúa Trời khiến điều ác có thể xảy ra; con người đã biến cái ác thành hiện thực.

Tại sao cái ác không thể bị ngăn chặn?

Cái ác không thể bị tiêu diệt nếu không tiêu diệt được ý chí tự do. Thiên Chúa đang đánh bại cái ác trong khi vẫn bảo vệ ý chí tự do.

Mục đích của cái ác là gì?

Có sự khác biệt giữa việc Chúa có mục đích và việc bạn biết mục đích đó. Có nhiều mục đích gây đau đớn; một số ví dụ là: tiêm chủng, gây mê răng, đạt được lợi ích lớn hơn, ví dụ: Joseph.

Sáng Thế 50:20 Các anh định hại em, nhưng Thượng Đế đã biến điều ác của các anh thành điều thiện để cứu mạng sống nhiều người, là điều đang được thực hiện.

Có nhất thiết phải ác độc đến vậy không?

Sự ác chỉ có thể giảm bớt nếu Thiên Chúa can thiệp vào ý chí tự do. Thiên Chúa không muốn can thiệp vào ý chí tự do.

Chúa không thể tạo ra một thế giới không có cái ác sao?

Bạn không thể nói không có gì tốt hơn một cái gì đó. Bạn không thể nói không có ý chí tự do thì tốt hơn ý chí tự do. Bạn không thể nói một lựa chọn phi đạo đức thì tốt hơn về mặt đạo đức so với một lựa chọn có đạo đức.

Vậy thì tại sao Chúa lại chọn thế giới này?

Đó là cách tốt nhất để đến thế giới tốt nhất.

Khi Gióp đặt câu hỏi về sự khôn ngoan của Chúa, Chúa đã trả lời ông và Gióp vô cùng kinh hãi.

Về cơ bản, Chúa đã nói với Gióp: Con nghĩ con là ai?

Gióp 38:4 Khi ta đặt nền trái đất thì ngươi ở đâu? Nói đi, nếu ngươi biết.

Thiên Chúa đang cho phép sự dữ, những người vô thần và sự đau khổ của con người đạt được điều tốt đẹp hơn, tức là cứu rỗi nhiều linh hồn. Đức Chúa Trời không yêu cầu chúng ta phải trải qua bất cứ điều gì mà chính Ngài không sẵn lòng làm. Ngài đã chịu đựng sự ác tột cùng, cái chết của chính Ngài trên thập tự giá, để đạt được điều tốt lành tối thượng, tức là sự sống đời đời cho nhiều người. Những người theo đạo Cơ đốc thoát khỏi Hồ Lửa vì Chúa Giê-su Christ sẵn sàng chịu đựng cái ác tột cùng.

Trong phần giới thiệu tôi đã nói “vấn đề” về cái ác và sự đau khổ của con người có lẽ là sự phản đối phổ biến nhất đối với Cơ đốc giáo. Đây cũng là cơ hội lớn nhất để các tín hữu thể hiện niềm tin vào Thiên Chúa. Chúng ta thể hiện niềm tin vào Chúa bằng cách tin tưởng rằng Chúa biết điều Ngài đang làm, ngay cả khi chúng ta đối mặt với sự dữ và đau khổ của con người. Không thể hiện đức tin như vậy sẽ là điều ác.

Hãy tưởng tượng nếu bạn là một trong những môn đồ của Đấng Christ và bạn nhìn thấy Ngài chết trên thập tự giá và được đặt trong một ngôi mộ. Giữa cái chết và sự phục sinh của Ngài, không ai trong số những người tin Ngài hiểu được mục đích của Đức Chúa Trời. Ngay cả trước khi chết trên thập giá, Chúa Giêsu đã nói cho họ biết điều gì sẽ xảy ra. Chúa Giêsu quở trách Phêrô vì về cơ bản Phêrô thiếu niềm tin vào sự khôn ngoan của Thiên Chúa.

Mác 8:31-33 31 Rồi Chúa Giê-xu bắt đầu dạy họ rằng, “Con Người phải chịu khổ nhiều, còn bị các bô lão Do-thái, các giới trưởng tế cùng các giáo sư luật loại ra.” Ngài cũng cho biết thêm là Con Người sẽ bị giết, nhưng sau ba ngày sẽ sống lại từ trong kẻ chết. 32 Chúa Giê-xu nói rõ ràng cho các môn đệ biết những sự việc sẽ xảy ra. Phia-rơ liền mang Ngài riêng ra và trách Ngài. 33 Nhưng Chúa Giê-xu quay lại nhìn các môn đệ rồi quở Phia-rơ. Ngài bảo, “Này Sa-tăng, hãy đi khỏi mặt ta! Con không nghĩ đến việc Thượng Đế mà chỉ nghĩ đến những việc loài người thôi.”

Nếu có mặt ở đó, bạn có nghi ngờ sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời không? Bạn có nghĩ rằng Chúa không biết Ngài đang làm gì không? Bạn có nghĩ rằng sự đau khổ và cái chết của Đấng Christ không có mục đích gì không? Bạn sẽ nhìn những sự kiện này từ góc nhìn của con người hay từ góc nhìn của Chúa? Tôi biết một cách để tìm ra cách bạn phản ứng với những sự kiện đó - nó cũng giống như cách bạn phản ứng với cái ác, đau khổ và cái chết trong cuộc sống ngày nay. Bạn có nghi ngờ Chúa biết Ngài đang làm gì không? Bạn có thể hiện đức tin và sự tin tưởng vào sự khôn ngoan vô hạn của Chúa và rằng Ngài biết Ngài đang làm gì không?

Tại sao Thiên Chúa tạo ra thế giới này? Ngài cho chúng ta biết câu trả lời trong Lời Ngài:

Khải Huyền 4:11 “Lạy Chúa là Thượng Đế, Ngài đáng được vinh hiển, danh dự và quyền năng, vì Ngài đã tạo nên muôn vật. Mọi vật hiện có đều được tạo dựng theo ý muốn Ngài.”

Cuộc sống này thật khó khăn. Tất cả chúng ta đều trải qua đau đớn, đau khổ và cái chết. Nhưng Đấng Tạo Hóa nhân từ của chúng ta có trí tuệ vô hạn và Ngài biết con đường tốt nhất để đến với thế giới tốt đẹp nhất - tôi đặt trọn niềm tin vào Ngài. Bạn có?

Phần đầu tiên của chương này chủ yếu lấy từ cuốn sách: *When Skeptics Ask* by Norman L. Geisler Và Ronald M. Brooks, xuất bản bởi Victor Books ISBN: 0-89693-766-6. Geisler đưa ra những lập luận thuyết phục cho thần học - - câu trả lời cho việc tại sao một Thiên Chúa tốt lành lại cho phép sự ác biểu hiện. Phần còn lại của chương này trình bày những suy nghĩ của tôi liên quan đến lý do tại sao Chúa tạo ra thế giới này.

Tóm lại, Chúa tạo dựng thế giới này để chúng ta có thể trải nghiệm mối quan hệ yêu thương vĩnh cửu với Ngài.

Chúa cho phép cái ác tồn tại trên thế giới này. Ngài cũng cung cấp các vị tiên tri và sứ đồ để giảng dạy cho chúng ta biết Ngài là người như thế nào. Đức Chúa Trời không tạo ra điều ác; nhưng sự tồn tại của cái ác kết hợp với các nhà tiên tri và sứ đồ dạy chúng ta biết Thiên Chúa là thế nào, từ đó, cho phép chúng ta trải nghiệm mối quan hệ yêu thương với một Thiên Chúa chân thật duy nhất.

Khi biết được Ngài yêu thương chúng ta đến mức nào, chúng ta có thể thực hiện ý chí tự do của mình và đáp lại yêu thương Ngài.

Thiên Chúa có ba ngôi: Thiên Chúa Cha, Thiên Chúa Con và Thiên Chúa Thánh Thần. Thế giới này cho phép chúng ta thực hiện ý chí tự do. Kết quả là mỗi con người có lúc sẽ chọn làm điều ác, có lúc lại chọn làm điều thiện. Chúng ta phạm tội chống lại Đức Chúa Cha, chúng ta bị Đức Thánh Linh kết án về tội lỗi, và qua sự sống vô tội, cái chết và sự phục sinh của Đức Chúa Con, chúng ta được ban cho sự cứu rỗi khỏi hình phạt của tội lỗi mình.

Thiên Chúa là tự tồn tại. Bằng cách có ý thức về thế giới xấu xa, sa ngã này, chúng ta có thể nhận ra rằng Thiên Chúa phải tự tồn tại; chỉ có một sinh vật như vậy mới có thể tạo ra vũ trụ.

Chúa là người tự túc. Chúng ta chỉ có thể hiểu được ân sủng vô hạn là gì nếu một sinh vật tự túc ban cho chúng ta một món quà. Vì vậy, khi Chúa ban cho chúng ta sự cứu rỗi như một món quà, chúng ta có thể biết cảm giác được trải nghiệm ân sủng đích thực và trải nghiệm được tình yêu vĩ đại nhất, loại tình yêu được đề cập ở trên Giảng 15:13

Giảng 15:13 Không có tình yêu nào lớn hơn khi một người hi sinh tính mạng vì bạn mình.

Chúa là thần linh. Chúng ta chỉ có thể hiểu linh hồn là gì bằng cách chuyển từ trạng thái chết về mặt thuộc linh qua thế giới chết về mặt thuộc linh này sang trạng thái sống về mặt thuộc linh trong Chúa Giê-xu Christ.

Chúa là vô hạn. Chúng ta là hữu hạn. Chỉ bằng cách sống như những sinh vật hữu hạn, chúng ta mới có thể có được bất kỳ khái niệm nào về thế nào là một sinh vật vô hạn. Ngài đối lập với chúng ta về bản chất hữu hạn của chúng ta.

Đức Chúa Trời là vĩnh cửu, còn chúng ta thì không, chúng ta có sự khởi đầu. Ngài không có sự khởi đầu vì Ngài không được tạo dựng. Những người trở thành Cơ đốc nhân được tái sinh thực sự được ban cho sự sống đời đời. Sau khi chết, người theo đạo Thiên Chúa sẽ rời cõi vật chất này và bước vào cõi tâm linh; đó sẽ là cách chúng ta hiểu rõ hơn về bản chất của vĩnh cửu. Chỉ bằng cách trải nghiệm lần đầu tiên về thời gian và không gian mà Chúa tạo ra, chúng ta mới có thể hiểu rõ hơn về bản chất của sự vĩnh hằng.

A Deeper Relationship with Jesus

Đức Chúa Trời không thay đổi về các thuộc tính của Ngài. Chẳng hạn, Đức Chúa Trời là lẽ thật và vì Ngài không thay đổi nên Ngài sẽ không bao giờ nói dối. Trong thế giới này, chúng ta thay đổi các giá trị và đạo đức của mình. Một người từng yêu thương và đáng tin cậy có thể thay đổi đối với chúng ta và làm tổn thương chúng ta. Chỉ khi sống trong thế giới xấu xa, sa ngã này, chúng ta mới có thể hiểu được một sinh vật thực sự ổn định và đáng tin cậy là như thế nào.

Thiên Chúa có sự khôn ngoan vô hạn. Chỉ có đấng có trí tuệ vô hạn mới có thể tạo ra một thế giới trong đó Ngài chết để cứu chúng ta. Đó chính xác là điều mà chúng ta, với trí tuệ hữu hạn, sẽ không bao giờ phát minh ra được. Bằng cách đó, chúng ta có thể có được một số ý tưởng về trí tuệ vô hạn là như thế nào.

Đức Chúa Trời là Đấng toàn tri. Anh ấy có kiến thức vô hạn. Những lời tiên tri trong Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Ngài có kiến thức vô hạn.

Thiên Chúa là toàn năng; Anh ấy là người toàn năng. Chỉ có một đấng toàn năng mới có thể tạo ra và duy trì vũ trụ này.

Thiên Chúa là thánh. Chỉ khi sống trong thế giới xấu xa, sa ngã này, chúng ta mới có thể hiểu được sự thánh thiện thực sự là gì.

Thiên Chúa là siêu việt. Chỉ khi sống trong thế giới vật chất và gặp gỡ Thiên Chúa, chúng ta mới có thể hiểu được siêu việt là gì. Bởi vì, khi chết, chúng ta rời bỏ cõi vật chất và bước vào cõi tâm linh; chúng ta sẽ khám phá ra rằng Kinh thánh đã đúng khi mô tả Chúa là Đấng siêu việt bởi vì Ngài đã ở đó khi chúng ta đến đó.

Chúa là công lý. Trên thế giới này, Thiên Chúa đã ban cho chúng ta một ý thức, một sự hiểu biết về đúng sai, thiện và ác. Cái chết hy sinh của Chúa Giêsu Kitô dạy cho chúng ta biết sự công bằng của Thiên Chúa sâu xa biết bao. Cái ác phải bị phán xét. Chỉ bằng cách sống trong thế giới xấu xa, sa ngã này và biết rằng tất cả tội lỗi của chúng ta được đặt trên Chúa Con để thỏa mãn sự công bằng của Chúa, chúng ta mới có thể học được công lý, tình yêu, lòng thương xót và ân sủng thực sự là gì.

Thiên Chúa là một sinh vật tốt. Chúng ta sẽ không bao giờ có thể hiểu sâu sắc về một sinh vật thực sự tốt trừ khi chúng ta trải nghiệm thế giới xấu xa, sa ngã này.

Thiên Chúa là ân sủng. Cách duy nhất chúng ta có thể trải nghiệm món quà thực sự vô giá từ Chúa, đó là ân sủng, là sinh ra đã chết về mặt tâm linh và sau đó được ban cho sự cứu rỗi như một món quà. Cuộc đời vô tội của Chúa Giêsu Kitô và cái chết sau đó trả giá cho tội lỗi của bạn và làm thỏa mãn sự công bằng của Thiên Chúa, miễn là bạn chấp nhận công việc của Chúa Giêsu Kitô như sự trả giá cho tội lỗi của bạn. Ân điển vô hạn của Đức Chúa Trời được thể hiện qua món quà cứu rỗi của Ngài.

Chúa là sự thật. Cách duy nhất để chúng ta có thể hiểu sâu sắc lẽ thật là gì khi lần đầu tiên chúng ta sống trong thế giới xấu xa, sa ngã này. Tất cả chúng ta đều đã nói dối người khác và những người khác cũng đã nói dối chúng ta.

Thiên Chúa có mặt khắp nơi. Khi rời khỏi thế giới vật chất này, chúng ta sẽ nhận ra Chúa cũng ở trong thế giới tâm linh.

Chúa là thành tín. Lời của Đức Chúa Trời, Kinh Thánh, đã đặt ra những lời tiên tri hàng trăm năm trước khi chúng được ứng nghiệm. Nhiều lời tiên tri đó nói về Chúa Giê-su Christ. Vì thế, sống trong thế gian gian ác này, chúng ta có thể biết rằng Thiên Chúa là thành tín thực hiện lời hứa của Người với chúng ta.

Thiên Chúa là lòng thương xót. Trước đó tôi đã đề cập rằng Chúa là người tự túc. Chúa không cần bất cứ điều gì từ bất cứ ai. Vì vậy, hồng ân cứu độ của Người là một hành động thương xót vô hạn đối với chúng ta.

Thiên Chúa là tình yêu. Chính qua thế giới tội ác này mà chúng ta có thể trải nghiệm được tình yêu và món quà cứu rỗi của Thiên Chúa qua Chúa Giêsu Kitô. Đức Chúa Con là Đức Chúa Trời trong xác thịt con người; Ngài đã chịu đau khổ và chết vì chúng ta. Đức Chúa Trời không yêu cầu chúng ta phải trải qua bất cứ điều gì mà chính Ngài không sẵn lòng làm.

Giăng 3:16 - 21 16 Vì Thượng Đế quá yêu nhân loại đến nỗi hi sinh Con Một của Ngài, để ai đặt niềm tin vào Con ấy sẽ không bị chết mất nhưng được sống đời đời. 17 Thượng Đế sai Con Ngài đến thế gian không phải để kết tội thế gian, nhưng để thế gian nhờ Ngài mà được cứu. 18 Ai tin nhận Con Trời sẽ không bị kết tội, nhưng ai không chịu tin thì đã bị kết tội rồi, vì không tin nhận Con Một của Thượng Đế. 19 Họ bị kết tội vì lý do này: Ánh sáng đã đến trong thế gian, nhưng họ không thích ánh sáng. Họ lại ưa bóng tối vì việc làm của họ xấu xa. 20 Ai làm ác thì ghét và không thích đến gần ánh sáng vì sợ bị phơi bày việc làm xấu xa của mình. 21 Nhưng ai đi theo sự thật thì thích đến với ánh sáng, để ánh sáng bày tỏ rằng việc mình làm là do Thượng Đế hướng dẫn."

Thiên Chúa là chủ quyền. Dù bạn có phải là Co-đốc nhân hay không, khi chết bạn sẽ hiểu rằng Đức Chúa Trời thực sự có quyền tối cao. Một phần lý do tại sao bạn sẽ hiểu là vì bạn đã trải nghiệm thế giới tà ác này. Đối với các Kitô hữu, cái chết thể xác sẽ cho phép chúng ta tiếp tục mối quan hệ yêu thương với Thiên Chúa toàn năng. Đối với những người không theo đạo Thiên Chúa, cái chết thể xác sẽ đặt họ vào nơi đau khổ không ngừng như hình phạt cho tội lỗi của họ. Một phần đau khổ của họ là nhận ra rằng họ đã không chấp nhận món quà cứu rỗi qua Chúa Giêsu Kitô khi họ có cơ hội.

Chỉ qua thế giới xấu xa, sa ngã này mà chúng ta mới có cơ hội thực hiện ý chí tự do và chấp nhận món quà cứu rỗi qua Chúa Giêsu Kitô, Đấng là Thiên Chúa trong xác thịt con người. Chỉ vì Thiên Chúa là tình yêu vĩnh cửu và công lý vô tận nên mới có cơ hội trải nghiệm mối quan hệ yêu thương vĩnh cửu với Ngài.

Chương 40: Hành động vĩ đại nhất của tình yêu

Trong chương trước Cái ác và sự đau khổ của con người, tôi đã giải thích tại sao cái ác và sự đau khổ của con người có thể có mục đích. Việc giết Chúa Giêsu Kitô là hành động tội ác lớn nhất từng được thực hiện; nhưng nó đã dẫn đến hành động yêu thương vĩ đại nhất. Kết quả là sự hòa giải của tâm hồn con người với Đấng Tạo Hóa.

Chúa đã mặc xác phàm và chết cho tôi.

Rô-ma 5:10 Trong khi chúng ta còn là thù nghịch với Thượng Đế, thì chúng ta được hòa thuận lại với Ngài qua sự chết của Con Ngài. Vì đã được hòa thuận lại với Ngài, nên chắc chắn Ngài sẽ cứu chúng ta, qua chính mạng sống của Con Ngài.

Giăng 3:16 Vì Thượng Đế quá yêu nhân loại đến nỗi hi sinh Con Một của Ngài, để ai đặt niềm tin vào Con ấy sẽ không bị chết mất nhưng được sống đời đời.

Để bắt đầu biết Chúa yêu bạn như thế nào, vui lòng đọc những câu sau đây:

I Cô-rinh-tô 13:4-8 4 Tình yêu thương nhẫn nại và nhân từ. Tình yêu thương không đố kỵ, không khoe khoang, không tự phụ. 5 Tình yêu thương không cộc cằn, không ích kỷ, không nóng nảy. Tình yêu thương bỏ qua các tổn thương đã chịu. 6 Tình yêu thương không vui về điều ác nhưng vui trong sự thật. 7 Tình yêu thương chấp nhận mọi điều. Lúc nào cũng tin tưởng, lúc nào cũng hi vọng, lúc nào cũng chịu đựng. 8 Tình yêu thương không bao giờ dứt. Ân tứ nói tiên tri có lúc sẽ ngưng. Ân tứ nói ngôn ngữ lạ có lúc sẽ không còn. Ân tứ hiểu biết sẽ chấm dứt.

Sau khi được hòa giải với Thiên Chúa, Ngài đã biến chúng ta thành con cái của Ngài.

I Giăng 3:1 Cha đã quá yêu chúng ta đến nỗi nhận chúng ta làm con cái Ngài. Và chúng ta quả thật là con cái Ngài. Lý do người đời không biết chúng ta là vì họ không biết Chúa Cứu Thế.

Chương 41: Thiên Đường Có Thật

Tôi biết mình sẽ ở trên thiên đàng khi mọi suy nghĩ, mọi hành động của tôi đều hoàn toàn phù hợp với ý Chúa.

I-sai-a 65:17 Đây ta sẽ lập một trời mới và đất mới, dân chúng sẽ không nhớ những việc đã qua hay suy nghĩ đến những việc đó nữa.

Thánh Thi 16:11 Lạy CHÚA, xin dạy tôi sống đời thánh thiện. Được ở cùng CHÚA khiến tôi tràn đầy niềm vui; Ở bên tay phải CHÚA tôi vô cùng sung sướng.

Ma-thi-ơ 6:19-21 19 Các con đừng thu chứa của báu trên đất này là nơi có mối mọt, rỉ sét hủy hoại và kẻ trộm lén vào đánh cắp. 20 Nhưng hãy thu chứa của báu trên thiên đàng; là nơi không có mối mọt, rỉ sét hủy hoại hoặc kẻ trộm đánh cắp. 21 Của đâu thì lòng đó.

Giăng 14:2-3 2 Trong nhà Cha ta có nhiều chỗ ở. Nếu không thì ta đã nói cho các con biết rồi. Ta đi để chuẩn bị chỗ ở cho các con. 3 Sau khi ta đi và chuẩn bị chỗ ở cho các con rồi thì ta sẽ trở lại đón các con đi để ở cùng ta ở đâu thì các con cũng ở đó.

Phi-líp 3:20-21 20 Nhưng chúng ta là công dân trên trời, chúng ta đang trông mong Đấng Giải Cứu trở lại, Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu. 21 Ngài sẽ dùng quyền năng quản trị mọi loài mà biến hóa thân thể hèn mọn của chúng ta trở nên như thân thể vinh hiển của Ngài.

I Cô-rinh-tô 2:9 Nhưng như Thánh Kinh viết, “Chưa ai thấy, chưa ai nghe điều ấy. Chưa ai tưởng tượng được điều Thượng Đế chuẩn bị cho những người yêu mến Ngài.”

I Cô-rinh-tô 15:50 Anh chị em ơi, tôi xin thưa điều này: Thịt và máu không thể hưởng Nước Trời được đâu. Vật mục nát không thể nào dự phần với vật không bao giờ bị mục nát.

Hê-bơ-rơ 11:16 Nhưng trái lại, họ mơ ước một quê hương tốt hơn—trên thiên đàng. Cho nên Thượng Đế không xấu hổ mà nhận mình làm Thượng Đế của họ vì Ngài đã chuẩn bị cho họ một thành.

Hê-bơ-rơ 12:22-23 22 Nhưng anh chị em đã đến gần núi Xi-ôn, thành của Thượng Đế hằng sống, Giê-ru-sa-lem trên trời. Anh chị em đã đến nơi hàng ngàn thiên sứ hân hoan nhóm họp. 23 Anh chị em đã đến nơi gặp gỡ của các con đầu lòng của Thượng Đế được ghi tên trên thiên đàng. Anh chị em đã đến cùng Thượng Đế, quan án của mọi người, và đến cùng các thần linh của những người tốt đã trở nên toàn thiện.

I Phi-rơ 1:4 Hiện nay chúng ta nuôi hi vọng về ân phúc Thượng Đế đã dành cho con cái Ngài. Ân phúc ấy không tiêu mất, không hư hỏng, không tàn héo hiện đang được để dành trên thiên đàng cho anh chị em.

II Phi-rơ 3:13 Nhưng Thượng Đế đã lập một lời hứa với chúng ta, nên chúng ta hãy trông chờ một trời mới, đất mới, nơi sự công chính ngự trị.

Khải Huyền 2:7 Ai có tai nghe, hãy lắng nghe lời Thánh Linh phán cùng các hội thánh. Kẻ nào thắng ta sẽ ban cho quyền ăn trái cây sự sống trong vườn của Thượng Đế."

Khải Huyền 7:9-10 9 Sau các việc ấy, tôi nhìn thì thấy một đoàn người vĩ đại, đông vô số, không thể đếm được. Họ từ mọi quốc gia, mọi chi tộc, mọi dân, mọi thứ tiếng trên thế giới. Tất cả đứng trước ngai và Chiên Con, mặc áo trắng, tay cầm nhánh chà là. 10 Họ kêu lớn, "Sự cứu rỗi thuộc về Thượng Đế chúng ta, Đấng ngồi trên ngai và về Chiên Con."

Khải Huyền 7:15-17 15 Nhờ đó họ được đứng trước ngai Thượng Đế. Họ thờ phụng ngày và đêm trong đền thờ Ngài. Đấng ngồi trên ngai sẽ ở với họ mãi mãi. 16 Họ sẽ không còn đói hay khát nữa. Mặt trời cũng không làm hại họ, sức nóng cũng không làm phỏng họ. 17 Vì Chiên Con ở giữa ngai sẽ chặn dắt họ. Ngài sẽ dẫn họ đến suối nước sự sống. Thượng Đế sẽ lau hết nước mắt khỏi họ.

Khải Huyền 11:19 Rồi đền thờ của Thượng Đế trên thiên đàng mở ra. Người ta có thể thấy Rương Giao Ước trong đền thờ, trong đó đựng giao ước của Thượng Đế lập với dân Ngài. Tiếp sau có chớp, sấm vang rầm, động đất và cơn mưa đá lớn.

Khải Huyền 14:13 Sau đó tôi nghe tiếng từ trời nói rằng, "Hãy viết đi: Phúc thay cho những người từ nay về sau chết trong Chúa." Thánh Linh nói, "Phải, họ sẽ nghỉ ngơi khỏi sự vất vả của mình và phần thưởng công khó của họ sẽ luôn luôn theo họ."

Khải Huyền 21:4 Ngài sẽ lau hết nước mắt khỏi mắt họ; sẽ không còn chết chóc, buồn thảm, khóc lóc hay đau đớn nữa vì những việc cũ đã qua rồi."

Giê-ru-sa-lem Mới

Khải Huyền 21:10-27 10 Tôi được thiên sứ nhờ quyền năng của Thánh Linh mang đến một hòn núi rất lớn và cao. Người chỉ cho tôi thấy thành thánh Giê-ru-sa-lem từ thiên đàng của Thượng Đế xuống. 11 Thành sáng rực do vinh hiển Thượng Đế và chói như bửu ngọc, giống như bích ngọc, trong như pha lê. 12 Thành có tường cao lớn với mười hai cửa, mỗi cửa có một thiên sứ đứng gác, trên mỗi cửa có khắc tên của một trong mười hai chi tộc Ít-ra-en. 13 Ba cửa hướng Đông, ba cửa hướng Bắc, ba cửa hướng Nam và ba cửa hướng Tây. 14 Tường thành xây trên mười hai tảng đá nền và trên các tảng đá có ghi tên mười hai sứ đồ của Chiên Con. 15 Vị thiên sứ nói chuyện với tôi cầm một thước đo bằng vàng để đo thành, cổng và tường. 16 Thành xây hình vuông, chiều dài và chiều rộng bằng nhau. Thiên sứ lấy thước đi đo thành. Chiều dài của thành là

mười hai ngàn ếch-ta-đĩa, chiều rộng cũng mười hai ngàn ếch-ta-đĩa, và chiều cao cũng vậy. 17 Thiên sứ cũng đo vách thành. Vách cao một trăm bốn mươi bốn bộ, theo thước đo loài người mà thiên sứ dùng. 18 Tường làm bằng bích ngọc, thành xây bằng vàng ròng, giống như thủy tinh trong suốt. 19 Các nền thì làm bằng đủ thứ ngọc. Nền thứ nhất làm bằng bích ngọc, nền thứ nhì làm bằng lam bửu thạch, nền thứ ba bằng lục mã não, nền thứ tư bằng lục bửu thạch, 20 nền thứ năm bằng hồng ngọc, nền thứ sáu bằng hồng bửu thạch, nền thứ bảy bằng hoàng ngọc, nền thứ tám bằng ngọc thủy thương, nền thứ chín bằng ngọc hồng bích, nền thứ mười bằng ngọc phi tủy, nền thứ mười một bằng ngọc da cam, nền thứ mười hai bằng ngọc tử bửu. 21 Mười hai cửa làm bằng mười hai hạt ngọc trai khổng lồ, mỗi cửa làm bằng một hạt ngọc trai nguyên khối. Đường thì làm toàn bằng vàng ròng, trong vắt như thủy tinh. 22 Tôi không thấy một đền thờ nào khác trong thành vì Chúa, Thượng Đế Toàn Năng và Chiên Con là đền thờ của thành. 23 Thành cũng không cần mặt trời, mặt trăng chiếu sáng vì vinh hiển của Thượng Đế là ánh sáng cho thành và Chiên Con là đền của thành. 24 Nhờ ánh sáng ấy các dân trên thế giới sẽ bước đi còn các vua trên đất sẽ mang vinh hiển mình vào đó. 25 Các cổng thành chẳng bao giờ đóng vì ở đó không còn có đêm nữa. 26 Các dân tộc sẽ mang vinh hiển và uy danh vào đó. 27 Mọi điều dơ bẩn, các kẻ làm những việc như nhuốc và các kẻ nói dối đều không được vào. Chỉ những người có tên trong sách Chiên Con mới được phép vào thành thôi.

Dòng sông và cây sự sống

Khải Huyền 22:1-5 1 Rồi thiên sứ chỉ cho tôi thấy sông nước sự sống trong suốt như pha lê chảy ra từ ngôi Thượng Đế và ngôi Chiên Con 2 giữa phố thành. Cây sự sống mọc hai bên bờ sông. Mỗi năm ra trái mười hai lần, mỗi tháng một lần. Lá của cây dùng chữa lành cho các dân. 3 Những gì bị Thượng Đế nguyên rủa không được phép vào thành. Ngôi của Thượng Đế và của Chiên Con ngự ở đó và các tôi tớ Thượng Đế sẽ thờ phụng Ngài. 4 Họ sẽ nhìn mặt Ngài và trán họ ghi tên Ngài. 5 Cũng không còn đêm nữa. Họ không cần ánh sáng đèn hay mặt trời vì Thượng Đế là ánh sáng cho họ còn họ sẽ làm vua cai trị đến muôn đời.

Chương 42: Địa Ngục Có Thật

Bất cứ ai không tin rằng địa ngục tồn tại rất có thể cũng:

- không tin những gì Kinh Thánh dạy về các chủ đề khác.
- không phải là người tin vào sự tái sinh thực sự.
- có quan niệm sai lầm về việc Chúa thật sự như thế nào.

Một quan niệm sai lầm phổ biến mà những người như vậy nói là: “Thiên Chúa là tình yêu nên Ngài sẽ không đày ai xuống địa ngục”. Vấn đề với lối suy nghĩ đó là mặc dù đúng là Thiên Chúa là tình yêu nhưng họ lại không hiểu rằng đó không phải là tất cả những gì Thiên Chúa là; một trong những thuộc tính khác của Ngài là sự công bằng, trên thực tế là sự công bằng vô hạn. Đức Chúa Trời sẽ phán xét tội lỗi và sự bất trung của loài người. Những người không theo đạo Thiên Chúa sẽ xuống địa ngục thực sự khi họ chết và sau sự phán xét trên ngai trắng vĩ đại, họ sẽ bị ném vào Hồ Lửa vĩnh viễn; sẽ không bao giờ có lối thoát.

Khải Huyền 20:11–15 11 Rồi tôi thấy một ngai trắng và lớn cùng Đấng ngự trên ngai. Trước mặt Ngài trời đất trốn mất hết. 12 Tôi thấy những người chết, cả lớn lẫn nhỏ đều đứng trước ngai. Các sách mở ra, rồi một sách khác là sách sự sống cũng mở ra nữa. Những người chết bị xét xử theo những điều họ đã làm đã được ghi trong các sách. 13 Biển đem trả lại những kẻ chết nó chứa, còn Sự Chết và Ha-đe cũng mang trả những kẻ chết chúng chứa. Mỗi người đều bị xét xử theo điều mình làm. 14 Rồi Sự Chết và Ha-đe bị ném vào hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ hai. 15 **Người nào không có tên trong sổ sự sống đều bị ném xuống hồ lửa.**

Cách duy nhất để tên bạn được ghi vào sách sự sống là ăn năn tội lỗi và chấp nhận Chúa Giê-xu Christ làm Chúa và Cứu Chúa của riêng bạn, có nghĩa là bạn tin vào những gì Chúa Giê-xu đã làm để trả giá cho tội lỗi của bạn và bạn KHÔNG tin vào những gì Chúa Giê-xu đã làm để trả giá cho tội lỗi của bạn. Việc lành của bạn để khiến bạn được Đức Chúa Trời chấp nhận. Bạn cũng phải hiểu rằng bạn sẽ sống và tỉnh táo mãi mãi khi ở trong hồ lửa khi bạn phải chịu hình phạt, đó là sự phán xét của Đức Chúa Trời đối với những người không theo đạo Thiên Chúa.

Những câu thơ và tiêu đề phần sau đây được lấy từ Bill Weise's sách *23 Minutes in Hell* (10th Anniversary Edition) xuất bản bởi Charisma House.

Xin lưu ý những điều sau:

- từ **Sheol** (trong bản dịch tiếng Anh của Kinh Thánh) có nghĩa là thế giới bên kia hoặc vương quốc của người chết; trong những đoạn được trích dẫn trong chương này, nó có thể được hiểu là địa ngục.
- từ **Abaddon** (trong bản dịch tiếng Anh của Kinh Thánh) có nghĩa là nơi hủy diệt; trong những đoạn được trích dẫn trong chương này, nó có thể được hiểu là địa ngục.
- từ **Hades** (trong bản dịch tiếng Anh của Kinh Thánh) có nghĩa là địa ngục.

Bổ nhiệm hoặc phân công

I Các Vua 20:42 Nhà tiên tri nói cùng vua, "CHÚA phán như sau: 'Người thả một người mà ta định phải chết, cho nên người phải lấy mạng mình mà thế vào đó. Mạng của dân người sẽ phải đền cho mạng của người đó.'"

Gióp 21:17 Thế nhưng đền của kẻ ác bị tắt bao nhiêu lần? Có bao nhiêu lần tai họa đổ trên chúng? Có bao nhiêu lần chúng bị cơn thịnh nộ Thượng Đế trừng phạt?

Châm Ngôn 31:8 Hãy lên tiếng bênh vực kẻ không dám nói; bảo vệ quyền lợi của kẻ bất hạnh.

Ma-thi-ơ 24:51 Chủ sẽ xé xác nó, tống cổ nó chung với bọn đạo đức giả, là nơi người ta khóc lóc và nghiêng răng vì đau đớn.

Lu-ca 12:46 Ông chủ sẽ về trong khi nó chẳng chuẩn bị và không ngờ đến. Chủ sẽ banh xác nó và tống cổ cho nó cùng chung số phận với những đứa đầy tớ bất tuân khác.

Khải Huyền 21:8 Còn những kẻ hèn nhát, kẻ vô tín, kẻ làm ác, kẻ giết người, kẻ dâm dục, kẻ phù phép, kẻ thờ thần tượng và kẻ nói dối—chỗ của chúng nó là hồ lửa diêm sinh. Đó là cái chết thứ hai."

Thân xác ở địa ngục

Châm Ngôn 1:12 Hãy ăn tươi nuốt sống chúng nó như sự chết; hãy nuốt sống chúng nó như mồ mả.

Ma-thi-ơ 5:29 Nếu mắt phải của các con xui khiến các con phạm tội, thì hãy móc và ném nó đi. Chẳng thà thiếu mất một phần cơ thể, còn hơn toàn thân thể bị ném vào hỏa ngục.

Ma-thi-ơ 10:28 Đừng sợ kẻ giết thể xác mà không thể giết linh hồn. Các con chỉ nên sợ Đấng có thể tiêu hủy cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục.

Bóng tối

I Sa-mu-ên 2:9 Ngài bảo vệ những kẻ trung tín với Ngài, nhưng kẻ ác phải nín lặng trong bóng tối. Quyền hành không phải là bí quyết của thành công.

Gióp 10:21–22 21 Chẳng bao lâu nữa tôi sẽ lìa đời; không bao giờ trở lại từ vùng đen tối âm đạm, 22 từ đất của đêm tăm tối nhất, từ xứ bi thảm và hỗn loạn, nơi mà ánh sáng chỉ là bóng tối thôi."

Gióp 18:18 Chúng sẽ bị xua đuổi từ chỗ sáng vào chỗ tối, và bị trục xuất ra khỏi thế gian.

Gióp 33:28 Thượng Đế khiến tôi sống lại từ cõi chết, và tôi sẽ tiếp tục tận hưởng cuộc đời.'

Gióp 33:30 Còn nếu anh không có gì để nói thì hãy nghe tôi đây; hãy im lặng, tôi sẽ dạy khôn cho anh."

Thánh Thi 49:19 nhưng rốt cuộc họ cũng nối gót tổ tiên. Chẳng bao giờ còn nhìn thấy ánh sáng nữa.

Thánh Thi 88:6 Chúa đã đặt tôi trong mồ sâu tăm tối của sự chết.

Châm Ngôn 20:20 Kẻ chưởi rửa cha mẹ mình, giống như đèn bị tắt trong đêm tối mịt.

Na-hum 1:8 Nhưng Ngài sẽ hoàn toàn tiêu diệt kẻ thù Ngài, như nước lụt tràn đến; Ngài sẽ rượt theo kẻ thù cho đến khi giết được chúng.

Ma-thi-ơ 8:12 Còn những người đáng lẽ được vào thiên đàng thì lại bị ném ra ngoài chỗ tối tăm, nơi có khóc lóc nghiến răng vì đau đớn."

Ma-thi-ơ 25:30 Rồi ông chủ ra lệnh, 'Bắt tên đầy tớ vô ích này ném ra ngoài chỗ tối tăm, nơi người ta khóc lóc và nghiến răng vì đau đớn.'

II Phi-rơ 2:4 Khi các thiên sứ phạm tội, Thượng Đế chẳng để họ yên mà không trừng phạt. Ngài tống họ xuống hỏa ngục, nhốt trong hầm tối cho đến ngày xét xử.

II Phi-rơ 2:17 Họ giống như sỏi sạn nước, như mây bị gió bão thổi dạt đi. Nơi tối tăm nhất đang dành cho họ.

Giu-đe 13 Chúng như sóng cuồn trong biển cả, xô đẩy các hành động nhơ nhuốc mình như bọt sóng. Chúng như sao lạc trên bầu trời. Nơi tối tăm nhất đang dành cho chúng nó đời đời.

Khải Huyền 16:10 Thiên sứ thứ năm trút chén trên ngôi con vật thì liền có bóng tối bao phủ toàn nước nó. Người ta cắn lưỡi vì đau đớn.

Mức độ trừng phạt

Châm Ngôn 9:18 Nhưng họ không biết rằng hồn ma đang lảng vảng nơi nhà nó, và tất cả các khách khứa của nó đều về chốn âm phủ.

Xê-ca-ri-a 1:6 Ta ban mệnh lệnh và luật lệ ta cho các nhà tiên tri là tôi tớ ta, họ giảng cho các tổ tiên người là những người bằng lòng trở lại cùng ta. Họ bảo, 'CHÚA Toàn Năng đã làm y như điều Ngài nói. Ngài trừng phạt chúng ta vì lối sống và hành động của chúng ta.'"

Hê-bơ-rơ 10:28–29 28 Ai không vâng giữ luật pháp Mô-se thì bị kết tội dựa theo bằng cớ của hai hoặc ba nhân chứng và bị xử tử, không khoan hồng. 29 Cho nên anh chị em nghĩ phải đối xử thế nào với những kẻ coi thường Con Thượng Đế, xem huyết giao ước đã thánh hóa họ chẳng khác nào một thứ huyết khác, sỉ nhục Thánh Linh của ân phúc Thượng Đế? Chắc chắn họ phải bị trừng phạt nặng hơn.

Sự phá hủy

Gióp 21:20 Mắt chúng phải chứng kiến sự diệt vong của mình,
và phải chịu hình phạt dưới cơn thịnh nộ của Đấng Toàn Năng.

Gióp 31:3 Đó là sự tàn hại cho kẻ ác, và thảm họa cho kẻ làm quấy.

Gióp 31:23 Tôi sợ sự hủy hoại của Thượng Đế, tôi kinh hãi sự oai nghiêm Ngài, nên tôi không thể làm những điều đó.

Thánh Thi 9:17 Kẻ ác đi xuống mồ và những ai quên CHÚA cũng vậy.

Thánh Thi 16:10 vì Ngài sẽ không bỏ tôi trong huyết mả, cũng chẳng để người thánh của CHÚA bị mục nát.

Thánh Thi 32:10 Kẻ ác gặp nhiều nỗi khổ đau nhưng tình yêu CHÚA bao phủ những kẻ tin cậy Ngài.

Thánh Thi 88:11 Tình yêu Ngài có được rao truyền nơi huyết mả không? Sự thành tín Ngài có được rao giảng nơi cõi chết không?

Thánh Thi 103:4 Ngài cứu tôi khỏi mồ mả, Ngài lấy tình yêu và lòng thương xót làm mào triều đội cho tôi.

Thánh Thi 139:19 Chúa ôi, tôi mong Ngài diệt kẻ ác! Bớ bọn sát nhân, hãy đi xa khỏi ta!

Châm Ngôn 10:29 Chúa gìn giữ người liêm chính, nhưng Ngài diệt kẻ ác.

Châm Ngôn 11:21 Kẻ ác chắc chắn sẽ bị phạt, còn ai làm điều phải sẽ được giải phóng.

Châm Ngôn 15:11 CHÚA biết thế giới của kẻ chết, Ngài cũng rõ tư tưởng của kẻ sống.

Châm Ngôn 21:15 Khi công lý được thực thi, thì người công chính sẽ vui mừng, nhưng công lý sẽ làm kẻ ác hoảng sợ.

Châm Ngôn 31:8 Hãy lên tiếng bênh vực kẻ không dám nói; bảo vệ quyền lợi của kẻ bất hạnh.

I-sai-a 1:28 Còn tội nhân và kẻ chống nghịch Thượng Đế sẽ bị tiêu diệt; kẻ rời bỏ CHÚA sẽ chết mất.

Ma-thi-ơ 7:13 Hãy cố gắng vào cổng hẹp. Vì cổng và đường dẫn đến hỏa ngục thì rộng thênh thang, người đi vào đường ấy rất đông.

Ma-thi-ơ 13:42 Các thiên sứ sẽ ném họ vào lò lửa hực, nơi đó họ sẽ khóc lóc và nghiến răng vì đau đớn.

Ma-thi-ơ 13:50 Các thiên sứ sẽ ném những kẻ ác vào lò lửa hực nơi có khóc lóc và nghiến răng vì đau đớn.”

Ma-thi-ơ 23:33 Các ông là loài rắn, gia đình rắn độc! Làm sao các ông thoát khỏi bản án của Thượng Đế và hình phạt nơi hỏa ngục được?

Ma-thi-ơ 24:51 Chủ sẽ xé xác nó, tống cổ nó chung với bọn đạo đức giả, là nơi người ta khóc lóc và nghiến răng vì đau đớn.

Ma-thi-ơ 25:30 Rồi ông chủ ra lệnh, ‘Bắt tên đầy tớ vô ích này ném ra ngoài chỗ tối tăm, nơi người ta khóc lóc và nghiến răng vì đau đớn.’

Lu-ca 13:3 Không phải đâu, ta cho các ngươi biết là nếu các ngươi không ăn năn hối hận thì cũng sẽ bị chết mất giống như thế.

Lu-ca 16:23 Trong chỗ người chết ông nhà giàu quá sức đau đớn. Từ xa xa ông nhìn thấy Áp-ra-ham và La-xa-rơ bên cạnh.

Rô-ma 3:16 Nơi nào chúng đi đều gây ra tai hại và đau khổ.

II Thê-sa-lô-ni-ca 1:9 Họ sẽ bị hình phạt đời đời tức là bị phân cách khỏi Chúa cũng như khỏi quyền năng vinh hiển của Ngài.

II Phi-rơ 2:9 Cho nên Chúa sẽ cứu những kẻ phục vụ Ngài đang gặp thử thách. Ngài sẽ để dành những kẻ gian ác và trừng phạt họ trong khi chờ đợi Ngày Xét Xử.

Sự chia ly vĩnh viễn

Châm Ngôn 15:29 Chúa tránh xa kẻ ác, nhưng Ngài nghe lời khẩn nguyện của người ngay thẳng.

II Thê-sa-lô-ni-ca 1:9 Họ sẽ bị hình phạt đời đời tức là bị phân cách khỏi Chúa cũng như khỏi quyền năng vinh hiển của Ngài.

Nỗi sợ

Gióp 18:14 Chúng bị giạt ra khỏi lều trại, nơi an toàn của chúng và bị lôi đến trước Thần Chết, vua của kinh hoàng.

Gióp 31:23 Tôi sợ sự hủy hoại của Thượng Đế, tôi kinh hãi sự oai nghiêm Ngài, nên tôi không thể làm những điều đó.

Thánh Thi 55:4 Lòng tôi lo sợ; sự kinh hoàng về cái chết hãm bắt tôi.

Thánh Thi 73:18-19 18 Ngài đưa chúng vào chỗ hiểm nguy; khiến chúng bị tiêu diệt. 19 Trong chốc lát chúng bị tiêu diệt; bị cơn kinh hoàng thổi bay đi.

Châm Ngôn 10:24 Kẻ ác sẽ lãnh điều chúng nó sợ, còn người nhân đức sẽ nhận được điều mình ao ước.

Hebrews 10:31 Rơi vào tay Thượng Đế hằng sống là điều khủng khiếp.

Lửa/đốt cháy

Phục Truyền Luật Lệ 32:22 Cơn giận ta đã bốc lửa, cháy phừng xuống đến tận chỗ kẻ chết ở. Ta sẽ thiêu đốt đất đai và mùa màng, Ta sẽ đốt chân núi.

Gióp 18:15 Lều trại chúng phát hỏa, còn diêm sinh rải rắc khắp nhà chúng.

Gióp 31:12 Tôi quan sát các anh rất kỹ. Nhưng không ai trong các anh chứng tỏ Gióp sai quấy; không ai đối đáp với lý lẽ Gióp đưa ra.

Thánh Thi 11:6 Nguyện Ngài xối than lửa đỏ với diêm sinh cháy bùng lên đầu kẻ ác. Nguyện chúng nhận lấy bão lốc.

Thánh Thi 37:20 Nhưng kẻ ác sẽ bị tiêu diệt. Những kẻ thù nghịch CHÚA sẽ khô héo như hoa cỏ trong đồng nội; chúng sẽ tan biến như khói.

Thánh Thi 140:10 Nguyện than lửa rơi trên đầu chúng. Xin hãy ném chúng vào lửa hay vào hố không lối thoát.

I-sai-a 66:24 Chúng sẽ đi ra và nhìn thấy các xác chết của những kẻ phạm tội nghịch ta. Dòi bọ ăn chúng nó sẽ không bao giờ chết và lửa thiêu chúng nó sẽ không bao giờ tắt. Mọi người đều ghê tởm khi nhìn thấy những xác chết ấy."

Ma-thi-ơ 5:22 Nhưng ta bảo các con, ai tức giận anh chị em mình sẽ bị xét xử. Ai nói xấu anh chị em mình phải bị hội đồng cao cấp Do-thái xét xử. Còn ai gọi người khác là đồ điên, thì đáng bị lửa địa ngục trừng phạt.

Ma-thi-ơ 13:30 Hãy để cỏ dại và lúa mì cùng lớn lên cho đến mùa gặt. Lúc ấy ta sẽ bảo mấy người làm công: Hãy nhổ hết cỏ dại trước, bó lại rồi đốt đi. Sau mới gặt hết lúa mì mang vào kho ta."

Ma-thi-ơ 18:8-9 8 Nếu tay hay chân khiến các con phạm tội, thì hãy chặt và ném đi, vì chẳng thà thiếu một phần cơ thể mà được sự sống thật còn hơn đủ cả hai tay hai chân mà bị ném vào lửa không hề tắt. 9 Nếu mắt khiến các con phạm tội, thì hãy móc nó ra ném đi, vì chẳng thà thiếu một mắt mà được sự sống thật còn hơn đủ cả hai mắt mà bị ném vào lửa hỏa ngục.

Ma-thi-ơ 25:41 Sau đó Vua sẽ bảo với những người bên trái, 'Hãy đi khuất mắt ta, những người bị Thượng Đế nguyên rủa. Hãy đi vào lửa đời đời đã được chuẩn bị cho ma quỷ và các thiên sứ của nó.'

Mác 9:43-48 43 Nếu tay xui cho các con phạm tội, hãy chặt nó đi! Chẳng thà mất một phần thân thể mà được sống đời đời còn hơn đủ cả hai tay mà bị ném vào hỏa ngục, là nơi lửa không hề tắt. 44 45 Còn nếu chân xui cho các con phạm tội, hãy chặt nó đi! Vì chẳng thà mất một phần thân thể mà được sống đời đời còn hơn đủ cả hai chân mà bị ném vào hỏa ngục. 46 47 Nếu mắt xui cho các con phạm tội, hãy móc nó đi! Chẳng thà mất một mắt mà được vào Nước Trời, còn hơn đủ cả hai mắt mà bị ném vào hỏa ngục. 48 Hỏa ngục là nơi sâu bọ không hề chết, lửa không hề tắt.

Lu-ca 3:9 Bây giờ cái rìu đã đặt nơi rễ cây, sẵn sàng để đốn. Cây nào không sinh trái tốt đều sẽ bị chặt hết để chum lửa."

Lu-ca 3:17 Ngài đến để dùng nia sàng sạch sân lúa, tách lúa và trấu ra. Lúa thì chứa vào vựa còn trấu thì đốt hết trong lửa không bao giờ tắt."

Gia-cơ 3:6 Cái lưỡi cũng giống như ngọn lửa. Trong tất cả mọi chi thể nó tập trung cả khối gian ác và rải nọc độc ra toàn thân. Nó bị hỏa ngục bắt cháy rồi chính nó cũng khởi đầu một đám cháy ảnh hưởng cả đời người.

Khải Huyền 9:2 Khi ngôi sao mở lỗ dẫn đến hố không đáy thì có luồng khói bay lên như khói của lò lửa lớn. Luồng khói ấy che mặt trời khiến bầu trời tối sầm lại.

Khải Huyền 20:10 Còn Sa-tăng là kẻ phỉnh dối chúng bị ném vào hồ lửa diêm sinh nơi có con vật và tiên tri giả đã bị ném. Chúng sẽ bị trừng phạt khổ sở ngày đêm cho đến đời đời.

Địa ngục

Thánh Thi 55:15 Cầu cho cái chết chụp bắt kẻ thù tôi. Cầu cho chúng nó chết non vì lòng chúng âm mưu điều ác.

Thánh Thi 88:3 Đời tôi đầy khốn khổ, tôi hầu như sắp chết.

Thánh Thi 139:8 Nếu tôi lên trời, Chúa có ở đó. Nếu tôi nằm trong mồ mả, Chúa cũng có ở đó.

Châm Ngôn 5:5 Nàng đang đi trên con đường dẫn đến sự chết; các bước chân nàng hướng thẳng vào mồ mả.

Châm Ngôn 9:18 Nhưng họ không biết rằng hồn ma đang lảng vảng nơi nhà nó, và tất cả các khách khứa của nó đều về chốn âm phủ.

Châm Ngôn 27:20 Âm phủ và hỏa ngục không bao giờ đầy, Cũng vậy, mắt con người không bao giờ thoả mãn.

I-sai-a 5:14 Cho đến nỗi âm phủ há miệng thật rộng đòi thêm người chết mãi. Những người sang trọng trong Giê-ru-sa-lem và các thường dân sẽ cùng nhau đi xuống đó, cùng với những kẻ hân hoan và ồn ào.

Ha-ba-cúc 2:5 Như rượu có thể phỉnh con người, những kẻ tự phụ sẽ không sống lâu, vì sự ao ước chúng nó như huyết mả mong ước cái chết, và như thàn chết tham lam. Chúng thu gom các dân khác về cho mình và thu các nước khác về với mình.

Ma-thi-ơ 16:18 Ta bảo con, tên con là Phia-rơ. Ta sẽ lập hội thánh ta trên tảng đá này, quyền lực của sự chết cũng không thể thắng nổi hội đó.

Ma-thi-ơ 23:33 Các ông là loài rắn, gia đình rắn độc! Làm sao các ông thoát khỏi bản án của Thượng Đế và hình phạt nơi hỏa ngục được?

Lu-ca 12:5 Ta cho các con biết phải sợ ai. Phải sợ Đấng có quyền giết và ném các con vào hỏa ngục. Đó chính là Đấng mà các con phải sợ.

II Phi-rơ 2:4 Khi các thiên sứ phạm tội, Thượng Đế chẳng để họ yên mà không trừng phạt. Ngài tống họ xuống hỏa ngục, nhốt trong hầm tối cho đến ngày xét xử.

Khải Huyền 20:14 Rồi Sự Chết và Ha-đê bị ném vào hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ hai.

Địa ngục hoang tàn (Không có sự sống nào cả)

I-sai-a 59:10 Chúng ta như người mù lần mò theo vách tường, dò dẫm như không có mắt. Giữa ánh nắng ban ngày mà chúng ta vấp ngã như thể ban đêm, như người chết giữa những kẻ mạnh khoẻ,

Ezekiel 26:20 then I will bring you down with those who go down to the pit, to the people of old, and I will make you dwell in the lower parts of the earth, like the ancient waste places, with those who go down to the pit, so that you will not be inhabited; but I will set glory in the land of the living.

Nhục nhã/Xấu hổ (Chịu đựng trong địa ngục)

I-sai-a 5:14-15 14 Cho đến nỗi âm phủ há miệng thật rộng đòi thêm người chết mãi. Những người sang trọng trong Giê-ru-sa-lem và các thường dân sẽ cùng nhau đi xuống đó, cùng với những kẻ hân hoan và ồn ào. 15 Cho nên thường dân và quan trưởng sẽ phải cúi đầu, cảm thấy nhục nhã.

I-sai-a 57:9 Người đổ đầu và xúc nước hoa dọn mình cho Mô-léc. Người đã sai sứ đến các nơi xa xôi; đến nỗi người sai họ đến chỗ người chết ở.

Ê-xê-ki-ên 32:24 Nước Ê-lam có ở đó cùng với quân đội đóng quanh mồ mả nó. Tất cả đều bị giết trong chiến tranh. Trước kia chúng đã gieo kinh hoàng cho những kẻ sống trên đất, và chúng là những kẻ không cắt dương bì cho nên chúng xuống đến đáy âm phủ. Chúng phải mang lấy sỉ nhục mình cùng với những kẻ đã xuống âm phủ.

Khải Huyền 16:15 “Nghe đây! Ta sẽ đến như kẻ trộm! Phúc cho người nào thức tỉnh và mặc áo quần, khỏi trần truồng để mọi người không thấy sự xấu hổ của mình.”

Cuộc sống ngắn ngủi

Thánh Thi 39:5 Ngài cho tôi một đời ngắn ngủi; mạng sống tôi chẳng nghĩa lý gì đối với Ngài. Đời người giống như hơi thở. Xê-la

Thánh Thi 102:3 Đời tôi tan đi như mây khói, xương cốt tôi cháy như than đỏ.

Thánh Thi 103:15–16 15 Đời người giống như cỏ; Nó trở hoa trong đồng. 16 Gió thổi, hoa bay mất, không còn để lại dấu tích.

Gia-cơ 4:14 Nhưng anh chị em không biết ngày mai sẽ ra sao! Sự sống anh chị em chẳng khác gì sương mù, xuất hiện trong chớp lát rồi tan mất.

Vị trí

Phục Truyền Luật Lệ 32:22 Cơn giận ta đã bốc lửa, cháy phừng xuống đến tận chỗ kẻ chết ở. Ta sẽ thiêu đốt đất đai và mùa màng, Ta sẽ đốt chân núi.

Gióp 11:8 Giới hạn của Ngài cao hơn trời; anh với không tới! Sâu hơn mồ mả; anh không thể hiểu nổi!

Gióp 33:24 Thiên sứ sẽ kêu xin ơn trên thương xót và cầu khẩn: ‘Xin cứu người khỏi chết. Tôi đã tìm được giá trả thay cho mạng sống người.’

Gióp 33:28 Thượng Đế khiến tôi sống lại từ cõi chết, và tôi sẽ tiếp tục tận hưởng cuộc đời.’

Thánh Thi 9:15 Các dân rơi vào hố chúng đã đào. Chân chúng vướng phải lưới chúng đã giăng.

Thánh Thi 28:1 Lạy CHÚA là Khối Đá tôi, tôi kêu cứu cùng Ngài. Xin đừng làm ngơ. Nếu Ngài làm thinh thì tôi sẽ giống như kẻ đi xuống huyết.

Thánh Thi 30:3 Ngài đem tôi lên khỏi mồ mả; không để tôi xuống âm phủ.

Thánh Thi 30:9 Tôi thưa, “Nếu tôi qua đời hay đi xuống mồ mả thì có ích gì chẳng? Bụi đất không thể ca ngợi CHÚA; chúng không thể rao truyền chân lý của Ngài.

Thánh Thi 40:2 Ngài nhắc tôi lên khỏi hố hủy diệt, khỏi vũng bùn nhão. Ngài đặt tôi đứng trên tảng đá, khiến chân tôi vững vàng.

Thánh Thi 49:17 Họ chẳng mang được gì theo khi xuống huyết; của cải họ cũng chẳng xuống mồ với họ đâu.

Thánh Thi 55:15 Cầu cho cái chết chụp bắt kẻ thù tôi. Cầu cho chúng nó chết non vì lòng chúng âm mưu điều ác.

Thánh Thi 55:23 Nhưng Chúa ơi, Ngài sẽ hạ kẻ gian ác xuống nơi mồ mả. Kẻ sát nhân và kẻ dối trá chỉ sống được nửa đời người. Nhưng tôi sẽ tin cậy nơi Ngài.

Thánh Thi 73:18 Ngài đưa chúng vào chỗ hiểm nguy; khiến chúng bị tiêu diệt.

Thánh Thi 88:6 Chúa đã đặt tôi trong mồ sâu tăm tối của sự chết.

Thánh Thi 139:15 Chúa thấy xương cốt tôi được tạo nên trong khi tôi thành hình trong bụng mẹ tôi. Khi tôi được tạo dựng nên trong đó,

Thánh Thi 143:7 Lạy Chúa, xin hãy mau mau trả lời tôi, vì tôi đang suy yếu. Xin đừng tránh mặt tôi, Nếu không tôi sẽ giống như kẻ đã qua đời.

Giăng Sứ 7:27 Thầy nói, "Ta học được điều này: Ta gom chung mọi điều lại để tìm ý nghĩa mọi việc.

Giăng Sứ 9:18 Nhưng họ không biết rằng hồn ma đang lảng vảng nơi nhà nó, và tất cả các khách khứa của nó đều về chốn âm phủ.

I-sai-a 14:9 Âm phủ rất vui mừng đón tiếp khi người đến. Nó đánh thức các linh hồn kẻ chết, tức các lãnh tụ trên thế giới. Nó khiến vua của các dân tộc đứng dậy khỏi nơi mà chào mừng người.

I-sai-a 14:19 Nhưng người bị ném khỏi mồ người, như một xác chết sinh thối ghê tởm. Người bị bao phủ bởi các cây chết vì chiến trận, bởi các xác sẽ được chôn trong hầm đá. Người như cây ma bị các lính khác dẫm lên.

I-sai-a 38:18 Những kẻ ở âm phủ không thể ca ngợi Ngài; người chết rồi không thể ca hát chúc tụng Ngài; những ai đã qua đời không thể nào nhờ Ngài giúp đỡ.

I-sai-a 57:9 Người đổ đầu và xúc nước hoa dọn mình cho Mô-léc. Người đã sai sứ đến các nơi xa xôi; đến nỗi người sai họ đến chỗ người chết ở.

Ai Ca 3:55 Lạy CHÚA, tôi kêu cầu Ngài từ đáy hố.

Ê-xê-ki-ên 26:20 Lúc ấy ta sẽ sai người xuống chỗ người chết để nhập cùng những kẻ đã qua đời từ lâu. Ta sẽ khiến cho người sống với những người chết nơi âm phủ, ở những nơi đổ nát. Người sẽ không sống lại từ đó hay có chỗ đứng nào trong thế giới của người sống nữa.

Ê-xê-ki-ên 28:8 Chúng sẽ giết người; người sẽ phải chết một cách thảm khốc như kẻ bỏ mạng ngoài biển khơi.

Ê-xê-ki-ên 31:14 “Cho nên các cây sống gần nước không còn kiêu căng vì cao lớn; chóp nó không lên đến mây. Không có cây nào được tưới nước mà cao đến như vậy vì tất cả mọi cây đều phải chết và tan nát trong đất. Chúng sẽ xuống lòng đất và ở chung với những người đã chết.”

Ê-xê-ki-ên 31:16–18 16 Ta khiến các dân run sợ khi nghe tiếng cây đó ngã rầm lúc ta mang nó xuống âm phủ. Nó xuống đó để nhập chung với những kẻ đã xuống huyệt. Rồi tất cả các cây trong vườn Ê-đen và những cây tốt nhất của Li-băng, những cây được tưới nước đầy đủ, sẽ được an ủi nơi âm phủ dưới đất. 17 Các cây này cũng đã đi xuống chung với chỗ cây lớn nơi âm phủ. Chúng nhập chung với những kẻ đã bị giết trong chiến tranh và với những dân đã sống dưới bóng cây lớn ấy. 18 Cho nên, hỡi Ai-cập, không có cây nào trong vườn Ê-đen bằng ngươi về uy nghiêm và danh vọng, nhưng ngươi sẽ nhập chung với các cây khác trong vườn Ê-đen dưới âm phủ. Ngươi sẽ nằm chung với những người ngoại quốc, cùng với những người bị giết trong chiến tranh.

Ê-xê-ki-ên 32:18–30 18 “Hỡi con người, hãy khóc cho dân Ai-cập. Hãy lôi Ai-cập xuống, cùng với đàn bà của các dân tộc hùng mạnh, hãy lôi chúng xuống âm phủ dưới đất để nhập chung với những kẻ đã đi xuống đó. 19 Hãy bảo chúng, ‘Các ngươi có đẹp hơn các người khác không? Hãy xuống chết chung với những kẻ không được cắt dương bì đi.’ 20 Các người Ai-cập sẽ ngã chết trong đám những kẻ bị giết trong chiến tranh. Gươm đã sẵn sàng rồi; quân thù sẽ lôi Ai-cập và dân chúng nó đi. 21 Từ âm phủ các lãnh tụ của những kẻ mạnh dạn sẽ nói về vua Ai-cập và các dân tộc đã giúp đỡ người như sau: ‘Những kẻ không tinh sạch, những kẻ bị giết trong chiến tranh đều đã xuống đây nằm chết.’ 22 A-xy-ri và đạo quân nó nằm chết ở đó. Mồ mả của các binh sĩ nó nằm la liệt quanh đây. Tất cả đều đã bị giết trong chiến tranh, 23 tất cả mồ mả của chúng nằm tận đáy âm phủ. Đạo quân A-xy-ri nằm quanh mồ mả nó. Khi chúng còn sống trên đất, chúng đã gieo kinh hoàng cho người ta, nhưng nay tất cả chúng nó đều đã bị giết trong chiến tranh. 24 Nước Ê-lam có ở đó cùng với quân đội đóng quanh mồ mả nó. Tất cả đều bị giết trong chiến tranh. Trước kia chúng đã gieo kinh hoàng cho những kẻ sống trên đất, và chúng là những kẻ không cắt dương bì cho nên chúng xuống đến đáy âm phủ. Chúng phải mang lấy sỉ nhục mình cùng với những kẻ đã xuống âm phủ. 25 Một cái giường đã làm sẵn cho Ê-lam ở giữa những kẻ bị giết trong chiến tranh. Tất cả người Ê-lam bị giết trong chiến tranh đều không được cắt dương bì. Khi còn sống chúng đã gieo kinh hoàng cho người khác, nhưng nay chúng phải mang nhục như mình cùng với những kẻ đã xuống âm phủ. Mồ mả chúng nằm chung với những kẻ đã bị giết. 26 Mê-séc và Tu-banh nằm trong mồ ở dưới đó cùng với các binh sĩ quanh chúng. Tất cả bọn chúng không được cắt dương bì và đều bị giết trong chiến tranh. Khi còn sống chúng cũng đã gieo kinh hoàng cho người khác. 27 Nhưng chúng được ngã chết cùng với các chiến sĩ không được cắt dương bì bị giết trong chiến trận từ xưa, đã xuống âm phủ và được chôn cùng với vũ khí mình. Các lưỡi gươm kê dưới đầu chúng nhưng tội lỗi chúng thì nằm trên xương cốt chúng vì khi còn sống chúng đã từng gieo kinh hoàng cho người ta. 28 Còn ngươi, hỡi vua Ai-cập, ngươi sẽ bị bẻ gãy và nằm chung với những kẻ không được cắt dương bì bị giết trong chiến tranh. 29 Ê-đôm cũng sẽ ở đó cùng với các vua và lãnh tụ nó. Chúng trước đây rất hùng mạnh nhưng nay nằm chết cùng với những kẻ bị

giết trong chiến tranh và cùng đi xuống âm phủ. 30 Tất cả các lãnh tụ miền Bắc và tất cả các người Xi-đôn đều ở đó. Sức mạnh của chúng đã khiến kẻ khác hoảng sợ, nhưng chúng đã mang nhục như đi xuống cùng với những kẻ bị giết. Chúng đều không được cất dương bì, nằm chung với những kẻ bị giết trong chiến tranh. Chúng mang nhục như mình cùng với những kẻ đã đi xuống âm phủ.

A-mốt 9:2 Nếu chúng đào sâu đến âm phủ, ta cũng sẽ móc chúng lên. Nếu chúng trèo lên đến tận trời, Ta cũng sẽ lôi chúng xuống.

Ma-thi-ơ 11:23 Còn người, thành Ca-bê-nam, người được nâng lên đến tận trời sao?— Không! Người sẽ bị ném xuống âm phủ. Nếu những phép lạ ta đã làm giữa người mà được đem làm ở Xô-đôm thì dân chúng ở đó chắc chắn đã từ bỏ tội lỗi và có lẽ thành ấy vẫn còn đến ngày nay.

Ma-thi-ơ 12:40 Giô-na ở trong bụng con cá lớn ba ngày ba đêm; cũng thế Con Người sẽ ở trong lòng đất ba ngày ba đêm.

II Phi-rơ 2:4 Khi các thiên sứ phạm tội, Thượng Đế chẳng để họ yên mà không trừng phạt. Ngài tống họ xuống hỏa ngục, nhốt trong hầm tối cho đến ngày xét xử.

Khải Huyền 9:1–2 1 Lúc thiên sứ thứ năm thổi kèn, thì tôi thấy một ngôi sao trên trời rơi xuống đất. Ngôi sao ấy được trao cho chìa khóa của lỗ sâu dẫn tới hố không đáy. 2 Khi ngôi sao mở lỗ dẫn đến hố không đáy thì có luồng khói bay lên như khói của lò lửa lớn. Luồng khói ấy che mặt trời khiến bầu trời tối sầm lại.

Khải Huyền 20:1–3 1 Tôi thấy một thiên sứ từ thiên đàng xuống. Người cầm chìa khóa của hố không đáy và dây xiềng lớn trong tay. 2 Người bắt con rồng, tức con rắn xưa, là ma quỷ và Sa-tăng, xiềng nó lại trong một ngàn năm. 3 Rồi quăng nó xuống hố không đáy, đóng và khóa hố lại, nhốt nó trong đó. Như thế để nó không còn đi phỉnh gạt dân cư trên đất cho đến hết một ngàn năm. Sau một ngàn năm, nó sẽ được thả ra trong ít lâu.

Khải Huyền 17:8 Con vật mà người thấy đang sống trước đây nhưng nay không sống nữa. Ít lâu nữa nó sẽ từ hố không đáy đi lên để rồi bị tiêu diệt. Có những người sống trên đất mà tên không được ghi vào sách sự sống từ thuở trời đất được dựng nên. Họ sẽ kinh ngạc khi thấy con vật vì trước kia nó sống, bây giờ chết, rồi lại sống.

Không hi vọng

Gióp 8:13 Kẻ quên Thượng Đế cũng đồng chung số phận; hi vọng của kẻ ác sẽ không còn.

Châm Ngôn 11:7 Khi kẻ ác chết, hi vọng chúng cũng chết theo; hi vọng giàu sang của chúng cũng tan theo mây khói.

Giăng Sứ 9:4 Nhưng ai còn sống thì còn hi vọng; vì con chó sống hơn con sư tử chết!

I-sai-a 38:18 Những kẻ ở âm phủ không thể ca ngợi Ngài; người chết rồi không thể ca hát chúc tụng Ngài; những ai đã qua đời không thể nào nhờ Ngài giúp đỡ.

Ai Ca 3:18 Tôi nói, "Sức mạnh tôi tiêu tan rồi, tôi không còn hi vọng gì nơi CHÚA nữa."

Ê-phê-sô 2:12 Nên nhớ rằng trước kia anh chị em sống không có Chúa Cứu Thế. Anh chị em không phải là công dân Ít-ra-en và cũng chẳng có phần gì trong giao ước về lời hứa mà Thượng Đế đã lập với dân Ngài. Anh chị em không có hi vọng gì vì chẳng biết Thượng Đế.

I Thê-sa-lô-ni-ca 4:13 Thưa anh chị em, chúng tôi muốn anh chị em biết về các tín hữu đã qua đời để anh chị em không quá buồn rầu như những người không có niềm hi vọng.

Không thương xót

Thánh Thi 36:5 Lạy CHÚA, tình yêu Ngài cao đến tận trời; sự thành tín Ngài vút đến mây xanh.

Thánh Thi 62:12 Thượng Đế là Đấng yêu thương. Ngài báo trả mỗi người theo việc họ làm.

Thánh Thi 103:4 Ngài cứu tôi khỏi mồ mả, Ngài lấy tình yêu và lòng thương xót làm mồi triều đội cho tôi.

Thánh Thi 103:17 Nhưng tình yêu Chúa dành cho những kẻ kính sợ Ngài còn đời đời, và lòng nhân từ Ngài kéo dài đến con cháu họ

Không có hòa bình

I-sai-a 57:21 Thượng Đế của ta phán, "Kẻ ác sẽ không bao giờ có bình an."

Ê-xê-ki-ên 7:25 Khi dân chúng đang lâm khốn khổ thì họ sẽ tìm hòa bình, nhưng chẳng thấy đâu.

Không có mục đích

Thánh Thi 6:5 Kẻ chết không nhớ đến CHÚA đâu; người nằm trong mồ làm sao ca ngợi CHÚA được?

Thánh Thi 88:5 Tôi bị bỏ mặc cho chết, như xác nằm trong mồ, như những kẻ mà Ngài không nhớ tới nữa, hoàn toàn bị cách xa quyền năng Chúa.

Thánh Thi 88:12 Phép lạ Ngài có được biết đến trong mồ mả đen tối không? Sự nhân từ Ngài có được biết đến nơi đất lầy quên không?

Châm Ngôn 10:28 Niềm hi vọng của người lành mang lại vui mừng, còn hi vọng kẻ ác sẽ tiêu tan.

Giăng Sơ 6:4 Hài nhi sảo thai thật vô dụng. Nó sinh ra trong sương mù rồi chết đi trong bóng tối, không tên tuổi.

Giăng Sơ 9:10 Việc gì người làm hãy làm hết sức vì mồ mả là nơi người sắp đi đến chẳng có việc làm, chương trình, hiểu biết hay khôn ngoan gì.

Không được nghỉ ngơi (vì đau khổ, nghỉ ngơi về thể chất hoặc ngủ)

I-sai-a 57:20 Nhưng kẻ ác giống như biển động, không thể an nghỉ, các lượn sóng nó chỉ mang rác rưởi và bùn dơ.

Khải Huyền 14:11 Khói của sự khốn khổ họ sẽ bốc lên cho đến đời đời. Dù ngày hay đêm sẽ không có lúc nào nghỉ ngơi cho những kẻ thờ con vật, thờ tượng nó hay có ghi dấu của tên nó trên người."

Mùi/Mùi hôi

Mác 9:25 Khi Chúa Giê-xu thấy đám đông đổ xô lại, Ngài liền quở ác quỷ, "Này, qui làm cho người không nghe và không nói được, ta bảo mày phải ra khỏi cậu bé này, không được phép nhập vào nó nữa!"

Khải Huyền 18:2 Người la lớn lên rằng: "Thành Ba-by-lôn lớn đã sụp đổ, sụp đổ rồi! Nó đã trở nên sào huyệt của ác quỷ và ngục thất của tà ma, của mọi loài chim dơ bẩn và của mọi loài vật không sạch.

Hố

Gióp 33:24 Thiên sứ sẽ kêu xin ơn trên thương xót và cầu khẩn: 'Xin cứu người khỏi chết. Tôi đã tìm được giá trả thay cho mạng sống người.'

Gióp 33:28 Thượng Đế khiến tôi sống lại từ cõi chết, và tôi sẽ tiếp tục tận hưởng cuộc đời.'

Gióp 33:18 Thượng Đế làm như thế để cứu người ta khỏi chết, tránh cảnh diệt vong.

Gióp 33:30 để con người khỏi chết vì bị trừng phạt bởi tội mình, để cho người tận hưởng cuộc đời.

Thánh Thi 30:3 Ngài đem tôi lên khỏi mồ mả; không để tôi xuống âm phủ.

Thánh Thi 30:9 Tôi thưa, "Nếu tôi qua đời hay đi xuống mồ mả thì có ích gì chẳng? Bụi đất không thể ca ngợi CHÚA; chúng không thể rao truyền chân lý của Ngài.

Thánh Thi 40:2 Ngài nhắc tôi lên khỏi hố hủy diệt, khỏi vũng bùn nhão. Ngài đặt tôi đứng trên tảng đá, khiến chân tôi vững vàng.

Thánh Thi 55:23 Nhưng Chúa ơi, Ngài sẽ hạ kẻ gian ác xuống nơi mồ mả. Kẻ sát nhân và kẻ dối trá chỉ sống được nửa đời người. Nhưng tôi sẽ tin cậy nơi Ngài.

Thánh Thi 143:7 Lạy Chúa, xin hãy mau mau trả lời tôi, vì tôi đang suy yếu. Xin đừng tránh mặt tôi, Nếu không tôi sẽ giống như kẻ đã qua đời.

I-sai-a 38:17 Những khốn đốn đó là ích lợi cho tôi. Vì Ngài rất yêu tôi, không để tôi chết nhưng ném tội lỗi tôi đi xa.

I-sai-a 38:18 Những kẻ ở âm phủ không thể ca ngợi Ngài; người chết rồi không thể ca hát chúc tụng Ngài; những ai đã qua đời không thể nào nhờ Ngài giúp đỡ.

Ê-xê-ki-ên 32:23 Tất cả mồ mả của chúng nằm tận đáy âm phủ. Đạo quân A-xy-ri nằm quanh mồ mả nó. Khi chúng còn sống trên đất, chúng đã gieo kinh hoàng cho người ta, nhưng nay tất cả chúng nó đều đã bị giết trong chiến tranh.

Ê-xê-ki-ên 32:25 Một cái giường đã làm sẵn cho Ê-lam ở giữa những kẻ bị giết trong chiến tranh. Tất cả người Ê-lam bị giết trong chiến tranh đều không được cất dương bì. Khi còn sống chúng đã gieo kinh hoàng cho người khác, nhưng nay chúng phải mang nhục như mình cùng với những kẻ đã xuống âm phủ. Mồ mả chúng nằm chung với những kẻ đã bị giết.

Ê-xê-ki-ên 32:29 Ê-đôm cũng sẽ ở đó cùng với các vua và lãnh tụ nó. Chúng trước đây rất hùng mạnh nhưng nay nằm chết cùng với những kẻ bị giết trong chiến tranh và cùng đi xuống âm phủ.

Ê-xê-ki-ên 32:30 Tất cả các lãnh tụ miền Bắc và tất cả các người Xi-đôn đều ở đó. Sức mạnh của chúng đã khiến kẻ khác hoảng sợ, nhưng chúng đã mang nhục như đi xuống cùng với những kẻ bị giết. Chúng đều không được cất dương bì, nằm chung với những kẻ bị giết trong chiến tranh. Chúng mang nhục như mình cùng với những kẻ đã đi xuống âm phủ.

Khải Huyền 9:1 Lúc thiên sứ thứ năm thổi kèn, thì tôi thấy một ngôi sao trên trời rơi xuống đất. Ngôi sao ấy được trao cho chìa khóa của lỗ sâu dẫn tới hố không đáy.

Khải Huyền 9:2 Khi ngôi sao mở lỗ dẫn đến hố không đáy thì có luồng khói bay lên như khói của lò lửa lớn. Luồng khói ấy che mặt trời khiến bầu trời tối sầm lại.

Khải Huyền 11:7 Sau khi hai nhân chứng làm xong công tác thì một con vật từ hố không đáy lên chiến đấu cùng họ. Con vật sẽ thắng và giết họ.

Khải Huyền 17:8 Con vật mà người thấy đang sống trước đây nhưng nay không sống nữa. Ít lâu nữa nó sẽ từ hố không đáy đi lên để rồi bị tiêu diệt. Có những người sống trên đất mà tên không được ghi vào sách sự sống từ thuở trời đất được dựng nên. Họ sẽ kinh ngạc khi thấy con vật vì trước kia nó sống, bây giờ chết, rồi lại sống.

Khải Huyền 20:3 Rồi quặng nó xuống hố không đáy, đóng và khóa hố lại, nhốt nó trong đó. Như thế để nó không còn đi phỉnh gạt dân cư trên đất cho đến hết một ngàn năm. Sau một ngàn năm, nó sẽ được thả ra trong ít lâu.

Nhà tù

Châm Ngôn 7:27 Nhà của nàng nằm trên con đường dẫn đến cái chết, đó là con đường đi sâu xuống âm phủ.

I-sai-a 24:22 Chúng sẽ nhóm lại như những tù nhân bị ném vào ngục tối; chúng sẽ bị nhốt vào ngục. Bị trừng phạt một thời gian lâu.

Thô tục

Ê-xê-ki-ên 22:26 Các thầy tế lễ Ít-ra-en đã làm nhiều việc ác, vi phạm những điều giáo huấn của ta, không tôn kính những vật thánh của ta. Chúng không phân biệt giữa vật thánh và vật không thánh, và không dạy cho dân biết giữa cái sạch và không sạch khác nhau xa. Chúng không nhớ ngày Sa-bát ta, cho nên chúng làm cho ta không được tôn trọng.

Ê-xê-ki-ên 28:14-16 14 Ta đã chỉ định một thiên sứ trông nom người. Ta đặt người trên núi thánh của Thượng Đế. Người đi giữa ngọc quý sáng chói như lửa. 15 Đòi người thật tốt lành từ ngày người mới được tạo nên, cho đến ngày điều ác trong người bị phát giác. 16 Vì người buôn bán với các xứ xa xôi, người học đòi hung bạo, và người đã phạm tội. Cho nên ta ném người xuống khỏi núi của Thượng Đế một cách nhục nhã. Thiên sứ trông nom người cũng đuổi người ra khỏi các ngọc quý sáng như lửa.

Thẩm phán công bình

Phục Truyền Luật Lệ 16:18 Hãy bổ nhiệm các quan án và viên chức cho chi tộc các người trong mỗi thành mà CHÚA là Thượng Đế các người sẽ ban cho người; họ phải phân xử thật công minh.

Phục Truyền Luật Lệ 16:20 Hãy luôn luôn làm điều ngay thẳng để người được sống lâu trên đất mà CHÚA là Thượng Đế ban cho các người.

Phục Truyền Luật Lệ 32:4 Ngài như khối đá; mọi điều Ngài làm đều hoàn hảo, Ngài luôn luôn công bằng. Ngài là Thượng Đế thành tín, không bao giờ làm quấy, Ngài là Đấng chính trực công bình.

Thánh Thi 7:9 Lạy Thượng Đế, Ngài luôn luôn làm điều phải. Ngài biết tư tưởng và cảm nghĩ của lòng chúng tôi. Xin hãy ngăn chặn hành vi kẻ ác và cứu giúp kẻ làm điều phải.

Thánh Thi 96:10 Hãy bảo cho các nước rằng, "Chúa là vua." Trái đất đã được Chúa an bài, sẽ không lay chuyển.

Thánh Thi 96:13 trước mặt Chúa vì Ngài đang ngự đến. Ngài đến để phân xử thế gian; Ngài sẽ phân xử thế gian bằng sự công chính và các dân tộc bằng sự thành tín. 13 Before the Lord, for He is coming, For He is coming to judge the earth. He will judge the world in righteousness And the peoples in His faithfulness.

Châm Ngôn 11:1 Chúa ghét cái cân gian, nhưng Ngài hài lòng với trái cân đúng.

Châm Ngôn 17:26 Trừng phạt người vô tội là sai, đánh đập người lãnh đạo lương thiện là quấy.

Giăng Sứ 3:17 Ta tự nhủ, "Thượng Đế dự liệu thời kỳ cho mỗi việc và mỗi hành vi, để Ngài có thể phân xử người tốt, kẻ xấu."

I-sai-a 45:21 Hãy bảo dân này đến cùng ta. Hãy trình bày trường hợp của các ngươi và thảo luận với nhau về những điều đó. Ai đã từ lâu bảo cho các ngươi biết những chuyện này sẽ xảy ra? Ai đã từ lâu nói cho các ngươi biết? Ta, CHÚA là Đấng bảo những điều đó. Không có Thượng Đế nào khác ngoài ta. Ta là Thượng Đế công chính duy nhất. Ta là Đấng Cứu Thế. Không có Thượng Đế nào khác.

Xê-ca-ri-a 8:16 Đây là những điều ngươi phải làm: Hãy nói chân thật cùng nhau. Nơi toà án hãy dùng sự chân thật và lẽ công bằng mà phân xử.

Công Vụ Các Sứ đồ 17:31 Thượng Đế đã định một ngày để xét xử cả thế giới một cách công minh, qua một người Ngài đã chọn từ lâu. Ngài đã chứng tỏ điều này, do việc Ngài khiến người ấy từ kẻ chết sống lại."

Khát

Xê-ca-ri-a 9:11 Còn như ngươi, Xi-ôn, vì huyết của giao ước với ngươi, ta sẽ giải thoát các tù nhân ngươi ra khỏi hầm nước.

Sự dày vò trong địa ngục

Thánh Thi 74:20 Xin nhớ lại giao ước Ngài lập với chúng tôi, vì sự hung tàn tràn ngập mọi ngõ ngách đen tối của xứ này.

Thánh Thi 116:3 Dây tử thần trói buộc tôi, và mối lo sợ về cái chết nắm giữ tôi. Tôi lo lắng và buồn bã.

A-mốt 5:18-19 18 Khốn cho các người là kẻ mong ngày phán xử của CHÚA đến. Sao các người mong ngày ấy đến làm gì? Nó sẽ mang bóng tối đến, không phải ánh sáng đâu. 19 Ngày đó sẽ giống như kẻ chạy trốn khỏi sư tử nhưng lại đụng đầu với gấu, hay kẻ đi vào nhà đặt tay lên vách nhưng bị rấn cắn.

Ma-thi-ơ 24:51 Chủ sẽ xé xác nó, tống cổ nó chung với bọn đạo đức giả, là nơi người ta khóc lóc và nghiêng răng vì đau đớn.

Lu-ca 12:47-48 47 Người đầy tớ nào đã biết ý chủ mà không chuẩn bị hoặc không thêm làm theo sẽ bị trừng trị nặng hơn! 48 Nhưng người đầy tớ nào không biết ý chủ mà làm điều đáng trách thì bị trừng phạt nhẹ hơn. Người nào được cho nhiều thì bị đòi lại nhiều. Người nào được tin cần nhiều, thì bị đòi hỏi nhiều hơn."

Giun

Gióp 21:26 Họ được chôn cất kè bên nhau, và đòi họ bao phủ họ.

Gióp 24:20 Mẹ chúng quên chúng, đòi họ sẽ ăn thân xác chúng. Sẽ không ai nhớ chúng nữa, còn kẻ ác sẽ gãy vụn như cái que.

I-sai-a 14:11 Sự kiêu căng người đã đi xuống âm phủ với người, Nhạc từ đờn cầm người cũng đi theo luôn. Sâu họ trải ra như cái giường bên dưới người, và đòi họ phủ trên người như cái mền.

I-sai-a 66:24 Chúng sẽ đi ra và nhìn thấy các xác chết của những kẻ phạm tội nghịch ta. Đòi họ ăn chúng nó sẽ không bao giờ chết và lửa thiêu chúng nó sẽ không bao giờ tắt. Mọi người đều ghê tởm khi nhìn thấy những xác chết ấy."

Mác 9:48 Hỏa ngục là nơi sâu họ không hề chết, lửa không hề tắt.

Con thịnh nộ

Sáng Thế 15:7 CHÚA bảo Áp-ram, "Ta là CHÚA, đã đem con ra khỏi thành U-rơ, xứ Canh-đê, để cấp cho con đất này."

Gióp 21:30 Trong ngày Thượng Đế nổi giận và trừng phạt, thì bọn gian ác được bình yên.

Gióp 31:23 Tôi sợ sự hủy hoại của Thượng Đế, tôi kinh hãi sự oai nghiêm Ngài, nên tôi không thể làm những điều đó.

Thánh Thi 73:27 Những kẻ lìa xa Chúa sẽ chết; Ngài tiêu diệt các kẻ bất trung.

Thánh Thi 90:7-11 7 Chúng tôi bị cơn giận Ngài tiêu diệt; và kinh hoàng vì cơn thịnh nộ Ngài. 8 Chúa đặt những điều ác mà chúng tôi làm trước mặt Ngài; Ngài thấy rõ các tội lỗi kín giấu của chúng tôi. 9 Chuỗi ngày chúng tôi chấm dứt khi Ngài nổi giận. Các năm tháng chúng tôi kết thúc như tiếng thở dài. 10 Đòi chúng tôi chỉ có bảy mươi tuổi còn nếu khỏe mạnh thì được tám mươi. Nhưng các năm tháng ấy đều đầy lao khổ. Chúng qua mau, rồi chúng tôi biến mất. 11 Ai biết được sức mạnh của cơn giận Ngài? Sự kính sợ của chúng tôi đối với Ngài cũng lớn bằng cơn giận Ngài.

Châm Ngôn 11:23 Hi vọng của người chân chính sẽ mang kết quả, còn hi vọng của kẻ ác sẽ đưa đến cơn thịnh nộ của Thượng Đế.

I-sai-a 66:15 Kia CHÚA đến với đám lửa và quân xa Ngài đến trong đám bụi mù. Ngài sẽ dùng cơn giận trừng phạt các dân đó; Ngài sẽ trừng phạt chúng bằng đám lửa.

Giê-rê-mi-a 4:4 Hỡi dân Giu-đa và dân Giê-ru-sa-lem, hãy dâng mình phục vụ CHÚA, nhất định vâng lời Ngài, nếu không, cơn thịnh nộ ta sẽ lan tràn như lửa cháy, không ai dập tắt được, vì điều ác các ngươi làm.

Giê-rê-mi-a 25:37 Những đồng cỏ êm đềm sẽ trở nên sa mạc hoang vu, vì CHÚA đã nổi giận.

Ai Ca 4:11 CHÚA đã đổ hết thịnh nộ Ngài; trút cơn giận lớn của Ngài ra. Ngài phóng hỏa Giê-ru-sa-lem, thiêu rụi nó đến tận nền.

Giăng 3:36 Ai tin Con thì được sống đời đời; còn ai không vâng phục Con thì sẽ chẳng có sự sống, trái lại cơn thịnh nộ của Thượng Đế hiện đang đè nặng trên người ấy."

Rô-ma 1:18 Cơn giận của Thượng Đế từ trời đã tỏ ra để chống lại mọi điều ác và trái phép mà con người làm. Qua nếp sống độc ác của họ, con người đã che giấu sự thật.

Rô-ma 5:9 Cho nên nhờ Chúa Cứu Thế, chúng ta chắc chắn được cứu khỏi cơn giận của Thượng Đế vì chúng ta đã được hòa thuận lại với Ngài, qua huyết hi sinh của Chúa Cứu Thế.

I Thê-sa-lô-ni-ca 1:10 Anh chị em cũng chờ đợi Con Thượng Đế, Đấng mà Ngài đã khiến sống lại từ kẻ chết và sẽ từ thiên đàng trở lại. Ngài là Giê-xu, Đấng cứu chúng ta khỏi cơn trừng phạt giận dữ của Thượng Đế chắc chắn sẽ đến.

II Thê-sa-lô-ni-ca 1:8-9 8 Lúc ấy Ngài sẽ trừng phạt những kẻ không biết Thượng Đế và chống nghịch Tin Mừng về Chúa Cứu Thế Giê-xu. 9 Họ sẽ bị hình phạt đời đời tức là bị phân cách khỏi Chúa cũng như khỏi quyền năng vinh hiển của Ngài.

Hê-bơ-rơ 10:31 Rơi vào tay Thượng Đế hằng sống là điều khủng khiếp.

II Phi-rơ 2:9 Cho nên Chúa sẽ cứu những kẻ phục vụ Ngài đang gặp thử thách. Ngài sẽ để dành những kẻ gian ác và trừng phạt họ trong khi chờ đợi Ngày Xét Xử.

Chương 43: Khi chết thì chuyện gì sẽ xảy ra?

Bất cứ ai không phải là Co-đốc nhân được tái sinh thực sự sẽ xuống địa ngục khi họ chết về mặt thể xác. Họ sẽ có một thân xác và sẽ trải qua sự đau đớn cùng cực như hình phạt vì đã từ chối sự cứu rỗi được ban cho họ trong Chúa Giê-xu Christ.

Vui lòng xem chương có tựa đề Địa ngục có thật để biết danh sách nhiều câu Kinh thánh liên quan đến địa ngục.

Bất cứ ai không tin rằng địa ngục tồn tại rất có thể cũng:

- không tin những gì Kinh Thánh dạy về các chủ đề khác.
- không phải là người tin vào sự tái sinh thực sự.
- có quan niệm sai lầm về việc Chúa thật sự như thế nào.

Một quan niệm sai lầm phổ biến mà những người như vậy nói là: “Chúa là tình yêu và do đó Ngài sẽ không tống ai xuống địa ngục” Vấn đề với lối suy nghĩ đó là mặc dù đúng là Chúa là tình yêu nhưng họ không hiểu rằng đó không phải là tất cả những gì Chúa là ; một trong những thuộc tính khác của Ngài là sự công bằng, trên thực tế là sự công bằng vô hạn. Đức Chúa Trời sẽ phán xét tội lỗi và sự bất trung của loài người. Những người không theo đạo Thiên Chúa sẽ xuống địa ngục thực sự khi họ chết và sau sự phán xét trên ngai trắng vĩ đại, họ sẽ bị ném vào Hồ Lửa vĩnh viễn; sẽ không bao giờ có lối thoát.

Khải Huyền 20:11-15 11 Rồi tôi thấy một ngai trắng và lớn cùng Đấng ngự trên ngai. Trước mặt Ngài trời đất trốn mất hết. 12 Tôi thấy những người chết, cả lớn lẫn nhỏ đều đứng trước ngai. Các sách mở ra, rồi một sách khác là sách sự sống cũng mở ra nữa. Những người chết bị xét xử theo những điều họ đã làm đã được ghi trong các sách. 13 Biển đem trả lại những kẻ chết nó chứa, còn Sự Chết và Ha-đe cũng mang trả những kẻ chết chúng chứa. Mỗi người đều bị xét xử theo điều mình làm. 14 Rồi Sự Chết và Ha-đe bị ném vào hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ hai. 15 **Người nào không có tên trong sổ sự sống đều bị ném xuống hồ lửa.**

Khi một Co-đốc nhân được tái sinh qua đời về mặt thể xác, họ lập tức về với Chúa Giê-su Christ. Và cuối cùng, khi thân xác sống lại, họ được ban cho một thân xác con người vinh quang giống như thân xác Chúa Giêsu Kitô hiện có.

Chương 44: Những điều bạn cần biết trên giường bệnh

Điều quan trọng nhất cần biết khi bạn hấp hối, và tốt nhất là rất lâu trước khi bạn nằm trên giường bệnh, là liệu bạn có lên thiên đàng khi chết hay không. Bạn đi tới thiên đường hoặc địa ngục. Xin lỗi những ai cho rằng sự thật là tương đối vì nó không tương đối; bạn sẽ khám phá ra điều đó khi bạn chết, và lúc đó đã quá muộn. Tài liệu này được thiết kế để giúp bạn chấp nhận Chúa Giê-xu Christ là Chúa và Đấng Cứu Rỗi của riêng bạn; nếu bạn làm vậy thì Ngài sẽ cứu bạn khỏi cõi vĩnh hằng trong Hồ Lửa.

Chương 45: Bây giờ hãy tìm hiểu xem bạn sẽ lên thiên đường hay địa ngục

Cuốn sách này sẽ giúp bạn xác định xem bạn sẽ lên thiên đường hay địa ngục khi chết. Một câu hỏi đơn giản sẽ cho bạn biết bạn sẽ đi đâu khi chết: Bạn đang cố gắng làm cho mình được Đức Chúa Trời chấp nhận bằng những việc lành của mình hay bạn đang hoàn toàn trông cậy vào công việc đã hoàn tất của Chúa Giê-xu Christ để khiến bạn được Đức Chúa Trời chấp nhận? Nếu bạn cố gắng làm cho mình được Chúa chấp nhận bằng những việc lành của mình, thì khi bạn chết, bạn sẽ xuống địa ngục. Nếu bạn hoàn toàn trông cậy vào công tác đã hoàn tất của Chúa Giê-su Christ để khiến bạn được Đức Chúa Trời chấp nhận, thì khi chết, bạn sẽ được lên thiên đàng.

Xin vui lòng đọc hoặc đọc lại chương có tựa đề Những Giáo Lý Cơ Đốc Thiết Yếu. Nếu bạn trả lời không cho một hoặc nhiều giáo lý Cơ đốc thiết yếu đó thì bạn không được tái sinh; bạn sẽ không lên thiên đàng khi bạn chết, thay vào đó, bạn sẽ xuống địa ngục.

Chương 46: Người Cơ Đốc có nên cầu xin sự tha thứ không?

Một người không theo đạo Thiên Chúa phải cầu xin sự tha thứ

Một người không phải là Kitô hữu trong quá trình trở thành Kitô hữu phải cầu xin sự tha thứ. Người không theo đạo Thiên Chúa chết về mặt tâm linh trong tội lỗi của họ. Họ phải cầu xin Đức Chúa Trời tha thứ cho họ và sau đó tiếp nhận Chúa Giê-xu Christ làm Cứu Chúa của họ. Họ phải chấp nhận rằng Chúa Giêsu Kitô đã trả giá cho tội lỗi của họ. Họ phải tin rằng chỉ nhờ cái chết của Đấng Christ mà họ mới được tha thứ, chứ không phải vì bất kỳ việc lành nào của họ. Nếu một người không theo đạo Thiên Chúa không thừa nhận họ là tội nhân cần được tha thứ thì làm sao Chúa Giêsu Kitô có thể là Đấng Cứu Độ của họ? -- Anh ấy không thể. Người có tội phải cầu xin sự tha thứ.

Phần còn lại của chương này đề cập đến một người đã là Cơ-đốc nhân được tái sinh. Họ đã chuyển từ cái chết thuộc linh sang đời sống thuộc linh bằng cách cầu xin sự tha thứ và chấp nhận Chúa Giê-su là Chúa và Đấng Cứu Rỗi của riêng họ. Tóm lại, cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá đã trả giá cho tội lỗi của người Kitô hữu: tội lỗi trong quá khứ, hiện tại và tương lai.

Tại sao một Cơ Đốc nhân liên tục cầu xin sự tha thứ?

Bạn có yêu cầu sự cứu chuộc nhiều lần không? Bạn có cầu xin sự cứu chuộc mỗi ngày không? Tại sao không? Bạn không cầu xin sự cứu chuộc mỗi ngày bởi vì khi Đấng Christ cứu chuộc bạn thì việc đó đã được thực hiện một lần đủ cả. Điều đó có đúng hay không? Đúng rồi. Bạn đã đúng khi không cầu xin được cứu chuộc hàng ngày, vậy tại sao bạn lại cầu xin sự tha thứ mỗi ngày?

Cô-lô-se 1:13-14 13 Thượng Đế đã giải thoát chúng ta khỏi quyền lực của tối tăm và đưa chúng ta vào nước của Con yêu dấu Ngài. 14 Con Ngài đã trả thế cho tội lỗi chúng ta và trong Ngài chúng ta nhận được sự tha tội.

Bạn đã bao giờ được yêu cầu yêu cầu chuộc lại nhiều lần chưa? Không, có lẽ là không. Có lẽ bạn sẽ nghĩ rằng đó là một việc trái với Kinh thánh và bạn đã đúng. Vậy thì tại sao bạn lại nghĩ rằng mình nên cầu xin sự tha thứ hết lần này đến lần khác? **Sự cứu chuộc là sự tha tội.** Là một tín đồ được tái sinh, việc cầu xin sự cứu chuộc nhiều lần là sai; vì sự cứu chuộc là sự tha tội nên việc cầu xin sự tha thứ hết lần này đến lần khác cũng là sai.

Sự tha thứ và một số hàm ý

Ý nghĩa của việc cầu xin Chúa nhiều lần tha thứ cho tội lỗi của bạn sau khi bạn đã là một Cơ đốc nhân.

1. Khi Đấng Christ chết trên thập tự giá, bạn có bao nhiêu tội lỗi trong tương lai? Trả lời: Tất cả đều như vậy.

2. Đấng Christ sẽ phải lìa xa bạn nếu bạn có tội lỗi không được tha thứ. Bạn có thể mất đi sự cứu rỗi của mình không? Tại sao Thiên Chúa rút linh hồn của mình khỏi Adam và Eva? Ngài rút Thánh Linh của Ngài ra khỏi bên trong con người vì tội lỗi bên trong con người, tội lỗi chưa được giải quyết.

Hê-bơ-rơ 13:5 *Hãy tránh việc tham tiền trong cuộc sống. Hãy bằng lòng với những gì mình có. Thượng Đế đã hứa, "Ta không bỏ ngươi; Ta không rời ngươi đâu."*

3. Điều gì sẽ xảy ra với bạn nếu bạn chết trước khi bạn cầu xin sự tha thứ? Mất?

4. Của lễ duy nhất được Đức Chúa Trời chấp nhận là gì để có thể cất đi tội lỗi của bạn và mang lại sự tha thứ? Có phải Đấng Christ sẽ chết trên thập tự giá lần nữa không? Không, nếu chúng ta làm thế, chúng ta sẽ khiến Ngài phải xấu hổ.

Rô-ma 6:9-10 9 Chúa Cứu Thế đã sống lại từ kẻ chết, chúng ta biết rằng Ngài không thể chết nữa. Sự chết hiện nay chẳng còn quyền gì trên Ngài. 10 Thật vậy, khi Chúa Cứu Thế chịu chết thì Ngài đánh bại quyền lực của tội lỗi một lần đủ cả. Bây giờ Ngài đã nhận sự sống mới nên Ngài sống cho Thượng Đế.

Hê-bơ-rơ 9:22 Luật pháp qui định rằng mọi việc phải được tẩy sạch nhờ huyết vì nếu không đổ huyết thì không thể được tha tội.

Hê-bơ-rơ 6:4-6 Có vài người mà chúng ta không thể làm cho họ ăn năn được. Trước kia họ đã ở trong ánh sáng của Thượng Đế, vui hưởng ân phúc thiên đàng và nhận lãnh Thánh Linh. Họ đã nếm lời Thượng Đế ngọt ngào biết bao nhiêu và cũng đã biết quyền phép của cuộc đời tương lai trong Ngài. Nhưng họ quay lưng khỏi Chúa Cứu Thế cho nên không thể nào khiến họ ăn năn hối hận vì họ đã đóng đinh Con Thượng Đế một lần nữa và làm nhục Ngài trước mặt kẻ khác.

5. Khi bạn nói rằng bạn cần xin sự tha thứ, bạn nói rằng có tội không được tha thứ, nhưng Chúa nói một khi bạn đã chấp nhận sự trả giá của Đấng Christ cho tội lỗi của bạn, thì mọi tội lỗi của bạn đều được tha thứ.

Cô-lô-se 2:13 Trước kia, đang khi anh chị em chết về mặt tâm linh vì tội lỗi và nô lệ cho bản chất tội lỗi mình thì Thượng Đế đã làm cho anh chị em sống lại với Chúa Cứu Thế. Ngài cũng đã tha thứ mọi tội lỗi chúng ta.

Rô-ma 8:1 Hiện nay những ai ở trong Đấng Cứu Thế Giê-xu không còn bị kết tội nữa.

Chương 47: Còn 1 Giăng 1:9 thì sao?

I Giăng 1:9 Còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là Đấng đáng tin và công bình sẽ xóa tội và tẩy sạch mọi điều ác trong chúng ta.

Thông báo rằng I Giăng 1:9 giải quyết một vấn đề được đề cập trong I Giăng 1:8 mà nói:

I Giăng 1:8 Nếu chúng ta nói mình không có tội là tự gạt, sự thật của Ngài không có trong chúng ta.

Nếu lẽ thật không có ở một người thì người đó là người không theo đạo Thiên Chúa; lẽ thật không ở trong họ nên Đấng Christ không ở trong họ. I Giăng 1:9 mang lại cho loại người đó những gì họ cần. Nếu bạn là người bị lạc trong I Giăng 1:8, thì bạn cần những gì được nói đến trong I Giăng 1:9 tức là bạn cần được thanh lọc khỏi mọi điều bất chính. Nhưng nếu bạn không phải là người bị lạc trong I Giăng 1:8, tại sao bạn lại cố gắng nộp đơn I Giăng 1:9 cho chính mình?

Huyết bò đực và dê không thể cất đi tội lỗi được.

Hê-bơ-rơ 10:1-4 1 Luật pháp chỉ là tượng trưng những điều tốt đẹp hơn sẽ đến trong tương lai; luật pháp không phải là hình ảnh chính xác của vật thật. Những ai ở dưới luật pháp cứ phải dâng sinh tế mỗi năm, nhưng những sinh tế ấy không thể làm cho những kẻ đến gần để thờ phụng Thượng Đế trở thành toàn thiện được. 2 Vì nếu luật pháp có thể khiến họ toàn thiện thì khỏi cần phải dâng sinh tế nữa. Nếu những kẻ thờ phụng nhờ đó mà được tẩy sạch thì không còn mặc cảm tội lỗi nữa. 3 Nhưng mỗi năm những sinh tế ấy nhắc họ nhớ lại tội lỗi, 4 vì huyết của bò đực và dê đực không thể nào xóa tội lỗi được.

Sự hy sinh của Chúa Kitô không cần phải lặp đi lặp lại; Nói xong, anh ngồi xuống:

Hê-bơ-rơ 1:3 Con tượng trưng cho vinh hiển của Thượng Đế và là hình ảnh trung thực của bản chất Ngài. Nhờ lời đầy quyền năng Ngài, các vật được kết hiệp lại bền vững. Khi Con tẩy sạch tội lỗi loài người thì trở về ngồi bên phải Thượng Đế, Đấng Cao cả trên thiên đàng.

Từ “propitiation” có nghĩa là sự hài lòng. Đức Chúa Trời hoàn toàn hài lòng với những gì Đấng Christ đã làm trên thập tự giá để đền tội cho chúng ta và cho tội lỗi của cả thế giới. Vì vậy, **TẤT CẢ** tội lỗi đã được xử lý tại thập tự giá như đã đề cập ở I Giăng 2:2

I Giăng 2:2 Ngài là con sinh tế chuộc tội không những cho chúng ta mà cho cả thế gian.

Hê-bơ-rơ 9:12 Chúa Cứu Thế đi vào Nơi Chí Thánh một lần đủ cả. Ngài không mang theo huyết của dê hoặc bò con. Sinh tể của Ngài mang vào là chính huyết mình, nhờ huyết ấy Ngài giải thoát chúng ta đời đời khỏi tội lỗi.

Cô-lô-se 1:13-14 13 Thượng Đế đã giải thoát chúng ta khỏi quyền lực của tối tăm và đưa chúng ta vào nước của Con yêu dấu Ngài. 14 **Con Ngài đã trả thế cho tội lỗi chúng ta và trong Ngài chúng ta nhận được sự tha tội.**

Hê-bơ-rơ 9:25-28 25 Thày tế lễ tối cao mỗi năm đi vào Nơi Chí Thánh một lần mang theo huyết mà không phải huyết mình. Nhưng Chúa Cứu Thế Giê-xu không cần phải hi sinh mạng Ngài nhiều lần. 26 Nếu không thì kể từ khi tạo thiên lập địa, Ngài đã phải chịu khổ nhiều lần. Nhưng Ngài chỉ đến một lần đủ cả vào thời kỳ cuối cùng này để xóa tội lỗi đi bằng cách hi sinh chính mình. 27 Vì đã định cho mọi người phải chết một lần rồi chịu xét xử, 28 cho nên Chúa Cứu Thế Giê-xu dâng mình Ngài làm sinh tể một lần đủ cả để xóa tội lỗi của nhiều người. Ngài sẽ trở lại lần thứ hai, không phải để hi sinh vì tội lỗi nữa, mà là đem sự cứu rỗi đến cho những kẻ chờ đợi Ngài.

Giăng 19:30 Sau khi Chúa Giê-xu ném giấm liền nói, "Sứ mạng đã xong!" Rồi Ngài gục đầu xuống và tắt hơi.

Cô-lô-se 2:13 Trước kia, đang khi anh chị em chết về mặt tâm linh vì tội lỗi và nô lệ cho bản chất tội lỗi mình thì Thượng Đế đã làm cho anh chị em sống lại với Chúa Cứu Thế. Ngài cũng đã tha thứ mọi tội lỗi chúng ta.

Để tìm hiểu thêm xin vui lòng nghe clip âm thanh MP3 tại:

- <http://bobgeorge.net/christs-finished-work-on-the-cross/>

Chương 48: Lời cầu nguyện của Chúa

Cách tôi hiểu lời cầu nguyện của Chúa và vấn đề tha thứ như sau. Chúa Giêsu vẫn chưa chết trên thập tự giá và Ngài đang làm chính xác những gì Ngài nên làm vào thời điểm đó, tức là dạy Luật. Ngài biết mục đích của Luật pháp là dẫn dắt mọi người đến với chính Ngài. Việc nói rằng chúng ta sẽ chỉ được tha thứ khi chúng ta tha thứ cho người khác là một tiêu chuẩn không thể đáp ứng được; cũng như Luật pháp, chúng ta không thể đáp ứng được tiêu chuẩn. Vì vậy, chúng ta được dẫn đến một Đấng Cứu Rỗi.

Khi tôi phạm tội với tư cách là một Cơ đốc nhân, tôi thú nhận tội lỗi của mình và cảm ơn Chúa Jesus vì đã trả giá cho tội lỗi của tôi và rằng tôi đã được tha thứ mọi tội lỗi: tội lỗi trong quá khứ, hiện tại và tương lai.

Bạn có yêu cầu sự cứu chuộc nhiều lần không? Bạn có cầu xin sự cứu chuộc mỗi ngày không? Tại sao không? Bạn không cầu xin sự cứu chuộc mỗi ngày bởi vì khi Đấng Christ cứu chuộc bạn thì việc đó đã được thực hiện một lần đủ cả. Điều đó có đúng hay không? Đúng rồi. Bạn đã đúng khi không cầu xin được cứu chuộc hàng ngày, vậy tại sao bạn lại cầu xin sự tha thứ mỗi ngày?

Cô-lô-se 1:13-14 13 Thượng Đế đã giải thoát chúng ta khỏi quyền lực của tối tăm và đưa chúng ta vào nước của Con yêu dấu Ngài. 14 Con Ngài đã trả thế cho tội lỗi chúng ta và trong Ngài chúng ta nhận được sự tha tội.

Thay vì chỉ thị cầu nguyện của Chúa theo Luật, dưới ân điển, Chúa bảo chúng ta tha thứ cho người khác giống như Chúa đã tha thứ cho chúng ta.

Cô-lô-se 3:13 Hãy ăn ở hòa thuận với nhau và khoan dung tha thứ nhau. Nếu có ai làm tổn thương mình điều gì thì hãy tha thứ cho họ vì Chúa đã tha thứ anh chị em.

Vui lòng đọc lại chương có tiêu đề: Nghi ngơi sau công việc của bạn

Chương 49: Một Vài Suy Nghĩ Về Đức Tin Nơi Đức Chúa Trời

Blaise Pascal (1623–1662) là một nhà toán học, triết gia, nhà vật lý và thần học người Pháp thế kỷ XVII. Ông đề nghị mọi người đánh cược bằng mạng sống và linh hồn của mình xem liệu Chúa có tồn tại hay không; Nó được biết đến như Pascal's cuộc đánh cá.

Pascal's cuộc đánh cá		
Vị trí của bạn:	Nếu Chúa tồn tại thì:	Nếu Chúa không tồn tại thì:
Tôi có niềm tin vào Chúa trời	Lên thiên đường	Không có gì
Tôi không có niềm tin vào Chúa	Đi chết đi	Không có gì

Nếu bạn có niềm tin vào Chúa và Chúa tồn tại, thì bạn sẽ đạt được mọi thứ và lên thiên đàng. Nếu bạn không có niềm tin vào Chúa và Chúa tồn tại thì bạn sẽ mất tất cả và xuống địa ngục.

Bạn có thể đọc thêm về Pascal's đánh cược ở Wikipedia, bách khoa toàn thư miễn phí, ở trang sau: https://en.wikipedia.org/wiki/Pascal's_wager

Việc tin vào sự tồn tại của Chúa không đồng nghĩa với việc tin vào Chúa.

Tin rằng Chúa tồn tại nhưng Ngài đã quản lý thế giới một cách sai lầm không tương đương với việc tin vào Chúa.

Tin vào Chúa có nghĩa là bạn có niềm tin vào Chúa và bạn chấp nhận sự hy sinh của Chúa Giêsu Kitô trên thập tự giá vì tội lỗi của bạn. Niềm tin vào Chúa có nghĩa là bạn tin rằng Ngài biết mình đang làm gì, ngay cả khi đối mặt với cái ác, nỗi đau và sự đau khổ. Nếu bạn tin rằng có Chúa nhưng Ngài đã quản lý vũ trụ một cách sai lầm, thì điều đó tương đương với việc bạn không có niềm tin vào Chúa.

Một đứa trẻ được chùng ngừa có thể ngược nhìn cha mình và tự hỏi tại sao cha lại cho phép, thậm chí yêu cầu anh ta phải chịu một mũi kim đau đớn. Đứa trẻ không hiểu được lợi ích lớn hơn sẽ mang lại nhờ tiêm chủng. Lúc đó đứa trẻ chắc chắn rằng cha nó không thương nó, làm sao nó có thể khiến nó phải chịu đau khổ? Đứa trẻ chắc chắn rằng cha mình đã quản lý sai lầm mọi việc.

Có bộ phận khiếu nại không?

Nếu có Chúa và bạn không có niềm tin vào Ngài, và bạn dự định đến bộ phận khiếu nại để liệt kê tất cả những lời phàn nàn của bạn liên quan đến nhận thức của bạn rằng Ngài đã quản lý thế giới sai lầm thì hãy lưu ý rằng bạn đã đưa ra một giả định anh hùng. Giả định là Chúa sẽ quan tâm đến việc nghe những lời phàn nàn của bạn; anh ấy có thể không quan tâm đến việc nghe những lời phàn nàn của bạn.

Điều này không có nghĩa là bạn sẽ không có cơ hội lên tiếng khiếu nại; nó chỉ đưa ra khả năng là Chúa có thể không quan tâm đến việc lắng nghe hoặc đáp lại họ. Địa ngục sẽ đầy rẫy những người phàn nàn về cách Chúa đã làm mọi việc.

Chương 50: Cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu có ý nghĩa gì?

Nhiều người nghĩ rằng nếu bạn không nói “nhân danh Chúa Giêsu” ở cuối lời cầu nguyện thì lời cầu nguyện đó không có giá trị. Kết thúc lời cầu nguyện bằng câu “Nhân danh Chúa Giêsu. Amen,” không bao giờ được thực hiện trong Tân Ước.

Chúa Giê-su Christ hướng dẫn các môn đồ cầu nguyện “nhân danh Ngài”.

Giăng 14:13-14 13 Nếu các con nhân danh ta cầu xin điều gì thì ta sẽ làm cho, để Cha được hiển vinh qua Con. 14 Nếu các con nhân danh ta cầu xin điều gì thì ta sẽ làm cho.

Nhưng cái gì làm “**nhân danh tôi**” nghĩa là? “Tên của...” là một thành ngữ trong Kinh thánh (một cách nói); “Tên của...” là một cách để nói người đó đại diện cho điều gì hoặc quyền hạn của họ. Ngày nay chúng ta có thể nói rằng tôi đang làm điều gì đó bởi quyền lực của một quyền năng nào đó. Ví dụ, trong một lễ cưới, bạn thường nghe thấy câu “Bởi quyền lực mà nhà nước trao cho...”; điều đó có nghĩa là nhà nước đã giao quyền hợp pháp để kết hôn cho hai cá nhân cho người thực hiện nghi lễ.

Khi chúng ta cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu, điều đó đơn giản có nghĩa là chúng ta đang hành động trong thẩm quyền của Ngài và chúng ta nhất quán với ý muốn của Ngài. Bạn không cần phải nói những lời “Nhân danh Chúa Giêsu. Amen” để lời cầu nguyện được Chúa lắng nghe hoặc lời cầu nguyện có hiệu quả. Sẽ ổn nếu bạn nói cụm từ đó, nhưng nó không bắt buộc.

Chương 51: Các Giáo Lý Cơ Đốc Thiết Yếu

Mỗi câu hỏi có thể được trả lời bằng Có hoặc Không; một Cơ-đốc nhân được tái sinh thực sự sẽ trả lời có cho tất cả những câu hỏi này.

1. Bạn có tin Chúa Giêsu người Nazareth là Đấng Kitô không?
2. Bạn có tin rằng Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa trong xác thịt con người không? Nói cách khác, bạn có tin vào sự nhập thể của Chúa Giêsu Kitô không? Ý nghĩa: Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa trọn vẹn và là con người trọn vẹn; Ngài tồn tại như sự thống nhất trong một con người vừa có bản chất thần thánh vừa có bản chất con người.
3. Bạn có tin Chúa Giêsu Kitô được thụ thai bởi Chúa Thánh Thần và được sinh ra bởi một trinh nữ không?
4. Bạn có tin Chúa Giêsu Kitô đã sống một cuộc đời vô tội không?
5. Bạn có tin Chúa Giêsu Kitô đã thực hiện các phép lạ không?
6. Bạn có tin vào cái chết thay thế và chuộc tội của Chúa Giêsu Kitô để trả giá cho tội lỗi của bạn không?
7. Bạn có tin vào việc Chúa Giêsu Kitô lên trời bên hữu Chúa Cha không?
8. Bạn có tin Chúa Giêsu Kitô sẽ đích thân trở lại trong quyền năng và vinh quang và phán xét thế gian không?
9. Bạn có tin vào tội nguyên tổ không? Ý nghĩa: Sự không chung thủy của A-đam và Ê-va đem đến cái chết cho mọi người và làm vấy bẩn mọi khía cạnh của con người chúng ta.
10. Bạn có tin Kinh Thánh là Lời Chúa không? Ý nghĩa: 39 cuốn sách Cựu Ước cùng với 27 cuốn sách Tân Ước đều là thần thánh chứ không chỉ có nguồn gốc từ con người và chúng bao gồm toàn bộ giáo luật Cơ đốc giáo (tiêu chuẩn đo lường).
11. Bạn có tin Chúa Ba Ngôi không?
Nghĩa:
 - Chỉ có một vị thần
 - Chúa Cha là Thiên Chúa, Chúa Con là Thiên Chúa, và Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa
 - Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần là những thân vị vĩnh viễn khác biệt
 - Khi những người theo thuyết Ba Ngôi nói về một Thiên Chúa, họ muốn nói đến bản chất hay bản chất của Thiên Chúa. Và con người có nghĩa là sự tự phân biệt cá nhân trong Thiên Chúa. Nói cách khác, những người theo thuyết Ba Ngôi tin vào một Cái gì và ba cái Ai.
12. Bạn có tin Chúa Giê-su Christ đã sống lại về mặt thể xác từ cõi chết không?

13. Bạn có tin mình phải được sinh lại để nhận được cuộc sống vĩnh cửu không?

Giăng 3:3-5 3 Chúa Giê-xu đáp, "Tôi bảo thật: Không ai có thể vào Nước Trời nếu không sinh lại." 4 Ni-cô-đem thắc mắc, "Người già rồi thì làm thế nào mà sinh lại được? Chẳng lẽ trở vào lòng mẹ mà sinh ra lần nữa sao?" 5 Chúa Giê-xu đáp, "Tôi bảo thật, không ai có thể vào Nước Trời nếu không sinh bằng nước và Thánh Linh.

II Cô-rinh-tô 5:17 Nếu ai thuộc về Chúa Cứu Thế thì người ấy là một người mới. Mọi việc cũ đã qua đi hết; hiện giờ mọi việc đều đã đổi mới!

14. Bạn có tin Chúa Giê-xu Christ sẽ trở lại để quy tụ những người tin Ngài; nói cách khác, bạn có tin vào Sự tái lâm của Chúa Giê-su Kitô, tức là Ngài sẽ đến trần gian để phán xét và cai trị không?

I Thê-sa-lô-ni-ca 4:13-18 13 Thưa anh chị em, chúng tôi muốn anh chị em biết về các tín hữu đã qua đời để anh chị em không quá buồn rầu như những người không có niềm hi vọng. 14 Chúng ta biết Chúa Giê-xu đã chết và sống lại. Cho nên vì Ngài, Thượng Đế cũng sẽ khiến những người trong Chúa Giê-xu đã qua đời được sống lại. 15 Điều chúng tôi sắp nói với anh chị em đây là lời của chính Chúa. Chúng ta là những người còn sống khi Chúa trở lại sẽ không đi trước những người đã chết. 16 Sẽ có tiếng kêu lớn khi Chúa từ thiên đàng trở lại, cùng với tiếng thiên sứ trường và tiếng kèn vang dội của Thượng Đế. Lúc ấy những tín hữu đã qua đời sẽ sống lại trước hết. 17 Sau đó, chúng ta, là những người còn sống, sẽ được tiếp lên cùng với họ trong đám mây để gặp Chúa giữa không trung. Rồi chúng ta sẽ ở với Chúa mãi mãi. 18 Cho nên hãy dùng những điều này mà khích lệ nhau.

Hê-bơ-rơ 9:27-28 27 Vì đã định cho mọi người phải chết một lần rồi chịu xét xử, 28 cho nên Chúa Cứu Thế Giê-xu dâng mình Ngài làm sinh tế một lần đủ cả để xóa tội lỗi của nhiều người. Ngài sẽ trở lại lần thứ hai, không phải để hi sinh vì tội lỗi nữa, mà là đem sự cứu rỗi đến cho những kẻ chờ đợi Ngài.

15. Bạn có tin mình là tội nhân trước khi tiếp nhận Chúa Giê-xu Christ làm Chúa và Cứu Chúa của riêng bạn không?

16. Bạn có tin rằng sự cứu rỗi chỉ có được nhờ sự hy sinh của Chúa Giê-su Kitô chứ không phải nhờ việc làm của bạn.

Công Vụ Các Sứ đồ 20:28 Hãy thận trọng về chính mình và về những người mà Thánh Linh đã giao phó cho anh em chăm sóc. Anh em phải như người chăn bầy chiên của Thượng Đế mà Ngài đã mua bằng chính cái chết của Con Ngài.

Rô-ma 3:25 Thượng Đế đã hi sinh mạng sống Chúa Giê-xu để con người được xóa tội, nhờ tin vào sự chết của Ngài. Thượng Đế làm như thế để tỏ ra sự công chính của Ngài, như xưa kia Ngài bỏ qua tội lỗi mà con người đã phạm.

Rô-ma 5:9 Cho nên nhờ Chúa Cứu Thế, chúng ta chắc chắn được cứu khỏi cơn giận của Thượng Đế vì chúng ta đã được hòa thuận lại với Ngài, qua huyết hi sinh của Chúa Cứu Thế.

Ê-phê-sô 1:7 Cũng trong Chúa Cứu Thế, chúng ta được giải thoát do huyết của sự chết Ngài để chúng ta được tha tội, vì ân phúc Thượng Đế thật giàu có vô cùng,

Ê-phê-sô 2:8-9 8 Tôi muốn nói rằng anh chị em đã được cứu bởi ân phúc do lòng tin. Anh chị em không thể tự cứu mình được.Ơn ấy là món quà tặng của Thượng Đế, 9 không phải do công lao của anh chị em; cho nên chẳng ai có thể khoe khoang được.

Hebrews 9:12-14 12 Chúa Cứu Thế đi vào Nơi Chí Thánh một lần đủ cả. Ngài không mang theo huyết của dê hoặc bò con. Sinh tể của Ngài mang vào là chính huyết mình, nhờ huyết ấy Ngài giải thoát chúng ta đời đời khỏi tội lỗi. 13 Nếu huyết của dê, bò đực và tro của bò cái rắc lên những người không tinh sạch còn làm cho thân thể họ được sạch, 14 huống chi huyết của Chúa Cứu Thế còn hữu hiệu đến mức nào nữa. Ngài dâng chính mình qua Thần linh đời đời để làm một sinh tể toàn vẹn cho Thượng Đế. Huyết Ngài tẩy sạch lương tâm chúng ta khỏi những hành vi dẫn đến cái chết để chúng ta có thể thờ kính và phục vụ Thượng Đế hằng sống.

17. Bạn có tin rằng sự cứu rỗi chỉ là nhờ ân điển thông qua đức tin vào chỉ một mình Chúa Giê-su Christ không?

Giăng 14:6 Chúa Giê-xu đáp, "Ta là đường đi, chân lý, và sự sống. Ta là Con đường duy nhất dẫn đến Cha.

18. Bạn đã tiếp nhận Chúa Giê-xu Christ làm Cứu Chúa và Chúa của bạn chưa?

Chương 52: Tà Giáo và Tôn Giáo

Các giáo phái thường tự cho mình là Cơ-đốc nhân, nhưng khi bạn đánh giá học thuyết của họ thì rõ ràng họ không phải là Cơ-đốc nhân. Không có gì nhầm lẫn khi họ tự miêu tả mình là người theo đạo Cơ đốc; đó là một kỹ thuật mà kẻ thù của tâm hồn bạn sử dụng để đánh lừa bạn. Lời Đức Chúa Trời cảnh báo chúng ta về những người như vậy.

II Ti-mô-thê 3:5 và hành động như thể họ hầu việc Thượng Đế nhưng lại chẳng có chút sức mạnh gì của Ngài. Hãy tránh xa những người như thế.

Cách dễ nhất để đánh giá xem những người theo dõi của một tổ chức được cứu hay bị mất là tập trung vào học thuyết của họ về Chúa Giêsu thành Nazareth. Tập trung vào những gì giáo phái dạy về thần tính của Chúa Giêsu Kitô. Bất kỳ tổ chức nào phủ nhận rằng Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa trong xác thịt con người là một tổ chức phi Kitô giáo. Bất kỳ tổ chức nào dạy bạn cần phải làm bất cứ điều gì ngoài việc chỉ tin cậy vào công việc đã hoàn tất của Chúa Giê-xu Christ trên thập tự giá để được cứu đều là tổ chức phi Cơ đốc giáo. Bất kỳ tổ chức nào cố gắng thêm bất cứ điều gì vào công việc đã hoàn thành của Chúa Giê-xu Christ trên thập tự giá để được cứu đều là tổ chức phi Cơ đốc giáo. Ngoài ra, bạn sẽ biết liệu một tổ chức có thực sự là Cơ đốc giáo hay thay vào đó nó là một tôn giáo. Bất kỳ tổ chức nào dạy bạn phải tuân theo một bộ luật hoặc quy tắc để khiến bạn được Chúa chấp nhận đều là tôn giáo không theo đạo Thiên Chúa. Xin vui lòng đọc hoặc đọc lại chương có tựa đề Cơ đốc giáo không phải là một tôn giáo.

Không nói quá rõ ràng về điều đó nhưng bất kỳ tổ chức nào dạy về Chúa Giê-su chỉ đơn giản là một giáo viên giỏi đều là một tổ chức phi Cơ đốc giáo. Hoặc nếu họ dạy, Ngài chỉ là một nhà tiên tri thì đó là một tổ chức không theo đạo Thiên Chúa. Trên thực tế, có một lời cảnh báo cụ thể trong Lời Chúa liên quan đến loại người hoặc linh hồn phủ nhận thần tính của Đấng Christ:

I Giăng 4:2-3 2 Đây là cách chúng ta thử nghiệm để biết thần linh nào đến từ Thượng Đế: Thần linh nào xưng nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu trở thành người đến thế gian thì thần linh ấy đến từ Thượng Đế. 3 Thần nào không nhìn nhận Chúa Giê-xu theo cách ấy đều không phải từ Thượng Đế đến. Đó là thần của kẻ thù Chúa Cứu Thế mà các con đã nghe là đang đến, và hiện đã đến trong thế gian.

Cụm từ “Chúa Giêsu Kitô đã đến trong xác thịt” có nghĩa Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa trong xác thịt con người. Đức Chúa Trời cảnh báo chúng ta rằng ai không xưng nhận Chúa Giê-xu Christ là Đức Chúa Trời trong xác thịt con người thì là “linh hồn của kẻ địch lại Đấng Christ”. Vì vậy, bất kỳ tổ chức nào phủ nhận thần tính của Chúa Giê-xu Christ đều là tổ chức phi Cơ đốc giáo; trên thực tế, đó là tinh thần của kẻ phản Kitô. Đó là lý do tại sao tôi viết nguyên một chương có tựa đề Chúa Giê-xu Christ Tự xưng Là Đức Chúa Trời. Lời Đức Chúa Trời dạy rõ ràng và nhiều lần rằng Chúa Giê-xu Christ là Đức Chúa Trời trong xác thịt con người. Nếu bạn không chắc chắn về thần tánh của Chúa Giê-su, xin vui lòng đọc hoặc đọc lại chương đó.

Chương 53: Còn những người chưa bao giờ nghe nói đến Chúa Giêsu thì sao?

Nếu Chúa Giêsu là con đường duy nhất dẫn tới sự cứu rỗi thì điều gì sẽ xảy ra cho những người chưa bao giờ nghe nói về Chúa Giêsu?

Rô-ma 1:20 Có nhiều điều về Thượng Đế mà con người không thể thấy—chẳng hạn như quyền năng vô hạn và thiên tính của Ngài. Nhưng từ thuở tạo thiên lập địa, hai đặc tính này đều sờ sờ ra đó và ai cũng hiểu được. Cho nên họ không có lý do gì để bào chữa về những việc làm xấu xa của mình.

Cô-lô-se 1:15–20 15 Chưa có ai thấy Thượng Đế nhưng Chúa Cứu Thế Giê-xu là hình ảnh của Ngài. Chúa Cứu Thế cao trọng hơn tất cả các vật được tạo dựng. 16 Qua quyền năng Ngài, muôn vật được thành hình: vật trên trời, dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, mọi quyền năng, các vua chúa, các kẻ cầm quyền. Tất cả đều được tạo nên qua Chúa Cứu Thế và vì Chúa Cứu Thế. 17 Ngài đã có trước mọi vật và mọi vật được tồn tại là vì Ngài. 18 Ngài là đầu của thân thể, thân thể là hội thánh. Mọi vật đều từ Ngài mà ra. Ngài là người đầu tiên sống lại từ trong kẻ chết cho nên Chúa Cứu Thế đứng đầu mọi vật. 19 Thượng Đế đã vui lòng sống trong Ngài. 20 Qua Chúa Cứu Thế, Thượng Đế đã mang mọi vật trở về với Ngài, vật trên trời và dưới đất mà Ngài đã giáng hòa qua huyết của sự chết Chúa Cứu Thế trên thập tự giá.

Rô-ma 15:21 (một tài liệu tham khảo Tân Ước về I-sai-a 52:15)

Theo như Thánh Kinh viết, “Những người chưa được rao giảng về Ngài sẽ thấy, còn những người chưa được nghe về Ngài sẽ hiểu.”

I-sai-a 52:15 Nhưng nay người sẽ khiến các dân kinh ngạc. Các vua sẽ sửng sốt và câm miệng. Họ sẽ nhìn thấy những điều chưa ai nói với họ về người, và họ sẽ hiểu điều họ chưa hề nghe.”

Nếu một người chưa bao giờ nghe nói về Chúa Giê-su Christ nhưng họ từ bỏ việc thờ phượng các thần tượng giả và từ bỏ việc cố gắng làm cho mình được Đức Chúa Trời chấp nhận và nếu họ từ bỏ tội lỗi, ăn năn tội lỗi của mình và chỉ đơn giản quay về với Đức Chúa Trời, Đấng đã tạo dựng nên họ. vũ trụ và nói “Hãy giúp đỡ, dù bạn là ai đã tạo ra vũ trụ, tôi tin vào Chúa, tôi có niềm tin vào bạn” thì họ sẽ được cứu; bởi vì, Chúa Giêsu Kitô đã tạo ra vũ trụ. Nếu họ thờ phượng một Đấng Tạo Hóa thật sự thì họ đang thờ phượng Chúa Giê-su Christ. Nếu họ có đức tin vào Đấng Tạo Hóa thực sự duy nhất của vũ trụ thì họ đang thể hiện đức tin vào Chúa Giêsu Kitô; kết quả là họ được cứu, Đức Chúa Trời sẽ ban cho họ sự sống đời đời. Họ sẽ được cứu giống như cách tôi đã được cứu: chỉ nhờ ân sủng, chỉ nhờ đức tin, chỉ nhờ Chúa Giêsu Kitô mà thôi.

Hãy nhớ rằng, bạn không chịu trách nhiệm về những gì người khác không biết; bạn chịu trách nhiệm về những gì bạn biết.

Chương 54: Một Cơ Đốc nhân có thể mất sự cứu rỗi của mình không?

KHÔNG.

Chương 55: Tại Sao Một Cơ Đốc Nhân Không Thể Mất Sự Cứu Rỗi

Nếu một người tin rằng một Cơ đốc nhân có thể mất đi sự cứu rỗi thì người đó không biết sự cứu rỗi thực sự có nghĩa là gì. Tôi tin Kinh thánh dạy rằng nếu một người là một tín đồ thật sự được tái sinh thì họ không thể mất đi sự cứu rỗi.

Xin vui lòng đọc kỹ đoạn Kinh thánh này:

Ê-phê-sô 1:13-14 13 Cho nên anh chị em cũng vậy. Khi anh chị em nghe lời dạy dỗ chân thật, tức Tin Mừng về sự cứu rỗi, anh chị em đã tin nhận Chúa Cứu Thế. Trong Ngài, Thượng Đế đã đóng ấn chủ quyền đặc biệt trên anh chị em bằng cách ban Thánh Linh mà Ngài đã hứa. 14 Thánh Linh là vật bảo chứng rằng chúng ta sẽ nhận điều Thượng Đế đã hứa cho dân Ngài, vì nhờ đó những người thuộc về Ngài được hoàn toàn tự do và mang sự ca ngợi về cho vinh hiển Ngài.

Nếu một người có thể mất đi sự cứu rỗi thì chắc chắn Đức Chúa Trời đã nói dối khi nói rằng chúng ta đã được Đức Thánh Linh đóng ấn trong Ngài.

Nếu một người nghĩ rằng họ có thể mất sự cứu rỗi nếu không tuân giữ Mười Điều Răn, thì họ không thực sự tin cậy vào một mình Chúa Giê-su Christ để được cứu. Họ đang cố gắng đưa mình vào sự cứu rỗi của chính họ. Họ không thực sự tin Ê-phê-sô 2:8-9:

Ê-phê-sô 2:8-9 8 Tôi muốn nói rằng anh chị em đã được cứu bởi ân phúc do lòng tin. Anh chị em không thể tự cứu mình được.Ơn ấy là món quà tặng của Thượng Đế, 9 không phải do công lao của anh chị em; cho nên chẳng ai có thể khoe khoang được.

Rô-ma 11:29 Thượng Đế không bao giờ đổi ý về những người Ngài đã chọn và những gì Ngài đã dành cho họ.

Nếu một người có thể mất đi sự cứu rỗi thì Đức Chúa Trời sẽ phải thu hồi món quà của Ngài, đó là điều mà Ngài nói là **không thể hủy bỏ**.

Rô-ma 8:38-39 38 Tôi tin chắc rằng dù sự chết, sự sống, thiên sứ, thần linh, việc hiện tại, việc tương lai, quyền lực, 39 những gì bên trên chúng ta, bên dưới chúng ta, hoặc bất cứ biến cố nào trên thế giới, không điều gì có thể phân cách chúng ta khỏi tình yêu mà Thượng Đế đã bày tỏ ra trong Giê-xu, Đấng Cứu Thế, Chúa chúng ta.

Nếu một người có thể mất đi sự cứu rỗi, thì Rô-ma 8:38-39 sẽ phải là sai.

Giu-đe 24–25 24 Thượng Đế toàn năng có thể giúp các anh chị em khỏi vấp ngã, cho các anh chị em đứng trước sự hiện diện vinh hiển của Ngài, hoàn toàn không vết dơ, đồng thời ban cho các anh chị em niềm vui tột đỉnh. 25 Ngài là Thượng Đế duy nhất, Đấng cứu chúng ta. Nguyên vinh hiển, oai nghi, quyền năng, thế lực qua Giê-xu, Chúa Cứu Thế chúng ta từ xa xưa, hiện nay và cho đến đời đời thuộc về Ngài. A-men.

Nếu một người có thể mất đi sự cứu rỗi, thì Giu-đe 24–25 sẽ phải là sai.

Đây là một bài viết hoàn chỉnh được viết bởi R.C. Sproul được gọi là Liệu một Cơ-đốc nhân có thể mất đi sự cứu rỗi của họ không? giải quyết câu hỏi này khá tốt.

Source: <https://www.ligonier.org/blog/can-christian-lose-their-salvation/>

Chúng ta có thể sống trong một nền văn hóa tin rằng mọi người sẽ được cứu, rằng chúng ta “được xưng công chính nhờ cái chết” và tất cả những gì bạn cần làm để lên thiên đàng là chết, nhưng Lời Chúa chắc chắn không cho chúng ta niềm tin xa xỉ vào điều đó. Bất kỳ việc đọc Tân Ước nhanh chóng và trung thực nào cũng cho thấy rằng các Sứ đồ đã tin chắc rằng không ai có thể lên thiên đàng trừ khi họ tin vào một mình Đấng Christ để được cứu rỗi (Giăng 14:6; Rô-ma 10:9–10). [Được trích dẫn trước đó trong Chương có tựa đề Làm thế nào để vào thiên đàng]

Trong lịch sử, những người theo đạo Tin lành phần lớn đều đồng ý về điểm này. Họ có sự khác biệt ở vấn đề đảm bảo sự cứu rỗi. Những người đồng ý rằng chỉ những người tin cậy nơi Chúa Giê-su mới được cứu đã không đồng ý về việc liệu ai thực sự tin vào Đấng Christ có thể bị mất sự cứu rỗi hay không.

Về mặt thần học, điều chúng ta đang nói đến ở đây là khái niệm bội đạo. Thuật ngữ này xuất phát từ một từ Hy Lạp có nghĩa là “đứng xa”. Khi chúng ta nói về những người bội đạo hoặc phạm tội bội đạo, chúng ta đang nói về những người đã mất đức tin hoặc ít nhất là mất niềm tin nơi Đấng Christ mà họ đã từng tuyên xưng.

Nhiều tín đồ cho rằng đúng vậy, những Cơ đốc nhân chân chính có thể mất đi sự cứu rỗi vì có một số văn bản Tân Ước dường như chỉ ra rằng điều này có thể xảy ra. Ví dụ, tôi đang nghĩ về những lời của Paul trong I Ti-mô-thê 1:18–20:

I Ti-mô-thê 1:18–20 18 Ti-mô-thê, con ta ơi, ta cho con một mệnh lệnh giống như những lời tiên tri mà con đã học trước kia. Ta nhắc con điều này để con nhớ những lời tiên tri ấy và chiến đấu anh dũng trong đức tin. 19 Hãy giữ vững niềm tin và lương tâm. Một số người đã từ bỏ lời dạy này, nên đức tin của họ đã bị hủy hoại 20 chẳng hạn như Hy-mê-nê và A-léc-xăng-đơ, là hai người ta đã giao cho Sa-tăng để học biết mà đừng phạm thượng nữa.

Ở đây, trong những lời hướng dẫn và khuyên răn liên quan đến cuộc đời và chức vụ của Ti-mô-thê, Phao-lô cảnh báo Ti-mô-thê hãy giữ đức tin và giữ lương tâm trong sạch, đồng thời hãy nhắc nhở những người không làm như vậy. Sứ đồ đề cập đến những người đã “làm đắm tàu đức tin của họ”, những người mà ông “đã giao cho Sa-tan để chúng học cách không phạm thượng.” Điểm thứ hai này đề cập đến việc Phao-lô rút phép thông công đối với những người này, và toàn bộ đoạn văn kết hợp một lời cảnh báo tinh táo với những ví dụ cụ thể về những người đã đau buồn rời xa nghề nghiệp Cơ Đốc của mình.

Không nghi ngờ gì rằng những người tự xưng là tín đồ có thể sa ngã và sa ngã một cách triệt để. Chẳng hạn, chúng ta nghĩ đến những người như Phêrô, người đã chối bỏ Chúa Kitô. Nhưng việc ông được phục hồi cho thấy không phải mọi tín đồ sa ngã đều sa ngã đến mức không thể quay lại. Tại thời điểm này, chúng ta nên phân biệt sự sa ngã nghiêm trọng và triệt để với sự sa ngã hoàn toàn và cuối cùng. Các nhà thần học cải cách đã lưu ý rằng Kinh thánh có đầy rẫy những tấm gương về những tín đồ chân chính sa vào tội lỗi trắng trợn và thậm chí cả thời gian không ăn năn kéo dài. Vì vậy, những người theo đạo Thiên Chúa sa ngã, và họ sa ngã một cách triệt để. Điều gì có thể nghiêm trọng hơn việc Phêrô công khai chối bỏ Chúa Giêsu Kitô?

Nhưng câu hỏi đặt ra là, liệu những người phạm tội sa ngã thực sự này có sa ngã và hư mất vĩnh viễn không thể cứu vãn được, hay sự sa ngã này chỉ là một tình trạng tạm thời mà xét đến cùng sẽ được khắc phục bằng cách phục hồi họ? Trong trường hợp của một người như Phi-e-rô, chúng ta thấy rằng sự sa ngã của ông đã được khắc phục nhờ sự ăn năn. Tuy nhiên, còn những người cuối cùng sa ngã thì sao? Họ có thực sự tin tưởng ngay từ đầu không? Câu trả lời cho câu hỏi phải là không. I Giăng 2:19 nói về những giáo sư giả đã rời khỏi hội thánh và chưa bao giờ thực sự là một phần của hội thánh. Thánh Gioan mô tả sự bội đạo của những người đã tuyên xưng đức tin nhưng chưa bao giờ thực sự hoán cải. Hơn nữa, chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời tôn vinh mọi người Ngài xưng công chính (Rô-ma 8:29-30). Nếu một người có đức tin cứu rỗi thật sự và được xưng công chính thì Đức Chúa Trời sẽ gìn giữ người đó.

I Giăng 2:19 Những kẻ thù ấy từ chúng ta mà ra nhưng họ vốn không thuộc về chúng ta, vì nếu họ thuộc về chúng ta thì họ đã ở với chúng ta. Nhưng họ đã bỏ đi, chứng tỏ rằng họ chẳng hề thuộc đoàn thể chúng ta.

Rô-ma 8:29-30 29 Thượng Đế biết họ trước khi tạo dựng vũ trụ và Ngài đã dự định rằng họ sẽ giống như Con Ngài để Chúa Giê-xu trở thành con đầu lòng của tất cả các anh chị em. 30 Ngài muốn họ trở nên giống như Con Ngài. Những người Ngài muốn trở nên giống như Con Ngài thì Ngài đã gọi. Những người Ngài đã gọi, Ngài cũng đã làm cho hòa thuận lại với mình; và những người Ngài đã làm cho hòa thuận thì được Ngài tôn vinh.

Tuy nhiên, trong lúc đó, nếu người sa ngã vẫn còn sống thì làm sao chúng ta biết người đó có phải là kẻ bội đạo hoàn toàn hay không? Một điều không ai trong chúng ta có thể làm được đó là đọc được tấm lòng của người khác. Khi tôi thấy một người đã tuyên xưng đức tin và sau đó chối bỏ nó, tôi không biết liệu anh ta có phải là một người tái sinh thực sự đang ở giữa một sự sa ngã nghiêm trọng và triệt để hay không nhưng chắc chắn vào một thời điểm nào đó trong tương lai anh ta sẽ như vậy. được phục hồi; hoặc liệu anh ta có phải là một người chưa bao giờ thực sự hoán cải, mà việc tuyên xưng đức tin của họ ngay từ đầu đã sai lầm hay không.

Câu hỏi liệu một người có thể mất đi sự cứu rỗi hay không không phải là một câu hỏi trừu tượng. Nó chạm đến cốt lõi của đời sống Kitô hữu của chúng ta, không chỉ liên quan đến mối quan tâm của chúng ta đối với sự kiên trì của chính mình, mà còn liên quan đến mối quan tâm của chúng ta đối với gia đình và bạn bè, đặc biệt là những người, nhìn bề ngoài, dường như đã tạo ra một lời tuyên xưng đức tin đích thực. Chúng tôi nghĩ rằng nghề nghiệp của họ đáng tin cậy, chúng tôi coi họ như anh chị em, chỉ để nhận ra rằng họ đã từ chối đức tin đó.

Trên thực tế, bạn sẽ làm gì trong tình huống như vậy? Đầu tiên, bạn cầu nguyện, và sau đó, bạn chờ đợi. Chúng ta không biết kết quả cuối cùng của tình huống này là gì và tôi chắc chắn rằng sẽ có những điều bất ngờ khi chúng ta lên thiên đường. Chúng ta sẽ ngạc nhiên khi thấy ở đó những người mà chúng ta không nghĩ sẽ có mặt, và chúng ta sẽ ngạc nhiên khi không thấy những người mà chúng ta chắc chắn sẽ ở đó, bởi vì đơn giản là chúng ta không biết trạng thái bên trong của trái tim con người hoặc của tâm hồn con người. Chỉ có Chúa mới có thể nhìn thấy linh hồn đó, thay đổi linh hồn đó và gìn giữ linh hồn đó.

Kết thúc trích dẫn được viết bởi R. C. Sproul

Được bảo vệ bởi quyền năng của Thiên Chúa

I Phi-rơ 1:1-9 1 Phia-rơ, sứ đồ của Chúa Cứu Thế Giê-xu, Kính gửi dân được Thượng Đế chọn lựa hiện đang sống ly hương rải rác quanh các miền Bông-tu, Ga-la-ti, Cáp-ba-đốc, Á-châu và By-thi-ni. 2 Từ xưa Thượng Đế là Cha đã tru liệu việc lựa chọn anh chị em làm dân thánh cho Ngài. Đó là công tác của Thánh Linh. Ngài muốn anh chị em vâng phục Ngài và trở nên tinh sạch nhờ huyết qua sự chết của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Nguyên xin ân phúc và sự bình an ở với anh chị em càng thêm. 3 Chúc tụng Thượng Đế, Cha của Giê-xu, Chúa Cứu Thế chúng ta. Nhờ lòng nhân ái lớn lao của Ngài chúng ta được sinh lại để nhận một hi vọng sống vì Chúa Cứu Thế Giê-xu đã sống lại từ trong kẻ chết. 4 Hiện nay chúng ta nuôi hi vọng về ân phúc Thượng Đế đã dành cho con cái Ngài. Ân phúc ấy không tiêu mất, không hư hỏng, không tàn héo hiện đang được để dành trên thiên đàng cho anh chị em. 5 Quyền năng của Thượng Đế đã giữ gìn anh chị em qua đức tin cho đến khi sự cứu rỗi được tỏ ra cho anh chị em vào lúc tận thế. 6 Anh chị em rất vui về điều này, mặc dù hiện nay những khốn khổ tạm thời đang khiến anh chị em buồn bã trong ít lâu. 7 Những khốn khổ xảy đến để chứng tỏ đức tin anh chị em thật tinh khiết, quý hơn vàng đã được thử lửa. Tuy nhiên sự tinh khiết của đức tin anh chị em sẽ khiến anh chị em nhận được sự khen ngợi, vinh hiển và tôn trọng khi Chúa Cứu Thế Giê-xu hiện ra. 8 Anh chị em chưa thấy Ngài nhưng yêu mến Ngài. Hiện anh chị em chưa thể thấy Ngài nhưng vẫn tin Ngài. Do đó, anh chị em tràn ngập vui mừng khôn tả, một niềm vui đầy vinh hiển. 9 Anh chị em đang nhận mục đích của đức tin tức là sự cứu rỗi cho linh hồn mình.

Nếu một người có thể mất đi sự cứu rỗi, thì I Phi-rơ 1:5 sẽ phải là sai.

Tôi tin rằng, vì sự bất biến của Đức Chúa Trời và sự hiện diện thường trực của Đức Thánh Linh trong một tín đồ được tái sinh, nên tất cả những tín đồ chân chính nơi Chúa Giê-xu Christ, một khi đã được cứu, sẽ được cứu mãi mãi, mãi mãi.

Giăng 3:16 Vì Thượng Đế quá yêu nhân loại đến nỗi hi sinh Con Một của Ngài, để ai đặt niềm tin vào Con ấy sẽ không bị chết mất nhưng được sống đời đời.

Nếu một người có thể mất đi sự cứu rỗi thì chắc chắn Đức Chúa Trời đã nói dối khi nói rằng Ngài ban cho chúng ta sự sống đời đời khi chúng ta tin vào Ngài; nói cách khác, cuộc sống vĩnh cửu không có nghĩa là cuộc sống vĩnh cửu.

Giăng 5:24 Ta bảo thật, ai nghe lời ta và tin Đấng đã sai ta đến, thì được sự sống đời đời. Người đó không bị kết tội, nhưng vượt từ chết qua sống.

Nếu một người có thể mất đi sự cứu rỗi, thì Giăng 5:24 sẽ phải là sai.

Giăng 10:28 Ta cho chúng nó sự sống đời đời; chúng sẽ không bao giờ chết, cũng không ai có thể giật chúng khỏi tay ta.

Nếu một người có thể mất đi sự cứu rỗi, thì Giăng 10:28 sẽ phải là sai.

Giăng 13:1 Đại lễ Vượt Qua của dân Do-thái sắp đến, Chúa Giê-xu biết rằng đã đến giờ Ngài phải rời thế gian để trở về cùng Cha. Ngài đã yêu những kẻ thuộc về mình trong thế gian thì cũng sẽ yêu cho đến cùng.

Nếu một người có thể mất đi sự cứu rỗi, thì Giăng 13:1 sẽ phải là sai.

Giăng 14:16-17 16 Ta sẽ xin Cha, Ngài sẽ cho các con một Đấng Trợ Giúp khác để ở với các con mãi mãi. 17 Ngài là Thánh Linh của chân lý. Thế gian không thể tiếp nhận Ngài vì không thấy cũng không biết Ngài. Nhưng các con biết Ngài vì Ngài sống trong các con và sẽ ở với các con.

Nếu một người có thể mất đi sự cứu rỗi, thì Giăng 14:16-17 sẽ phải là sai.

Giăng 17:11 Bây giờ con trở về cùng Cha; Con không còn ở trong thế gian nữa, nhưng họ vẫn còn sống trong thế gian. Lạy Cha Thánh! Xin hãy giữ họ an toàn trong quyền năng của danh Cha là danh Cha đã cho Con, để họ hiệp nhất cũng như Cha và Con hiệp nhất.

Nếu một người có thể mất đi sự cứu rỗi, thì Giăng 17:11 sẽ phải là sai.

Hê-bơ-rơ 7:25 Nghĩa là lúc nào Ngài cũng có quyền cứu những người đến cùng Thượng Đế qua Ngài, vì Ngài luôn luôn sống để nài xin Thượng Đế giúp họ.

Nếu một người có thể mất đi sự cứu rỗi, thì Hê-bơ-rơ 7:25 sẽ phải là sai.

I Giăng 5:13 Ta viết thư này cho các con là những người tin nơi Con Thượng Đế để các con biết mình đã nhận được sự sống đời đời.

Nếu một người có thể mất đi sự cứu rỗi, thì I Giăng 5:13 sẽ phải là sai.

II Cô-rinh-tô 5:1 Chúng ta biết khi thân xác này—tức cái lều tạm mà chúng ta đang sống trên đất này—bị tiêu hủy thì Thượng Đế sẽ cho chúng ta một nhà khác không do tay người xây nên, là nhà còn đời đời trên thiên đàng.

Nếu một người có thể mất đi sự cứu rỗi, thì II Cô-rinh-tô 5:1 sẽ phải là sai.

II Cô-rinh-tô 5:17 Nếu ai thuộc về Chúa Cứu Thế thì người ấy là một người mới. Mọi việc cũ đã qua đi hết; hiện giờ mọi việc đều đã đổi mới!

Nếu một người có thể mất đi sự cứu rỗi, thì Đức Chúa Trời sẽ phải hủy diệt sự sáng tạo mới của Ngài.

II Cô-rinh-tô 5:21 Chúa Cứu Thế vốn không có tội lỗi nhưng Thượng Đế đã khiến Ngài trở nên tội lỗi vì chúng ta để nhờ Ngài mà chúng ta có được các đức tính của Thượng Đế.

Rô-ma 5:17-19 17 Một người phạm tội, khiến tất cả mọi người phải chết do tội của người ấy, nhưng bây giờ thì hễ ai nhận ân phúc của Thượng Đế và được hòa thuận với Ngài, sẽ nhận được sự sống thật và được quyền quản trị nhờ vào một người thôi, đó là Chúa Cứu Thế Giê-xu. 18 Cho nên, nếu một tội mà A-đam phạm đã mang đến cái chết cho mọi người, thì cũng qua một hành vi nhân đức của Chúa Cứu Thế mà mọi người được hòa thuận lại với Thượng Đế, để họ nhận được sự sống thật. 19 Vì sự bất vâng phục Thượng Đế của một người khiến mọi người mắc tội. Cũng thế, nhờ sự vâng phục Thượng Đế của một người mà mọi người được hòa thuận lại với Ngài.

Nếu một người có thể mất đi sự cứu rỗi, thì Đức Chúa Trời sẽ phải cất đi món quà công bình của Ngài.

II Ti-mô-thê 1:12 Nay ta đang chịu khổ vì Tin Mừng nhưng ta không xấu hổ vì ta biết Chúa Giê-xu, Đấng ta tin. Và ta tin chắc Ngài có thể gìn giữ điều Ngài ủy thác cho ta đến ngày ấy.

Nếu một người có thể mất đi sự cứu rỗi, thì II Ti-mô-thê 1:12 sẽ phải là sai.

I Phi-rơ 1:18-19 18 Trước kia anh chị em sống một cuộc đời vô dụng, theo nếp sống của tổ tiên truyền lại. Nhưng nay anh chị em đã được cứu khỏi cuộc sống vô dụng ấy rồi. Anh chị em được cứu chuộc, không phải bằng thứ có thể hư nát như vàng hay bạc, 19 nhưng là bằng chính huyết quý báu của Chúa Cứu Thế. Như chiên con tinh sạch hoàn toàn,

Nếu một người có thể mất đi sự cứu rỗi, thì Đức Chúa Trời sẽ phải hủy bỏ việc Ngài mua họ, nhưng Ngài đã sử dụng huyết báu của Chúa Giê-xu Christ.

I Giăng 5:13 Ta viết thư này cho các con là những người tin nơi Con Thượng Đế để các con biết mình đã nhận được sự sống đời đời.

Nếu một người có thể mất đi sự cứu rỗi, thì I Giăng 5:13 sẽ phải là sai.

Tiền định cho vinh quang không chỉ là sự cứu rỗi.

Những tín đồ thật sự được tái sinh đã được định sẵn để trở nên giống hình ảnh Con Ngài và chúng ta cũng được định sẵn để được vinh hiển.

Rô-ma 8:29-30 29 Thượng Đế biết họ trước khi tạo dựng vũ trụ và Ngài đã dự định rằng họ sẽ giống như Con Ngài để Chúa Giê-xu trở thành con đầu lòng của tất cả các anh chị em. 30 Ngài muốn họ trở nên giống như Con Ngài. Những người Ngài muốn trở nên giống như Con Ngài thì Ngài đã gọi. Những người Ngài đã gọi, Ngài cũng đã làm cho hòa thuận lại với mình; và những người Ngài đã làm cho hòa thuận thì được Ngài tôn vinh.

Không thể làm mới họ một lần nữa để ăn năn

Một số người chỉ vào Hê-bơ-rơ 6:6 và nói rằng điều đó có nghĩa là bạn có thể mất đi sự cứu rỗi. Vấn đề với cách giải thích đó là câu này đang nói về một người đã nghe phúc âm và sự cứu rỗi là bởi ân điển chứ không phải bởi việc làm và sau đó người đó quay trở lại Luật pháp để được xưng công chính. Nó không nói về một tín đồ được tái sinh thực sự đang tin cậy vào công tác của Chúa Giê-su Christ để được cứu. "Không thể khiến họ ăn năn trở lại" bởi vì ngay từ đầu họ đã không hề ăn năn; họ chưa bao giờ thực sự tin cậy vào công tác của một mình Chúa Giê-xu Christ để được cứu rỗi, được sự sống đời đời. **Họ đã đánh mất sự cứu rỗi chỉ nhờ ân điển; họ đang quay lại với Luật pháp để được xưng công bình.**

Hê-bơ-rơ 6:4-6 Có vài người mà chúng ta không thể làm cho họ ăn năn được. Trước kia họ đã ở trong ánh sáng của Thượng Đế, vui hưởng ân phúc thiên đàng và nhận lãnh Thánh Linh. Họ đã nếm lời Thượng Đế ngọt ngào biết bao nhiêu và cũng đã biết quyền phép của cuộc đời tương lai trong Ngài. Nhưng họ quay lưng khỏi Chúa Cứu Thế cho nên không thể nào khiến họ ăn năn hối hận vì họ đã đóng đinh Con Thượng Đế một lần nữa và làm nhục Ngài trước mặt kẻ khác.

Nếu một người tin rằng họ là Cơ đốc nhân và tin rằng họ có thể mất đi sự cứu rỗi do hành động của mình, thì họ đang cố gắng đưa mình vào sự cứu rỗi. Tôi tin rằng Kinh thánh dạy rằng sự cứu rỗi hoàn toàn là công việc của Đức Chúa Trời - - từ thần học cho điều này là chủ nghĩa đồng tiền. Tôi không hiểu làm sao một người có thể đọc được Rô-ma 8:29-30, được trích dẫn ở trên, và vẫn tin rằng họ có thể hòa mình vào phép lạ cứu rỗi. Có lẽ họ không thực sự chỉ trông cậy vào ân điển thông qua đức tin nơi Chúa Giê-xu Christ để được cứu rỗi mà thôi? Có lẽ họ muốn có thể làm việc tốt hoặc không bao giờ làm việc xấu sau khi tuyên xưng Cơ Đốc giáo để có thể được cứu.

Chương 56: Làm Môn Đồ Để Đạt Được Đại Mạng Lệnh

Tôi là loại đất gì?

Như bạn đọc Matthew 13:3-10; 18-23 hãy tự hỏi mình hai câu hỏi sau:

- 1.) Tôi là loại đất gì? Và,
- 2.) Tôi muốn trở thành loại đất nào?

Ma-thi-ơ 13:3-10 3 Chúa Giê-xu dùng ngụ ngôn dạy họ nhiều điều. Ngài kể: "Có một nông gia kia đi ra gieo giống. 4 Trong khi gieo, một số hạt rơi bên đường đi, chim đáp xuống ăn hết. 5 Một số rơi trên đất đá, có rất ít đất thịt. Hạt giống ấy mọc lên mau vì có ít đất cạn. 6 Nhưng khi mặt trời mọc lên thì cây non chết héo vì rễ không sâu. 7 Một số hạt rơi vào đám cỏ gai, gai mọc lên chèn ép cây non. 8 Một số hạt rơi trên đất tốt, mọc lên và sinh hoa quả nhiều. Có cây ra một trăm hạt, có cây sinh ra sáu chục, có cây sinh ra ba chục. 9 Ai có tai để nghe, hãy nghe cho kỹ." 10 Các môn đệ đến hỏi Chúa Giê-xu, "Sao thầy dùng ngụ ngôn để dạy dân chúng?"

Ma-thi-ơ 13:18-23 18 Các con hãy nghe ý nghĩa của ngụ ngôn về nông gia. 19 Hạt giống rơi bên đường đi nghĩa là gì? Hạt ấy như người nghe dạy về nước thiên đàng mà không hiểu. Kẻ ác liền đến cướp lấy hạt đã trồng trong lòng họ. 20 Còn về hạt giống rơi nhằm chỗ đất đá thì sao? Hạt ấy giống như người nghe lời dạy liền vui nhận. 21 Nhưng người ấy không để lời dạy ăn sâu vào trong lòng. Chỉ giữ một thời gian ngắn thôi. Khi khó khăn và bạo hành xảy đến do lời dạy thì họ liền bỏ cuộc. 22 Còn hạt giống rơi nhằm cỏ gai nghĩa là gì? Hạt ấy giống như người nghe đạo nhưng lại để những lo âu đời này và cám dỗ của giàu sang cản trở khiến lời dạy không nảy nở và kết quả được trong đời sống người ấy. 23 Còn về hạt giống rơi trên đất tốt là gì? Hạt ấy giống như người nghe đạo và hiểu nên kết quả, một hạt ra một trăm, sáu chục hoặc ba chục."

Chỉ có hai thứ sẽ đi vào cõi vĩnh hằng: 1.) Thiên Chúa và 2.) Linh hồn con người. Mức độ mà bạn liên quan đến mỗi thứ là mức độ mà bạn liên quan đến cõi vĩnh hằng. D.L. Moody đã nói "Chỉ có một cuộc đời, nó sẽ sớm qua đi. Chỉ những gì làm cho Đấng Christ mới tồn tại".

Gương Chúa Kitô

Chúa Giêsu Kitô đã thiết lập hệ thống nào để truyền bá phúc âm cho thế giới? Anh ta không thành lập một đảng chính trị; Anh ta không phát minh ra một sản phẩm ma thuật; Ngài đã không phát triển một loạt chương trình để lôi kéo mọi người tham gia vào một loạt công việc bận rộn của hội thánh khiến họ không có được mối quan hệ sâu sắc hơn với Ngài. Thay vào đó, Ngài đổ tình yêu và lễ thật của Ngài vào một số ít người, tức các môn đồ của Ngài, và ủy thác cho họ môn đồ hóa thêm nhiều người nữa.

Hai câu mô tả cuộc đời và tấm gương của Chúa Giê-su Christ cho chúng ta. Những lời được ghi lại đầu tiên của Chúa chúng ta (Lu-ca 2:49) và những lời cuối cùng Ngài nói vào lúc Ngài qua đời (Giăng 19:30) đưa ra một thông điệp mạnh mẽ:

Lu-ca 2:49 Cậu Giê-xu thưa, “Cha mẹ kiếm con làm gì? Cha mẹ không biết con phải ở trong nhà của Cha con sao?”

Giăng 19:30 Sau khi Chúa Giê-xu ném giấm liền nói, “Sứ mạng đã xong!” Rồi Ngài gục đầu xuống và tắt hơi.

Đại Ủy Ban

Ma-thi-ơ 28:19-20 19 Cho nên các con hãy đi ra làm cho mọi người trở thành môn đệ ta. Hãy làm lễ báp-têm cho họ nhân danh Cha, Con và Thánh Linh. 20 Dạy họ vâng giữ những gì ta đã dạy các con. Hãy vững tin rằng ta sẽ ở với các con luôn cho đến tận thế.”

xác định môn đệ

Nói chung, đệ tử là người học hỏi từ người khác, đặc biệt là người sau đó dạy lại cho người khác những gì họ đã học được.

Các Merriam-Webster Từ điển định nghĩa đệ tử là:

- 1: người chấp nhận và hỗ trợ truyền bá học thuyết của người khác: chẳng hạn như
- a. Kitô giáo: một trong mười hai người trong vòng tròn bên trong của những người theo Chúa Kitô theo các tài khoản Tin Mừng

Làm môn đệ có nghĩa là dạy dỗ hoặc huấn luyện người khác với mục đích để họ dạy dỗ người khác.

Các bước trong kế hoạch của Chúa cho cuộc đời bạn

Có một số bước trong kế hoạch của Thiên Chúa dành cho cuộc đời mỗi người:

1. Được tái sinh
2. Bước đi trong Thánh Linh (Hiểu Luật và Ân Điển)
3. Chia sẻ phúc âm của Chúa Giêsu Kitô với người khác
4. Làm môn đệ
5. Bảo Vệ Đức Tin (Xin lỗi)

LƯU Ý: Xin lỗi không có nghĩa là xin lỗi vì đức tin Cơ Đốc. Lời biện giải của Cơ đốc giáo là sự bảo vệ của Cơ đốc giáo trước những phản đối và trả lời các câu hỏi liên quan đến Cơ đốc giáo. Câu Kinh thánh cổ điển liên quan đến lời biện giải của Cơ đốc giáo là:

I Phi-rơ 3:15 Hãy tôn Chúa Cứu Thế làm thánh trong lòng mình. Luôn luôn sẵn sàng trả lời bất cứ người nào yêu cầu anh chị em giải thích về hi vọng của mình,

Giữ tập trung

Để giúp bạn tập trung vào sứ mệnh lớn lao, hãy giữ một quan điểm vĩnh cửu bằng cách làm mới tâm trí của bạn bằng những loại câu thơ sau đây:

Cô-lô-se 3:1-2 1 Vì anh chị em đã được sống lại với Chúa Cứu Thế, cho nên hãy hướng trông về Thiên đàng, nơi Chúa Cứu Thế ngồi bên phải Thượng Đế. 2 Hãy suy nghĩ đến những việc trên trời, đừng suy nghĩ những việc thuộc về đất.

Ma-thi-ơ 6:19-24 19 Các con đừng thu chứa của báu trên đất này là nơi có mối mọt, rỉ sét hủy hoại và kẻ trộm lén vào đánh cắp. 20 Nhưng hãy thu chứa của báu trên thiên đàng; là nơi không có mối mọt, rỉ sét hủy hoại hoặc kẻ trộm đánh cắp. 21 Cửa đâu thì lòng đó. 22 Mắt phản ánh toàn thể con người. Mắt tốt sẽ chiếu sáng toàn thân, 23 nhưng nếu mắt xấu sẽ tạo ra tối tăm cho toàn thân. Nếu ánh sáng mà các con có chỉ là bóng tối thì bóng đó sẽ tối tăm biết bao nhiêu. 24 Không ai có thể làm tôi hai chủ; vì sẽ yêu chủ này, ghét chủ kia, hoặc theo chủ này, bỏ chủ kia. Các con không thể vừa phục vụ Thượng Đế lại vừa phục vụ của cải trần gian.

Phi-líp 3:8 Ngoài ra tôi xem mọi điều như lỗ khi so với điều tuyệt vời trong sự hiểu biết về Đấng Cứu Thế Giê-xu, Chúa của tôi. Vì Ngài, tôi mất tất cả. Tôi xem mọi thứ như rơm rác để tôi có thể nhận Chúa Cứu Thế

Lu-ca 9:25 Nếu người nào được cả thế giới, mà chính mình bị tiêu hủy hoặc chết mất, thì chẳng ích gì.

Rô-ma 12:1-2 1 Thừa anh chị em, vì Thượng Đế đã tỏ lòng từ ái lớn lao với chúng ta như thế nên tôi nài xin anh chị em hãy dâng đời mình làm của lễ sống và thánh cho Ngài; đó chính là cách thờ phụng thiêng liêng của anh chị em. 2 Đừng rập khuôn theo người thế gian, nhưng hãy thay đổi từ bên trong theo tư tưởng mới. Như thế anh chị em sẽ phân biệt được ý muốn của Thượng Đế, đồng thời sẽ biết những gì tốt đẹp, toàn hảo và vừa lòng Ngài.

Ga-la-ti 2:20-21 20 Tôi chịu đóng đinh vào thập tự giá với Chúa Cứu Thế. Bây giờ tuy tôi sống nhưng không phải là tôi sống nữa mà là Chúa Cứu Thế sống trong tôi. Tôi vẫn sống trong thân xác nhưng thật ra tôi sống bằng niềm tin vào Con Thượng Đế, Đấng đã yêu tôi và chịu chết để cứu tôi. 21 Nói như thế không phải tôi gạt bỏ ân phúc Thượng Đế đâu. Trái lại, nếu nhờ luật pháp mà tôi được công chính trước mặt Thượng Đế thì việc Chúa Cứu Thế chịu chết là vô ích.

Giăng 20:21 Ngài lại bảo, "Bình an cho các con! Cha đã sai ta ra sao thì ta cũng sai các con như thế."

Cách đây nhiều năm, với tư cách là một Cơ-đốc nhân mới, tôi đã hỏi một Cơ-đốc nhân trưởng thành về những cuốn sách mà anh ấy giới thiệu; Tôi rất vui vì đã hỏi Tom vì anh ấy đã kể cho tôi nghe về *The Master Plan of Evangelism* qua Robert E. Coleman

<https://www.amazon.com/Master-Plan-Evangelism-Robert-Coleman/dp/0800788087/>

Robert Coleman's cuốn sách giải thích rõ ràng phương pháp của Chúa Giêsu Kitô để cứu càng nhiều người càng tốt; cuốn sách đó đã truyền cảm hứng cho tôi viết cuốn sách này. Nội dung của cuốn sách này được lấy cảm hứng từ Đức Chúa Thánh Thần.

Chương 57: Thượng Đế Nói Với Tôi

Để hiểu những gì Chúa đã nói với tôi, tôi cần đưa ra một số thông tin cơ bản dẫn đến những lời Ngài đã nói với tôi.

Tôi coi mình là người vô thần từ năm 13 tuổi cho đến cuối tuổi 20.

Tôi đang theo học một khóa triết học ở trường đại học và giáo sư nói: “Việc bạn không thể nhìn thấy một thứ gì đó không phải là bằng chứng cho thấy thứ đó không tồn tại”. (Nhân tiện, đó không phải là phủ định kép). Tôi nhớ mình đã nghĩ khi giáo sư nói rằng điều đó giống như lý lẽ của tôi chống lại sự tồn tại của Chúa đã sụp đổ. Tôi bắt đầu nghĩ, có lẽ Chúa đã tồn tại. Nhưng gần như ngay lập tức tôi nghĩ rằng nếu Thiên Chúa có tồn tại thì Ngài phải là một Thiên Chúa rất bất công vì Ngài đã hy sinh Con mình trên thập tự giá - - lúc đó tôi không hiểu rằng Chúa Giê-su là Thiên Chúa trong xác thịt con người. Không ai giải thích hay nói rõ với tôi rằng Chúa Giê-su là Thiên Chúa.

Tôi bắt đầu kinh doanh nhỏ vì tôi muốn kiếm nhiều tiền. Công việc kinh doanh sa sút và kết quả là tôi đã phải trải qua một thời kỳ khó khăn và bị căng thẳng rất nhiều; nó căng thẳng hơn những gì tôi từng trải qua. Một ngày nọ, khi đang ngồi trong văn phòng, tôi cầu nguyện rằng nếu Ngài có thật, lạy Chúa, thì con thà biết Ngài còn hơn trở nên giàu có. Nhưng, một lần nữa, tôi nghĩ rằng nếu Thiên Chúa có tồn tại thì chắc hẳn Ngài là một Thiên Chúa rất bất công vì Ngài đã hy sinh Con mình trên thập tự giá; Tôi vẫn chưa biết rằng Chúa Giê-su là Đức Chúa Trời trong xác thịt con người. Nhiều ngày, nhiều tuần và nhiều tháng trôi qua, tôi thấy mình ngày càng nghĩ nhiều hơn về Chúa, nhưng tôi không thể vượt qua được ý nghĩ rằng Chúa hẳn là một Chúa rất bất công.

Một ngày nọ, tôi chở bố tôi ra sân bay và tôi cảm thấy cần phải mua một cuốn Kinh Thánh. Tôi mua hai cuốn Kinh thánh ở cửa hàng quà tặng ở sân bay. Tôi bắt đầu đọc Kinh thánh và tôi cũng bắt đầu nghe nhiều người dạy Kinh thánh trên đài phát thanh Cơ Đốc.

Khi tôi đọc Kinh Thánh, tôi chợt nhận ra Sáng Thế 6:5

Sáng Thế 6:5 CHÚA thấy loài người trên đất rất độc ác, còn tư tưởng của họ lúc nào cũng xấu xa.

Thật khó để diễn tả cảm giác bị kết án của tôi khi đọc câu đó. Tôi tự nhủ: “Chính là tôi, bài kệ đang miêu tả tôi”. Trên thực tế, tôi đã thừa nhận tội lỗi của mình. Bây giờ tôi biết rằng chính Đức Thánh Linh đang cáo trách tội lỗi của tôi. Nhưng, một lần nữa, tôi lại nghĩ ngay, làm sao tôi có thể tin vào một Thiên Chúa bất công đến thế, Đấng đã hy sinh Con mình trên thập tự giá?

Tôi tiếp tục đọc Kinh Thánh và nghe những bài giảng hay trên đài phát thanh Cơ Đốc. Thời gian trôi qua, tôi ngày càng cảm thấy bị kết án về tội lỗi của mình; nhưng đồng thời tôi cũng cảm thấy bị mắc kẹt vì muốn quay về với Chúa nhưng không thể; Tôi tin rằng Ngài vô cùng bất công - - khi hy sinh Con Ngài trên thập tự giá. Chúa Giê-su là một chương ngại đối với tôi, đúng như Kinh thánh đã nói:

I Cô-rinh-tô 1:23-24 23 Còn chúng ta lại rao giảng Chúa Cứu Thế bị đóng đinh. Đó là điều chương tai gai mắt đối với người Do-thái và là chuyện điên rồ đối với người không phải Do-thái. 24 Nhưng đối với những người Ngài đã gọi—dù là Do-thái hay Hi-lạp thì Chúa Cứu Thế là quyền năng và sự khôn ngoan của Thượng Đế.

Mỗi ngày trôi qua, tôi cố gắng không nghĩ về tội lỗi của mình nhưng tôi thường xuyên nghĩ về nó. Rồi vào đêm giao thừa, tôi đang lái xe từ nhà bạn gái về nhà; Tôi bị một người lái xe say rượu tông phải trên đường cao tốc. Lúc đó tôi nghĩ “Mình là người phạm và nếu chết đêm đó chắc chắn sẽ xuống địa ngục”. Trước đêm đó, tôi đã không nghĩ rằng mình có thể cảm thấy tội lỗi vì tội lỗi của mình mạnh mẽ hơn nữa; nhưng sau tai nạn đó, cảm giác tội lỗi của tôi đã tăng lên gấp mười lần.

Mỗi ngày sau đêm đó tôi thường xuyên nghĩ “Tôi cần Chúa, nhưng Ngài thật bất công; làm sao tôi có thể thờ phượng một Đức Chúa Trời bất công như vậy?” Tôi đang trải qua một dạng căng thẳng về tinh thần khiến tôi phải đọc Kinh Thánh nhiều hơn. Tôi muốn một giải pháp nào đó nhưng đơn giản là tôi không thể chấp nhận điều mà tôi cho là một vị Chúa bất công như vậy. Lúc này tôi đã đọc xong toàn bộ Kinh Thánh.

Thế rồi chuyện xảy ra: Chúa nói với tôi. Bây giờ, đó là một yêu cầu khá lớn. Khi tôi nói Chúa phán với tôi, tôi cần giải thích điều tôi muốn nói. Nhiều người đã nói với tôi rằng Chúa đã phán với họ và bảo họ điều gì đó; nhưng khi tôi hỏi những người như vậy chi tiết về cách Ngài đã nói chuyện với họ thì họ nhanh chóng nói rằng họ không có ý “Ngài đã nói” với họ; họ thường giải thích rằng họ chỉ cảm thấy được dẫn dắt để làm điều gì đó. Khi tôi yêu cầu họ giải thích cụm từ “cảm thấy được dẫn dắt để làm điều gì đó”, họ không nói nên lời; một số sẽ nói rằng tất cả những gì họ thực sự muốn nói là họ cảm thấy “bình yên trước quyết định” làm điều gì đó. Vì vậy, họ nói Chúa đã nói chuyện với họ nhưng thực ra, họ không có nghĩa là Chúa đã nói chuyện với họ. Nhưng tôi đang nói rằng Chúa đã nói chuyện với tôi. Vậy tôi có ý gì khi nói Chúa nói với tôi? Tôi vẫn nhớ chính xác mình đã ở đâu khi chuyện đó xảy ra. Một buổi sáng, tôi đang đi dọc hành lang ở nhà và nghĩ về những gì mình sẽ làm ngày hôm đó. Như thể có ai đó vừa nói điều gì đó ngay sau lưng tôi; đến nỗi tôi quay lại xem ai ở đó và tôi là người duy nhất ở đó. Giọng nói đó giống như giọng nói của tôi trong tâm trí tôi, nhưng đó không phải là giọng nói của tôi. Tôi chưa bao giờ “nghe thấy tiếng nói” trong tâm trí mình trong suốt cuộc đời mình, trước cũng như sau sự kiện đó.

Vậy Chúa đã nói gì với tôi? Anh ấy chỉ nói hai từ (tiếng Anh): “**Tôi đã đến**”. Chúa ngay lập tức sửa chữa suy nghĩ sai lầm của tôi. Ngay khi tôi hiểu Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa mặc xác con người, tôi đã hiểu hoàn toàn kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Tôi nhận ra rằng Ngài đã phó chính mình Ngài để đền tội cho tôi. Thay vì vô cùng bất công, tôi nhận ra Chúa vô cùng nhân từ. Tôi tin rằng đó là khoảnh khắc tôi được tái sinh. Chúa đã lấy đi trái tim bằng đá của tôi và ban cho tôi trái tim bằng thịt. Câu trả lời của tôi với Chúa là: 'Tôi tin, tôi tin mọi thứ' - - ý tôi là tôi tin lời tuyên bố của Ngài rằng Ngài đã đến và mọi điều tôi đọc trong lời Ngài, Kinh thánh.

Tôi biết đây không phải là tôi đang “giải quyết” tình thế tiến thoái lưỡng nan mà tôi đang gặp phải bởi vì những gì Chúa đã làm bằng cách chết trên thập tự giá CHÍNH XÁC là điều mà không một người đàn ông nào có thể nghĩ ra với tư cách là một tôn giáo. Tất cả các tôn giáo chỉ đơn giản là một hệ thống mà mọi người nghĩ rằng họ có thể khiến mình được Chúa chấp nhận bằng cách làm những việc tốt; bằng cách làm nhiều việc tốt trong đời hơn là những việc xấu. Cơ đốc giáo không phải là một tôn giáo; Kitô giáo là mối quan hệ với Chúa Giêsu Kitô. Một tín đồ thật sự được tái sinh chỉ tin cậy vào công tác của Chúa Giê-xu Christ trên thập tự giá để trả giá cho tội lỗi của mình; Một tín đồ được tái sinh thực sự không tin cậy vào việc làm tốt của mình để được Đức Chúa Trời chấp nhận.

Khi Đức Chúa Trời phán với tôi và nói “Ta đã đến”, tôi lập tức hiểu rằng Chúa Giê-su Christ là Đức Chúa Trời trong xác thịt con người; đó là lý do tại sao bất cứ khi nào tôi giải thích phúc âm của Chúa Giê-su Christ cho mọi người, tôi luôn nói với họ sự thật rằng Chúa Giê-su Christ là Đức Chúa Trời trong xác thịt con người.

Điều cuối cùng tôi cần giải thích là giọng điệu mà Chúa đã sử dụng. Anh chỉ nói hai từ: “Anh đã đến”. Nhưng điều này thật khó giải thích, dường như lời nói của Ngài có một cảm giác mạnh mẽ nào đó. Đó là cảm giác mà bạn sẽ có nếu cha mẹ bạn lắc đầu và nói “Không, không, không, con không hiểu đâu”; bây giờ, Ngài không nói những lời đó nữa, chỉ là một cảm giác đi kèm với hai chữ Ngài đã nói: “Ta đã đến”.

Chương 58: Đề nghị học Kinh Thánh

Một số giáo viên học Kinh Thánh giỏi nhất mà tôi biết là:

- R.C. Sproul
- John Gerstner
- Bob George
- Dr. J. Vernon McGee
- Major W. Ian Thomas

Tôi khuyên bạn nên nghiên cứu Kinh Thánh chuyên sâu về các sách Tân Ước sau đây:

- Ga-la-ti
- Hê-bơ-ơ
- Rô-ma
- Giăng
- Gia-cô

R.C. Sproul

Câu hỏi quan trọng: 35 sách điện tử miễn phí từ R.C. Sproul

<https://www.ligonier.org/posts/rc-sprouls-crucial-questions-ebooks-now-free>

Cũng có sẵn trên Kindle MIỄN PHÍ: Tìm kiếm trên Kindle vì: R.C. Sproul crucial questions kindle

<https://www.amazon.com/s?k=r.c.+sproul+crucial+questions+kindle&rh=n%3A133140011&encoding=UTF8&camp=1789&creative=390957&linkCode=ur2&rl=search-alias%3Ddigital-text&tag=thethrcou-20>

Nền tảng - bởi Dr. R. C. Sproul

<https://www.youtube.com/watch?v=D1J3LNvy5w8&list=PL3DiYQjbW-NO2COmPYtVZ0DQRcM3LsHrr>

<https://www.youtube.com/c/ligonierministries/videos>

<https://www.ligonier.org/learn/series/understanding-the-gospel>

John Gerstner

<https://www.ligonier.org/search?query=John%20Gerstner>

<https://www.ligonier.org/learn/series/galatians-gerstner>

Bob George

Bob George Ministries cung cấp rất nhiều tài liệu nghiên cứu Kinh Thánh miễn phí mà bạn có thể có được thông qua <http://BobGeorge.net>

<http://bobgeorge.net/blog/toc/>

Nghe các file MP3 sau:

- Tác phẩm đã hoàn tất của Đấng Christ trên Thập tự giá có sẵn trực tuyến miễn phí tại:

<http://bobgeorge.net/christs-finished-work-on-the-cross/>

Đọc và thực hiện các đoạn âm thanh nghiên cứu Kinh Thánh tuyệt vời có sẵn trực tuyến miễn phí tại:

- Nghiên cứu Kinh Thánh kỹ hơn

<http://bobgeorge.net/teaching/closer-look/>

Nghiên cứu Kinh thánh Closer Look chứa các chủ đề tuyệt vời sau đây:

- Một cái nhìn cận cảnh hơn về tính chất cuối cùng của Thập giá
- Một cái nhìn cận cảnh hơn về thực tại của sự Phục sinh
- Một Cái Nhìn Gần Hơn về Chúa Giêsu Kitô
- Nhìn kỹ hơn vào Lời Chúa
- Một cái nhìn cận cảnh hơn về Giao ước mới
- Một cái nhìn cận cảnh hơn về Luật & Ân điển
- Một cái nhìn cận cảnh hơn về Đức tin, Hy vọng và Tình yêu
- Một cái nhìn cận cảnh hơn về danh tính của bạn trong Đấng Christ

Giao ước mới

- Vào nơi nghỉ ngơi của Chúa
<http://bobgeorge.net/teaching/nc/entering-gods-rest/>
- Đoạn âm thanh Grace of God có sẵn trực tuyến miễn phí tại:
<http://bobgeorge.net/teaching/nc/>

Bob George có những nghiên cứu cá nhân xuất sắc về những cuốn sách sau:

- Cuốn sách của Ga-la-ti <http://bobgeorge.net/teaching/galatians/>
- Cuốn sách của Hê-bo-ro <http://bobgeorge.net/teaching/hebrews/>
- Cuốn sách của Rô-ma <http://bobgeorge.net/teaching/romans/>
- Cuốn sách của Giảng <http://bobgeorge.net/teaching/john/>
- Cuốn sách của Gia-cơ <http://bobgeorge.net/teaching/james/>

Dr. J. Vernon McGee, Thru the Bible program

Thru the Bible with Dr. J. Vernon McGee vật liệu có thể thu được thông qua:

<http://www.ttb.org/>

Dr. McGee cung cấp các ghi chú và dàn ý cho tất cả các sách trong Kinh Thánh... MIỄN PHÍ:

<https://ttb.org/docs/default-source/extra-materials/ttb-briefing-the-bible-digital-book.pdf>

Dr. McGee cung cấp rất nhiều tài liệu nghiên cứu Kinh Thánh miễn phí; để bắt đầu, tôi khuyên bạn nên nghe tất cả các bài giảng ngày Chủ nhật của ông ấy; anh ấy đã cung cấp các Bài giảng Chúa Nhật trực tuyến và dưới dạng tệp MP3 miễn phí:

<https://www.ttb.org/resources/free-5-year-series-downloads>

Đây là các liên kết đến Dr. McGee's nghiên cứu cá nhân xuất sắc:

(Nghe toàn bộ cuốn sách; đây chỉ đơn giản là các liên kết đến chương đầu tiên của mỗi cuốn sách)

- Cuốn sách của Ga-la-ti <https://www.youtube.com/watch?v=HSM5b6MpOXs>
- Cuốn sách của Hê-bo-ro <https://www.youtube.com/watch?v=Ujjm5LFcvIA>
- Cuốn sách của Rô-ma <https://www.youtube.com/watch?v=j54W0kzqzc4>
- Cuốn sách của Giảng <https://www.youtube.com/watch?v=Y0k14J5y3EA>
- Cuốn sách của Gia-cơ <https://www.youtube.com/watch?v=17X5oWSzdXM>

Tôi cũng khuyên bạn nên nghe càng nhiều càng tốt chuyển lưu diễn kéo dài 5 năm Thru The Bible của anh ấy.

Major W. Ian Thomas

Major W. Ian Thomas, giáo viên và người sáng lập Torchbearers Bible schools. Vật liệu có thể thu được thông qua <http://torchbearers.org/>

Chương 59: Kinh Thánh miễn phí trong ngôn ngữ của bạn

Faith Comes By Hearing - - Kinh Thánh âm thanh miễn phí bằng nhiều ngôn ngữ.

<https://www.faithcomesbyhearing.com/audio-bible-resources/bible-is>

Bạn có thể tải xuống nhiều tài nguyên nghiên cứu Kinh Thánh miễn phí từ trang web của họ, bao gồm cả một ứng dụng.

Kinh Thánh miễn phí bằng nhiều ngôn ngữ

<https://www.bible.com/languages>

Phần mềm học Kinh Thánh miễn phí

<https://www.logos.com/basic>

Chương 60: Lời cảnh báo ảm đạm

II Ti-mô-thê 3:5 và hành động như thể họ hầu việc Thượng Đế nhưng lại chẳng có chút sức mạnh gì của Ngài. Hãy tránh xa những người như thế.

Người có hình thức tin kính là người muốn tỏ ra là người tốt, tỏ ra “có đạo” nhưng lại phủ nhận sức mạnh của lòng tin kính thật sự; họ phủ nhận Chúa Giê-su Ki-tô. Họ phủ nhận rằng Chúa Giê-su Ki-tô là Thiên Chúa trong xác thịt con người, hoặc họ phủ nhận rằng sự cứu rỗi chỉ có thể thực hiện được nhờ tin vào công việc đã hoàn tất của Chúa Giê-su Ki-tô trên thập tự giá. Nhưng còn những người dường như tin vào hầu hết, nếu không phải tất cả các giáo lý Ki-tô giáo thì sao? Họ có thể là những Cơ Đốc nhân giả mạo không? Phải chăng ai đó có thể gọi Chúa Giê-su là Chúa nhưng thực chất chỉ có hình thức tin kính? Vâng, đúng vậy. Chúa Giê-su đã nói rằng thực tế là như vậy:

Ma-thi-ơ 7:15-23 15 Hãy thận trọng về những người tiên tri giả. Họ đến với các con trông hiền hoà như chiên nhưng thật ra nguy hiểm như muông sói. 16 Các con nhận ra họ bằng hành động của họ. Trái nho không mọc ra từ bụi gai, trái vả cũng không xuất phát từ cỏ gai dại. 17 Hễ cây tốt thì sinh trái tốt, cây xấu thì sinh trái xấu. 18 Cây tốt không thể sinh trái xấu, mà cây xấu cũng không sinh được trái tốt. 19 Cây nào không sinh trái tốt thì bị đốn và ném vào lửa để chum. 20 Vì thế các con nhận ra những người tiên tri giả ấy qua việc làm của họ. 21 Không phải hễ ai gọi ta là Chúa đều sẽ được vào Nước Trời đâu. Người vào Nước Trời là những người làm theo ý muốn của Cha ta trên thiên đàng. 22 Đến ngày cuối cùng, nhiều người sẽ nói với ta, ‘Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng con đã nhân danh Ngài truyền bá đạo Chúa, đuổi quỷ và làm nhiều phép lạ.’ 23 Nhưng ta sẽ tuyên bố rõ ràng với họ, ‘Này những kẻ làm ác, hãy đi cho khuất mắt ta! Ta chưa hề biết đến các ngươi.’

Dụ ngôn Mười cô trinh nữ

Chúa Giê-su Ky Tô đã dạy một câu chuyện ngụ ngôn về mười người nữ đồng trinh:

Ma-thi-ơ 25:1-13 1 “Lúc ấy Nước Trời cũng ví như mười cô phù dâu mang đèn theo để đi đón chàng rể. 2 Trong số ấy có năm cô dại, năm cô khôn. 3 Năm cô dại mang đèn theo nhưng không mang thêm dầu dự trữ. 4 Năm cô khôn mang đèn và mang thêm dầu dự trữ trong bình. 5 Vì chú rể đến trễ nên các cô buồn ngủ và ngủ gục hết. 6 Đến nửa đêm, có tiếng kêu, ‘Chú rể đến! Hãy ra tiếp đón người!’ 7 Tất cả các cô đều vội vàng thức dậy chuẩn bị đèn. 8 Năm cô dại nài nỉ năm cô khôn, ‘Các chị làm ơn chia chúng tôi ít dầu, vì đèn chúng tôi sắp tắt.’ 9 Các cô khôn đáp, ‘Không được đâu, dầu chúng tôi đâu có đủ cho chúng tôi và các chị. Thôi các chị chịu khó đi đến người bán dầu mà mua.’ 10 Trong khi năm cô dại đi mua dầu thì chú rể đến. Các cô khôn sẵn sàng đi với chú rể vào dự tiệc cưới. Rồi người ta đóng và khoá cửa lại. 11 Lát sau các cô dại trở về kêu cửa, ‘Chú rể ơi, mở cửa cho chúng tôi vào với!’ 12 Nhưng chú rể trả lời, ‘Tôi bảo thật, tôi không biết các chị là ai.’ 13 Cho nên phải sẵn sàng, vì các con không biết ngày giờ nào Con Người sẽ đến.

Làm sao bạn có thể phân biệt được một trinh nữ khôn ngoan với một trinh nữ dại dột? Làm thế nào bạn có thể phân biệt một Cơ-đốc nhân chân chính với một Cơ-đốc nhân giả mạo? Chúa Giêsu đã nói với chúng ta trong đoạn đầu tiên tôi trích dẫn trong chương này ở câu 20 và 21:

Ma-thi-ơ 7:20-21 20 Vì thế các con nhận ra những người tiên tri giả ấy qua việc làm của họ. 21 Không phải hễ ai gọi ta là Chúa đều sẽ được vào Nước Trời đâu. Người vào Nước Trời là những người làm theo ý muốn của Cha ta trên thiên đàng.

Để xác định bạn là trinh nữ khôn ngoan hay dại dột, bạn cần phải thành thật nhìn vào quả của mình. Chúa Giêsu nói: “Xem hoa quả thì biết họ”. Kết quả của cuộc đời bạn là gì? Bạn có mở rộng vương quốc của Chúa Giêsu Kitô bằng cách làm chứng lẽ thật của phúc âm cho người khác không? Bạn đã hỗ trợ các nhà truyền giáo Kitô giáo chưa? Một số người nói: “Ồ, tôi có thể không nói phúc âm cho họ, nhưng tôi cố gắng để cuộc đời mình nói lên điều đó”. Nhưng nếu bạn hỏi những người họ đã sống trước mặt xem họ có biết người đó là Cơ đốc nhân hay không thì tôi cá là hầu hết mọi người sẽ nói rằng họ không biết người đó là Cơ đốc nhân. Đúc tin đến từ việc nghe. Bạn cần phải nói phúc âm cho mọi người để họ tin. Bạn không thể chỉ để cuộc sống của bạn lên tiếng. Bạn cần phải nói với mọi người về phúc âm:

Rô-ma 10:17 Cho nên niềm tin có được là do người ta nghe Tin Mừng, và người ta được nghe Tin Mừng là khi có người rao giảng Chúa Cứu Thế cho họ.

Vì vậy, cảnh báo ám đạm là gì? Đừng chơi trò đạo đức giả. Có tội lỗi nào ẩn giấu trong cuộc sống của bạn không? Kết quả của cuộc đời bạn là gì? Bạn có đang làm theo ý muốn của Chúa Cha không? Bạn có sống một cuộc sống trao đổi không? Bạn có để Chúa Giêsu Kitô sống qua bạn mỗi ngày không?

Chương 61: Lời cầu nguyện của tôi cho cuộc sống của bạn

Tôi biết điều gì sẽ quyết định mức độ thành công của bạn trong việc góp phần hoàn thành sứ mệnh lớn lao; nếu bạn được Thánh Linh điều khiển, bạn sẽ thực hiện được ý muốn của Đức Chúa Trời trong cuộc đời mình. Vì vậy, lời cầu nguyện của tôi dành cho bạn rất đơn giản; đó là đoạn Kinh thánh sau:

Ê-phê-sô 3:16–19 16 Tôi cầu xin Cha đầy vinh hiển giúp anh chị em được mạnh dạn bề trong, qua Thánh Linh của Ngài. 17 Tôi nguyện rằng Chúa Cứu Thế sẽ sống trong lòng anh chị em qua đức tin, và rằng đời sống anh chị em sẽ vững mạnh trong tình yêu, đồng thời được xây dựng trên tình yêu. 18 Tôi cũng cầu xin cho anh chị em và mọi dân thánh của Thượng Đế có được quyền năng am hiểu sự lớn lao về tình yêu Chúa Cứu Thế; cả chiều rộng, chiều dài, chiều cao và chiều sâu của tình yêu đó. 19 **Tình yêu của Chúa Cứu Thế vượt quá trí hiểu của loài người. Tôi cầu xin cho anh chị em hiểu thấu được tình yêu đó. Lúc ấy anh chị em sẽ đầy dẫy Thượng Đế.**

Dưới đây là hai suy nghĩ hy vọng sẽ truyền cảm hứng cho bạn:

1. Tôi sẽ biết khi nào tôi đến thiên đàng bởi vì mọi suy nghĩ tôi có và mọi hành động tôi sẽ thực hiện sẽ hoàn toàn phù hợp với ý muốn của Chúa.
2. Thánh ý Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần là lời cầu nguyện, ước muốn và phần thưởng của tôi.

Tôi chân thành hy vọng và cầu nguyện rằng cuốn sách này sẽ làm sâu sắc thêm mối quan hệ của bạn với Chúa Giêsu Kitô, Thiên Chúa trong xác thịt con người. Nếu bạn tìm hiểu thêm về tình yêu mà Chúa Giêsu dành cho bạn thì bạn sẽ bước đi trong Thánh Linh và khi làm điều đó bạn sẽ vâng phục; bạn sẽ hoàn thành mục đích của Chúa cho cuộc đời bạn. Bạn sẽ có thể để Chúa Giê-xu Christ sống qua bạn để hoàn thành những việc tốt lành của Ngài qua bạn; bạn sẽ để Ngài môn đồ hóa người khác cho chính Ngài. Nếu bạn làm thế, bạn sẽ nghe Ngài nói với bạn: “Tốt lắm”.

Ma-thi-ơ 25:21 “Chủ khen, ‘Giỏi. Anh là đầy tớ tốt và trung thành. Vì anh chứng tỏ đáng tin cậy trong việc nhỏ, ta sẽ cho anh quản lý những việc lớn. Hãy đến chung hưởng niềm vui với ta.’

Nếu bạn tin tất cả những gì được viết trong cuốn sách này thì tôi sẽ gặp bạn trên thiên đường.

Chương 62: Kết luận

Với bất kỳ người vô thần hoặc người theo thuyết bất khả tri nào đọc cuốn sách này, tôi nói: Nếu nhờ đọc cuốn sách này mà bạn vận dụng ý chí tự do của mình để ăn năn tội lỗi và chấp nhận Chúa Giê-xu Christ là Chúa và Đấng Cứu Rỗi của riêng bạn thì tôi sẽ gặp bạn trên thiên đàng và tôi sẽ chào đón bạn như anh chị em của tôi trong Chúa Giêsu Kitô. Tuy nhiên, nếu sau khi đọc cuốn sách này mà bạn không ăn năn tội lỗi của mình và lựa chọn nhận sự sống đời đời trong Chúa Giê-xu Christ thì hình phạt đời đời của bạn sẽ nghiêm khắc hơn so với việc bạn chưa từng đọc cuốn sách này. Tôi đã chia sẻ lẽ thật về phúc âm của Chúa Giê-su Christ với các bạn vì đó là ý muốn của Đức Chúa Trời khi các bạn biết về lẽ thật đó.

II Phi-rơ 3:9 Thượng Đế không chậm trễ thực hiện lời hứa như một số người lầm tưởng. Nhưng Ngài đang nhẫn nhục với anh chị em. Ngài không muốn cho một người nào bị chết mất nhưng muốn cho mọi người đều ăn năn.

Chỉ qua thế giới xấu xa, sa ngã này mà chúng ta mới có cơ hội thực hiện ý chí tự do và chấp nhận món quà cứu rỗi qua Chúa Giêsu Kitô, Đấng là Thiên Chúa trong xác thịt con người. Chỉ vì Thiên Chúa là tình yêu vĩnh cửu và công lý vô tận nên mới có cơ hội trải nghiệm mối quan hệ yêu thương vĩnh cửu với Ngài.

Mọi điều được đề cập trong cuốn sách này đều được hỗ trợ bởi những câu Kinh thánh; nếu không thì nó đã không được đưa vào cuốn sách này.

Đức Chúa Thánh Thần sẽ dạy cho bạn tất cả sự thật như Chúa Giêsu Kitô, Thiên Chúa trong xác thịt con người, đã phán:

Giăng 14:26 Nhưng Đấng Trợ Giúp, tức Thánh Linh mà Cha sẽ nhân danh ta sai đến, sẽ dạy dỗ các con mọi điều và nhắc các con nhớ hết những gì ta đã bảo các con.

Tôi không thể nói đoạn Kinh thánh nào tôi thích nhất vì tôi có rất nhiều đoạn; nhưng cái này ở ngay gần đầu:

Ga-la-ti 2:20-21 20 Tôi chịu đóng đinh vào thập tự giá với Chúa Cứu Thế. Bây giờ tuy tôi sống nhưng không phải là tôi sống nữa mà là Chúa Cứu Thế sống trong tôi. Tôi vẫn sống trong thân xác nhưng thật ra tôi sống bằng niềm tin vào Con Thượng Đế, Đấng đã yêu tôi và chịu chết để cứu tôi. **21** Nói như thế không phải tôi gạt bỏ ân phúc Thượng Đế đâu. Trái lại, nếu nhờ luật pháp mà tôi được công chính trước mặt Thượng Đế thì việc Chúa Cứu Thế chịu chết là vô ích.

Nếu bạn đang tìm kiếm một mối quan hệ sâu sắc hơn với Chúa Giêsu Kitô thì Thiên Chúa sẽ ban thưởng cho bạn. Nếu bạn đã đọc và áp dụng nội dung của cuốn sách này vào cuộc sống của mình thì tôi biết Chúa là Đức Chúa Trời sẽ ban phúc cho bạn.

Hê-bơ-rơ 11:6 Nếu không có đức tin thì không ai có thể sống vừa lòng Thượng Đế được. Ai đến cùng Ngài phải tin rằng có Thượng Đế và Ngài thương cho người thật lòng tìm kiếm Ngài.

Tôi tin rằng Chúa Thánh Thần đã cung cấp nội dung này cho bạn vì sự trung thành của bạn trong việc tìm kiếm mối quan hệ sâu sắc hơn với Ngài.

Phụ đề của cuốn sách này là Làm Môn Đồ cho Chúa Giê-xu Christ. Bạn có thể được Đức Thánh Linh sử dụng để môn đồ hóa người khác cho Chúa Giê-xu Christ. Khi bạn đã hoàn thành cuốn sách này, tôi hy vọng rằng Chúa Thánh Thần sẽ truyền cảm hứng cho bạn để môn đồ hóa người khác cho Chúa Giê-su Christ bằng cách sử dụng nội dung này. Bạn có thể giúp người khác thắt chặt mối quan hệ của họ với Chúa Giêsu Kitô. Bạn có thể đóng góp vào việc hoàn thành sứ mệnh lớn lao.

Bạn có thể giải thích cho người khác rằng Cơ đốc giáo không phải là một tôn giáo mà là một mối quan hệ. Khi làm như vậy, bạn có thể giúp lễ thật giải phóng con người và đạt được sự sống đời đời.

Chúa đã nói với tôi và nói với tôi hai lời đã thay đổi cuộc đời tôi mãi mãi. Anh ấy nói: "Tôi đã đến". Kết quả là tôi đã trở thành một Cơ đốc nhân được tái sinh trong tích tặc; và tôi luôn nhấn mạnh đến thần tính của Chúa Giêsu Kitô khi làm chứng cho mọi người. Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa trong xác thịt con người; mỗi con người sẽ chịu trách nhiệm về cách họ phản ứng với sự thật đó.

Lời cầu nguyện của tôi cho cuộc sống của bạn cũng chính là lời cầu nguyện mà sứ đồ Phao-lô đã cầu nguyện cho các môn đệ của mình:

Ê-phê-sô 3:16-19 16 Tôi cầu xin Cha đầy vinh hiển giúp anh chị em được mạnh dạn bề trong, qua Thánh Linh của Ngài. 17 Tôi nguyện rằng Chúa Cứu Thế sẽ sống trong lòng anh chị em qua đức tin, và rằng đời sống anh chị em sẽ vững mạnh trong tình yêu, đồng thời được xây dựng trên tình yêu. 18 Tôi cũng cầu xin cho anh chị em và mọi dân thánh của Thượng Đế có được quyền năng am hiểu sự lớn lao về tình yêu Chúa Cứu Thế; cả chiều rộng, chiều dài, chiều cao và chiều sâu của tình yêu đó. **19 Tình yêu của Chúa Cứu Thế vượt quá trí hiểu của loài người. Tôi cầu xin cho anh chị em hiểu thấu được tình yêu đó. Lúc ấy anh chị em sẽ đầy dẫy Thượng Đế.**

Cuốn sách này chia sẻ lẽ thật Kinh Thánh sẽ làm sâu sắc thêm mối quan hệ của bạn với Chúa Giêsu Kitô. Nếu bạn áp dụng lẽ thật Kinh Thánh có trong cuốn sách này vào cuộc sống của mình thì Đức Thánh Linh sẽ dạy bạn nhiều lẽ thật hơn nữa.

Không có gì làm tôi hạnh phúc hơn khi biết rằng bạn đã lấy nội dung này và sử dụng nó để dẫn dắt mọi người đến sự cứu rỗi trong Chúa Giê-su Christ và dạy họ môn đồ hóa họ cho Chúa Giê-su Christ. Nếu cuốn sách này giúp làm sâu sắc thêm mối quan hệ của bạn với Chúa, Con và/hoặc bạn sử dụng cuốn sách này để môn đồ hóa người khác, thì vui lòng cho tôi biết tại

42Thru.com

Chương 63: Bản quyền

Đây là ấn bản đầu tiên của cuốn sách này. Cuốn sách này là Copyright © 2022 42Thru.com Bạn có quyền sao chép và phân phối cuốn sách này miễn là nó phục vụ mục đích phi lợi nhuận. Không có gì làm tôi vui hơn khi biết rằng bạn đã lấy thông tin trong cuốn sách này, sao chép và sử dụng nó để dẫn dắt mọi người đến sự cứu rỗi trong Chúa Giê-su Christ và dạy họ môn đồ hóa họ cho Chúa Giê-su Christ. Nếu cuốn sách này giúp làm sâu sắc thêm mối quan hệ của bạn với Chúa, Con và/hoặc bạn đã sử dụng cuốn sách này để môn đồ hóa người khác, thì vui lòng cho tôi biết tại 42Thru.com

Trừ khi có ghi chú khác, các trích dẫn Kinh thánh là từ *VIETNAMESE BIBLE: EASY-TO-READ VERSION (BPT)* xuất bản bởi Bible League International Copyright © 2010 World Bible Translation Center

Bob George vật liệu là © Copyright Bob George và có thể thu được thông qua:
<http://BobGeorge.net>

Thru the Bible với Dr. J. Vernon McGee vật liệu là © Copyright Dr. J. Vernon McGee và có thể thu được thông qua <http://www.ttb.org/>

Bảng chú giải

Các định nghĩa sau đây được lấy từ <https://www.merriam-webster.com/>

cơ sở

- hạ thấp địa vị, chức vụ, uy tín hoặc sự kính trọng

ghê tởm

- a: hành động hoặc trạng thái ghê tởm hoặc coi thường cái gì đó hoặc ai đó
- b: cảm giác ghê tởm hoặc ghê tởm mạnh mẽ: LOATHING
sự ghê tởm của chiến tranh

Chịu đựng

- a: kiên nhẫn chịu đựng: NHIỀU
không thể chịu đựng được những sự cố chấp như vậy
- b: chịu đựng mà không nhượng bộ: CHỐNG ĐỐI
chấp nhận sự tấn công của kẻ thù

nơi ở

- nơi ở: NHÀ

ghê tởm

- xứng đáng hoặc gây ra sự ghê tởm hoặc thù hận: DETESTABLE

ghê tởm

- cái gì đó bị coi là ghê tởm hoặc căm ghét: cái gì đó ghê tởm

Vực sâu

- một vực sâu vô cùng hay một không gian bao la

Lời khuyên

- khiển trách nhẹ nhàng hoặc thân thiện

Ngoại tình

- quan hệ tình dục tự nguyện giữa một người đã lập gia đình và một người khác không phải là vợ/chồng hoặc bạn tình hiện tại của người đó

Mùa Vọng

- Sự đến của Chúa Kitô khi nhập thế

Biện hộ

- người bảo vệ hoặc duy trì một nguyên nhân hoặc đề xuất

bất khả tri

- một người có quan điểm rằng bất kỳ thực tại tối thượng nào (chẳng hạn như Chúa) đều không được biết đến và có lẽ không thể biết được

bị xa lánh

- cảm thấy bị rút lui hoặc tách biệt khỏi người khác hoặc khỏi toàn bộ xã hội

toàn năng

- có quyền lực tuyệt đối trên tất cả

Amen

- dùng để diễn tả sự tán thành long trọng (như một biểu hiện của đức tin) hoặc sự tán thành nồng nhiệt (như một lời khẳng định)

Bị tiêu diệt

- làm cho không còn tồn tại: loại bỏ hoàn toàn để không còn lại gì

xức dầu

- 1: bôi hoặc chà xát bằng dầu hoặc chất nhờn
- 2 a: bôi dầu như một phần của nghi lễ tôn giáo
- b: lựa chọn bởi hoặc như thể bởi sự lựa chọn thiêng liêng

Kẻ Phản Kitô

- một người phủ nhận hoặc chống lại Chúa Kitô, cụ thể là: một kẻ phản diện vĩ đại được cho là sẽ lấp đầy thế giới bằng sự gian ác nhưng sẽ bị Chúa Kitô chinh phục mãi mãi khi Ngài đến lần thứ hai

Hộ giáo

- 1: diễn ngôn tranh luận có hệ thống (xem DISCOURSE mục 1 nghĩa 2a) để bào chữa (như một học thuyết)
- 2: một nhánh thần học nhằm bảo vệ nguồn gốc thiêng liêng và thẩm quyền của Kitô giáo

Sự bội đạo

- 1: hành vi từ chối tiếp tục theo, vâng phục hoặc thừa nhận một đức tin tôn giáo
- 2: từ bỏ lòng trung thành trước đây: ĐỐI THOẠI

Sứ đồ

- một người được sai đi truyền giáo: chẳng hạn như một người trong nhóm Tân Ước có thẩm quyền được sai đi rao giảng phúc âm và đặc biệt bao gồm 12 môn đệ nguyên thủy của Chúa Kitô và Phaolô

tổng lãnh thiên thần

- một thiên thần trưởng

Đảm bảo/Đảm bảo

- được đặc trưng bởi sự chắc chắn hoặc bảo mật: ĐẢM BẢO

người vô thần

- một người không tin vào sự tồn tại của một vị thần hay bất kỳ vị thần nào: một người tán thành hoặc ủng hộ chủ nghĩa vô thần

Chủ nghĩa vô thần

- a: thiếu niềm tin hoặc cực kỳ không tin vào sự tồn tại của một vị thần hoặc bất kỳ vị thần nào
- b: một quan điểm triết học hoặc tôn giáo được đặc trưng bởi sự hoài nghi về sự tồn tại của một vị thần hoặc bất kỳ vị thần nào

Sự Chuộc Tội

- 1: đền bù cho hành vi phạm tội hoặc thương tích: SỰ HÀI LÒNG
- 2: sự hòa giải giữa Thiên Chúa và loài người qua cái chết hy sinh của Chúa Giêsu Kitô

Chuộc Tội / Chuộc Tội

- to make chuộc lỗi: cung cấp hoặc phục vụ như là sự đền bù hoặc đền bù cho điều gì đó tồi tệ hoặc không được chào đón

lễ rửa tội

- một bí tích Kitô giáo được đánh dấu bằng nghi thức dùng nước và đón nhận người lãnh nhận vào cộng đồng Kitô giáo

sinh ra

- được tạo ra bởi hoặc dường như bởi cha mẹ

Ban cho

- đưa vào sử dụng: ÁP DỤNG

đã hứa hôn

- đính hôn

Sự báng bổ/sự báng bổ

- nói theo cách thể hiện sự bất kính đối với Chúa hoặc điều gì đó thiêng liêng: thốt ra lời báng bổ

Diêm sanh

- lưu huỳnh

thiên thần

- cherubim số nhiều: mệnh lệnh của các thiên thần

lên án

- tuyên bố là đáng trách, sai trái hoặc xấu xa thường sau khi cân nhắc bằng chứng và không cần dè dặt

Xưng

- nói ra hoặc làm cho biết (điều gì đó, chẳng hạn như điều gì đó sai trái hoặc gây tổn hại cho bản thân): ADMIT

tham nhũng

- thay đổi từ tốt sang xấu trong đạo đức, cách cư xử, hành động

khế ước

- 1: một thỏa thuận thường mang tính hình thức, trang trọng và có tính ràng buộc
- 2: một thỏa thuận bằng văn bản hoặc lời hứa thường được đóng dấu giữa hai hoặc nhiều bên, đặc biệt là để thực hiện một số hành động

thèm muốn

- 1: mong muốn tha thiết
- 2: ham muốn (những gì thuộc về người khác) một cách thái quá hoặc đáng trách

Đóng đinh/đóng đinh

- xử tử bằng cách đóng đinh hoặc trói cổ tay hoặc bàn tay và bàn chân vào thập tự giá

Án Lệnh

- mệnh lệnh thường có hiệu lực pháp luật

ô uế

- a: làm hư hỏng sự trong sạch hay hoàn hảo của: DEBASE
- b: xâm phạm trinh tiết, trinh tiết của: DEFLOWER
- c: làm cho cơ thể bị ô uế, đặc biệt là với điều gì đó khó chịu hoặc ô nhiễm

Thần linh

- 1a: cấp bậc hay bản chất thiết yếu của một vị thần: THIÊN CHÚA
- b viết hoa: THIÊN CHÚA nghĩa 1, ĐẠI TUYỆT VỜI
- 2: một vị thần (xem mục GOD 1 nghĩa 2) hoặc nữ thần
- 3: người được tôn kính hay tôn kính là người tốt lành hay quyền năng tối cao

Con quỷ

- a: ác linh
- b: nguồn gốc hoặc tác nhân của cái ác, tổn hại, đau khổ hoặc hủy hoại

Sự phụ thuộc

- được xác định hoặc điều kiện bởi người khác

đệ tử

- người chấp nhận và hỗ trợ trong việc truyền bá giáo lý của người khác: chẳng hạn như Kitô giáo: một trong mười hai người trong vòng bên trong của những người theo Chúa Kitô theo các tài khoản Tin Mừng

sự bất tuân

- từ chối hoặc bỏ bê việc tuân theo

thần thánh

- của, liên quan đến, hoặc tiến hành trực tiếp từ Thiên Chúa

học thuyết

- một nguyên tắc, một vị trí hoặc một tập hợp các nguyên tắc trong một nhánh kiến thức hoặc hệ thống tín ngưỡng

Thù hận

- tích cực, chủ động và thường có ác cảm hoặc ác ý lẫn nhau

Vĩnh hằng

- có thời lượng vô hạn: MÃI MÃI

Tin Lành

- của, liên quan đến, hoặc đồng ý với phúc âm Kitô giáo, đặc biệt là khi nó được trình bày trong bốn sách Phúc âm

Truyền giáo

- sự chiến thắng hoặc sự hồi sinh của những cam kết cá nhân với Đấng Christ

Sự tin tưởng

- niềm tin và sự tin cậy và lòng trung thành với Thiên Chúa

Roi

- hạ mình xuống vị trí thấp hơn

Tình bằng hữu

- cộng đồng quan tâm, hoạt động, cảm giác hoặc trải nghiệm

Nhẫn nại

- kiểm chế việc thực thi một điều gì đó đến hạn (chẳng hạn như một khoản nợ, quyền hoặc nghĩa vụ)

Ngăn cấm

- loại bỏ hoặc dường như từ vị trí của một người có thẩm quyền: ra lệnh chống lại

gian dâm

- quan hệ tình dục đồng thuận giữa hai người không kết hôn với nhau

từ bỏ

- từ bỏ hoặc quay lưng hoàn toàn

vinh quang

- a: khen ngợi, tôn vinh hoặc phân biệt được mở rộng bởi sự đồng thuận chung: RENOWN

- b: thờ phượng ngợi khen, tôn vinh, tạ ơn

thần thánh

- bản chất thiêng liêng hoặc bản chất

- bản chất của Thiên Chúa đặc biệt là hiện hữu trong ba ngôi vị

Duyên dáng

- a: sự trợ giúp thiêng liêng vô giá dành cho con người để tái sinh hoặc thánh hóa họ

- b: một nhân đức đến từ Thiên Chúa

- c: trạng thái thánh hóa được hưởng nhờ sự trợ giúp của Thiên Chúa

Dị giáo

- tuân theo một quan điểm tôn giáo trái với giáo điều của nhà thờ

Cách diễn đạt

- một biểu thức trong cách sử dụng một ngôn ngữ đặc biệt với chính nó hoặc có ý nghĩa không thể bắt nguồn từ các ý nghĩa liên kết của các thành phần của nó (chẳng hạn như up in the air cho "chưa quyết định")

Thần tượng

- một đại diện hoặc biểu tượng của một đối tượng thờ cúng
- nói rộng ra: một vị thần giả

không sai lầm

- không có lỗi

không thể sai lầm

1: không có khả năng xảy ra lỗi: UNERRING
2: không có khả năng gây nhầm lẫn, lừa dối hoặc làm thất vọng: CHẮC CHẮN
3: không thể mắc sai lầm khi định nghĩa các học thuyết liên quan đến đức tin hoặc đạo đức

sự gian ác

- sự bất công trắng trợn: TỘI ÁC

Lấy cảm hứng

- nổi bật hoặc rực rỡ theo một cách nào đó hoặc ở một mức độ nào đó gọi nhớ đến nguồn cảm hứng thiêng liêng

Cảm hứng

- một ảnh hưởng hoặc hành động thiêng liêng đối với một người được cho là có đủ điều kiện để người đó tiếp nhận và truyền đạt sự mặc khải thiêng liêng

Phán quyết

- quá trình hình thành một ý kiến hoặc đánh giá bằng cách phân biệt và so sánh

sự biện minh

- hành động hoặc trường hợp biện minh cho điều gì đó: VINDICATION
- xét đoán, coi trọng hoặc coi là công bình và xứng đáng được cứu rỗi

Luật rừng

- không bị hạn chế hoặc kiểm soát bởi pháp luật: BẰNG CÁCH

chủ nghĩa đồng tiền

- học thuyết thần học cho rằng sự tái sinh chỉ là công việc của Chúa Thánh Thần

thế giới ngầm

- thế giới của người chết

Xúc phạm

- một cái gì đó xúc phạm các giác quan đạo đức hoặc thể chất

Lời tiên tri

- người được cho là nói chuyện với một vị thần

Pháp lệnh

- một nghị định hoặc chỉ thị có thẩm quyền: ĐẶT HÀNG
- một cái gì đó được quy định hoặc quyết định bởi số phận hoặc một vị thần

Nhân duyên

- ấn định, quyết định, ấn định, chỉ định hoặc giải quyết trước

Định trước

- định trước một số phận hoặc vận mệnh trần thế hoặc vĩnh cửu bằng sắc lệnh thiêng liêng

hư mất

- bị phá hủy hoặc bị hủy hoại

Xưng tội

- hành động đạt được hoặc giành lại sự ưu ái hoặc thiện chí của ai đó hoặc cái gì đó: hành động làm lành: XẤP DẪN

hòa giải

- để khôi phục lại tình bạn hoặc sự hòa hợp

Chuộc lại

- a: mua lại: REPURCHASE
- b: giành lại hoặc giành lại

tái sinh

- 1: hình thành hoặc tạo lại
- 2: tái sinh hoặc hoán cải về mặt tâm linh
- 3: được khôi phục về trạng thái tốt hơn, cao hơn hoặc xứng đáng hơn

Ăn năn

- 1: từ bỏ tội lỗi và hiến thân cho việc sửa đổi đời sống mình
- 2a: cảm thấy hối hận, ăn năn
- b: thay đổi ý kiến

sống lại

- để sống lại từ cõi chết

Đúng đắn

- hành động phù hợp với luật thiêng liêng hoặc đạo đức: thoát khỏi cảm giác tội lỗi hay tội lỗi

ngày Sabát

- ngày thứ bảy trong tuần được coi từ tối thứ Sáu đến tối thứ Bảy như một ngày nghỉ ngơi và thờ phượng của người Do Thái và một số Cơ đốc nhân

sự cứu rỗi

- sự giải thoát khỏi quyền lực và hậu quả của tội lỗi

Thánh hóa

- 1: dành riêng cho mục đích thiêng liêng hoặc sử dụng tôn giáo: THÁNH VỤ
- 2: thoát khỏi tội lỗi: THANH TỊCH

Seraphim

mệnh lệnh của thiên thần

Tội

- vi phạm luật pháp của Thiên Chúa
Rô-ma 14:23 Nhưng người nào ăn mà không chắc mình đúng tức là quấy, vì người ấy không tin rằng mình hành động đúng. Điều gì làm mà không tin chắc rằng đúng là có tội.

Linh hồn

- bản chất phi vật chất, nguyên lý hoạt động hoặc nguyên nhân thúc đẩy cuộc sống cá nhân

chủ quyền

- tự do khỏi sự kiểm soát bên ngoài: TỰ ĐỘNG

Sự biến hình

- a: sự thay đổi về hình thức hoặc bề ngoài: BIẾN HÌNH
- b: một sự thay đổi tôn vinh, tôn vinh, hoặc tinh thần

vi phạm

- vi phạm hoặc vi phạm pháp luật, mệnh lệnh hoặc nghĩa vụ

Chúa Ba Ngôi

- sự hiệp nhất giữa Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần như ba ngôi vị trong một Thiên Chúa duy nhất theo tín điều Kitô giáo